



Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karanlık Zihniyete Karşı Aydınlik ve Çağdaşlık Mücadelesinin Adıdır

Kadın-erkek eşitliği konusunda arzu edilen mesafeyi katedemeyen Türkiye, hala kadınların işgücüne katılım oranı açısından Avrupa'nın en kötü durumdaki ülkesi konumunda bulunuyor. Kadınların işyerinde, evde, sokakta baskı ve şiddete maruz kalması, Türkiye'nin en büyük ayıbıdır. Çağdaşlık savının sürdürülmesi, kadının toplumsal statüsünü güçlendirerek sağlanabilecektir. Bu gerçek Türkiye'nin temel önceliği olarak algılanmalıdır.

Türkiye çağdaş uygarlık yarışına geç katılmıştır, buna karşın Atatürk'ün öngörüsüyle kadınların yaşamın her alanına eşit koşullarda girmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri çok sayıda ülkeden önce yaşama geçirmiştir. Şimdi, yasal kazanımları artırma ve toplumsal yaşamda uygulama zamanıdır.

Kadınlar; bugün olduğu gibi insanlık tarihinde haksızlıklara, savaflara, sömürüye karşı verilen mücadelede ön saflarda yer almış, daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına kavuşma yönünde tutarlı, inatçı bir mücadele sergilemişlerdir. Kurtuluş Savaşında temelleri atılan çağdaş, demokratik, laik cumhuriyetin öngörüsüyle birlikte kazandıkları haklarına güçlü bir şekilde sahip çıkan kadınlarımız, hem küçük evlerinde hem büyük sektörlerin içinde yer aldıkları çalışma hayatlarında birçok sorumluluğun üstesinden gelmişlerdir. Yeni dünya düzeninde kadınlarımızı bir başbakan, bir bakan, bir milletvekili, bir başkan, bir hakim, olarak görebilmemiz onların bunca zamanda kattıkları yolun büyüklüğünü gözler önüne sermektedir.

Demokrasiyi ancak bilgi ve bilinç düzeyi yüksek, başkalarının haklarına saygılı bireyler yaşatacaktır. Bu mücadeleye omuz veren herkesi Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde selamlıyoruz.