

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

“15. GENEL KURUL” TOPLANTISI

29 MAYIS 2004

Yücel Akdemir:

İSMMMO 15. Genel Kurulu'nu açıyorum. Divan için önerelerinizi bekliyorum. Önerge var. Bu önerenin dışında başka önerge var mı? Yok. Önergeyi okuyorum.

“15. Olağan Genel Kurul’umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Nail Sanlı, Başkan Yardımcılığına Ayla Büyükhan, üyeliğe Ahmet Ziya Erçakır, üyeliğe Saime Şahel’i öneriyoruz. Önerenler, Yahya , Arıkan, Saim Yılmaz, Hamdi Balcı.”

Öneriyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan’ı kürsüye davet ediyorum, Genel Kurul’a başarılar diliyorum.

Nail Sanlı (Divan Başkanı):

Sayın Onursal Başkan’ım, Sayın Genel Müdür’üm, Odamızın değerli başkanları, değerli konuklarım, İstanbul Odamızın değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri, İstanbul Odamızın 15. Olağan Genel Kurulu’na hoş geldiniz diyor, Divan adına saygılar sunuyorum.

Gündemin birinci maddesi tamamlandı, ikinci maddesi Divan oluşumu olarak tamamlandı, Divan'a gösterdiğiniz teveccühten ötürü teşekkür ediyoruz. Divan Heyeti olarak bizler de size lâyık olmaya ve Genel Kurul’un başarılı geçmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çaba sarf edeceğimizi belirtmek istiyorum. Ancak ikinci gündem maddesinin bir maddesi var, onursal divan heyeti ile ilgili Genel Kurul tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi. Ben Divan Heyeti'nin tutulacak tutanaklar için imza yetkisini oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Gündemin 3. maddesi, Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aramızdan ayrılan devlet büyüklerimiz ve meslektaşlarımız için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum, arkasından İstiklal Marşı, buyurun.

Teşekkür ederim.

Gündemin dördüncü maddesi multivizyon gösterisi.

(Multivizyon Gösterisi)

Nail Sanlı (Divan Başkanı):

Teşekkür ediyoruz. Gündemin beşinci maddesine geçmeden önce Divan Heyeti olarak bir temennimizi belirtmek istiyorum.

Biliyoruz ki, genel kurullar ülke ve meslek sorunlarının yoğun bir şekilde tartışıldığı platformlardır. Bu 15. Olağan Genel Kurul’da oluşturduğumuz platformda bu Genel Kurul’umuzda umarız mesleğimizin ve ülkemizin sorunları için çözüm olabilecek güzel sonuçlar

çıkarsın. Biz Divan Heyeti olarak bu güzel sonuçların çıkabilmesi için elimizden geldiğince tarafsız ve demokratik bir yapı içerisinde toplantımızı sürdürmeye çaba sarf edeceğiz. Siz değerli hazirundan da bu toplantımızın İstanbul Odamıza, üyelerimize, mesleğimize, örgütümüze yakışır bir şekilde geçmesi için, seviyeli bir toplantı olması için katkılarınızı esirgemeyeceğinizi biliyoruz, Divan Heyeti olarak bunun için göstereceğiniz katkıya şimdiden teşekkür ediyoruz. Beşinci gündem maddesi; Yönetim Kurulu adına Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'ın konuşması, buyurun Sayın Başkan.

Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):

Sayın Divan, Sayın Genel Başkan'ım, Sayın Onursal Başkan'ım, Sayın Bakan'ım, değerli Milletvekilleri, Sayın Genel Müdür'üm, Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli Oda başkanları ve yöneticileri, basınımızın değerli üyeleri, İstanbul Odamızın saygıdeğer üyeleri, Odamızın 15. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz.

Diliyorum ki, bu Genel Kurul'da mesleğimizin ve ülkemizin sorunlarını enine boyuna tartışarak, çözümler üreterek mesleğimizi ülkemize tanıtmış olalım.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; ben konuşmamı üç ana başlıkta ele alacağım; ekonomi belki mesleğimizin bugünü ve geleceği, faaliyet kitabında görüşlerimizi geniş olarak aktardığımız için zamanı çok iyi kullanmak adına özet bir sunum yapmaya çalışacağım. Baştan bir şeyin altını çizmek istiyorum, burada görüşlerimizi dile getirirken, amacımız eleştirmek değil, sorunları tespit etmek, bunların önerilerini ortaya koymak ve ülkemize de katkı sunmak. Ekonomiye gelince; enflasyonla mücadelede henüz başarı tam sağlanamamıştır. İlk bakışta enflasyonda gözle görülür bir düşme görülmektedir. Ancak dar ve orta gelirli kesimin durumunu yansıtan İTO ve DİE endeksleri arasında ciddi sapmalar var. İşsizlik rakamında artış var. Bugün işsizlik oranı eksik istihdamı da eklediğimizde yüzde15.3 düzeyindedir. 2001 yılındaki bu oran yüzde14.4 idi. 2004 bütçesi ücret ve post ödeme amaçlı ekonomiyi daraltıcı bir bütçedir. Cari işlemler açığı giderek artmaktadır. Gelen yabancı sermayeden daha fazla yurtdışına sermaye çıkmaktadır. Büyüme hızı genelde düşüktür. 2002'de 7,9 olan büyüme hızı 2003 yılında yüzde 5,9 olmuştur. Ekonomik sorunların çözümü için unutulmuş sanayileşme hedefine yeniden sarılmak gerekiyor.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Biliyoruz ki, gelişme sanayileşmeyle mümkündür. Sanayileşme dünya ile uyumlu bir anlam ifade etmelidir. Bağımsızlığın temel koşulu borçlanmak değil, gelirleri artırmaktır. Gelirlerin artması ise, vergi gelirlerinin de artmasını beraberinde getirmektedir. İşte bu yüzden vergi sistemimizde ciddi bir vergi reformuna ihtiyaç vardır. Vergi yasası değişiklikleri hukuk devleti ilkesine uygun olmalıdır. Yapılacak değişiklikler açıklanmalı, tartışılmalı ve bundan sonra yasama organına sunulmalıdır. Vergi sistemimizde vergi yükünün dağılımı adaletsizdir. Dolaylı vergilerin oranı 2002'de yüzde 57,1, 2003'te yüzde 58,4, 2004'te bu oranın yüzde 61,5 olması beklenmektedir. Gelir vergisinde esas sistem stopaj üzerine kurulur. 2003 yılında toplanan gelir vergisinin yüzde 94'ü stopajlardan oluşmaktadır. Vergi denetimi amacından saptırılmadan hukuka uygun olarak uygulanmalıdır. Denetim uygulamasının amacından saptırılması matrah artırımı uygulamasına dönüşen yöntemlerle kaçak bir miktar azaltılsa bile, vatandaşın devlete olan güvenini sarsacağından, orta ve uzun vadede vergi kaçığının artmasına ve vergi gelirlerinin azalmasına neden olacaktır.

Vergi sistemimizle ilgili tespit ettiğimiz eksiklere gelince; sık sık yapılan mevzuat değişiklikleri karışıklıklara yol açmaktadır. Muafiyet ve istisnalar gibi çeşitli yollarla sağlanan vergi bağışıklıkları özel gelir ve kurumlar vergisinde büyük kayıplara yol açmaktadır. Vergi gelirlerinde ağırlık giderek dolaylı vergilere kaymaktadır. Vergi idaresinin yapılanmasında ve

uygulanmasında çeşitli sorunlar vardır. Servet vergileri büyük ölçüde önemini yitirmiş durumdadır. Vergi yükü dağılımı adaletsizdir. Özellikle ücretli kesimin vergi yükünde sınırlar aşılmıştır. Vergi sistemimiz ekonomi kaynaklarını verimli alanlara yönlendirememektedir. Yatırımları, geliri, istihdamı artırıcı vasıfta bir teşvik sistemi uygulanamamaktadır.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; bu konudaki tespit ettiğimiz eksiklikler ile ilgili önerilerimize gelince; vergi tabanı genişletilmelidir. Olması gereken net artış teorisi, yani harcama ve tasarrufun kaynağının izah edilmesidir. Bildiğiniz üzere bu konuda da mali ve idarî çok ciddi çalışmalar yapıldığıdır. Çevre vergileri geleceğin vergileri arasına girmelidir. Meslek mensuplarının 3568 Sayılı Yasa'dan kaynaklanan fonksiyonları devreye sokulmalıdır. Anayasa Mahkemesinin onayladığı beyannamelerin imzalanması konusu süratle uygulanmalıdır. Bu konuda sevindirici olan husus şudur: Bazı illerde defterdarlarımız bu konuyu uygulamakta, İstanbul'da bazı vergi dairesi müdürlerimiz bu konuyu uygulamakta, bu konuyu uygulayan defterdar ve vergi dairesi müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Vergi sistemi mümkün olduğunca sistematik olmalıdır. Vergi sistemi hukukun üstünlüğünü esas alan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Vergi konusunda yapılacak yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaşmanın aranması ilke olarak benimsenmelidir. Vergi kanunlarında sık sık değişiklikler yapılmamalıdır. Vergi sistemi kayıp ve kaçığı önleyecek oto-kontrol mekanizmalarına kavuşturulmalıdır. Vergi düzeni standart hale getirilmelidir. Hayat standardı esası geri getirilmemelidir. “Nereden buldun?” bir an evvel yürürlüğe konmalıdır. Halkın vergi bilinci geliştirilmelidir. Vergi idaresinde siyasî etki ve vesayetten uzak bir yapı oluşturulmalıdır. Bağımsız ve etkin çalışan denetim birimleri oluşturulmalıdır. Toplumdaki bütün ekonomik birimler ile iletişim içinde olunmalıdır. Dünyadaki en son gelişmeleri takip edip, uyum sağlayacak esnekliğe sahip olunmalıdır. En son teknolojik olanaklar kullanılmalıdır.

Değerli konuklar; Türkiye'nin en büyük sorunu olan kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam mutlaka çözümlenmelidir. 204 milyar dolar gibi olağanüstü boyutlarda bir kayıt dışı ekonomi vardır. Bu rakamın yarısının kayıt içine alınması ile 10–11 milyar Dolar katma değer vergisi, 3–4 milyar dolar gelir ve kurumlar vergisi sağlanabileceği anlamına geliyor. Yaklaşık 4,5 milyon civarında kayıt dışı istihdam vardır. Bundan kaynaklanan prim ve vergi kaybı 20 katrilyon civarındadır. Kayıt dışı ekonominin panzehiri vergidir. Önce iflas etmiş olan basit usul kaldırılmalıdır. Yapılan tüm harcamalar gider kabul edilmelidir. Hamiline işlemler kaldırılmalıdır. Tüm ekonomik işlemler bankalardan geçmelidir. Kayıt dışı istihdamın ortadan kaldırılabilmesi için ise, asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Sigorta prim oranları aşağıya çekilmelidir.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Mesleki örgütlülüğümüzün 14 yılını geride bırakıp 15. yıla girdik. Geniş bir meslek örgütü olmamıza rağmen, 14 yılda küçümsenmeyecek işler başardık. Başarımızın temelinde eğitim, toplumla barışık olmak, teknolojiyle bütünleşmek, üretilen bilgileri paylaşmak, gerekli altyapıyı oluşturmak yatmaktadır. Neler yaptığımızın şöyle bir özetini tekrar hep birlikte gözden geçirelim. Önce eğitim dedik. 94 eğitim semineri, bu eğitimlere katılan kişi 55.750. 22 panel, 3 forum, 19.100 kişi katılmış. Çeşitli konularda eğitimlerle eğitim, 37.900 kişi katılmış. 32 ilçede, 254 kez tek düzen eğitim çalışmaları, katılan 15.240 kişi. Bu sadece İstanbul ilindeki yapılan eğitimlerdir. Biliyoruz ki; aynı eğitim mantığı Türkiye'nin dört bir yanında Odalarımız ve TÜRMOB tarafından yapılmaktadır. Meslekî ve toplumsal raporlar sunduk. Türk vergi sistemine öneriler, Türkiye'nin demokrasi sorunu, gümrük birliğinin hukukî yapısı, iktisadi ve toplumsal bütünleşmeye doğru çalışma hayatı, Türk sosyal güvenlik sisteminde sorunlar ve çözüm önerileri ve de kayıt dışı ekonomiyle mücadele. Sempozyumlar ve kongreler yaptık. TÜRMOB Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul Oda'mız Muhasebe Denetimi Sempozyumunu, Ankara Oda'mız Muhasebe Uygulamaları ve Vergi

Mevzuatı Sempozyumunu, İzmir Oda'mız Muhasebe Standartları Sempozyumlarını başarıyla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çağdaş mekanlara sahibiz. Sadece İstanbul Odası değil. Başta TÜRMOB'umuzun genel merkez binası, TESMER hizmet binamız ve binası olan odalarımız, İstanbul YMM, İzmir SMM ve YMM odalarımız, Ankara, Antalya, Hatay, Denizli, Manisa, Samsun, Diyarbakır, Yalova, Antep; bu, binası olan odalarımız. İnşaatı devam eden odalarımız da; Adana, Kayseri, Aydın, Muğla, Konya, Giresun ve Ankara YMM ve daha birçok odamız proje çalışmalarını sürdürmektedir.

Enflasyon düzeltilmesi uygulamalarında, meslek mensuplarımızın üzerinden rant sağlanmasını engelledik. Bu sadece İstanbul'da değil, tüm ürettiklerimizi Türkiye ile paylaşarak Türkiye ile bir araya geldik. 51 bilimsel yayın, 66 mali çözüm dergisi, 7 karşılaştırmalı mevzuat yayını, 86 bülten; bu İstanbul Oda'mızın ürettikleri. Yine Türkiye'de başta TÜRMOB olmak üzere birçok odalarımızın ürettikleri yayınlar var. Gerek mali çözüm dergisini güncel, gerekse yeni yasal düzenlemelere karşılaştırmalı kitap hâline getirerek meslek mensuplarımızı zamanında bilgilendirdik. Yeni kurulan bir meslek örgütü, ancak, böyle eğitim yapan, böyle güncel yayın gönderen, böyle bilgiyi paylaşan, böyle mekanlarda hizmet veren bir meslek örgütü var mı? Bu emek sizindir.

Değerli meslektaşlarım. Bu dönem yalnız kaldık. Gerçek dışı olarak sürekli zarar beyan edenlere, sürekli devir KDV gösterenlere, sürekli düşük kira beyan edenlere karşı mali idare yoğun bir denetim uygulamış ve uygulamalara devam etmektedir. Bu durumda olan mükelleflerden, haklı olanların ayırt edilmesini, mağdur edilmemesi için verdiğimiz mücadelede TOBB ve TESK bizi yalnız bırakmıştır. 13 Nisan'da yaptığımız panelde de ifade ettiğimiz gibi, beyanname sürelerinin öne çekilmesini mutlaka talep ediyoruz. Bu konuda zaten çıkartılan yasa bir anlamda devrilmiş vaziyettedir. Yaptığımız bir incelemelerde de gördük, gerçekten meslek mensuplarının işlerini yetiştirememektedir. Evet, mali idarenin amacı sağlıklı mali tablolar, sağlıklı beyannameler düzenlemek ise, mutlaka beyanname tarihleri eski sürelerine çekilmelidir. E-bildirge 2004 yılında ihtiyari olmalıdır. Bu konuda hem Çalışma Bakanlığı'na, hem kamuoyuna görüşlerimizi ifade ettik. Şu anda alt yapı hazır değildir. Kayıt içine sigortalarla ilgili bildirimini vermek isteyen muhasebeci veya mükellefe sırf internet bağlantısı olmadı diye idari para cezası uygulayacak bir ülke hayal edemiyorum. Bu nedenle e-bildirge 2004 yılında ihtiyari olmalıdır.

Değerli meslektaşlarım. Mesleğimizin geleceği denetim ve danışmanlık olacaktır. Önümüzdeki süreçte kağıtlar kalkacaktır. Tüm bildirimler ve beyanlar elektronik ortamda verilecektir. Bu nedenle, bürolarımızı çağın koşullarına uygun hale getirilmelidir. İnsan kaynaklarını yeni bir iş alanı olarak görmeliyiz. Finansal, yönetsel, vergisel gibi konularda uzmanlaşmalıyız. Yabancı dil bilmeliyiz. Güçlerimizi birleştirerek ortaklıklar oluşturmalıyız. Eğer, dürüstlük, tarafsızlık ve bağımsızlık sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenme, yenilikçilik ve öncülük, toplum çıkarı ve sosyal sorumluluk, mesleki ve teknik açıdan mükemmellik, ekonomi ve iş dünyası ile uyum içinde çalışmak olarak saptamış olduğumuz mesleki değerlerimize sahip çıkar ve hayata geçirirsek, haksız rekabet edenlerle mücadele edersek, dayanışma içerisinde olursak ve de kapımızın önünü temizlersek, muhasebe mesleği mutlaka hak ettiği yere gelecektir.

Bu Genel Kurul'umuza katılan tüm değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, 15. Olağan Genel Kurul'umuzun mesleğimize, ülkemize yararlar getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.

Nail Sanlı (Divan Başkanı):

Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Odamız Başkanı Sayın Yahya Arıkan'a bu konuşması için teşekkür ediyoruz.

Gündemimizin 6. maddesi; demin multivizyon gösterisinde de izledik, geçen sene Odamız bir gelenek başlatmıştı. Yılım en iyileri ödülleri dağıtılmasının ikincisini yaşayacağız bu Genel Kurul'da. Oda yönetiminden bu konuyla ilgili bir arkadaşı rica ediyorum.

Yahya Arıkan:

Evet, değerli arkadaşlar, değerli konuklar, bu yılın en iyilerini birazdan ilan edeceğiz. İlk ödülümüz 2003 yılının en başarılı bilim insanı ödülü; ödülü vermek üzere TÜRMOB Genel Başkanı'mız Sayın Mehmet Timur'u davet ediyorum, buyurun Sayın Başkanım. Evet, 2003 yılının en başarılı bilim insanı ödülüne lâyık görülen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cemal İbiş.

Doç. Dr. Cemal İbiş (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkan, Sayın Bakan'ım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlarım. Beni bu ödüle layık gören değerli jüri üyesi hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu ödüle her zaman layık olacağıma söz veriyorum ve bu ödülü benim yetişmemde katkısı olan herkes adına alıyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yahya Arıkan:

2003 yılının en başarılı ekonomi gazetecilik ödülünü vermek üzere Onursal Başkanımız Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'i davet ediyorum.

2003 yılının "En Başarılı Ekonomi Gazetecisi Ödülü"ne layık görülen Milliyet Gazetesi'nden Sayın Vahap Munyar.

Vahap Munyar (Milliyet Gazetesi):

Efendim, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın bu ödülü gerçekten benim için büyük onur. Başlangıçta multivizyon gösterisini izlerken benim de bu süreç bir tarih olarak gözümün önünden geçti. Çünkü bunların hepsini bizzat yaşadım, o küçük odaları ben de gördüm, gerçekten büyük gelişme kaydediyor. Hem verginin tabana yayılması, hem mesleğimizin gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ödül için tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, Genel Kurul'a başarılar diliyorum.

Yahya Arıkan:

Değerli arkadaşlar; geçen sene yılın büro ödülünü, bu sene gerekli çalışmalar, gerekli formatlar eksik olduğundan bu yılki ödülü vermiyoruz. Üçüncü ve son ödülümüz 2003 yılının İstanbul ilinin en başarılı Vergi Dairesi Müdürü ödülü. Ödülünü, vermek üzere Gelirler Genel Müdürümüz Sayın Osman Arıoğlu'nu davet ediyorum, buyurun.

Evet, 2003 yılının İstanbul ilimizin en başarılı Vergi Dairesi Müdürü Bakırköy Vergi Dairesi Müdürümüz Sayın Ömer Lütfü Özen.

Ömer Lütfü Özen (Bakırköy Vergi Dairesi Müdürü):

Sayın Divan, Sayın Bakan'ım, Sayın Genel Müdür'üm, sayın başkanlarım ve değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Biz Bakırköy Vergi Dairesi olarak sözleşme yaptığı müşterilerini vergi dairesine zamanında bildirmeyen meslek mensuplarını cezalandırdık. Dairemize mükellef olan yaklaşık 732 tane serbest meslek mensubunu, yani mali müşaviri, emekle yaptıkları hatalar konusunda, onlar kendi çalışanların yaptıkları hatalar konusunda yazılı olarak kendilerine bilgi vermiştir. Çantacı olarak

ifade edilen muhasebecilerle mücadele ettik. Geçindirebilecek kadar para kazandığını beyan etmeyi veya hasılatı kadar gider yazmayı alışkanlık hâline getirmiş meslek mensuplarını uyardık. Eskiden doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir ifade vardı. Ama öyle bir şey oldu ki, bugün siz beni buraya çıkardınız. Bu davranışınız örgütümüzdeki değişimi ortaya koymaktadır. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bizim camiamızda da bir değişim yaşanıyor, tüm vergi dairelerimiz ve çalışanlarımız bu değişimi yaşıyor. Belki biz Bakırköy Vergi Dairesi olarak bu değişimi algılamada ve uygunluk sağlamada bugün için daha önde olabiliriz. Ancak bu durum diğer vergi dairelerinden daha başarılı olduğumuz anlamında algılanmamalıdır. Bakın çevrenize, açın bütün duyularınızı ve değişimi hissedin. 10 yıl evvel değerler yerine yeni değerler uygulanıyor. Eğer sevgi kazanabilirse bu ülke daha güzel günler yaşar, eğer insanları sevebilirsek herkes onurlanacak ve ödüllenecektir. Ben kendi adıma bulunduğum alanda olanca gücümle çalışıyorum. Hatta bazen ülkenin çıkarları adına radikal değişimler içerisinde oluyorum. Hatta bazen sizleri de belki üzüyorum, ama ülkem her şeyin üstündedir. Bu hâlde bile beni seviyorsanız, ben sizi beni sevdiğinizden daha çok seviyorum. Bana göre vergi dairesi olarak işimiz devletin kasasını doldurmak değil, ülkemizin kalkınması ve halkımızın mutluluğu için harcaması gereken parayı toplamaktır. Bu yaklaşım kabul gördüğü ölçüde vergi acıtmayacak ve üzmeyecektir. Bütün mücadelem ise, bütün bu güzel duygulu insanlarımızı mutlu etmek için çalışmaktır. Ülkenin ihtiyacı olan kaynakları toplama misyonu olan kurumumuz, sizlerin ve yurttaşlarımızın destek ve yardımlarıyla hedeflerine ulaşacaktır. Biz toplam kalite yönetimini kurumumuzda yaşatmak için her türlü çabayı sarf ediyoruz. Toplam kalite yönetimi bizim için bir yaşam biçimi oldu artık. Artık takım çalışmaları yapıyoruz, beyin fırtınaları yapıyoruz, kararlarımızı birlikte alıyor yönetimden çok yönetişimden söz ediyoruz.

Biliyoruz ki, insanların ve kurumların hedefleri olmalıdır. Bu hedeflere ulaşabilmek için projeleri olmalıdır. Biz her çalışanın yönetimde söz hakkı olma sebebiyle Bakırköy Vergi Dairesinde yönetişimden bahsedebiliyoruz. Projeler üretiyor, hedefler belirliyor, çalışanlar ve yönetenler birlikte kararlar veriyor ve yetkimiz ölçüsünde uyguluyoruz. Motivasyonumuzu en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. İç bünyemizde sürekli olarak eğitim alıyor ve eğitim veriyoruz, yöneticilik öğreniyoruz, davranış öğreniyoruz. “Günaydın, iyi akşamlar, nasılsınız” demeyi, kırmızı ışıkta durmayı, tuvalet kullanmayı, sokaklara tükürmemeyi, vergisini zamanında ödemeyenden cebren tahsil etmeyi, kirasını gerçekten düşük göstereni tespit ederek cezalandırmayı, her şeyi, öğrenilebilecek her şeyi vermeye çalışıyoruz. Diyoruz ki, kazanıp da vergisini ödemeyeni, devletin eğitim, sağlık, ulaştırma gibi hizmetlerinin kalitesinden şikayetçi olmaya katlanıyor musunuz? Bu salonda bugün en mutlu insan benim, çok heyecanlandım da. Buraya neden ben geldim ya da neden ben buradayım, doğaldır ki bu hikaye çok uzun, ama inanın içinde uykusuz geceler ve uzun günler var. Dairemdeki mesai arkadaşlarım, bütün camiamız, diğer dairelerdeki yönetici arkadaşlarım ve siz meslek mensupları var. Ben bu okyanus içinde bir zerreyim diyorum ve aynen de öyle. Sizler yoksanız bizler yokuz, bizler yoksak sizler de yoksunuz. Efendim ben bu ödülü almamdaki tanıklarımın dolayısı; tercihini benden yana kullanarak beni 2001 yılında toplam kalite yönetimi eğitimini almaya gönderen İstanbul Defterdarlığı'na, gece gündüz demeden özveriyle görevini yapan Gelir İdaresi Derneği'nin yönetici müdürlerine, tüm vergi dairesi çalışanlarına ve beni bu kürsüye çıkaran siz değerli meslek mensuplarına, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimine teşekkür ediyorum, sevgiyle kalın.

Nail Sanlı (Divan Başkanı):

İstanbul Oda'mızın ikincisini gerçekleştirdiği bu ödül töreninde ödül alan değerli konuklarımızı Divan Heyeti olarak bir kez daha biz kutluyoruz. Ve gündemin 7. maddesine geçiyorum.

Aramızda çok değerli konuklarımız var. Ben bugünkü Genel Kurul'umuzu onurlandıran öncelikle Genel Başkan'ımız Sayın Mehmet Timur'a hoş geldiniz diyorum ve kendisini kürsüye davet ediyorum, buyurun Sayın Genel Başkanım.

Mehmet Timur (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Genel Başkanı):

Sayın Divan, Sayın Onursal Başkanım, Sayın Bakanım, saygıdeğer Milletvekilleri, basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli Oda Başkanları, Sayın konuklar ve sevgili meslektaşlarım. Hepinizi şahsım ve TÜRMOB Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 15. Genel Kurul'umuz ülkemiz için ve meslektaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun.

Değerli meslektaşlarım; biraz dolaşarak asıl konumuza gelmek istiyorum. Dünya ekonomisi 2001–2002 yıllarında gerçekten zor durumda ekonomimiz, ekonomik sıkıntıya girdi. Bu yaşam 2003 yılında düzelmeye başladı. Ülkemizde de 2000 yılında 2001 yılında sıkıntılı yıllar, bir yıl yaşandı. Fakat 2001 yılından sonra ekonomimiz gerek enflasyonun düşmesi sebebiyle gerek faizlerin geriye çekilmesi nedeniyle, gerek yapılan çalışmalar neticesinde bir nevi rayına oturdu gibi gözüktü. Ancak bundan 15 gün evvel küçük bir sıkıntı yaşadık, ama bu ülkemizden kaynaklandığının bir sebebi değildir. Bu, dışarıdaki olaylardan kaynaklanan bir sıkıntıydı ve hassas dengeler üzerinde olan ülkemizin ekonomisinde de bu sıkıntı kendini belli etti.

Değerli meslektaşlarım, bugün ülkemizde bildiğiniz üzere Gayri Safi Milli Hasıla kişi başına 1.500 dolarla 2.500 dolar arasında değiştiği söyleniyor. Belki Doların düşük kurdan olmasından dolayıdır, bugün itibariyle kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla 3.383 bin dolardır.

Sevgili meslektaşlarım; Türkiye'de cari işlemler açığı 2003 yılında 6,38 milyar dolar açıkla kapandı. Sadece kısa geçiyorum, 2004 yılının ocak-mart döneminde üç ayda 5 milyar dolara ulaştık. İhracatımız sürekli artmaktadır. Rekorlar kırdınız ama bu yılın üç ayında dış ticaret açığı ise 7,2 milyar dolara yükseldi, bunu da itiraf etmemiz gerekiyor. Özellikle dikkat edilmesi lazımdır, bizim hepimiz ülkemizin insanlarının istediği bir husus vardır, rahat bir yaşamdır, rahat bir ülke ister. Bunun sebebi de şudur; ülkemizdeki geçmişten bu tarafa kazandığından çok harcama yapmasıdır. 30 yıl geriye doğru gidelim, popülist yaklaşımlarla ücret politikası; popülizm yaklaşımıyla yanlış yaptılar. Popülizm yaklaşımlarla yapılan kayıtsız, programsız harcamalar, ülkeyi bu duruma getirdi. Diğer bir getiren husus da sevgili meslektaşlarım, 2003 yılı vergi gelirleri 84,3 katrilyon olarak gerçekleşti ve yılın üç ayında ise 24 katrilyonla gerçekleşti.

Sevgili meslektaşlarım; Sayın Başkan da izah etti, vergi gelirlerinde büyük bir düşüş vardır ve bunun sebebini neye bağlıyorsunuz diye sorduğunuz zaman 40 yılda 59 defa 50 vergi, gelir vergisi kanunu değişti; 40 yılda 35 defa kurumlar vergisi kanunu değiştirildi; 40 yılda 37 defa af yasası çıkartıldı. Türkiye'de vergi ahlakı kaldı mı, vergiye saygı kaldı mı? İşte bu sebepten vergi gelirleri düştü. Bakın, 2003 yılı gelirlerine bir bakın, 1.735.000 gelir vergisi mükellefimiz var. Bunlar meslekten olarak da ortalama olarak ayda 71 milyon lira para ödüyor, bir yemek parası kadar vergi ödüyor. Bunun yanında 600.000 kadar kurumlar vergisi mükellefimiz vardır. Bunun 330 tanesi verginin yüzde 80'ini ödüyor, diğerleri vergi ödüyor mu, bunu da düşünün. Evet, Başkan'ımız olduktan beridir hep söylediğim bir şey vardır, tatsız tuzsuz diyen bir nesne vardır, bu başımızın belasıdır diyorum, bunu kaldırmak lazımdır. Ama bunu kaldırmak da büyük bir cesaret istiyor, çünkü 820 bin mükellefi kapsıyor ve 820 bin mükellefin verdiği vergi, 38 trilyon liradır ve kişi başına, mükellef başına ödediği aylık vergi 3.800 bin lira paradır. Bir sigara parasıdır.

Antep Odamızın açılışında orada bulunan bir iş adamına şunu söyledim; gücünü biliyorum, lütfen 38 trilyon öde de bu 820 bin mükellefi serbest bırakalım, bunlar üzerimize mükellef sayıyor ve bizden çok ülkenin imkanlarından faydalıyor, yollarından faydalıyor, hastanesinden faydalıyor, kazanmıyorlar mı, kazanıyorlar. Biz TÜRMOB olarak bir hesaplama yaptık, bu 820 bin mükellefin en az 200 bin tanesi birinci sınıf defter kullanacak seviyededir. Bu kaprisin aslı nedir?

Sevgili meslektaşlarım; hep paneller düzenledik ve burada, bunun gibi yerlerde. Kayıt dışı ekonominin üzerinde duralım. Bizim sorunumuzdur demeyin, en büyük sorunumuz bizimdir. Bakın, kayıt dışı ekonomi önlendiği zaman neler karşımıza çıkıyor, diğer mükellefler de düzgün oluyor. Bizim ilişki kuracağımız mükellef adedi de artıyor. Geçen buradaki bir panelde İstanbul Defterdarı Sayın Bayer'e şunu sordum: "Bu aylarda ne kadar kayıt dışı ekonomiyle ilgili mükellef yakaladınız?" Bana "12 bin" dedi. Bunun en az 2.000 tanesi size müracaat etmiştir. Bu bakımdan arzu ediyorum ki, hep birlikte kayıt dışıyla mücadele edelim. Bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesidir.

Sevgili meslektaşlarım; biz bir şey arzu ediyoruz, biraz önce ödül alan Vergi Dairesi Müdürü Özen çok güzel söyledi; biz gelirler idaresinin de yeniden yapılanmasını; güler yüzlü, sıcak ve pratik bir Gelir İdaresi istiyoruz. Ve bu konuda çalışmalarım oldukça hızlıdır ve kavuşacağız. Bizi hiçbir toplantıda yalnız bırakmayan Gelirler Genel Müdürü Sayın Osman Arıoğlu da buradadır, sanırım bu konuda da size belki bilgi verebilir.

Vergi kanunlarının bu karmaşık düzeninden kurtulmayı istiyoruz ve bu konuda çalışmalar hızlandı, ama biz istiyoruz ki katılımcı olsun, biz de katılalım biz de gerçekleri anlatalım. E-bildirge konuşunlar. Sayın Başkan, biz ihtiyari olmasını istiyoruz dedi, doğrudur ve bir rapor da gönderdi. Odalarından da geldi, biz TÜRMOB olarak bir rapor hazırladık, Sayın Çalışma Bakanı'na ben, kendim, sadece dün değil evvelki gün makamına uğradım. Sağ olsunlar, hüsnüniyetle kabul etti, ben ona olabilecekleri ve gerçekleri e-bildirgenin onların bilmediği noksanlıklarını çok güzel bir şekilde anlattım. Haklısın dedi, eksiklerimiz çok. Kendisine, bu durum 2004 yılına kadar ihtiyari yapılır, bunlara haklısınız, bunları yapmamız gerekir, önce biz bürokratlarımıza bir danışalım dedi, o zaman buradan iş çıkmaz efendim dedim. Ama o gün toplantısı vardı, bürokratların tamamını çağırdı. Karşılıklı tartıştık. Eğer bir şeyin tam yapılmasını istiyorsanız, bunu yapanlar bizleriz, sizler değilsiniz. Bize imkan tanıyın, bunu uzatalım, ihtiyari olsun -8'den sonrası mecburi, 8'e kadarı ihtiyari- ama 8'e kadar olanlar bir kişi dahil ihtiyari kullanmayanlar da vardır. Altyapı noksanlıklarını ve ülkenin gerçeklerini kendilerine izah ettim. Evet, bir politikacı büyüğümüzün söylediği gibi bürokratları aşmak çok zormuş, ben de burada çok zorlandım.

Sevgili meslektaşlarım, zamanınızı almamak için bazı konuları kısa kısa geçmek istiyorum. Beyan sürelerinin geri alınması sizleri çok üzdü ve Odalarınıza gereken taleplerinizi sundunuz, Odalarınız da Başkanlarınız da bizleri sıkıştırıyor. Doğrudur. Bu uygulama sadece Bankalar vasıtasıyla tahsilat yapılması konusuyla ilgili olduğu için geri çekilmiştir. Ama biz gerek Onursal Başkanımız, gerek iktidardaki veya gerekse muhalefette olan milletvekili arkadaşlarımız vasıtasıyla önergeler verdik, girişimlerimizi yaptık. Ama Bakanlığımız bir santim geri adım atmadı. Ama yaptığımız yakın diyalog suretiyle, derdimizi hüsnüniyetle anlattık, dolayısıyla, sizlere bu sene imkân tanındı. Elektronik ortamda beyanname alınma meselesine kadar ve size Bakan yetkisini kullanarak sürelerinizi eski seviyede tutmaya çalıştılar. Bu yapılan karşılıklı diyaloglar neticesinde sağlanmış bir avantajdır.

Performans değerlendirilmesi konusunda sevgili Başkanımız da söyledi, onun hazırlanmasında ben bulundum. Bakın bir gerçek daha vardır ki, orada belki fark etmediniz; bize en çok sorun

çıkaran kayıt dışı ekonominin içerisinde en fazla olan kimlerdir? Bugün mükellef olup yarın kayıp olanlar, bakın onu da tespit ediyorlar. Hangi mükellef kaç yıldır devam ediyor? Ve bir şeyi tespit etmişim, 76 yaşına gelmiş Türkiye’de sadece 3 tane mükellef vardır. Bu miktar başka ülkelerde daha fazladır.

Enflasyon muhasebesi konusuna gelince; biz sizin sıkıntılarınızı Sayın Başkanın da belirttiği gibi TOBB Başkanı’na ve onun yöneticilerine brifing verdik, olanları ve olacakları izah ettik. Biz uygulama konusunda bir sıkıntımız yok, biz çalışır eğitim yaparız ama bize zaman tanıyın dedik ve bir de gerçekleri görün dedik. Evet, bu konuda mükellef temsilcilerinden en küçük bir destek görmedik, yardım da görmedik. Ama bir bakıyorum ki, enflasyon muhasebesi uygulamasından dolayı çıkacak vergiler zarar edenlere bu kadar zengin öz sermayesini kaybedenler vergi ödeyecek, siz sıkıntı duyuyorsunuz. Siz niye sıkıntı duyuyorsunuz? Sorun onlara, ödesin vergi. Biz uygulayıcıyız, biz yapıcıyız.

Siz bize şunu söyleyin: Ey TÜRMOB, odalarımız, bize gereken eğitimi verdiniz mi? Biz verdiğimizizi sanıyoruz. Dün dahi, biraz önce gene telefon vardı, bizden eğitim istiyorlar, biz gerekeni yapıyoruz. Ve eğitim verebilmemiz için, sizlere yakın olabilmemiz için ve sizlerin yetişmiş bir seviyede olan meslektaş olabilmemiz için eğitime gerçekten çok büyük önem verdik. Ve bugün için de Oda ve eğitim tesisleri yapılanlara elimizden gelen desteği verdik. Ve çok az odamızın eğitim ve hizmet binası yoktur. Hemen hemen hepsi tamamlanmak üzeredir. Onlara da ben şu öneride bulunuyorum: Elinizi çabuk tutun, meslektaş gelişmek istiyor, meslektaş bilgiye susamış öğrenmek istiyor.

Sevgili meslektaşlarım, bir de benim en fazla söylediğim. Konulardan biri de mükerrer 227’dir. Bunun gerçekten kanunun lafzıyla, hukukuyla uygulanmasını istiyoruz. Teşkilâtın Türkiye teşkilatındaki gelir idarelerinin de bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. Hatırlarsanız diğer bir salonda Bakan şunu söyledi: Sayın Başkan, biraz önce sinevizyonda da gösterdi ve isim de verdi; Yahya, Pazartesi gelin ne istiyorsanız vereceğim, dedi. Ama ondan sonra ben geri adım attım. Niye geri adım attım, madem, istiyorsun ya? Çünkü Maliye Bakanlığının gelir idaresi elektronik ortama giriyor, beyannameleri internet programı dağıtacak, taahhuk işleri internet ortamında sizin karşınıza gelecek. Bununla birlikte bu hazırlığı yapalım, belki de bu şekilde her şeyi halledeceğiz.

Biraz sonra Genel Müdürümüz size hitap edecek, bu konuda belki de size müjde verecek, bilmiyorum. Ama hazırlık safhasındadır ve pilot Vergi Dairelerinde kurulmaya başlandı. Bir de ayrıca herkesin, her Odanın danıştığı ve herkesin danıştığı kimseler var. Ben acele karar vermedim. Hep sizleri düşünerek sabırla atlatmayı düşünüyorum, benim de 78 tane danışmanım vardır. Bu Genel Kurullardan sonra 78 tane danışmanlarımla Oda başkanlarını bir araya getireceğim. Her zaman yaptığım gibi bu konuda da onların da düşüncelerini almadan bize hakikaten hoşgörü gösteren, her konuda bize yardımcı olan Maliye Bakanlığı ile bu şekilde görüşmeyi istiyorum. Sonra bir yanlış yapabilirim düşüncesi vardır. Bu bakımdan bizleri kinamayın.

Bir de, sevgili meslektaşlarım, bizim mesleğimiz, bizim kuruluşumuz 15 yılını tamamladı. 15 yıllık bir meslek örgütünün başaracağından çok daha büyük işler başardık. Bir gerçekleri görerseniz, bir gücümüzü gerçekten hissetseniz gurur duyarsınız. 80 yıllık, 120 yıllık meslek örgütlerinden çok ileridedir Odamız. Ama biz en çok eğitim üzerinde durduk. Bir eğitimle bizim mesleğimize girmek isteyen her imtihanda 16 bin müracaat vardı, staja başlamak için 16–17 bin kişi giriyor, bunların arasındaki diyalogu ve aynı zamanda eşitliği sağlamak için sınava başlamak için CD’lerini çıkardık ve gönderdik, eşit imtihana girsinler diye. Ama bir şekilde Mali Müşavir

imtihanları için de CD'ler hazırlandı, Odalarımıza gönderildi. Eşit şartlarda yarışmanız içindir. Ve yıl sonuna doğru sene sonu işlerinin ve bu konuda çıkacak her türlü gelişmeyi CD'lerle sizin evinize, Odanıza, büronuza getirmeyi düşünüyoruz. Biz öğrenmeye muhtacız. Öğrenmeyi bir an olsun geriye bırakırsak bizim işimiz bitmiştir. Türkiye'de en fazla eğitime ihtiyaç, en fazla yenilenmeye muhtaç meslek örgütü bizim meslek örgütümüzdür.

Şimdi 1990 yılı ve 2004 yılı Türkiye genelindeki meslek mensubu ve İstanbul'daki meslek mensubu durumunu ve İstanbul'un bugünkü durumunu, müsaade edin bilginiz olsun diye sunmak istiyorum.

Türkiye genelinde 1990 yılında 27.012 tane meslek mensubu var. Bunun 8.005 tanesi İstanbul'da yaşıyor ve siz bu mesleği örgütsüz olarak yerine getiriyordunuz. Bugünkü durum: Türkiye genelinde 62.000 meslek mensubu ve İstanbul genelinde 19.289 meslek mensubu. Bir de şunu bilin; mükellef adedinde artış hemen hemen yok gibidir. Bu bakımdan size yeni iş sahası gelir, çalışma yerleri aramamız için elimizden geleni yapıyoruz. Ben, fark etmiyorsunuz bu konuda epey mesafe kat ettim. Bu, İstanbul'da 19.000 dedik ya; sadece sizler kayıtlı, belgeli meslek mensubumuzsunuz. Biraz önceki Vergi Dairesi Müdürüme teşekkür ederim, 'çantacı' dedikleri kişiler de en az sizin kadardır. İşte biz Maliye Bakanına bunu izah ediyoruz. Mükerrer 227'yi kullanırsanız, bu çantacı ve mükellefin istediğine göre beyanname düzenleyen kişileri ortadan kaldırırız, ama suçlanan bizim meslek mensubumuzdur. Vergi kaçırmaya sebep olduğu söylenen bizim meslek mensubumuzdur. Aslında gerçek öyle değildir. Bizim ayrıca meslek mensubumuz kadar devlet dairesinde personel olup, memur olup da bu işi yapanlar da vardır.

Sevgili meslektaşlarım, kendinizi seviyorsanız, birbirinizi seviyorsanız, mesleğinizi seviyorsanız, lütfen gerek ücret konusunda, gerek iş konusunda haksız rekabetten uzak kalın, bu konuda mücadele edin. Ve haksız rekabet konusunda sabahleyin kahvaltıda Disiplin Kurulu Üyeleri şunu söyledi: Yine 20 tane meslek mensubumuzun canı yandı, sizlerin canının yanmasını istemiyorum. 65 bin mensubumun hiçbirinin canının yanmasını istemiyorum. Hepinizin yerine Genel Başkan olarak benim canımın yanmasını isterim, ama sizin istemiyorum. Ama siz haksız rekabet üzerinde mutlaka durun.

Bir de hep söylenen bir şey vardır; muhasebeci çok kazanıyor. Ücretini alabiliyor mu? Şimdi meslek mensuplarımızın en büyük sıkıntılarından biri de bu ücret tahsil edilememesidir. Bu alışkanlık bizlere kâtip denildiği dönemden kaldı, bugüne geldi. Arkadaşlar, biz ne kâtibiyiz, ne muhasebeciyiz, ne mali müşaviriz; bugünden itibaren denetçiyiz, biz denetim yaparız ve bunun için de dünyada en fazla meslek örgütü olan ve gelişmiş olan İngiltere meslek örgütü de altı ay içerisinde görüşmeler neticesinde anlaşma yaptık. 1 Nisan ve biraz da bir plâna göre biraz farkla 139 ülkede de yapabilirsiniz. Keşke getirseydim, Ortak Pazar Muhasebeciler Birliği Başkanı'nın bana yazdığı mektubu; meslek örgütünüzü gördüm, gerçekleri gördüm, bizden daha ileride olduğunuzu gördüm. Bizi reddeden Ortak Pazar ülkesi buyurun diyorlar, size yardım etmeye hazırız; çünkü sizleri gördük, sizin İstanbul örgütünüzü gördük.

Sevgili meslektaşlarım. Sizin için TÜRMÖB, sizin için Odalarınız gerçekten canlarını feda ederek çalışıyorlar. Sinevizyonda gördükleriniz bir parçasıydı, daha az şeyler gördük. 15. Genel Kurulumuz ülkemiz için, siz meslektaşlarımız için hayırlı olsun, nice 15 yıllara, nice 100 yıllara, saygılarımla.

Nail Sanlı:

Genel Başkanımız Sayın Mehmet Timur'a teşekkür ediyoruz ve sözü Onursal Başkanımız Mersin Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'e vermek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım.

Mustafa Özyürek (Mersin Milletvekili):

Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu taşıyorum. Değerli arkadaşlarım. Biraz önce izlediğimiz multivizyonda 15. yılımızı doldurduğumuzu gördük. 15. yılı dolduran bir örgüt artık delikanlı çağına gelmiş demektir. Geçmişe göre bugünden itibaren çok daha büyük, çok daha önemli atılımları yapacağımıza, örgütümüzün, camiamızın bunları gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Arıkan Türkiye'nin iç ve dış sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Dağıtılan faaliyet raporunda da bütün rakamlarla ekonomimizin Türkiye'nin durumu çok güzel açıklanmış. Ayrıca TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Timur da bilgilendirdi. O nedenle ayrıntılı bir tahlile gerek görmüyorum. Ama görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Arıkan'ın da belirttiği gibi Odalarımız ve TÜRMOB sadece mesleki konuları konuşan, sadece muhasebeyi, vergiyi konuşan bir camia değil; aynı zamanda içinde bulunduğumuz dünyanın, içinde bulunduğumuz ülkenin sorunlarını da görüşen tartışan bir örgüttür. Tabii dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli sorunları var. Bunlardan dünyada çok yakınımızda cereyan eden bir konuya, bir olaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, komşumuz olan Irak'ta yaşanan olaylar insan olan herkesin yüreğini sızlatan boyutta ve acılıktadır. Amerika çeşitli bahanelerle, hiçbiri gerçekleşmeyen, gerçek olmadığı ortaya çıkan bahanelerle Irak'ı işgal etmiştir. Bu işgal yetmiyormuş gibi, orada rehin aldığı, esir aldığı insanlara da insanlıkla bağdaşmayan işkenceler uygulamaktadır. Gerçekten bu olay, her insanım diyen kimsenin yüreğini sızlatacak boyuttadır ve komşumuzda olanlar bizler açısından da çok üzüntü vericidir. Tabii bu yaşanan olayları Irak'ta meydana gelen olayları gördükçe 1 Mart teskeresinin TBMM tarafından reddedilmesinin ne kadar doğru bir yaklaşım olduğu bir kez daha herhâlde anlaşılmıştır. Eğer 1 Mart teskeresi kabul edilmiş olsaydı, binlerce gencimiz, evladımız Mehmetçik, Irak'a gidecek ve hiç pahasına şehit olup Türkiye'ye dönecekti ve biz o insanların arkasından sadece gözyaşı dökcecektik. Böylesi bir bataklığa, böylesi bir tehlikeye girilmesini hükümet teskeresini reddetmek suretiyle TBMM önlemiştir.

Değerli arkadaşlarım, gene Ortadoğu'da Filistin'de yaşanan olaylar gerçekten insanlık onuruyla bağdaşmayacak olaylardır. Binalar yıkılıyor, helikopterlerle insanların üstüne ateş açılıyor ve bunların hepsi bir devlet terörü olarak gerçekleştiriliyor. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'den, diğer gelişmiş ülkelerden anlamlı bir tepki gelmiyor. TBMM'de geçenlerde bu olayları, hem Irak'ta yaşanan olayları, hem Filistin'de yaşanan olayları, enine boyuna konuştuk. Ama o terörü kınayacak bir bildiri yayınlanmasına gelince, ne yazık ki böyle bir bildiri yayınlamaya muvaffak olamadık.

Değerli arkadaşlarım. Bizim yıllarca birlikte yaşadığımız, aynı ülke sınırları içinde bulunduğumuz Irak'ta, Filistin'de meydana gelen olaylara bîgâne kalmamız söz konusu değildir. Ben hepinizin hissiyatına da tercüman olduğuma inanarak, oradaki zulmü, terörü, insanlık dışı olayları bir kez de sizin adınıza buradan kınamak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Kasım 2002'de yaşanan seçimlerden sonra Türkiye'de nispi bir istikrar sağlanmıştır. Daha önce parçalı hükümetler, koalisyonlar, Türkiye'nin öylesine ağır sorunlarını çözemez diye düşündük ve bunları bu kürsülerden hep ifade ettik. Kasım seçimlerinden sonra ortaya çıkan siyasi istikrar bir ölçüde Türkiye'de ekonomideki bazı temel göstergelerin iyileşmesine yardımcı oldu. Zaman zaman bu istikrarı bozan bazı girişimler olmadı değil, ama en

son YÖK Yasası'na kadar ufak tefek arızalarla istikrar içinde bugünlere geldik. Ama YÖK tasarısıyla birlikte Türkiye'de yaşamakta olduğumuz siyasal istikrar geniş ölçüde sarsılmıştır. Elbette Meclis'te iktidarın üçte iki çoğunluğu devam ediyor. Ama İktidar Türkiye'nin temel değerlerine Türkiye'nin temel kurumlarıyla çatışır hale gelmiştir. Bu durum bıçak sırtında olan ekonomik dengeleri sarsıyor, kurda, faizde, borsada önemli sorunları peşinden sürüklüyor.

Ve geçtiğimiz dönemde temel bazı göstergelerde iyileşmeler olmasına rağmen, gene burada Sayın Arıoğlu rakamlarla açıkladı, işsizlikte azalma değil artış vardır, reel sektör başta inşaat olmak üzere hala bir canlanma gösterememiştir, reel faizler yüksek düzeyini korumaktadır, bir büyüme görülmesine rağmen yeterli değildir ve 2001–2002 yılında işsiz kalan insanların iş bulma imkânı yoktur. Bunun yanında her yıl işgücü piyasasına giren 700 bin gencimize de iş bulma şansımız yoktur. Resmi istatistiklere göre işsizlerin sayısı yüzde 10,5'tur, ama okur-yazar yani iyi yetişmiş insanlarımızın işsizliği yüzde 28–29 civarındadır.

Değerli arkadaşlarım; işsizliği herhâlde istatistiklerle anlatmak mümkün değildir. Bir insanın işsiz olması demek, ölüme terk edilmesi demektir. Öylesine ana-babalar bize geliyor ki, sizin çevrenizde de bunlara şahit oluyorsunuz, çocuğum aylardır, yıllardır işsiz, para pul da istemiyorum, yeter ki bir bunalıma girmesin, yeter ki işsiz kalmasın, herhangi bir yerde çalışsın. Gerçekten genç insanlarımızın kahve köşelerinde vakit geçirmesi kadar kötü bir şey yok. Onun için işsizlikle mücadele hükümet de 2004 yılını işsizlikle mücadele yılı ilân etmiştir, ama ne yapacağımızı ve işsizlerin sayısını nasıl azaltacağımızı biz göremedik, öğrenemedik.

Değerli arkadaşlarım; gene 2001 krizi öncesi çok büyük bir cari açıkla karşı karşıyaydık. Yani 2001 yılında kurun düşük olması nedeniyle müthiş bir otomobil ithalâtı, telefon ithalâtı, tüketim malları ithalâtı vardı. Şimdi benzer bir olayla karşı karşıyayız. Mart 2003'ten Mart 2004'e kadarki dönemde cari açık 9,2 milyar doları bulmuştur. Bu gerçekten çok yüksek bir açıktır. Onun için ihracatımızda bir artış var ama ithalatımızdaki artış çok daha fazladır ve ihraç mallarımızın yüzde 65'inin ithal girdileriyle sağlandığını düşünürseniz, ihracattaki artışın da ithalâtı kamçılığını görürüz. O nedenle cari açık konusuna herkesin dikkatini çekmek istiyorum. 2000 yılında bu durumla karşı karşıyaydık ve arkasından 2001 yılında Türkiye'nin her şeyini alıp götüreren bir krizle karşı karşıyaydık. Elbette bir kriz tellallığı yapmak istemem, ama gerçekleri söylemek ve yetkililerin önlem almasını istemek de bir yurttaş olarak hepimizin görevi olmalıdır.

Değerli arkadaşlarım; verdiği vergi düzenimiz ile ilgili Sayın Arıkan'ın görüşlerinin hepsine katılıyorum, Sayın Timur'un söylediklerine aynen iştirak ediyorum. Biraz sonra Gelirler Genel Müdürümüz Sayın Arıoğlu da herhalde vergi düzenimiz ile ilgili bazı açıklamalar yapacaktır, ama ben esas itibarıyla şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yıllardır bir türlü üstüne gidemediğimiz ve makul boyutlara çekemediğimiz bir kayıt dışı ekonomiyle karşı karşıyayız. Böylesine kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu bir ülkede muhasebecilik yapmak, mali müşavirlik yapmak, özellikle denetim yapmak, mayınlı tarlada dolaşmak gibidir. Onun için bizim mesleğimizin, bizim meslektaşlarımızın birinci önceliği, kayıt dışı ekonomiyle mücadeledir. Ama ne yazık ki kayıt dışı ekonomiyle mücadele edeceğine her hükümet, her iktidar söylemekte, ama bu konuda somut adımlar atılmadığı için kayıt dışı ekonomi azalmak şöyle dursun, giderek yaygınlaşmaktadır. Kayıt dışı ekonomi giderek yaygınlaşırsa, o zaman bize ihtiyaç kalmaz, muhasebeciye ihtiyaç kalmaz, mali müşavire ihtiyaç kalmaz. Ve bu ülkede kamu giderlerini sağlıklı kaynaklarla, yani vergilerle finanse edemez. Vergi alma "borç al" mantığıyla durmadan borç üstüne borç alır, bugün olduğu gibi müthiş borçlanmaya devam eder.

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin borçları hala çevrilmesi sorun olan büyüklüktedir. Onun için bu borçları azaltmak amacıyla faiz dışı fazla vermekteyiz, yani eğitimden, sağlıktan, yatırımdan

keserek borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz. Buna rağmen, borçlarımız net olarak sürekli arttı. Böylesine kayıt dışı ekonomiyi kayda alamadığı için yeterli vergi toplayamayan; işte ek taşıt vergisi gibi, ek emlak vergisi gibi durmadan olağanüstü vergilere başvuran bir ülke hâline geliyoruz. Onun için kayıt dışı ekonomiyle mücadele edebiyatının ötesinde ahlâki boyutlarının ötesinde vergi sistemimizin olmazsa olmaz bir sorunudur.

Değerli arkadaşlarım; Türkiye’de siyasî istikrarın, ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için Cumhuriyetin temel değerleriyle ve 1920’lerde atılmış temellerle laik, çağdaş, demokratik düzenle kimsenin zıtlaşmaması lazım. Anayasamızda da yer alan bu kurallar hepimizi bağlamaktadır. Son zamanlarda YÖK nedeniyle bu kuralları zorladığımız için siyasi istikrarda da, ekonomik istikrarda da önemli sorunlar yaşar hale geldik. Bunların sona ereceğini ve iktidarın Cumhurbaşkanımız tarafından ayrımcılı bir veto gerekçesiyle geri gönderilen bir YÖK yasasında ısrar etmeyeceğini umuyorum, bekliyorum. Çünkü bu hepimizin iyiliğindedir, bu Türkiye’nin iyiliğindedir. Türkiye’nin lehine olan her şey de bizim için makbuldür, güzeldir.

Değerli arkadaşlarım; mesleğimizle ilgili konuları enine boyuna siz de konuşacaksınız. Ama şunu görmekten mutluluk duyuyorum: Camiamız her bakımdan gelişiyor, altyapı olarak gelişiyor, sayısal olarak büyüyor, etkinleşiyor. Bu etkinlikte büyük pay İstanbul Odamızın ve siz değerli meslek mensuplarıdır. Bu meslek camiasının sürükleyici gücü İstanbul Odamızdır. İstanbul Oda’mızın mesleğin sorunlarına temel konularımıza duyarlı yaklaşması ve dayanışmasını, birliğini, beraberliğini muhafaza etmesi halinde bu camia, hamle yapmaya, ileri doğru gitmeye devam edecektir. Geçtiğimiz 15 yılda elbette hepimizin katkısıyla büyük mesafe alınmıştır. Ama bu yeterli değildir, yapılacak çok daha fazla iş var, alınması gereken önemli mesafeler var. Bunları da birlik ve beraberlik içinde elbette alacaksınız.

Ben bu kongrede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu güzel kongreyi hazırlayan Oda’mız Yönetim Kurulu’na, değerli meslektaşlarıma, başta Sayın Arıkan olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyor, yarın aday olacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Ve inanıyorum ki, seçimler bittikten sonra da her zaman olduğu gibi büyük bir demokratik olgunlukla seçilen arkadaşlarımızla birlikte mesleğimizin daha ileriye gitmesi için elbirliğiyle çalışacağımıza güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizi tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun diyorum.

Nail Sanlı:

Onursal Genel Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz.

Çok değerli bir konuğumuz var değerli arkadaşlar, hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim, Trabzon Milletvekili Sayın Akif Hamzaçebi, buyurun efendim.

Akif Hamzaçebi (Trabzon Milletvekili)

Sayın Divan, TÜRMÖB’un Sayın Genel Başkanı, Sayın Bakan, sayın milletvekillerim, Sayın Gelirler Genel Müdürü, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın değerli mensupları, değerli konuklar, basın değerli mensupları; İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası 15. Genel Kurulu’nda sizlere hitap etmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum öncelikle. Oda’nın bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan başta Sayın Yahya Arıkan ve yönetim arkadaşları olmak üzere önceki yönetimlere ve siz değerli mensuplara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu gerçekten heyecan verici büyük bir olay. İstanbul Odası’nın başarılarını gördükçe, meslek adına gerçekten mutlu oluyorum.

Değerli arkadaşlar; bugünkü konuşmacıların hemen hepsinin değindiği ortak nokta kayıt dışı ekonomiydi. Gerçekten kayıt dışı ekonomi toplumumuzun karşı karşıya kaldığı en önemli sorundur diyebilirim. Küreselleşme bağlamında bu olayı ben şöyle değerlendiriyorum. Küreselleşme, hepimizin bildiği gibi devletlerin müdahale gücünü, müdahale kapasitesini azaltmaktadır. Ulus devletin gücü küreselleşme karşısında biraz zayıflamaktadır. Neden? Çünkü sermaye hareketleri serbest olmuştur. Ülkelerin ekonomik politikaları küreselleşme karşısında sermaye hareketlerinin serbest kalması gibi bir sorunu yaratmıştır. Türkiye’de bu süreç 1989 yılında başlamıştır. Hepimizin bildiği gibi 1989 Ağustos kararlarıyla sermaye hareketleri serbest kalmış ve Türkiye ihtiyaç duyduğu kaynağı hem kamu finansmanındaki dengeleri temin ettiği için, hem ekonominin ihtiyaç duyduğu kaynağı temin etmek için bu kararlara başvurmuş, Türkiye dışarıdan gelen parayla bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştır. Bunun yararını, sonuçlarını değerlendirmek istemiyorum. Tabii ki dış kaynağa ihtiyaç duyabilirsiniz; ama gerekli kurumsal düzenlemeleri yapmadan kapılarınızı sıcak paraya açarsanız, sıcak para geldiği gibi herhangi bir kriz karşısında aynı şekilde ayrılıp gider ve arkada tahrip olmuş bir ekonomi bırakır. Sınırları kapatarak buna çözüm bulmak mümkün mü? Hayır tabii ki. Küreselleşme bir gerçektir, küreselleşmeye karşı sınırlarınızı kapatarak veya ona doğrudan doğruya karşı çıkarak bir yere varmak mümkün değildir. Önemli olan küreselleşmeyi nasıl yönetebildiğinizdir ve ona ülkenin hangi şartlarla katıldığıdır. Eğer bu şartlar iyileştirilebilirse, ülkemiz ölçeğinde küreselleşmeye katılımı esnetebilirsek, yumuşatabilirsek, ondan en fazla yararı sağlamış oluruz. Uzak doğunun gelişmiş ülkeleri, Güneydoğu Asya’nın gelişmiş ülkeleri bu şartlarla küreselleşmeye katılmışlar ve en büyük yararları sağlamışlardır. Bundan şuraya gelmek istiyorum: Küreselleşmenin sermaye üzerindeki en önemli etkisi ülkelerin vergi tarifelerini gözden geçirmeleri olmuştur. Artık çok yüksek vergi oranlarında ısrar etme şansı yoktur hiçbir ülkenin. Eğer yüksek vergi oranlarında ısrar edilirse, küresel dünyada sermaye kolaylıkla ülkeyi değiştirebilmektedir, bir başka ülkeye kaçabilmektedir.

Dolayısıyla vergi oranları bütün ülkelerde, eğer bu rekabete katılmak istiyorsa ülke, dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmak istiyorsa, daha fazla yatırımı çekebilmek için ister istemez rekabet ettiği ülkenin düzeyine çekmek zorunda kalmaktadır. Bunun devlete etkisi ne olmaktadır? Sosyal devlet bu uygulamada etkilenmektedir, zarar görmektedir. Sosyal devletin kapsamı bütün ülkelerde dağılmayla karşı karşıyadır. Türkiye de bundan payını almaktadır. Sosyal devlet uygulamaları zarar vermektedir. Bir yandan tabii ki vergi tarifelerindeki düşüşün etkisini giderebilmek için birtakım önlemler almak mümkün. Ne yapılmaktadır bu çerçevede? Vergi sistemi daha çok tüketim vergilerine kaymaktadır, Avrupa’da olduğu gibi. Tüketim üzerindeki vergiler artmaktadır, Türkiye’de de artmıştır. Ama Türkiye’deki artış hiçbir ülkedeki kadar değil, çok yüksektir. Dolaylı vergilerin artışı 1980’li yılların sonundan itibaren çok aşırı ölçüde olmuş ve dolaylı dolaysız vergi dağılımı değişmiştir, önemli ölçüde bozulmuştur o denge. 2002 yılında yüzde 66 olan dolaylı vergilerin payının 2004 yılında yüzde 70 olması öngörülmüştür. Yüzde 66 iyi bir oran mıydı? Hayır, kesinlikle kötü bir orandı. 91 veya 92 yılında bu oranlar yüzde 50 – 50’ydi; yüzde 50 dolaylı vergiler, yüzde 50 dolaysız vergiler. Peki tüketim vergilerine bu kadar kaymak doğru mu Türkiye’de? Kesinlikle yanlış. Yapılması gereken vergi tabanını genişletmek, yani kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaktır. Gerçekten sosyal devlet uygulamasının başarılı olmasını, sosyal devletin kapsamının daralmamasını, sosyal amaçlı harcamaların azaltılmamasını istiyorsak ki, Türkiye için bunu istemek, talep etmek, gerçekleştirmek zorundayız. Vergi tabanlarını genişletmek gerçekten vergi idaresinin ve hükümetin en önemli reformudur. Vergi tabanı nasıl genişletilecektir? Tabii ki, sistemdeki istisnalar ve muafiyetleri azaltmak bir çözümdür, ancak bunun makul bir sınırı vardır, daha fazla ileriye gidemezsiniz. En önemli yanı, kayıt altında olmayan mükelleflerin kayıt altına alınmasıdır. Türkiye’de yaşanan en büyük mesele budur. Vergi Dairesi’nin elektronik vergi idare

olma yolunda atmış olduđu önemli adımlar vardır, bunu Sayın Genel Müdürüm muhtemelen yapacağı konuşmada açıklayacaktır, buna değinmeyeceğim.

Vergi dairesinin yönetim kapasitesi güçlendirilmelidir. Gelirler Genel Müdürlüğü gerçekten yeniden yapılanmalıdır. Bütün bunlar birer önlem. Ama vergi idaresinin bu olanaklarla donatılması yeterli midir?

Değerli arkadaşlar; bunu yeterli bulmuyorum. Bunlar olmazsa olmaz şartlar. Ama ikinci olarak yapılması gereken vergi idaresinin birinde sivil bir vergi inceleme yönteminin olması gerekir. Bu olmadığı sürece vergi idaresini ne kadar elektronik olanaklarla donatırsak donatalım, ne kadar nitelikli personel kapasitesini artırırsak artıralım, başarılı olma şansı yoktur.

Vergi sisteminde hepimizin bildiği gibi bir “nereden buldun” vardır; nereden buldun kaldırılmıştır. Tabii ki kaldırılabilir. Nereden buldun mutlaka sonuca ulaşmak için olmazsa olmaz şartlardan biri değildir. O olur veya başka bir yöntem olur, ama bu yöntem kaldırılırken yerine başka bir yöntem konulmamıştır. Bunu telafi edecek herhangi bir yöntem konulmamıştır. Kayıt dışıyla mücadele için böylesi yetkin bir vergi denetim yönteminin, nereden buldun olabilir, bir başka şey olabilir, ama bir şeyin mutlaka konulması gerekir. Aksi takdirde klasik vergi inceleme yöntemleriyle bizim kayıt dışını kayıt altına alma olanağımız yoktur. Yoksa Sayın Maliye Bakanımızın dediği gibi, kuru güültüyle vergi toplamak zorunda kalırız.

Değerli arkadaşlar, ekonomideki cari açık problemini benden önceki konuşmacı yaptı, açıkladılar, ben ona o boyutuyla değinmek istemiyorum.

Cari açık gerçekten ekonominin karşı karşıya olduğu en önemli tehlike. 2000 yılında da bu tehlike yaşanıyordu, o zaman sabit kur vardı, bu tehlikeyi daha büyük ölçüde tetikleyen sabit kur uygulaması vardı, iç talep artmıştı, ithalât artmıştı ve cari açık artıyordu. Hükümete her kesimden uyarı yapılıyordu, bürokrasi kesimi de dahil olmak üzere, ama hükümet cari açığa karşı önlem almakta zorlanıyordu. Çünkü cari açık talebi kıstak demektir; talebi kıstak, bir hükümetin işine gelen bir uygulama değildir. Ama eğer dalgalı kura rağmen ekonomi cari açık artıyorsa uygulanan ekonomik politikalarında bir yanlışlık vardır.

Hep söylenen neydi ki teorik olarak da doğrudur: Dalgalı kur olan bir rejimde cari açık tehlikesi olmaz, çünkü kur kendiliğinden kendisini ayarlar. İthalat çok mu cazip oldu, aşırı değer vermediğinde hemen kur kendisini ayarlayacaktır. Ama öyle olmamıştır, uzun süre kur çok değerli kalmış, Merkez Bankasının müdahalesine rağmen değerli kalmıştır, görülmüştür ki Türkiye gibi borç stokunun yüksek olduğu ülkelerde cari açık ve kur bağlantısı her zaman için zor bir şeydir, bu bağlantı zaman zaman kopabilmektedir.

Şuraya gelmek istiyorum. Hükümet bu işi ciddiye alıyor görünümü vermemektedir. İlgili Bakan kozmetik önlemlerle uğraşmıyoruz, kozmetik önlemler aklımızdan geçmiyor, diyor. Ama ne yaptığı, ne yapacağı belli değildir. Kur bir miktar yükselmiştir, ancak kurun bu yükselişinin cari açığa karşı ne kadar önlem olacağı belirsizdir. Ama cari açık karşısında hükümetlerin başvurduğu en temel önlem, kur politikası eğer yeterli olmazsa reel gideri artırmak olmaktadır. Ne yapılacaktır? Hemen talebi kısacak, vergileri uyguları koyalım. Örneğin, verdiği teşvik oranı yarı yarıya hemen azaltılmıştır. Belki muhtemelen bilemiyorum, tabii ki özel tüketim vergisi üzerinde durulacaktır, belki durulmayacaktır bilemiyorum, alternatiflerden birisi midir, değil midir; Sayın Genel Müdürüm sonra ne kadar bir açıklama yapabilir, onu da bilemiyorum. Ama her cari açık karşısında, her yanlış olan ekonomik politikalar konusunda faturayı vergi politikasına, vergi idaresine çıkartmaktan vazgeçmelidir hükümetler.

Değerli arkadaşlar, muhasebe mesleği deyince biz hep konuyu vergi açısından alıyoruz, muhasebe deyince akla hemen vergi gelmektedir. Bu çok doğal, bu mesleğin ilk yıllarında özellikle güçsüz olduğu, bir yasal güvenceye kavuşmadığı bir anda vergi kanunları karşısındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, mükelleflerin en önem verdiği konular olmuştur. Bugün de yine bu önemini muhafaza etmektedir. Ancak bunun yanında çok daha önemli fonksiyonları vardır. İşletme sahiplerinin, işletmeye ilişkin kararları doğru alabilmek için mali tabloları olan ihraca açıktır. Ancak bunun da ötesinde gerçekten demokratik bir toplum yaratabilmek için, gerçekten demokrasiyi bütün kurumlarıyla yerleştirebilmek için, saydamlığı yerleştirebilmek için, saydamlık bir demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur, muhasebe mesleğini daha önemli bir hale getirmeliyiz. Bu meslek sadece meslek örgütlerinin hükümetlerden, siyasilerden, bürokrasilerden bu mesleğe daha çok önem verin talebiyle gelişmemeli, tam tersine hükümetlerin, siyasetlerin, iş dünyasının bu meslekten talebi olmalıdır. Nerelere bu mesleği daha çok sokabiliriz, mali tabloları nerelerde zorunlu tutmalıyız, nerelerde istemeliyiz zorunluluğu bizzat o kesimlerin kendisinden, bu mesleğe gelmelidir. Bu anlayışı ne kadar yerleştirebilirsek, demokraside o kadar daha çok mesafe almış oluruz. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum, burada bitirmek istiyorum müsaadenizle. Tekrar İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum, Genel Kurulun başarılı geçmesini diliyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz.

Maliye Bakanlığı'nın değerli bir temsilcisi var aramızda, Gelirler Genel Müdürümüz Sayın Osman Arıoğlu, buyurun Sayın Genel Müdürüm.

Osman Arıoğlu (Gelirler Genel Müdürü):

Sayın Genel Başkanım, sayın değerli milletvekillerim, değerli Oda başkanlarım, İstanbul Odası'nın çok kıymetli mensupları, değerli meslektaşlarım; ben de sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 15. Genel Kurulu'nda aranızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Gerçekten bu mesleğin kuruluşundan bu yana elimden geldiğince sizlerle beraber olmaya, sizlerin arasında bulunma gayreti içerisinde oldum.

Burada benden önceki değerli konuşmacılar çok kıymetli fikirler ifade ettiler. Özellikle İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Genel Kurulu'nda ülke ekonomisi üzerine görüşlerin beyan edilmesi, mesleğin artık misyon açısından önemini gösteriyor. Bu nedenle, burada artık meslek mensuplarının ülkenin ekonomisinde son derece önemli bir rol üstlenen bir kesim olduğunun hepimiz bilincinde olmalıyız.

Değerli arkadaşlar, gerçekten ülkemiz önemli ekonomik krizlerden geçerek artık tek haneli enflasyon dönemlerinin konuşulduğu günlere geldiyse, bunlarda meslek mensuplarının önemli katkıları vardır. Vergi idaresi diyoruz, vergi idaresi meslek mensuplarından bağımsız olarak onların desteğini yanına almadan vergi idaresinin başarı şansı bulunmamaktadır. Hep bunu söyledik, hep bu noktada sizlerin desteğini, sizlerin vergi idaresinin yanında olmanızın ne derece önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Bugüne kadarki, gerek benden önceki Genel Müdürlüğümüz döneminde gerekse benim dönemimde de, idaremiz sürekli meslek mensuplarının görüşüne önem veren, fikirlerini dikkate alan bir idare olmaya devam etmiştir ve şunu herhalde hepimiz kabul ediyoruz, Türkiye'nin en çok çalışan idarelerinden biri olmuş vergi idaresi. Meslek mensupları da öyle, en çok çalışan kesimlerden biridir, çünkü aylık beyannameler yetiştireceklerdir, SSK ve bildirgeleri yetiştireceklerdir, sürekli bir şeylerin peşinde koşturmak

durumundadırlar. Bunun üzerine bir de yeni deęişiklikleri takip etmek durumundadırlar. Bu yönüyle gerçekten daha önümüzde yapacağımız ve birlikte gerçekleştireceğimiz çok önemli işler olduğunu da biliyoruz.

Şikayetlerimiz belirtildi, mevzuat sık deęişiyor, ülkemizde dolaylı vergilerin yükü artıyor, ücretli üzerinde vergi yükü yüksek dönemde, teşvik sisteminden bahsediliyor.

Evet, bizim şöyle bir vizyonla yola çıktığımızı bir kez daha izah etmek istiyorum. Öncelikle vergi mevzuatında 2003-2004 yılını çok sayıda deęişiklik, ama iyileştirmeye yönelik deęişiklikler getireceğimizi söylemiştik ve bu deęişikliklerin uygulamada çıkardığı aksaklıkları deęiştirmek üzere de söz vermiştik. İşte bu yolda 2003-2004 yılını hep beraber gerçekleştiriyoruz, geçiriyoruz ve bu noktada elbette sizler de haklı olarak şikayette de bulunuyorsunuz, çünkü çok sayıda deęişiklik yapılıyor diye. Ancak bu konuda biz de bir şeyi farklı yapmaya çalışıyoruz, özellikle gelirler.gov.tr internet adresinde tüm deęişiklikleri, genel tebliğ taslaklarını, yasa taslaklarını mümkün olan en kısa sürede, en son hale geldiğini düşündüğümüz andan itibaren görüşlere açıyoruz ve oradan gelen görüşlere göre de zaman zaman gerekli deęişiklikler yapıyoruz. Dolayısıyla Meclisin önüne gittiğinde bir yasa teklifi, kamuoyunun geniş kesimlerinin de desteğini almış veya görüşlerinin olgunlaşmış bir hali olarak oraya gitmiş oluyor. Bunu yapmayı gerçekten çok önemsiyoruz, çünkü sadece kapalı kapılar arkasında bir şeyleri hazırlayıp empoze etmek gibi bir gayretimiz hiçbir zaman olmadı, zaten bunu sizler de görüyorsunuz. En bariz ve son örneği enflasyon muhasebesine ilişkin gelen tebliğ ve daha sonra da amortisman hizmetleriyle ilgili tebliğdir. Bu tebliğde aylarca, haftalarca, bir tanesi aylarca, bir tanesi haftalarca internet sitemizde asılı kaldı ve orada gelen önerileri de dikkate alarak gerekli düzeltmeleri yaptık. Bu uygulamayı önemli düzenlemelerin hepsinde devam ettireceğiz. Ancak, takdir edilecektir ki bazı düzenlemeler de vardır, artık bunlar ekonomi politikasının gereği olan düzenlemelerdir, bunun kararını verdikten sonra bir an önce de uygulamaya geçilmesi gerekir. Bunun tartışılması yarardan çok belki zarar getirebilecek düzenlemelerdir. Tabii o tür düzenlemelerde daha önceden olduğu gibi şimdi de hızlı bir şekilde yapılıp uygulamaya konulmak durumundadır. Bunun dediğim gibi ekonomi politikasının bir gereği olarak da böyle olmasını doğal kabul etmemiz gerekiyor. Ancak genelde meslek camiasını da ilgilendiren veya toplumun geniş kesimlerinin görüşüne ihtiyaç duyulan konularda mutlaka bunun toplumun geniş kesimlerinin görüşüyle birlikte olgunlaştırmaya ciddi anlamda özen gösterdiğimizi tekrar ifade etmek isterim.

Değerli arkadaşlar, ben sözlerimi fazla uzatmamak için bazı konularda size bilgi vererek bağlamak istiyorum.

Birincisi verimlilik veya performans denetimi dediğimiz mesele. Bu meseleyle ilgili bizim daha önce verdiğimiz söz vardı, buna ilişkin bir uygulama yapacağız, herkes ona göre tedbirini alsın demiştik. Bütün bu bilgilerle birlikte bu sapma olan sektörlerdeki mükelleflerin mutlaka değerlendirip ve tip bir incelemeyle bir buçuk iki ay civarında bir süre içerisinde de sonuçlandıracağız. Böyle uzatarak bu işi yayarak götürmek niyetimiz de yok. Net olarak bütün formatları hazırlamış bulunuyoruz, mayıs ayının bitimiyle birlikte tespitleri de yapıp Defterdarlıklara bunları göndereceğiz merkezden ve o çerçevede gerek Defterdarlıklarca, gerek Bölge Müdürlüklerince bu incelemeler, bu değerlendirmeler yapılmış olacak.

Biz gerçekten vergi idaresi olarak vergi barışı uygulamasında meslek camiasının, özellikle de İstanbul Odasının önemli desteğiyle de çok önemli bir başarı sağladık. Ve nisan sonu itibarıyla konulmuş olan toplam hedefi aştığımızı da sizlere memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Ancak bunun da yeterli olmadığını, bu imkanın son bir imkan olduğunu ve önümüzdeki haziran

taksitiyle beraber mümkün olduğunca mükelleflerimize bu son imkandan yararlanması konusunda onları ikaz etmemizin, onlara bu duyuruları yapmamızın sizlerin aracılığıyla bunun gerçekleşmesinin gene son derece önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor ve bu konuda da sizlerin desteğini bekliyorum.

Vergi idaresi gerçekten her yönüyle yeniden bir yapılanma içerisinde. İdari yapılanmaya ilişkin yasamızın haziran ayı içerisinde Mecliste görüşülmesini bekliyoruz. Bu yasa hazırlanıp Bakanlar Kuruluna gönderilmiş bulunuyor. Projemizle ilgili faaliyetimiz başlamış ve çok sayıda başkan İstanbul'a yakın olmak üzere çok sayıda değişik yerlerdeki vergi dairelerinin süratle bilgisayar ortamına, teknoloji ortamına kavuşturulmasına devam ediyoruz ve 2005 yılının bu aylarına geldiğimizde artık Türkiye'de vergi idaresinin tüm birimlerini teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan bir şekilde geldiğini hep birlikte göreceğiz.

Gerçekten vergi idaresi, gelir idaresi aslında teknolojiye Türkiye'nin öncüsü olmuş bir idare. Bu zaman zaman aksayan bu eksikliğimizi de tamamen gidererek öncülük rolünü bu idarenin üstlenmeye devam etmesi gerekiyor. Çünkü bizim elimizde dünya birinciliği alınmış bir projemiz var. VEDOP Projesi, NASA projesini geçmiş dünya birinciliği almış bir proje. Dolayısıyla bu projenin bir an önce yaygınlaştırılması ve hem vergi idaresinin hem de meslek mensuplarının daha etkili, daha verimli bu hizmetlerden yararlanmasının sağlanması gerekiyor. İşte bu nedenle birinci adımımız bilgisayar projesini tamamlamak.

Ve ağustos ayından itibaren internetle beyanname almaya ilişkin bütün altyapıyı tamamlamış olacağız. Tabii böyle bu daireler bakımından ve internetle beyanname alma anlamında meslek mensuplarının desteği son derece önemlidir. Meslek mensupları ile biz bu işi yapabileceğimizi ve dünya ülkelerindeki vergi dairelerini gezdiğimizde bizim onlara göre en büyük şansımızın gerçekten örgütlü bir meslek camiasının olması olduğunu fark ettik. Çünkü en gelişmiş ülkelerde dahi internette beyanname alınması işlemini yüzde yüze ulaştıramamışlar. Ama bizde gayrimenkul sermaye iradı haricindeki bütün kesimler bakımından meslek mensubunun desteğiyle bu işi internet ortamında gerçekleştirmemiz mümkün olabilecek. Bunu yaptığımızda ne sağlayacağız? İşte bunu yaptığımızda da hep beraber konuştuğumuz kayıt dışı ekonomiyle daha ciddi ilgilenebilen, onun üzerine elbirliğiyle gidebilen güçlü bir yapıya kavuşmuş olacağız. Bu noktada elbette sizlerin de bizden beklediğiniz var. Meslek mensuplarının 227'deki bu yetkinin kullanılması ve onların imzası olmayan, onların eline geçmeyen beyannamelerin kabul edilmemesi noktasında bir beklentimiz var. İşte internetle beyannamelerini almak bu anlamda son derece önemli olacak ve internetle beyanname ile birlikte meslek mensupları doğal olarak bu beyannameleri onların kontrolünde onların aracılığıyla vergi idaresine ulaştırıyor hale gelecekler. Bu konuda zaten Sayın Bakanımız da daha önce sizlere söz verdi, bu noktada internetle beyanname alınmaya başlanmasıyla birlikte meslek camiasının bu talebi de tam olarak yerine getirilmiş olacak.

Tabii internetle beyanname başladığı zaman, daha doğrusu buna şimdiden ben sizden hazırlık yapmanızı talep ediyorum. Bu konuda TÜRMOB'la zaten istişare içerisindeyiz, bu istişaremiz devam edecek ve bunun zorunluluk tarihine geldiği dönemden itibaren de artık meslek mensuplarımızın hiçbir mazeret beyan etmeleri gerekmeyecek diye düşünüyorum. Çünkü bunu elbirliğiyle yapmak durumundayız, bunu yaptığımızda bizim vergi idaresi vizyonu da, vergi dairesi vizyonu da değişmiş olacak. Artık tam olarak para tahsilatının vergi dairesi bünyesinden çıkıp, vergi dairesinin gerçek anlamda mükellefi takip eden bir yapıya kavuşturulmasına imkân olabilecektir. İşte bu nedenle internetle beyan olayımız son derece önemli ve sizlerin desteğiyle bunu gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesinde ayrıca meslek mensuplarının olsun, mükelleflerimizden olsun gelen sorulara, görüşlere de her zaman için açık olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.

Bir konuya değinmek istiyordum, onun için duraksadım, o da beyanname tarihleri meselesi. Zaten beyanname tarihlerini öne alma gerekçemiz, tahsilatın vergi dairesinden çıkarılması, dolayısıyla bankalara da tahakkukun yapılacağı bir sürenin tanınmasına dayanıyordu. İnternetle beyanname alınmasıyla beraber bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi ve ona göre yeniden düzenlenmesi mümkün olabilecek, bunu da internetle beyanname almaya başlamanın bu uygulamayı düzenlemek açısından da ne derece önemli olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Ayrıca, yeni yapılacak yasal düzenleme ile şu anda illa ki bir dilekçeyle başvuru gerektiren bu beyanname verme süresini ödeme süresiyle birleştirdiğimiz zamanlarda bunu otomatik işler hale getirecek bir yasal düzenlemeyi yapıyor olduğumuzu da, sizlere bunun hazırlığını tamamladığımızda duyurmak istiyorum.

Ve hepinizi Kongrenin ülkemiz ve meslek camiası için hayırlı olması dileğiyle saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

Gelirler Genel Müdürü'müz Sayın Osman Arıoğlu'na teşekkür ediyoruz.

Söz sırası Sayın Masum Türker'deydi, ama sanıyorum salonda yok, bekletiyoruz onu. Aramızda çok Oda başkanımız var, ama söz isteyen Oda başkanları dört tane, ben onlara söz vermezden önce, değerli konuklarımızı sizlere tanıtmadan önce, Sayın Sabri Tümer aramızda, kendisini mikrofonu davet ediyorum.

Sabri Tümer (Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Başkanı):

Saygıdeğer arkadaşlarım, biraz önce sinevizyonda güzel bir gösteri gösterildi. Bizler bu meslek mücadelesini gören arkadaşlarınız olarak, bu güzel Odaları kuran ve yıllar boyu bu mücadeleyi veren arkadaşlarınız olarak onur ve gurur duyduk. Bizler Beyoğlu'nda değil, bu mücadeleye ta Aksaray'daki Köşe Han'da başladık. Uzun bir yürüyüş, ama uzun bir yürüyüşün sonunda çok güzel bir noktaya geldiğimizi görmek gerçekten beni meslek mücadelesi veren bir arkadaşınız olarak mutlu etti. Kutluyorum Oda yöneticilerini, Sayın Başkan ve Yahya Arıkan'ın başkanlığındaki Yönetim Kurullarını. Çok güzel gidiyorlar, çok küçük yerlerde kongreler yapıyorlar, ama Lütfi Kırdar Salonu'na taşıdılar Kongreyi, bu muhteşem bir gün. Bizlerin bugün çok heyecanlı olması lazım. Sessiz değil, gür sesimiz olması lazım. İki yılda bir yapılan seçimli Genel Kurul'umuz, onun için bugün durgun değil, çok daha heyecanlı olmanızı bekliyorum ve bunun hakkınız olduğunu söylüyorum.

Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Eski Gelirler Genel Müdürü Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi çok güzel bir şey söyledi; bu meslek sadece vergiyle orantılı değil, bu meslek sadece muhasebe demek değil. Batı toplumlarında olduğu gibi bu mesleğe talep işverenlerden, sendikalardan, bankalardan ve diğer mali kesimden ve diğer bakanlıklardan geldiği zaman bu meslek gerçek hüviyetine ulaşmış olur. İşte o zaman meslektaş da hak ettiği yeri alır, müteşebbis de bu meslekten istifade eder.

Bugünlere geliyoruz saygıdeğer arkadaşlarım. Maliye Bakanlığı'nın 220 milyarlık Türk ekonomisinin üzerinde büyük bir borç var ve devlet şu an ayın 15'inde borç para alamadan yürüyemeyecek halde. Dolayısıyla devlet bu mesleği istiyor. İki, küresel ekonominin içerisinde Türk ekonomisi rekabet etme şansını ancak bu meslekle bulacaktır. Onun için Odalarımızın getirmiş olduğu eğitim seminerlerine lütfen katılın, kendinizi yetiştirin. On yıl sonra lisan bilmeyen meslek mensubunun para kazanması ve bu alanda bulunması mümkün değil, gidişat o. Çünkü ekonomi süratle gelişiyor, yabancı sermaye süratle Türkiye'ye giriyor. O gördüğünüz

dörtlü büyük şirketlerin yanında yirmi dörtlü, kırk dörtlü, altmış dörtlü şirketler olacak. O şirketler bir gün küçük Migroslara, bakkala hiçbir şey olmaz derken büyük gromarketlerle birçok bakkalların kapandığını gördüğümüz gibi, gelecek günlerde eğitim ve bilgi seviyelerimizi, lisan olayımızı halletmediğimiz müddetçe, mali tabloları lisan bilerek müteşebbisin karşısında okuyamadığımız müddetçe bizlere de yarın hayat kalmayacaktır.

Saygıdeğer arkadaşlarım, ben bir bilim yuvasının, Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Genel Başkanı olarak diyorum ki üniversiteler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'da başlatmış olduğu aydınlanma hareketinin şu an boğulmak istenen kaleleridir. Boğulmak isteniyor, çünkü bir Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu yasa veto ediliyor. Demokratik KİT örgütü olarak Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bu davranışın arkasında hepimizin olması gerekir. Türkiye karanlığa asla boğulmayacaktır, üniversite asla teslim edilmeyecektir. Türk üniversiteleri teslim edildiği takdirde Türkiye'nin yarınları karanlıktır.

Onun için bir mezunlar derneğinin genel başkanı olarak bu kürsüde bu fırsatı verdiği için Divan'a teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle omuz omuzayız kardeş kuruluşlar olarak, her eyleminizin yanındayız. Lütfen üniversitelerimizin bu sıkıntılı günlerinde de Türkiye'nin en büyük demokratik kitle örgütü olan İstanbul ve Türkiye'nin, hepsinin serbest muhasebeci mali müşavirlerin üniversitelerimizin yanında olmasını, gür sesini duymasını istiyoruz.

Saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Gelirler Genel Müdür'üm bir noktaya değindi. Evet, Sayın Gelirler Genel Müdürüm Türkiye zor durumda, pek çok vergi denetmenleri mükellefleri çağırarak suretiyle onlardan bazı bilgiler alıyor, evin var mı, araban var mı, paran var mı ve diyor ki sen bu kadar vergi vereceksin, belli bir zorlamayla vergi almaya kalkışıyor.

Saygıdeğer arkadaşlarım, hukuk herkese gereklidir. Hukuksuz olan her şey yanlıştır. Sayın Akif Hamza Çebi'nin söylediği gibi altını doldurmalısınız. Siz nereden buldun yasasını kaldırdınız, ama onu sorgulayacak sistemi mutlaka koymalısınız. Aksi takdirde bir zamanlar Türkiye'yi yaralayan, halen Avrupa Birliği tarafından konuşulan varlık vergisi gibi o ucubeyle karşı karşıya kalırsınız.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum, sağ olun arkadaşlarım.

Nail Sanlı:

Sayın Sabri Tümer'e teşekkür ediyoruz.

Değerli arkadaşlar, demin de dediğim gibi aramızda çok değerli Oda Başkanlarımız var, ama tamamı söz istememiş, sadece konuşma hakkını kullanmak isteyen dört Oda başkanımız var ve bizleri onurlandıran Ankara Mali Müşavirler Oda'mızın Başkanı Sayın Mehmet Koç'a söz vermek istiyorum, buyurun Sayın Başkan'ım.

Mehmet Koç (Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):

Sayın Divan, Sevgili Genel Başkan'ım, Onursal Başkan'ım, Sayın Milletvekili, sevgili Oda başkanı arkadaşlarım, siz değerli İstanbullu meslektaşlarım. Hepinizi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına saygıyla selamlıyorum. Genel Kurul'a hoş geldiniz.

Elbette ki, Ortadoğu gibi bir coğrafyada yaşıyor olmamızdan dolayı, bizlerin bu coğrafyada gelişen olaylara, olumsuzluklara, sessiz kalmamız mümkün değildir. Bir yıl öncesinde mali genel kurullarımızı yaptığımız bir ortamda ABD ve yandaşları sözde Irak'a demokrasi, insan hakları ve refahı getirmek üzere işgal etmişlerdi. Ancak gelinen bir yıllık süreç içerisinde Irak'ta ne refah,

ne insan hakları, ne demokrasi mevcut değildir. Orada, terör, işkence, yoksulluk ve yokluk vardır.

Ancak bu coğrafyada sadece olay Irak'la sınırlı değildir. Sevgili Onursal Başkanımın da bahsettiği gibi bugün Filistin halkı üzerinde tam bir soykırım politikası uygulanmaktadır. İsrail adeta İkinci Dünya Savaşı'nda uğramış olduğu soykırımın intikamını alırcasına bugün yıllardan beri, 70'lerden beri Filistin halkı üzerinde tam bir yok etme politikası uygulamaktadır. Elbette ki böyle bir terörü, işkenceyi, yokluğu yaşatan ve bir zamanlar aynı işkencelere ve soykırıma maruz kalan İsrail'in bu uygulamalarını şiddetle kınadığımı da belirtmek istiyorum. ABD ve yandaşlarının Büyük Orta Doğu Projesi ve Orta Doğu'yu yeniden şekillendirme projesinde, geçmişte ülkemize yeni roller biçilmek istenmişti, şimdi bu roller yeniden şekillenmeye başlıyor. Alanlarımızın yeniden ABD savaş uçaklarına konuşlandırılması, NATO'nun Türkiye'de 100 bine yakın askeri konuşlandırmak istemesi, Türkiye'ye Orta Doğu'da yeni bir jandarma görevinin verilmesi, önümüzdeki günlerde bu bölgedeki sıkıntıların devam edeceğinin işaretidir. Biz istiyoruz ki, Ortadoğu halkları barış, kardeşlik ve demokrasi içerisinde yaşasınlar. Savaştan, terörden hiçbir ulusun menfaati olamaz. Olsa olsa ancak emperyalist emeller gerçekleştirilebilir. Bu anlamda, "Büyük Ortadoğu Projesi" denilen bu projenin bölgede egemen olmaması için de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz ekonomisindeki kırılma yapı ve belirsizlik, bir türlü yakalanamayan istikrar ülke gündemindeki birinci yerini korumaya devam ediyor. Geçmişte yaşanan ekonomik krizlerin tahribatı ve acı sonuçları henüz belleklerimizden gitmemişken, siyasal iktidarın YÖK ile ilgili anti-laik dayatması, sanki yeni bir krize davetiye çıkarır gibidir. Bu dayatmaların sevgili başkanın da az önce bahsettiği gibi üniversitelerin anti-laik bir yapılanma içerisine sokulmasını nefretle kınıyoruz. Biz biliyoruz ki, her krizin sonunda emeğiyle geçinenler, emekten yana olanlar darbe almaktadır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda yaşanan krizler neticesinde ve bugüne kadar yıllardır uygulanan yanlış sosyo-ekonomik politikalar neticesinde gelir dağılımındaki denge, her emeğiyle geçinenlerden yana olumsuz şekilde bozulmuştur.

Ekonomik veriler göstermektedir ki, milli gelirin ancak 2,3'ü nüfusun yüzde10'una gitmektedir. En tepedeki yüzde10 ise, milli gelirin yüzde 32,3'ünü almaktadır. En üstteki 7 milyon kişi refah içerisinde yaşarken, en alttaki 7 milyon kişi günlük gereksinimlerini dahi karşılayamamaktadır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki, uzun yıllardan beri ülkemiz ulusal bir politikasını oluşturamamış, ne yazık ki uluslararası trans kuruluşlarının temsilcileri olan IMF, Dünya Bankası ve uluslararası ticaret örgütleri gibi kuruluşların dayatmaları neticesinde böylesi bir yoksulluk tablosuyla karşı karşıya kalmıştır. Bunların en bariz örneğini üç hafta öncesinde İzmir'de gündeme gelen Dördüncü İktisat Kongresi'nde yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi politikalarının belirlendiği, Birinci İzmir İktisat Kongresi'nde toplumun hemen hemen tüm sosyal kesimleri varken, işçilerinden, kadın işçilerinden, sanayicisinden, çiftçisinden eğitimcisine kadar herkes varken, orada toplumsal bir irade kalkınma modellerini oluşturmuşken, bugün ne yazık ki Dördüncü İktisat Kongresi'nde toplumsal kesimler yerine uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, IMF ve yandaşları vardı. Geleceğimizi belirleyen ne yazık ki bu kuruluşlar olmuştur.

Yine böyle bir ortamda yıllardan beri hiçbir yararı görülmeyen, borçları azaltacak yerde çığ gibi büyüyen ve toplumsal bir travma yaratan yüzde 6,5'lük faiz dışı fazla hükümetin iradesine rağmen IMF dayatmalarıyla yüzde 6,5'da kalmıştır. Elbette ki borçların azaltılmasında 6,5'lük faiz dışı fazla gereklidir. Ama yatırımlardan keserek, eğitimden keserek, sağlıktan keserek,

transferlerden keserek bir 6,5'lük faiz dışı fazla yaratma, gerçekten toplumsal patlamanın eşiğine getirmiştir ülkemizi. Türkiye borçlarını da, kalkınmasını da kendi ulusal politikalarıyla yaratmaktadır, yaratmalıdır. Böyle uygulanmayan politikalar, ulusal olmayan politikalar sonuçta ülkemizi daha da yoksulluğa sürüklemektedir.

Dilerdim ki, 2003 yılı beklentilerimiz açısından olumlu gelişmelere sahne olsun. Sonuçta bu beklentileri gerçekleştirebilecek tek partili bir iktidar gündeme gelmiştir. Oysa 2003 yılı beklentiler açısından hiç de parlak bir yıl olmadı. Adaletsizliği bilinen vasıtalı vergiler oranları düşürebilirdi, ne yazık ki yapılamadı. Vergi düzenini bozan, kayıt dışılığa neden olan basit usulde vergilendirmeye son verilebilirdi, ne yazık ki yapılamadı. Rantiye kesimine sağlanan vergi bağıışıklığı kaldırılabilirdi, ne yazık ki sağlanamadı. Serbest bölgeler, off-shore faaliyetler ve diğer vergi cennetlerinin vergi mevzuatı vergi kayıp ve kaçaklarını ortadan kaldıracak şekilde yeniden düzenlenebilirdi, maalesef yapılamadı. Başta vergi yasaları olmak üzere tüm ekonomik içerikli yasalar kayıt dışısını önleyecek şekilde düzenlenebilirdi, ne yazık ki yapılamadı. İçeriği itibariyle "nylon" diye adlandırılan yanıltıcı belge düzenleyenlere ve vergi kaçakçılarına verilecek cezalar caydırıcı hale getirilebilirdi, ne yazık ki affedildi. Köklü bir vergi reformu ve vergi dairesi reformu yapmak yerine yıllardır yapılan yamalarla daha karmaşık ve adaletsiz hale getirilen vergi mevzuatı terk edilebilirdi, ne yazık ki gün geçtikçe daha da karmaşık bir yapıya doğru gitmektedir. Vergi kaçakçısına nylon faturacıya sağlanan kolaylık, Bağ-kur veya prim ödeme noktasında bir kolaylık sağlanamadı. Devlete, sonuçta biz vergi mükelleflerine milyarlarca dolar yükü yıkan banka hortumcularından hesap sorulabilirdi, ne yazık ki bu dönemde yapılamadı. Yine dokunulmazlıklara dokunulabilirdi, ne yazık ki bu dönem bu da yapılamadı. Yani sonuçta 2003 yılı enflasyonun düştüğü, ekonomik dengelerin biraz yerine oturduğu bir dönem bile gibi görünse, ne yazık ki kalıcı bir büyüme, kalıcı bir enflasyonda düşüş, halkın refahında bir artış ne yazık ki sağlanamadı.

Değerli arkadaşlarım. Elbette ki mesleğimizin 14 yıllık süresi içerisinde çok önemli başarılarla imza attı TÜRMOB ve odalarımız. Çok hızlı bir süreçte uluslararası uygulamalara uyum sağlandı. Bu örgütlenme kendi kurallarını koyarak, kendi sorunlarıyla mücadele etmesini öğrendi. Elbette ki uluslararası camiada muhasebe mesleğinde önemli gelişmeler olmakta. Bu gelişmelere paralel olarak da ülkemizde de yeni düzenlemeler gündeme gelmekte, mesleki örgütlenmemiz birçok yasal düzenleme çıkma aşamasında müdahalesini yaparak bu noktaya gelmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası'nda yapılan değişiklik, şirket kuruluşlarının pasifleştirilmesiyle ilgili gündeme gelen değişiklikler, geçmişte 3568 Sayılı Yasa'ya aykırı olarak çıkan yönetmeliklerin değiştirilmesi gerçekten mesleğimiz açısından çok önemli gelişmelerdir. Bu gelişmeler de göstermektedir ki, bu meslek önümüzdeki günlerde kayıt mesleğinden çıkıp denetim ve danışmanlık mesleğine doğru hızlı bir yol kat etmektedir. SSK yönetmeliği bugünlerde çıkmaktadır. İşyeri kayıtlarının incelenmesi sizler tarafından yapılacaktır. Yine Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklik son aşamaya gelmiştir. 635 bin sermaye şirketinin denetimi meslek mensuplarımıza açılmaktadır. Yine Enerji Piyasası Kanunu yürürlüğe girmiş, enerji piyasası kanununa tabi 600 adet enerji piyasasında faaliyet gösteren şirket meslek mensuplarımızın bağımsız denetimine açılmıştır. Ancak şunu üzümlük belirtmek istiyorum ki, bugün denetimdeki tekelleşmeyle birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve bizlerin oluşturmuş olduğu ortaklıklar, bağımsız denetim konusunda yeterli bir etkinliği ortaya koyabilmiş değiliz. Hala bağımsız denetimdeki tekelleşme yabancılar lehine devam etmekte, piyasada yapılan işlerin yüzde 85'i denetim kuruluşları tarafından yapılmaktadır, yabancılar tarafından yapılmaktadır.

Enerji piyasasına tabi kuruluşların çıkartmış oldukları şartnamelerde yabancı denetim şirketleri ciddi anlamda kayırlmaktadır. Bu şartnamelerde daha önce iş yapan kuruluşlara 20 puan verilirken, yabancı ortaklıklar 60 puan değerlemesine tabi tutulmuştur, yeminli olmaksızın 20 puandır. Yani, tarif edilen bağımsız denetim sadece yabancı denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetimdir. Bu örgütlenmenin yabancı denetim noktasında, bağımsız denetim noktasında, özellikle yabancı denetim kuruluşlarının tekellerinin kırılma noktasında bir politikayı da bir an evvel ortaya koyması gerekir. Eğer geleceği danışmanlık ve denetim olarak görüyorsak, bu konuda çok ciddi uygulanabilir politikalar üretmeliyiz.

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde hep birlikte yaşıyoruz, beyannamelerin geri çevrilmesiyle birlikte performans değerlendirme denetimi öyle bir hal aldı ki, tıpkı Deli Dumrul hikayesi geçsen de geçmesen de, kâr etsen de etmesen de Maliyenin kafasındaki verginin ödenmesi noktasındadır. Elbette ki vergi kamu finansmanının en temel ögesidir. Hiçbir zaman kişilerin rızası altında bırakılmamalıdır. Rızaya yükseltilmiş beyan adı altında alınan vergiler asla ve asla yasal değildir. Bunun karşısında başka sorunlar da önümüzdeki günlerde gelecektir. Kişiler gerçek gelirlerini gizliyorlarsa, daha düşük bir vergi almak gerçek gelirleri ortaya çıkaracak mıdır? Bunun en temel yolu, denetimin yoğunlaştırılmasıdır. Denetimi yapmada, denetimi yoğunlaştırmada adil bir vergi sistemini de ortaya koyamazsınız. İnsanlar 100 lirayı gizliyorsa, 5 lira vergi alarak 95 lirayı vergisiz bırakamazsınız. Hukuk devleti vergiyi kanunla koyar, zorla alır. Kanunsuz olan hiçbir uygulamaya evet demeyeceğiz örgütlenme olarak. Bugün Ankara’da performans derecelendirme bildirim formlarından sonra yine insanlar çağrılıp pazarlık yapılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin hemen hemen her tarafında da bu böyle olacaktır. Yapmış olduğumuz işin sonuçlarını ortadan kaldıran bu uygulamaya da karşı çıkmamız gerekiyor. 12 ay boyunca emek koyuyoruz, mali tabloları hazırlıyoruz, gelir tablosuna istinaden beyannameleri hazırlıyoruz. Rızaya yükseltilmiş beyan adı altında almış olduğumuz matrahlarla, vergilerle beyannameyle mali tablolar arasındaki bağı da koparıyorsunuz. Elbette ki, bu ülkenin sorunlarını ve özellikle de mali konulardaki sorunlarının aşılması noktasında toplumun en duyarlı kesimiyiz, en aydın kesimiyiz. Ama kanunsuz olan hiçbir şeye de evet demeyeceğiz. Gerçekten beyan sürelerinin öne çekilmesi, bankalarla yapılan ödemelerle izah edilebilecek kadar açıktır. 6 günlük süre çok uzun bir süredir. 20’siyle 26’sı arasındaki boşluk bununla ifade edilemez. Bu, bu örgütlenmeyi zora sokma anlamında ortaya konulmuş bir iradedir.

Diliyorum ki, MEDOK 2 projesi bir an evvel uygulamaya girer, biz yine sağlıklı beyanlar yapmaya başlarız, sağlıklı kayıt sistemi yapmaya başlarız, bu uygulamayı da bir an evvel bertaraf etmiş oluruz.

Değerli arkadaşlarım, ülkemize, mesleğimize ve onurumuza sahip çıkmak için, bu ülkenin hep aydınlık yüzü olarak kalmak için, daha onurlu bir mesleki mücadele bizleri bekliyor. Daha onurlu bir ülkeye sahip çıkış bizi bekliyor. Hepinizi bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Genel Kurulun başarılı geçmesini diliyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz.

Sayın Başkan, ben tekrar aramıza katılan Sayın Bakanımız Masum Türker’e hoş geldiniz diyorum, bekletiyordum konuşma sırasını vermek için, buyurun Sayın Bakanım.

Masum Türker:

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli konuklar, çok değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Size Ekonomi Bakanı olarak ekonomiyi anlatmaya kalksam bana bir şey kalmadı,

herkes ekonomiyi inceledi, irdeledi. Ben bir iki şeyi söyleyeyim, sonuç olarak medyanın olduğu yerde değerlendirme yapmak açısından.

Bundan iki gün önce Sayın Başbakan konuşurken, kötü bir tablo devraldık dedi. Bir buçuk yıllık sürede ilk iktidara geldikleri gün Sayın Abdullah Gül hükümetine şöyle seslenmişti; çok güzel bir ekonomik tablo alıyorsunuz, enkaz edebiyatı yapmayın demişti.

Şimdi, enkaz edebiyatını Sayın Başbakan yaptığına göre, bizi bekleyen tehlikeler var. Bu tehlikeleri yapmakta oldukları yasal düzenlemeyle yarın öbür gün söyleme yetkisine sahip olan siz muhasebecilerin söylemesi halinde de bugünlerde bankalar kanununa bir ceza hükmü ekliyorlar. Yani şu bankanın durumu diye kötüdür diye konuşursanız ya da iyi değil dersiniz ya da kriz çıkabilir dersiniz iki yıla kadar hapse girebilirsiniz. Demek ki önümüzdeki günlerde bu söylenenlerin tümünü çok akılcı dinlemek lazım.

Ve ben bugünkü değeriyle söyleyeyim; böyle doların göstermelik çıktktan sonra aşağıya düştüğüne bakmayın, doların bugünkü değeri 1.950 bin lira civarındadır. Onu ben söylemiyorum, Merkez Bankası'nda Türk Lirası'nın değerine baktığımız zaman doların kaç mal olacağını, kaç geldiğini görürsünüz.

Ekonomi iyi olur, kötü olur; acaba biz muhasebeciler bugünden sonra nasıl bir gelecekle karşılaşmak durumundayız, biz bu gelecekle karşılaşmadan kendimiz geleceğimizi nasıl inşa ederiz?

İzin verirseniz ben memleket meselelerinden çok bu konuyla ilgili size görüşlerimi söyleyeyim. Bir kere, muhasebecileri bir şeye tıkıyorlar, hapsediyorlar, her toplantıda bize nutuklar atılıyor; kayıt dışı ekonomi aman kötüdür, düzeltin. Kayıt dışı ekonominin sorumlusu biz değiliz ki. Eğer kayıt dışı ekonominin olmasını istemiyorsanız, yiğitçe çıkın bu kürsülerden deyin ki; herkes vergi beyannamesi verecek, tüm vergi beyannameleri Batı'da olduğu gibi ruhsatlı meslek mensubundan geçecek. İşte bunu yapmaya hazır mıyız tabii? Eğer biz öğrendik, bunun kuru edebiyatını yıllarca yaptığımız gibi yaparsak kendi kendimizi aldatırız. Aslında Türkiye'de vergi adaletsizliği vardır, vergi terörü vardır. Vergi terörünü açık bir şekilde kimse dile getirmiyor, en çok vergi teröründen de biraz evvel söylediği gibi bazı konuşmacıların, mükellefler değil, muhasebeciler etkileniyor. Vergini yükseltmezsen zarar etmişsin ya da belli bir standardın üstüne çıkartmazsan, "bak seni incelemeye alırım haal!" deyişi, senin muhasebecin işini yapamamış, senin muhasebecini zorlarım, senin muhasebecini yargılarım, deyişidir. Buna dur demeliyiz, yani Türkiye'de artık vergi terörüne izin vermeyecek söylemi bu kürsülerde söylemeliyiz. Satın aldığımız su şişesinde, ekmekte, gazetede, aklına gelen her işte herkes vergi ödüyor. Ama kayıt dışı değil de vergi dışı bir gelirden söz edersek, onu gel biz muhasebecilere anlatın ve hesabını verin. Nedir o? Sen eğer devlet kağıtlarına olan faizin belli bir kısmını sürekli vergiden muaf tutarsan, yalnız bir ailenin yararlandığı vergi muafiyeti bu konuştuğumuz kayıt dışında belirli insanlar 800-900 bin esnaftan biz asgari hayat standardı düzeyinde, performans standardı düzeyinde alacağımızı izleyelim. Ben bu görüşlerimi şu nedenle paylaşmak istiyorum sizinle; bizi hep başka bir yerlerde gördüler. Şimdi değerli arkadaşlar. Dünyada muhasebe mesleği yavaş yavaş defter tutma mesleği olmaktan çıktı. Hani gelip konuşuluyor ya, işte defter tutacağız, vergi beyannamesi vereceğiz, sigorta beyannamesi vereceğiz. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi gerçekleştirilse, elektronik ortamda sigorta bildirgesi, yarın öbür gün özellikle defter kayıtlarını yapar şekilde ayarlandığı zaman, aynı gelir vergiler de zaten şu anda Carrefour, Migros gibi büyük kuruluşların önemli muhasebe kayıtları yazar kasa anında stok kayıtlarını, gelir kayıtlarını, satış kayıtlarını, muhasebe kayıtlarına yansıtıyor. Dünyada da bunun böyle olacağı görülmüş ve muhasebe mesleğine değerli bir yön verilmiş.

Ben önce sevinerek gerçekten çağı yakalamış olduğumuzu görerek söylemek istiyorum; Sayın Arıkan'ın konuşmasında birçok madde vardı ama bir madde önemliydi; muhasebe mesleğinin artık denetim ve danışmanlık mesleği olduğuna vurgu getirmesiydi. Dünyada şu anda muhasebe mesleği deyince akla gelen konu idi.

Peki, bu denetim ve danışmanlık hizmetlerine doğru yönelen muhasebe mesleğinde temel sorun ne? Dünyada temel sorun küçük ve orta ölçekli muhasebe firmalarının, yani burada oturan herkesin içine girdiği kapsamdaki firmaların korunmasıdır. Küresel muhasebe mesleği uygulamalarına karşı küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunmasıdır. Şu anda uluslararası muhasebe standartlarında, dünyada artık küçük ve orta ölçekli standartları oluşturma tartışmalarının konuşmaları başlamıştır. Uluslararası denetim standartlarında 1005 No'lu standart, bizim gibi işletmelerin denetim olgusunda uygulayacakları standartları tanımlamaktadır.

Şimdi değerli arkadaşlar, dünyadaki bu gelişmeye bakıp Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de bizim şu anda olmazsa olmaz, asla bizim kaçmayacağımız, bir denetim geldiği zaman karşısında dikileceğimiz iki tane konumuz var; birisi kredi işlemlerinde muhakkak denetimin aranmasıdır. Buradan sesleniyorum; hükümet yeni bir düzenleme yapıyor Bankalar Yasası'nda, bağımsız denetime yetkiler veriyor. Ama hükümet eğer BDDK'nın bankaların muhasebecilere 6 yıldır tanınmış olan denetim yetkisini kullandırmıyorsa samimi değildir, hem hükümet, hem BDDK hortumlamanın yolunu açmakla en önemli haksızlığı bu ülkede yapıyorlar.

Değerli arkadaşlar, bize çok şey anlattılar. Size tavsiye ederim, hocalarımız bunu yapsınlar. Bu eğitim programlarında muhasebe mesleğinin kuruluşundaki en önemli ikinci dinamiğin, gücün; banka kredileri verilirken denetim raporu aranmasıdır. Bunu aynı zamanda biraz evvel tartışılan mükellef sayısı ile ilgisi olmayan, yani muhasebe defterlerini bir başka arkadaşımız tutarken onu denetleyip raporlayan, denetime bağlayan meslek mensubu haklıdır. Ve muhasebe mesleği gücünü, birisinin yaptığını diğer bir meslek mensubunun bağımsız bir şekilde denetlemesiyle ortaya çıkmaktadır.

Ama en önemli, belki de kredi istemeyenleri de kapsayan ve üzerinde durmamız gereken konu, vergi beyannamelerinin imzalanmasıdır. Vergi beyannamelerinin imzalanması, her ay beyannameye imza atmak değildir. Kanun bu şekilde çıkarılmamıştır. Sayın Oda Başkanının konuşmasında satır olarak geçtiği, anayasada kabul edildiği şekliyle de bildiği, denetim boyutunda ele alınması gerekir. Yani kendi kendimizi kandırmayalım. Tuttuğunuz defterin beyannamesini imzalamanız Borçlar Kanunu hükümlerine göre hiçbir yerde vergi hukukunda sorumluluğunuz yazılsın yazılmasın, sınırsızdır, Borçlar Kanunu hükümlerine göre her şeyden sorumlusunuz. Ama bizim çıkarttığımız bu meslek örgütünün çeşitli kurullarda tartışarak çıkarttığı ve bir meslek kararına sınırlı uygunluk denetimine bağlanan, denetim boyutundaki vergi beyannamelerinin imzalanmasında arkadaşlar, sorumluluğunuz sınırlıdır. Denetim yaptığımız olguyla birlikte beraber olmaktadır. Ben size bu iki konu için özellikle dikkati çekmek istiyorum. Eğer biz, ne söylersek söyleyelim ne yaparsak yapalım, vergi beyannamelerinin imzalanmasını denetim boyutunda konuşmaya başlasak, eğer benim tuttuğum defteri başka bir meslektaş denetlesin demesek bu meslek hergün suçlanan hergün belirli olgularla devredışı kalan bir meslektir.

Değerli arkadaşlarım, bunu mutlaka her Genel Kurul'da savunmak zorundayız, mutlaka yeni vergi düzenlemeleri ve mükellef hakları güvence içine almalıyız. Bunun savunucusu biz olmalıyız diyor, genel kurulun başarılı geçmesini diliyor ve hepimize saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Antalya Odamızın Başkanı Sayın Arif Hikmet Cengiz, buyurun.

Arif Hikmet Cengiz (Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):

Sayın Divan, Sayın Bakanım, İstanbul'un saygıdeğer meslektaşları; İstanbul Oda'mız'ın 15. Olağan Genel Kurulu, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler adına en içten duygularıyla, en içten dayanışma duygularıyla selamlıyorum.

Bizler geri bıraktırlmış bir ülkenin yurttaşları ve geri bıraktırlmış bir mesleğin temsilcileriyiz. Ülkemizin ve mesleğimizin sorunlarının ağırlığının bilincindeyiz ve benden önceki konuşmacılar bu konulara son derece yoğun bir şekilde değindiler, temas ettiler. Ancak, meslek mensupları olarak çok kısa süre içerisinde, 14 yılın gelişi süreci içerisinde mesleğimizin geri bıraktırlmış zincirini önemli ölçülerde gerilettirdiğimizin göstergesini biraz önce gördük. Ve ben bir dünya kentinde bulunmaktan, bu kez ülkemizin ekonomik, politik, siyasal, sosyal yaşamının nabzının attığı bu kentte ve ayrıca mesleğimizin nabzının bu kongrede attığı bir toplantıda sizlerle bulunmaktan son derece mutlu olduğumu ifade ediyorum. Mesleğimizi bu noktalara taşıyan başta İstanbul'un saygıdeğer yöneticileri, emeğini, birikimini, yüreğini ortaya koyarak bu noktalara taşıyanlara binlerce kez sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Ve ayrıca, İstanbul Odası'na bir teşekkürümü daha sizlerin huzurunda sunmak istiyorum değerli arkadaşlar. Gerçekten son derece önemli birikimlerini sadece İstanbul meslektaşlarımızla paylaşmakla kalmayıp, aynı zamanda Anadolu'nun, ülkemizin büyük bir bölümüyle bu birikimlerini paylaştıkları için, bizlerle paylaştıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremizin başarılarla dolu geçeceğine inancımınla tekrar saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz Sayın Başkan

Son konuşmacı Mersin Odamızın Başkanı Sayın Dursun Göktaş, buyurun Başkanım.

Dursun Göktaş (İçel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):

Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Mersinli meslektaşlarım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bizler insanız, her şeyi dört dörtlük yaptığımızı hiçbir zaman iddia etmiyoruz. Ama en güzelini, en doğrusunu, en iyisini yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Eğitim konusunda mesleğimizin sorunlarının çözümü konusunda TÜRMOB ve Odalarımız elinden gelen gayreti sarf etmekte. İstanbul Oda'mız bu konuda önderlik yaptığı için başta Başkanımız Yahya Arıkan olmak üzere arkadaşlarını ve sizleri kutluyor, tebrik ediyorum. Denetim mesleğinin kurallarıyla uygulandığı yerlerde karanlık olamaz, çünkü orası hep aydınlıktır. 15. Olağan Genel Kurul'umuzun da aydınlık bir şekilde geçmesini diler, sevgi ve saygıyla hepinizi selamlarım.

Nail Sanlı:

Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, ben Genel Kurul'umuza katılıp söz almayan arkadaşlarımızın ve gelen mesajları sadece isim olarak size okuduktan sonra bir yarım saatlik ara vereceğiz. Bildiğim kadarıyla Oda Yönetimi dışarıda bir kumanya, yemek dağıtımını da yapmakta, yarım saat kadar sonra tekrar toplanacağız.

Genel Kurul'umuzu onurlandıran diğer konuklarımız şöyle: TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Saymanı Sayın Sami Kazıcı aramızda, hoş geldiniz. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Akın aramızda, hoş geldiniz. Sayın İrfan Hüseyin Yıldız yine TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi aramızda, hoş geldiniz. TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Mevlüt Güven aramızda, TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Latif Taş kurulumuzda, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Halil Başağaç aramızda, TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Tahir Penek aramızda, TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyesi Sayın İlhan Aydın aramızda, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanı Sayın Süleyman Bilge aramızda, Adana Odamızın Başkanı Sayın Ahmet Coşar aramızda hoş geldiniz Sayın Başkan. Hatay Odamızın Başkanı Sayın Abdullah Korkmaz aramızda hoş geldiniz, Kocaeli Odamızın Başkanı Sayın Ender Şenol aramızda, Sakarya Odamızın Başkanı Sayın Halil Kocacık aramızda hoş geldiniz Sayın Başkan, Kayseri Odamızın Başkanı Sayın Ahmet Kalıpçı aramızda hoş geldiniz, Sayın Selahattin İlker Özokçu Eskişehir Oda Başkanımız aramızda, hoş geldiniz, Zonguldak Oda Başkanımız Sayın Zeki Dirlik aramızda hoş geldiniz, Yalova Odası Başkanımız Sayın İslam Doğan aramızda hoş geldiniz, İzmir Odamızın Oda Sekreteri Sayın Metin Aksoy aramızda hoş geldiniz, Konya Oda'mızın Sekreteri Sayın İsmail Kuran aramızda hoş geldiniz, Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenleri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Ümit Lekesiz aramızda hoş geldiniz, Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü İstanbul Grup Başkan Yardımcısı Sayın Necati Perçin aramızda hoş geldiler, Gelirler Kontrolörü Sayın Arif Bilen aramızda, TÜRMOB'un Eski Genel Başkan Yardımcısı Sayın Musa Pişkin aramızda hoş geldiniz, Eski TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Orhan Şebçioğlu aramızda hoş geldiniz, TÜRMOB Denetleme Kurulu Eski Üyesi Sayın Raif Çavuşoğlu aramızda ilgili mali müşaviri hoş geldiniz ve İşçi Partisi Temsilcisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Turan Özlü aramızda, hoş geldiniz.

Değerli konuklar, sayın katılımcılar; Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdullah Gül, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Mehmet Hilmi Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Sami Güçlü, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Zeki Ergezen, TBMM Başkan Vekili Sayın Yılmaz Ateş ve Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Burhan Kuzu'nun Genel Kurulumuza mesajları var. 96 Milletvekilimizden kutlama mesajları var, isimlerini okumuyorum: Mersin, Adana, Manisa, Ağrı, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Malatya, Erzincan illerimizin Defterdarları kutlama mesajları göndermişler. Niğde, Isparta, Kütahya, Düzce, Bilecik, Samsun, Çankırı, Kars, Artvin, İstanbul Yeminli Odası, Karabük, Edirne, Bolu, Diyarbakır, Erzurum, Denizli, Balıkesir ve Karaman SMMM Odalarımızın Başkanlarının kutlama mesajları var. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ayhan Alkış.

Ben saat 3'te tekrar toplanmak üzere yarım saat ara veriyorum. Saat 3'te buluşmak üzere...

Nail Sanlı:

2004 Seçimli Genel Kurula katılan gruplar adına 4'er konuşmacının söz almasına, gruplar adına söz alan 4 kişiden birinin 10 dakika ve 3 konuşmacının ise 5 dakika süre ile konuşma yapmasına, gruplar dışındaki konuşmacıların ise 5 dakikayla konuşmalarını tamamlamalarını öneriyoruz.

Yahya Arıkan , Salih Yılmaz, Hamdi Balcı.

Şimdi gruplar adına 4'er konuşmacı konuşacak, ilk üçer konuşmacı 5'er dakika, grup adına konuşacak olan son konuşmacı 10 dakika konuşacak. Gruplar haricinde ferdi konuşmak isteyen arkadaşımız varsa onlar da 5'er dakikayla konuşma haklarını kullanabilecekler. Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? 1 kişi hariç oyçokluğuyla kabul edildi.

Grupların konuşmacıları belli, isimler geldi bize. Onların haricinde söz almak isteyenlerin ben isimlerini almak istiyorum söz vermeden önce, Cahit Kesemen. Başka söz almak isteyen var mı?.. Okay Yakartepe. Başka söz almak isteyen var mı?.. Yok. O zaman ben gruplar harici dört konuşmacı olduğu için öncelikle onlara konuşma haklarını ferdi olarak kullandıralım, ondan sonra gruplara geçelim.

İlk konuşma Sayın İsmet Uğurlu'nun, buyurun.

İsmet Uğurlu:

Sayın Divan, değerli meslektaşlarım; ömrüm vefa ettikçe size kürsüden hitap ederek teşekkürlerimi sunacağım. Bu meslektaşlarım benim için kutsal insanlardır. Bundan üç gün evvel Siyasal Bilgiler Fakültesinin Dekanı çocuklara, yani talebelere saygıdeğer ineklerim diye hitap etti, siz gazetede okudunuz galiba. Ben de inek değil de, arı gibi çalışan sevgili arkadaşlarım; hepiniz bu kutsal görevin içindesiniz. Ama bazen haklarımız kısıtlanıyor. Şöyle oluyor: Bugün biliyorsunuz Maliye günleri eksilmesi, yok bilmem şunu çıkar, yok 1970'den sonra enflasyon muhasebesi yapın falan diye sizi oyalıyor. Ve ben bilhassa da Bayrampaşa Vergi Dairesinde bunun münakaşasını yaptım. Diyelim ki mükellef 2 milyar kar gösterdi. Ben de müdahale ettim, adamın karı yok ki neyi kar gösterelim? Siz dedi, muhasebecisiniz, sizin desteklemeniz lazım bizi. Şimdi şöyle diyeceğim size, biraz önceki arkadaşlar çok güzel konuştular ve dediler ki Maliye teşkilatı adamın ağırlığına, gücüne, şeyine göre değil de tabana yaymak suretiyle bu vergiyi alabilirsiniz. Maliye Bakanı Kemal Unakitan akşam mesaiden sonra Sirkeci Meydanında, Kadıköy sahilinde, Karaköy sahilinde dolaşılıyor mu? Oradaki seyyar satıcılar hepsi 5–10 kuruş veya neyse kazanıyorlar. Evvela onları kayıt altına alsın, ondan sonra sizin gibi değerli elemanların o zaman hakkını vermek suretiyle yetki verilsin. O zaman meslek mensubumuz yahut da bu mesleğimizin adı sanı belli olur. Yoksa burada iki saat konuşmakla, Arıoğlu hikâye anlattı ama ben bir şey anlamadım. Saygı duyuyorum, Gelirler Genel Müdürüdür, ben eski Maliye kökenliyim. Benim abim de siyasal mezunudur, onun çocuğu Yaşar Uğurlu, Ankara Vali Muavinidir. Hatta Musa Beye söyledim, Bedri Beyle biz Maliye kökenliyiz. Yani, biz mesleğimizi severek yaparız. Ben fazla meşgul etmeyeyim. Bütün kitaplar yazılmış, okudunuz, daha da okuyacaksınız. Arkadaşlar gerekenleri güzel konuştular, güzel de anlattılar. Fazla tabii kulağım duymadığı için ne konuştuğunu hatırlayamam.

Hepinize çalışmalarınızda başarılar. Yeni seçilecek idare heyetini candan kutlar, devamını ebediyet yapsınlar, hürmetle selamlarım.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz Sayın İsmet Abi. Sayın Oktay Yeşilyurt.

Oktay Yeşilyurt:

Sayın Divan, değerli Bakanım, değerli Oda Başkanlarım, değerli Yönetim Kurulu, çok değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben Divan Başkanına teşekkür ediyorum. Toplantı öncesinde kendisiyle bir konuşmamız söz konusu oldu. O konuşmada söz hakkı almak istediğimi, ancak söz hakkımı şahsi değil Ulusal Muhasebeciler Birliği adına kullanmak istediğimi beyan ettim.

Sayın Onursal Başkanımız, Genel Başkanımız Mustafa Özyürek söz aldığı anda sözlerinin bir yerinde yanlış not etmediysem şöyle bir ifade kullandılar. Dediler ki; Elbette oda ve TÜRMOB sadece meslek konularıyla ilgileniyor değil, her iki kurumumuz ya da odalar ve TÜRMOB'umuz diyelim, konumuz İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olduğu için altını çizerek belirtiyorum, sadece meslek sorunlarıyla ilgileniyorlar değil ülke sorunlarıyla ilgileniyor dediler. Şimdi değerli arkadaşlar, ben yönetici arkadaşlarımın yaptıkları her bir şeye teşekkür ediyorum, ortaya koydukları eserlere teşekkür ediyorum, doğru yaptıkları her şeyi hiçbir önyargıya kapılmaksızın alkışlıyorum. Ama elimize dağıtılan faaliyet kitapçığına bir bakmanızı rica

ediyorum. Ben göremediysen o benim hatam olsun ama Sayın Özyürek'in dediği şeylere maalesef rastlayamadım. Faaliyet kitapçıklarında ülke yoktur değerli arkadaşlarım. Bu kürsülerde de ülkeye dair en başta gösterilen slâyдын bir yerindeki bir dokundurmanın dışında ülkeye dair herhangi bir söylem duymadım, işitemedim.

Değerli arkadaşlar, eğer ülkemiz yoksa mesleğimiz de yok demektir. Biz ayrı insanlarız, bu nedenle mesleğimizin sorunlarını ülkemizin sorunlarından ayrı ve tek başına değerlendirmek bizi ciddi yanılgılara götürür, nitekim o süreçten geçiyoruz. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, ülkemizde durum nedir? Bunları birebir yaşıyoruz, yok mu sayacağız? Yani birileri kalkıp siyaset yapacak da biz meslek mensupları olarak ölçen, tartan, yol gösteren, yön gösteren insanlarız, gruplarız diyoruz, biz sorunlarımıza kayıtsız mı kalacağız? Ankara Oda Başkanına teşekkür ediyorum, Sayın Türker'e teşekkür ediyorum, Sayın Özyürek'e tekrar teşekkür ediyorum, Sayın Sabri Bey'e teşekkür ediyorum. İşte bu kürsüler mesleki sorunlarla birlikte ülke adına sorunları dile getirip çözüm üretme yerleri olarak kullanılmalı, bu kürsüler bunlara hizmet etmeli. Bakın, bugün ülkemiz etnik ve dini temeller üzerinden parçalanmaya çalışılıyor.

Değerli arkadaşlar, ülkemiz yurttaşları Batı tarafından dayatılan demokrasi ve insan hakları aldatmacalarıyla yurttaşlık kimliği yerine çeşitli etnik kimlikleri, cemaat, mezhep, tarikat kimliklerini ön plana çıkarmaya zorlamışlardır ve bu konuda da maalesef bugün ciddi yol kat edilmiştir. Ülkemize Orta Çağ karanlığı dayatılmaktadır değerli arkadaşlar. Ulusal devleti ayakta tutan, ona özelliğini veren bütün milli kurumlarımız, kuruluşlarımız, teşekküllerimiz ve buralardaki ulusal ve Kemalist kadrolarımız süratle tasfiye edilmiştir ve edilmektedir. TÜBİTAK operasyonu tamamlanmıştır. Üniversiteler denetim altına alınmaya ve aydınlatıcı rektörler tasfiye edilmeye çalışılmaktadır. Üniversiteler, ulusuna ve ülkesine bağlı aydın gençler yetiştirme yerine, Batı güdümlü molla yetiştiren merkezler haline getirilmek istenmektedir. Değerli meslektaşlarım, gözlerinizin önünde AB'ye giriş aldatmacasıyla Kıbrıs ver-kurtul ABD ve AB'ye peşkeş çekilmiş ve göz göre göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti boğazlanmaktadır. Milli çatışmalar ve boğazlaşmaların önu açılmıştır. Irak, bütün dünyanın gözü önünde ve yine bir yalan senaryoyla işgal edilmiştir.

Nail Sanlı:

Sayın Yeşilyurt, toparlar mısınız lütfen?

Oktay Yeşilyurt:

Toparlayacağım Sayın Başkanım. Kuzey Irak'ta fiilen bir kukla devlet kurdurulmuştur. Buna benzer milli eğitimimizde, milli kültürümüzde yok edilme operasyonları başlatılmıştır.

Değerli arkadaşlar, medya ekonomimizi pembe tablolarla göstermeye çalışıyor. Görüldüğü gibi tozpembe tablolar yoktur ekonomide, bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakın, 1980 yılında dış borcumuz 12 milyar idi, bugün itibarıyla dış ve iç borçlarımız 300 milyar dolar. Bunu da 40–45 milyar doları son iki yılda oluşturmuştur değerli arkadaşlar. Eskiden fakir deyince, özellikle işçiden, köylüden bahsedilmekteydi. Bugün işçinin, köylünün fakirliği devam etmekte, ancak zenginlerimiz de fakirleşmektedir. Bakın, Fako İlaç Fabrikası da satılmış. İlaç Sanayicileri Derneği kapanmış. Ekonomide böyle ortaya konulduğu gibi tozpembe tablolar yoktur, KİT'lerin özelleştirilmesiyle bütün ulusal değerlerimiz elden çıkarılmış, gücü kendi kaynaklarına dayanan ulusal kamucu ekonomik politikalar güdülmediği için uluslar arası politikalara boyun eğmek zorunda kalmışız.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz Sayın Yeşilyurt.

Oktay Yeşilyurt:

Şimdi bitiriyorum bir kelimeyle Değerli Başkanım.

Nail Sanlı:

23 kişi var sırada, oyladım.

Oktay Yeşilyurt:

Biliyorum, anlayışınıza sığmıyorum. Bitiriyorum Başkanım, sizin de iyi niyetinizi istismar etmek niyetinde değilim. Şimdi bu ülkede, diğer konuşmacı arkadaşlar da dile getirdi, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmıyor. Bakın, bir sürü yasalarımızda, vergi yasalarımızda bazı kesimlere, rantiyecilere bir sürü korumacılık hükümleri uygulanırken, işte örneklerini görüyoruz, küçük esnafımıza da neden kazanmadın denilerek kelle vergisi alınıyor.

Onun için değerli arkadaşlar, bir başka şeyi de söyleyerek tamamlıyorum. Bugün sorunlarımızın çözümü, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği doğrultuda laik, ulusal, üniter bir anlayış çerçevesinde ülke bütünlüğünü koruyucu bir meslek örgütleri yaratılmasıyla mümkündür. Bizde maalesef bugün yeni bir meslek doğmuştur, o da meslek odası yöneticiliği. Bütün bu yanlışlıklardan kurtulabilmek ve gerçekçi çözümlere ulaşabilmek için hepinizi Ulusal Muhasebeciler Birliği çatısı altında örgütlenmeye, kol kola girmeye davet ediyorum. Genel Kurulumuza başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum arkadaşlar.

Nail Sanlı:

Sayın Cahit Kesemen. Cahit Bey, süreyi çok dikkatli kullandığınızı biliyorum, ama süreniz 5 dakika, teşekkür ederim.

Cahit Kesemen:

Sayın Başkan, Sayın Bakanım, sevgili meslektaşlarım; bu genel kurulumuzun hem muhasebe meslek camiasına, hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi bu ana kadar konuşan birçok arkadaşımız mesleğin 14 yılda geldiği başarıyı anlattı. Biraz sonra birçok arkadaşımız mesleğin geriye gittiğini anlatacak veya başka şeyler söyleyecekler. Ama bugün ülke iki senede gitti arkadaşlar. 368 milletvekiliyle ben yaptım oldu deyip Türkiye'de hiçbir kurumu tanımayan, ben yaptım mı olur diyen bir AKP Hükümeti, TÜBİTAK'ı bir kere değiştirirsem hiçbir şey olmaz deyip bilimin içine çomak sokmuş. Bütün üniversiteler, bütün profesörler yürüdüğü halde YÖK'ü ben istediğim gibi değiştiririm demiş uzlaşmayı bir tarafa bırakmış. Sayın Hıncal Uluç'un üç gün önceki yazısını Mükellef Gazetesinde anlatmıştım. Sayın Hıncal Uluç diyor ki, "Özerk Futbol Federasyonu sözde özerk, ama özde Hükümetin bir yansıması oluyor." Bugün Türkiye'nin futbol adına çirkinleştiğini söyleyen bütün basına rağmen Sayın Başbakan Futbol Federasyonu Başkanına benim adayımın diyor, ama bir şey daha diyor, kızımı Amerika'da okutan A şahsı bu Federasyonun içinde olacak. Benim Belediyede birlikte görev yaptığım A firmasının başkanı bu Federasyonun içinde olacak. Yani diyor ki, sen burada kukla başkansı, Türkiye özerk Futbol Federasyonunu ben yöneteceğim. Şimdi sayısal üstünlüğüyle bu Hükümet Başbakanı bütün demokratik yaklaşımlara karşı gücünü kullanarak bütün yasaları çıkarttı. Şimdi olması gereken yerler, alınması gereken yerler sivil toplum örgütleri ve mesleki kitle örgütleri. Bunu alabilmenin yollarını aramaktalar şu anda. Bunun birinci yolu, burada bizimle uzlaşma içinde olduklarını göstermekten geçiyor. Ama biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu odaya bir gün o zihniyetler sahip olduğunda artık biz bu odanın kapılarından içeri girmeyiz. Bize düşen veya ben daha önce bu kürsülerde söylediğim birçok söylemim hala da arkasında duruyorum, birçok arkadaşım diyebilir, neler oldu da bugün böyle konuşuyorsun. Evet ben bugüne kadar söylediğim bütün sözlerin arkasında duruyorum. Ama ben bir şeyin üstünde çok daha fazla duruyorum. Ben çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çok daha fazla duruyorum. Bu ülkenin karanlığa götürülmemesi için gerekirse bırakın örgütlü gücümü, örgütlü oyumu, canımı bile bu ülke için veririm. (Alkışlar) Bizim sahip çıkabileceğimiz bir tek Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz kaldı. O anlamda ben sizlerden rica ediyorum, ben yarın bunu yapacağım. Yarın sandıklarda şu andaki en büyük korku; bugün oda yönetime sahip olan ve yarın da seçimleri

kazanması olası grubun nasılsa seçimleri kazanacaklar düşüncesiyle sandıklara, bize oy veren arkadaşlarımızın veya bu gruba oy veren arkadaşlarımızın gelmemesi korkusunu yaşıyorum. O anlamda buradan çıktuktan sonra bugüne kadar yaşanmış genel kurullarda kullanılan oyların daha fazlasının o sandıklarda kullanılabilmesi için sizin, benim, hepimizin gelmeyecek arkadaşlarımıza nasılsa kazanırlar düşüncesinde olan arkadaşlarımızı o sandıkların başına getirmenizi önemle rica ediyoruz, ki ben aynı şeyi yapacağım. Ben Ümraniye belediye başkan adaylığı yaptım, 2002 seçimlerinde Refah Partisi, AKP ve Saadet Partisinin aldığı oy toplam sayısı 108 bin, 28 Mart seçimlerinde ikisinin aldığı oy toplam sayısı 114 bin. Yani, bu zihniyete oy verenlerin hiçbirisi ben oy kullanmıyorum, ben küstüm deme haklarını kendilerinde görmüyorlar. Ama biz demokratlar, biz çağdaşlar, biz laikler bu hakkı hep kendimizde gördüğümüz için kendi insanlarımızı karanlığa mahkûm etmek gibi bir lüksümüz yok diyorum. Bu anlamda yarın sandıklarda buluşmak üzere hepimize saygı ve sevgilerimi arz ediyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Okay Yakartepe. Okay Bey, bireysel konuşan son konuşmacı, ondan sonra grup konuşmacılarına geçeceğiz.

Okay Yakartepe:

Sayın Başkanım, sayın güzel insanlar; ben Avcılar bölgesinden serbest muhasebeci mali müşavir Okay Yakartepe'yim. Yaklaşık 33 yıllık muhasebeciyim, beş yıllık da meslek mensubuyum. Bizleri birleştirip, saygınlıklara, imkânlarla, unvanlara kavuşturanlara teşekkür ederim. Birliğe, unvana, imkânlarla, saygınlığa kavuştuk ama eksikliklerimiz var. Lütfen bu eksiklikleri söylediğim zaman bir şey söylemeyin, saygı içinde hatırlatmak için söylediğimi belirtmek isterim. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin haklarının yeminli mali müşavir... tarafından kullanılmasına dur denilmesini istiyor ve bekliyorum.

Hatırlatmak istiyorum, kimse ben iyiyim, o kötü demesin, hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Bizim temsilcimiz olmaya aday olanların bu kürsüden hepimizi seviyor, hepimizi kucaklıyor, hepimize hizmet edeceğiz demelerini bekliyorum. Makamlar saltanat sürmek için değil hizmet etmek için vardır. Gönülden herkesin sevdiği, saydığı birlik başkanlarının yönetim kurullunda temsil edilmesini canı gönülden arzu ediyorum. Keşke 78 yaşındaki babam sizin gibi güzel insanlara konuşmama izin verildiğini görebilse, Allah hepimize yardımcıdır. Birlik ve beraberlik için Allah'tan yardım istiyorum. Hepinize başarılar dilerim, teşekkür ederim.

Nail Sanlı:

Gruplar adına söz alan arkadaşlarımızı sıraya koyduk. İlk söz Sayın Özkan Özden'in, Anadolu Grubu adına konuşacak.

Özkan Özden:

Olağan Genel Kurulumuzu onurlandıran Oda mensubu büyüklerim, Oda mensubu arkadaşlarım ve saygıdeğer konuklarımızı saygıyla selamlarım.

Anadolu Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Grubu adına bağımlı çalışanları temsilen söz almış bulunmaktayım. Konu, serbest muhasebeci mali müşavirler unvanına sahip gerek resmi kurumlarda, gerekse özel kurumlarda bağımlı olarak çalışan çok değerli meslek mensubu arkadaşlarımızın içinde bulunduğu durumu çok kısaca özetlemek istiyorum.

Ben serbest muhasebeci mali müşavir unvanına haiz bir kişiyim, ancak serbest değilim. Bizler unvanımıza takılan bağımlı kelimesiyle daraltılmış yetkilerde çalışanlarız. Bağımlı çalışmam nedeniyle serbest çalışan büro işleten diğer meslek mensubu arkadaşlara göre daha kısıtlı yetkilerle çalışmak zorunda kalıyoruz. Muhasebecilik hizmet sektörü global olma yolunda hızla ilerliyor. Faaliyet alanında gösterdiği başarılar bunun bir işaretidir. Ancak bağımlı çalışan meslek mensupları bağımsız çalışanlara göre ikinci sınıf bir mali müşavir gibi davranılması bizi

zedelemektedir. Bağımsız çalışan meslek mensupları ruhsatların türüne göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir unvanını kullanabiliyorlar. Her türlü raporlarını düzenleyerek müşterilerine ve resmi kurumlara verebiliyorlar. Ancak bağımlı meslek mensupları faaliyetleri sırasında bu unvanları ve çalıştığı kuruluşla ilgili tasnif raporlarını hazırlayamamakta ve imzalayamamaktadırlar. Raporları taslak hazırlanmasını sağlıyorlar, fakat kullanmaları kesinlikle yasaktır.

Son düzenlemeyle bağımlı çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin sadece bordrolu çalıştığı şirketlerde beyannamelerini imzalayabilmektedirler. Çalıştığı şirketler bağlı şirketler olması halinde diğer şirketlerin beyannameleri hakkında imza yetkisi bulunmamaktadır. Oysa burada çalışan arkadaşlarımız tüm grup beyannamelerini incelemekte, incelediği beyannameleri yine kendisi gibi serbest çalışan serbest muhasebeci mali müşavir bir arkadaşımıza yaptırmakta ve iş akışını devam ettirmektedir.

Türkiye mali hizmetler sektöründe yakaladığı büyüme ivmesini önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve mesleğimizin sektördeki lider rolünü geliştirerek koruması gerektiğini düşünüyorum. Meslektaşlarımız mevcut başarıyla yetinmeyecek bir konumdadır. Geleceği yakalamak için sürekli değişim ve atılım içerisindedir. İşini yeniden tarif etmek, yeni formatlar araştırmak, bilgi sistemleri ve bilginin üretilmesini, dağıtılmasında en son teknolojiyi kullanmak adına yaptığı yatırımları devamlı olarak tüm oda mensubu kişilere ve tabana yayması odamızın asli görevlerinden olmalıdır. Mali sektörün geleceğine olan güvencemizi, inancımızın ve beklentilerimizin bir göstergesi olarak değerli üye mensubu arkadaşlarımı bu konuda daha duyarlı olmaya tüm gayretim ve çabalarımınla destekliyorum. Çalışmalarımın geri dönüşünü görmekten mutluluk duyacağım. Saygılarımla.

Nail Sanlı:

Sayın Mustafa Küçük.

Mustafa Küçük:

Sayın Divan, değerli meslektaşlarım; 15. Olağan Genel Kurulumuzun tüm camiamıza iyilikler getirmesini dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. İçinde bulunduğumuz çağ, hepimizin bildiği gibi yönetimlerde kadroculuğun olmadığı, tersine sosyal sorumluluğun gereği olarak bir görev anlayışıyla olabildiğince katılımcı, şeffaf, demokrasinin içselleştirildiği bir anlayışın egemen olmaya başladığı bir çağdır. Bütün kurum ve kuruluşlar bu çağdaş anlayışın gerektirdiği yapılanmaları giderek artan bir hızla oluşturmaktadırlar. Hele bizim gibi meslek örgütleri bu konuda daha sorumlu ve duyarlı davranmak zorundadır. Peki, bizim meslek örgütümüz çağı kavramış, demokratik, katılımcı, şeffaf bir yapıya kavuşabilmiş midir? Bunun göstergelerinden biri de Odamızın Sayın Yönetiminin 15. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporudur. 30 Nisan 2004 tarihli bilânço eğer bir şirketin bilânçosu olsaydı hiç şüphesiz birçok şeyi açıklamak çok daha kolay olabilirdi. Aktif toplamı 8 trilyon 850 milyar, hazır değerler 190 milyar 575 milyon, alacaklar 4 trilyon 163 milyar, maddi duran varlıklar yapılmakta olan yatırımlar da dâhil olmak üzere 4 trilyon 456 milyardır. Kaynakları ise 1 trilyon 579 milyar lirası borç, 7 trilyon 270 milyar lirası ise öz kaynaklardan oluşmaktadır. Yüksek aidatlarla ücret tarifesinden elde edilen gelirlerle oluşturulmuş aktifler meslektaş zor durumda bırakılarak bilançoda atıl fonlar biriktirilmiştir; bu nasıl bir anlayıştır?

Bu bilânçoda tahsili gecikmiş alacaklar vardır ki bu alacaklar üyelerin ödeyemedikleri borçlarıdır. Bu alacaklar ki bizlerden ödemekte zorlandığımız matbu aidatlardır, nispi aidatlardır. Ne işe yaradığı bugüne kadar belli olmayan ücret tarifesinden kaynaklanan borçlarımızdır.

Değerli arkadaşlar, bu bilânçonun sahibi olan bir meslek örgütüdür. Kar amacı olmayan, görevi mensuplarının çıkarlarını korumak ve geliştirmek olan, onlara hizmet etmek olan bir meslek örgütü, yani bizim Odamızdır. Üyelerinin borçlarıyla aktiflerini oluşturmuş bir meslek örgütü, ne yazık ki bu bizim Odamızdır. Artık yüksek aidatlara son vermenin, ücret tarifesi ücretlerinden kurtulmanın zamanı gelmedi mi?

Banka hesaplarında yaklaşık olarak 72 milyar lira vadesiz mevduat bulunmaktadır. Bu kadar yüksek bir mevduat nasıl nemasız bekletilmektedir. Cari dönemde 654 milyar lira, önceki dönemde 731 milyar lira iş avansı gözükmemektedir. Yani, bir yılda ortalama olarak 690 milyar lira iş avansı kullanılmıştır. Soruyorum, bunun Odamıza maliyeti ne olmuştur ya da peşin ödemeler nedeniyle bir indirim sağlanmış mıdır? Bu kadar yüksek iş avansı hangi koşullarda verilmiştir. Bilânçoyla ilgili açıklayıcı notlarda bu soruların yanıtını bulmak maalesef mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, nedendir bilinmez gelir tablosuyla ilgili açıklayıcı not yazma ihtiyacı duyulmamıştır. Ama gelir tablosuyla ilgili birçok kalem açıklamaya ihtiyaç duymaktadır. Birkaç noktayı görüşlerinize sunmak istiyorum: 29 milyar 816 milyon lira seyahat gideri, aylık ortalama 2,5 milyara denk geliyor. 35 milyar 744 milyon lira temsil gideri, ki aylık olarak 3 milyar liraya denk geliyor, bunların açıklamaya ihtiyacı yok mu?

Yine gelir tablosunda 7 numaralı başlıkta 390 milyar tutarında diğer giderler yer almaktadır. Arkadaşlar, özellikle buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hesabın altında diğer çeşitli giderler vardır, tutarı 197 milyar, ait olduğu grubun toplamı ise 390 milyardır. Muhasebenin temel ilkeleri ve gelir tablosu ilkeleri açısından yapılacak eleştiriler bir yana daha vahim bir durum var ortada. Arkadaşlar nedir bu diğer çeşitli giderler, hem de 197 milyar gibi büyük bir rakam nereye harcanmıştır? Genel Kurulumuzdan saklanacak bir şey olduğunu düşünmek istemiyorum, ama bunun ne olduğunu lütfen Genel Kurulumuza açıklayın.

Yönetimlerin nasıl çalıştığının temel göstergesi de bütçeleridir. Elbette ki tahminler ile gerçekleşenler arasında birtakım sapmalar olabilir. Özellikle yüksek enflasyonun yaşandığı durumlarda anlayışla karşılanabilir bu sapmalar. Ama değerli arkadaşlar, yüzde 150, yüzde 174 sapma olur mu? Olmuş. Ama bunlar bir şey değil, az önce bahsettiğim şu diğer çeşitli giderler tam olarak yüzde 247 sapmıştır arkadaşlar. Umuyorum ki sayın yöneticilerimiz bütün bu konularda Genel Kurulumuzu bilgilendirirler. Bir konuya daha dikkatinizi çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum.

Nail Sanlı:

Biz de sürenize dikkat çekiyoruz sayın konuşmacı.

Mustafa Küçük:

Teşekkür ederim, dikkat ediyorum ben Sayın Başkan. Bir Denetleme Kurulu raporu var ki okuduğum zaman inanmadım. Bu raporda tek bir ifade var, o da defter tasdik bilgileri arkadaşlar. Bizim meslek örgütümüze yakışan denetleme raporu bu mudur? Baştan sona göreceli ifadelerle yazılmış, objektif hiçbir çalışmayı anlatmayan bir metin. Bu denetleme raporunun Yönetim Kurulundan bir arkadaşımız yazsaydı herhalde aynı yazardı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Gültekin Bekâr.

Gültekin Bekâr:

Sayın Divan, sayın misafirler, değerli meslektaşlar; düşüncelerimi ifade etmeden önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Hepimizin bildiği gibi Mart ve Nisan aylarında bir vergi teröründen geçtik. Birçok meslektaşımız vergi dairesine gittiğinde beyannameleri beğenilmediği düşüncesiyle, özellikle zarar beyan edildiği düşüncesiyle beyannamelerin değiştirilmesi gerektiği söylendi ve birçok meslektaşımıza da maalesef bu beyannameler değiştirildi.

Şimdi birçok benden önceki konuşmacı bu olumsuzluğa değindi. Bunun temel nedenine baktığımızda değerli arkadaşlar, vergi dairelerinin meslektaşlarımız üzerindeki terörünün temel

nedenine baktığımızda, Odamızın düzenlemiş olduğu bu çalışma kitapçığında destekli bütçe özeti bölümünde çok açıkça durum belli oluyor. Bakın Türkiye'nin 2004 yılı bütçesi harcamaların toplam tutarı 160 katrilyon, bütün gelirlerinin toplam tutarı ise 114 katrilyon, açık 45 katrilyon. Bakın altta ilginç rakamlar var, hepimizin muhasebeden, bu rakamlardan anlayan insanlarız. Borç ödemeleri 2004 yılında 145 katrilyon, 160 katrilyon harcama kalemin 145 katrilyon borç ödendi. Ve bu borç ödemeleri 2004'te yapılabilmesi için altında borçlanma talebi var, borçlanma da 191 katrilyon. Yani, borcu çok daha bir borçla ödeme yapılıyor. Şimdi böyle bir bütçe, böyle bir tüccar olarak düşünecek olursak devletimizi, iflas etmiş olan bir tüccar elbette vergi dairelerinde meslektaşlarımız üzerinde terör estirmek zorundadır. Hatta duyumuza göre zarar beyan eden mükelleflerin beyannamesini alan vergi dairesi müdürünü görevden dahi aldılar.

Şimdi değerli arkadaşlarım, birçok konuşmacı yine benden önce konuşmalarında değindiği gibi 4369 Sayılı Yasada nereden buldun kanununu maalesef çok önceleri çıkar çıkmaz hemen bir biçimde ortadan kaldırdılar. Neydi nereden buldun yasası? Harcama ve tasarrufların kaynağının bir biçimde izah etmek zorundaydı herhangi bir kişi veya kurum. Beyan edemediği zaman önceki yılın geliri sayılıp vergilendirilecekti, ne kadar güzel bir uygulama. Ve birçok gelişmiş Avrupa ülkesindeki uygulama da budur.

Şimdi biz nereden buldun uygulamasını uygulamayalım kendi ülkemizde, ortadan kaldıralım. Hatta çok üzüntüyle şunu da söylemek istiyorum: Cumhurbaşkanı eğer nereden buldun yasası uygulanıyorsa ve de sermaye kaçırıyorsa bu yasa ortadan kaldırılmalı diye açıkça gazetelere demeç dahi verebildi. Şu meşhur, yeğenlerden bir tanesi bankalarını batıran Cumhurbaşkanı'dan bahsediyorum.

Değerli arkadaşlar, bütçeye şöyle bir baktığımızda borç bütçesi, borcu borçla öduyoruz. Şimdi tek bir konuya girmek istiyorum zamanın kısıtlı olması nedeniyle, o konuyu size sunuyorum. Özelleştirme kapsamında konu TÜPRAŞ. TÜPRAŞ'ın yıllık cirosu 13 milyar dolar. Türkiye rafineri kapasitesinin yüzde 86'sına sahip ve bu TÜPRAŞ hepimizin bildiği gibi 1,3 katrilyona Zorlu ve bir Rus grubuna devredildi, 1,3 katrilyona. Şimdi bunun 2002 ve 2003 vergi öncesi ve vergisini rakamlarla izah etmek istiyorum. 2002 vergi öncesi kar 257 trilyon, vergi 83 trilyon, net karı ise 173 trilyon. 2003'e geliyoruz, yine TÜPRAŞ'ın vergi öncesi kar 654 trilyon, vergi 220 trilyon, net kar 435 trilyondur. Aşağı yukarı 2003'e göre üç yıllık karına karşılık TÜPRAŞ'ı özelleştirdiler.

Şimdi değerli arkadaşlarım, ülke borç içerisinde kıvrılırken, ülke devamlı dışa bağımlı hale gelmişken, IMF'den devamlı borç dilenirken altın yumurtlayan bir tavuğu kesiyoruz. Para sıkıntısı yok, rakip yok, zarar yok, müthiş bir gelir kaynağı var ve bunu 1,3 katrilyona devrediyoruz ve devir alanlar Zorlu-Petronom ortaklığı. Petronom ortaklığa bakılıyor, Rus şirketi bu değerli arkadaşlarım, ismi posta kutusundan Almanya'daki sadece bir evde çıkıyor. Sadece yine... ve Cayman Adalarında kayıtlı olarak gözükyor vergi kaydı. Ve Ankara 10. İdare Mahkemesi satışı hukuka ve kamu yararına aykırı bularak iptal ediyor. Umarız TEKEL'de olduğu gibi bu 10. İdare Mahkemesinin kararı değişmez. Biliyorsunuz TEKEL'in de kararı mahkeme tarafından durdurulmuştu satış kararı, fakat bir üst mahkeme maalesef bozdu.

Sevgili arkadaşlarım, bir şey dikkatimi çekiyor; TÜPRAŞ satılıyor, sadece TÜPRAŞ işçileri ayağa kalkıyor. TEKEL satılıyor, sadece TEKEL işçileri ayağa kalkıyor veya benzeri kamu iktisadi teşebbüsleri satılıyor, sadece onların işçileri ayağa kalkıyor, sanki bizleri hiç ilgilendirmiyor. Biz meslek mensuplarının örgütlenmeleri olan odalar bu tür olumsuzluklara karşı ses çıkarmadığımız koşullarda fatura bize dönüyor arkadaşlar, fatura bize yansıyor. Nerede yansıyor? Vergi dairesine beyannameyi götürdüğümüzde devletin parası yok, bütçe açıkları çok, o bütçe açıklarını kapatmak için sıradan gelir vergisi mükellefleri veya küçük kurumlar vergisi mükelleflerinin sırtına yük bindirilmeye çalışılıyor. Esasında olay Maliyenin politikası, esasında olay Hükümetin politikası sonucu gerçekleşiyor. Biz, az önce bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, meslek sorunları ülke sorunlarından ayrı tutulamaz, bu gerçeği görmek zorundayız. Bu temelde

odalarımıza, örgütlerimize büyük görevler düşüyor. Saygıyla selamlıyorum hepinizi, teşekkür ederim.

Nail Sanlı:

Sayın Aziz Babuşcu.

Aziz Babuşcu-:

Sayın Divan, çok kıymetli meslektaşlarım; yıllardır bu genel kurullara çıkan ve konuşan birisi olarak kürsüye gelirken bir alkışı hak ettiğimi düşündüm doğrusu, kimse alkışlamadı. Değerli meslektaşlarım, Genel Kurulumuzun mesleğimiz adına ve ülkemiz adına ifade edilen görüşlerden hareketle değerli sonuçlar ortaya çıkarmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle 15 yıldan beri buraya gelir gruplar adına, şahıslarımız adına değişik vesilelerle düşüncelerimizi ifade ederiz. Zaman zaman siyasal konjonktürün de etkisiyle elektrikli anlar yaşanır, gerilimler olur ve biz bir türlü olgun bir platformda meselelerimizi tartışma zeminini yakalayamayız. Fakat değişmez bir şey var, ben İsmet baba diyeyim, herhalde yanlış ifade olmaz, İsmet baba buraya gelir, latifeli şeyler söyler ve alkışı da alır, biraz da ortalığı yumuşatır; o anlamda takdir ediyorum. Hemen arkasından gelen konuşmacı arkadaşlarımız o genel kurulların, geçmiş genel kurulların gerilimli ortamını davet eder nitelikte konuşmalar yaptılar. Çok özetle beni ilgilendirmiyor, çünkü çok özetle siyasi parti anlamında şikâyetle bulundular, sitemler ettiler, suçladılar. Ama onlara göre beni bir yere oturttukları için kendimle ilgili olarak da cevap vermek durumunda hissettim hiç arzu etmediğim halde.

Şimdi arkadaşlar, sadece değişimin değişmediği bir çağda, bir zamanda düşünce ve düşündüğünü ifade edebilme anlamında ve ülkemizin demokrasi geleneğine katkı sağlayabilme gayreti ile düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz, birbirimize aktarabileceğimiz bir zeminde hala molla edebiyatından, medrese ve tekke edebiyatından, laiklik elden gidiyor feryatlarıyla düşüncelere pranga vurmuş bir anlayışı ben bu genel kurullarda artık görmek istiyorum arkadaşlar, çok açık ve samimi olarak ifade ediyorum. Bu anlayışa söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bu anlayışı resmetmesi açısından somut yaşanmış bir olayı örneklendirerek bu faslı kapatacağım. Amerika’da bir hanımefendi Doktor Harward Üniversitesinde Türk olduğu için Türkiye’den giden hastalara tıbbi tercümanlık yapıyor, hastahane görevlendirmiş, vazifesi bu. Bizim ülkemizden kanser hastası bir hanımefendi Harward’a tedaviye gidiyor ve bu diğer doktor hanımefendiyi çağırıyorlar tercümanlık için. Bizim hasta hanımefendi gelen doktorun kıyafeti karşısında şaşkınlığını ifade ediyor, çünkü gelen doktor başörtülü bir doktor. Amerika’da Harward Üniversitesinde başörtülü bir doktor. Siz diyor, buraya da mı geldiniz, nasıl, ne işin var senin burada diyor. Bu yaşanmış bir olaydır, taraflarıyla sizi görüştürebilirim. Diyor ki doktor hanımefendi, ben hastanenin görevlendirdiği hastalara tıbbi tercümanlık yapan birisiyim ve sizin tercümanlığınızı yapacağım. Ben senin tercümanlığını kabul etmiyorum diyor. Doktor hanım diyor ki, ben hastane tarafından görevlendirilmişim, hastane idaresi beni bu görevimden geri çekerse tabii ki ben sizin tercümanlığınızı yapmam. Hastane idaresine olay intikal ediyor, hastane şaşıyor tabii ki yönetim. Hayır diyor, siz tercümanlığınızı yapacaksınız, tıbbi anlamda bir tercümanlık bu, siz yapacaksınız. Dönüyor doktor hanım bu olayın karşısında ve kanser hastası hanımefendi o laiklik, ne diyelim ona, laiklik dürtüleriyle hastaneyi terk ediyor, o da tedaviyi kabul etmiyor.

Şimdi arkadaşlar, bu katı anlayış karşısında söylenebilecek, izah edilebilecek hiçbir şey yok. Bu anlayışı sadece Allah’a havale edebilirim ben, başka hiçbir şey söylemem.

Onun için bu arkadaşlarıma da ben, Oktay kardeşime de, Cahit Beye de aynı şeyi söylüyorum; lütfen biz konuşabilmeliyiz, biz tartışabilmeliyiz. Biz bu ülke adına bir kaygı ve endişe taşıdığımızı söylüyorsak, en fazla tartışmaya, konuşmaya ve uzlaşma zemininde fikir üretmeye, üretim yapmaya mahkûm olanlar da yine bizleriz, lütfen bunu görelim. Bu katı anlayışlarla hiçbir yere varılmaz. Hala molla edebiyatı, medrese, tekke, laiklik gitti-geliyor, koş;

ne bu ya, lütfen ya, bana çok komik geliyor, çok komik geliyor çok. Onun için ben tekrar istirham edeyim. Meslek yaşamızla ilgili, meslektaşlarımız, yurttaşlarımızın sorunlarıyla ilgili, mesleğimizin geleceğiyle ilgili her konuşmaya, tartışmaya ve yasal zeminlere karşı koyma konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurgularken aynı zamanda bu Genel Kurulda ülke sorunları konuşulacaksa, ki bana göre konuşulmalı, o konuşmalarımızda o düşüncelerimizi ve o fikirlerimizi de açık yüreklilikle ama demokrasi, özellikle ülkemizdeki demokrasi geleneğini de dikkate alarak ona bir katkı sağlama, kilometre taşı olabilme gayreti ve ilkesiyle yapalım. Bunu rica ediyorum ve bu vesileyle Genel Kurulumuzun tekrar başarılı geçmesini temenni ediyorum ve herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.

Nail Sanlı:

Biz teşekkür ederiz Sayın Babuşcu. Sayın Erol Demirel.

Erol Demirel:

Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına saygıyla selamlarım.Genel Kurulumuzun başta ülkemize ve mesleğimize olumlu sonuçlar getirmesi dileğiyle sizlere grubumuzun eğitime bakış açısını aktarmaya çalışacağım. Bu Genel Kurulda öyle büyük bir topluluğa hitap edebilmek fırsatını bulmuşken sizlere barış ve dostluk dolu bir dünyada geleceğine güvenle bakmak bu ülkede yaşamının keyfini yansıtmayı isterdim. Savaşta işgaller yok artık, tecavüzler yok. Çocuklar ülke güvenlikleri adına, barış adına kurşunlanmıyor. Silah ve uyuşturucu tacirleri barış mücadelesine yenilip gittiler. Ülkem hukuk devletidir. Yaşamımızı ilgilendiren her düzenleme toplumun her kesiminde tartışılır, toplumsal mutabakat sağlanarak ekonomik zorluklarımız geride kaldı. Çocuklarımıza aydınlık ve mutlu bir gelecek bırakıyoruz. Birlikte üretmenin keyfini birlikte paylaşarak yaşıyoruz. Karaparacılar çocuklarımızın geleceğini çalamıyor demeyi ne kadar çok isterdim. İnaniyorum ki sizler de bunları duymayı çok istediniz, ama yine de yazık ki zor günlerden geçmeye devam ediyoruz. Bu dünyada gerçekten barışın ve dostluğun yanında olanlar en az namussuzlar kadar barışın ve dostluğun karşısında olanlar kadar cesur olmadıkça dünyamızda ve ülkemizde mutluluk ve barış ve umudumuz olmaya devam edecektir.

Mutlu ve kararlı olabilmek için ise büyük ölçüde bilgiyle birikimden geçmektedir. Ben insanlığın mutluluğunu bilgiye sahip olmak ve onu paylaşmakla ulaşacağıma inanıyorum.

Değerli meslektaşlarım, geçen Genel Kurulda yaptığım konuşmada meslek mensupları olarak ülkemiz kalkınmasında şeffaf, adil bir toplum yaratılmasında kaynaklarımızın doğru kullanılmasında mesleğimizin yerinin tartışılmaz olduğunu belirtmiştim.Bu anlamda meslek mensupları olarak hepimize çok önemli fonksiyonlar ve görevler düşmektedir. Esasen mesleğimizin geleceğine sahip çıkabilmek ve emeğimizin farklılığını tam ve onurlu bir biçimde alabilmek,tekelleşme ve haksız rekabete karşı durabilmek için de bu fonksiyonları üstlenmemiz gerekmektedir. Gerek sıradan bir birey ve gerekse bir meslek mensubu olarak hepimize gerçekten büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bir taraftan dünyamızın büyük bir çoğunluğu hâlâ insanca yaşam mücadelesi verirken diğer taraftan bilgi çağı yaşamımıza damgasını vurmaya devam etmektedir. Bu çağ bilgiyle ayakta kalabilmenin, rekabet edebilmenin avantajı haline getirirken bilgiyi üreten ve kullanabilen eğitilmiş insanı da taklit edilmesi güç en önemli stratejik kaynak olarak ortaya çıkarmıştır. Sanayi devriminin somut değeri olan paradan sonra toplumdan anında transfer olan bilgi neredeyse günümüz ekonomisinin soyut parası haline gelmiştir.

Değerli meslektaşlarım, bilgi çağını sanayi çağından ayıran en temel özelliklerden birisi de hizmetler sektörünün ekonomide ağırlığını ve etkisini arttırmış olmasıdır. Mesleğimiz bilgi mesleğidir ve tabii ki bilgi hayata geçirme mesleğidir. Teknolojide yaşanan gelişmeler, faaliyet sonuçlarının daha anlaşılır, daha güvenilir, zamanında ve karşılaştırılarak hazırlanmasını kolaylaştırmış, denetim sürecinin önemli bir kısmı elektronik ortamda yapılı hale gelmiştir.

Bununla beraber bilgi teknolojisindeki gelişmeler işletmeleri üç önemli alanda etkilemektedir. Bunlar elektronik ticaret, kurumsal kaynak planlaması ve bilgi yönetimidir.

Muhasebe mesleğinin temelini oluşturan işletmelerin işletmelerden açıklanan finansal bilgilerin güvenilirliğini ortaya koymak olan finansal denetim fonksiyonumuzun yanı sıra mesleğimiz danışmanlık yönüyle karara katılmak, yeni payda ve değerler yaratmak, öngörülerde bulunmak gibi yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları yönetimi alanlarında da işlevler vermektedir. Yine toplumsal sorumluluğumuz gereği ve çevreye duyarlı bir meslek örgütü olarak işletmenin sosyal sorumluluğu muhasebesi ve çevre muhasebesi alanlarına da ilgi duymalıyız ve bu alanlarda etkin rol almalıyız.

Bilgi çağı bir taraftan da insan kaynakları yönetimi olarak değerlendirilebilir. İnsan kaynakları yönetimi yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve bilgi artışının bireylerde yol açtığı bilgi eskimesini aşmaya yönelik gelişmeleri sağlamayı amaçlamaktadır. İçinde bulunduğumuz süreç çağdaş bir organizasyonu yönetmenin entelektüel sermayeyi oluşturup kullanabilen, bilgiyi çalışmaya, üretmeye, ürünlere ve bizzat bilginin kendisine kullanabilen bir aşamayı zorunlu kılmıştır. Stratejik ve kritik düşünme becerilerini geliştirmek zorundayız.

Değerli meslektaşlarım, ancak bilgilerimiz mevcut bilgiler ve gereken bilgiler karşısında hızla eskimektedir. Bu durum karşısında insana, teknolojiye ve eğitime yatırım yapmak, sürekli bilgilenmek ve sürekli eğitim kaçınılmaz olmuştur. Bilginin aydınlığında yürümek, bilgiyi üretmek ve paylaşmak zorundayız. Bilgisayar donanımlarımızın mesleğimizin bir eğitimi ve gelişmesinin parçası olduğunu bilmeli ve onları bir demirbaş gibi değil, bir sarf malzemesi olarak görmeliyiz. Paket muhasebe programları arasında sıkışıp kalmamalıyız. Daha çok operasyonel bir üretimi kullanabilecek kurumsal kaynak planlaması programlarına geçmeliyiz ve bu alanlarda da etkin rol almalıyız.

Bilgi ve iletişim ve üretim teknolojisindeki gelişmeler ve elektronik ticaretin hayatımıza girmiş olması muhasebe ve muhasebe mesleğini çok yakın bir gelecekte bir yeniden yapılanma süreci içerisine sokacaktır. Bunun için güçlü bir şekilde iletişim kurabilen, teknolojiden anlayan, stratejik düşünebilen, sürekli önerme sürecine katılan, yabancı dil bilen, etik değerlere sahip çıkan bir meslek profilini oluşturmak zorundayız. Artık tek düzen muhasebe sisteminin ötesinde ulusal muhasebe standartlarımızı, uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu hale getirmeli, oluşturmalı ve uygulamalıyız. Bilgi sistemlerimizi geliştirmeliyiz. Bilgiyi, zamanı ve kaynakları yönetmeliyiz.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, bizler bütün bunları başarabilecek güçteyiz. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak meslek ve meslek içi eğitime çok büyük önem veriyoruz. Övünerek söyleyebiliriz ki, Grubumuzun eğitime vermiş olduğu önem sayesinde odamız bu dönemde de bu eğitim çalışmalarının çok güzel başarılı örneklerini vermiştir. Belki de hiçbir meslek örgütünde görülmemiş bir şekilde bütün bölgelerde binlerce meslek mensubu, stajyer ve büro çalışanı bu eğitim çalışmalarına katılmıştır. Bunlar yalnızca bilgilenme çalışmaları olarak da kalmamıştır. Aynı zamanda mesleğimizin geleceğinin tartışıldığı, sorunlarının tartışıldığı, çözüm yollarının geliştiği platformlar olmuştur. Sizlere onlarca kitap, dergi, mesleki yayın bastırılmıştır. Eğitim, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmamızda, emeğimizin hakkını onurlu bir biçimde almamızda mesleğimizi verimli ve etkili bir şekilde yapmamızda olduğu kadar, haksız rekabet mücadelede de önemli bir araçtır. Elbette eksikliklerimiz, gerçekleştiremediklerimiz de var. Bütün bu çalışmalara yenilerini ekleyebilir, daha kurumsal, daha katılımcı olabiliriz, varsa hatalarımızı düzeltebiliriz.

Önümüzdeki dönemde yeni Oda Merkezimiz bir bilgi ve bilgi üretim merkezi olmalıdır. Yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim yoluyla da eğitimi en geniş kitleye ulaştırmalıyız. Bunları da hep birlikte başaracağız. Yeter ki umutlarımızı ve güçlerimizi paylaşalım, yeter ki sizler cesur ve kararlı olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkürler Sayın Demirel. Sayın Hakan Taştan. Bir tur konuşmayı bitirdik, ikinci tura geçtik. Konuşmacılara süreyi tekrar hatırlatıyorum. 5 dakikadır, lütfen oyladığımız bu süreye uymanızı istirham ediyoruz.

Hakan Taştan:

Sayın Divan Başkanı, öncelikle ismimi düzeltmek istiyorum: Hakan Taştan. Sayın Divan, sizleri Çağdaş Muhasebeciler değişim hakkıyla anılan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle belirtmem gerekir ki, meslektaşlarımızın sorunlarını, mesleğin geleceğini tartışmak, konuşmak ve kendimize yön çizmek için bir günlük Genel Kurul yeterli gelmemektedir. Elbette bu... konukların konuşmasına, ödülleri verilmesine bir şey demiyorum ama hiç değilse yılda bir kez olsun meslek ve meslektaş odaklı bir toplantı olmalıdır. Bu Genel Kurulu iki güne çıkarmakla olabileceği gibi yılda bir kez Muhasebe Kurultayı da düzenlenebilir.

Biz değişim hasreti olarak meslek örgütümüzden beklentilerimiz katılımcı ve demokratik bir Oda yapılanması, meslek ve ülke doğrularına daha duyarlı bir anlayış, kalıcı olmayı reddeden, her zaman yöneticiler olacağız, başkaları bu işi beceremez iddiasında olmayan, harcamaları şeffaf, ülkemizdeki tüm örgütlere örnek olarak gösterebileceğimiz bir yapıdır bizim beklentimiz, talebimiz.

Değerli meslektaşlarım, mesleki yetki ve sorumluluklarımızın artırılması için örgütlü, ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Mükerrer 227'yle gelen yetkilerimizi dahi kullanamamaktayız. Hiçbir vergi dairesi tarafından, meslek mensupları tarafından imza edilmediği halde işlem yapılan mükellef bulmak son derece güçtür.

Değerli arkadaşlarım, Odamız ilçe temsilcilerinin o ilçedeki meslek mensuplarının katılımıyla seçilmesini istiyoruz. Mesleğimizi kaçak, korsan ve ruhsatsız olarak yapanlara karşı sözde değil, etkin ve ciddi bir mücadele yapılmasını istiyoruz. Bunun için Odamızda özel bir hukuk birimi kurulmalı ve bu birim bu çalışmalarını yapmalıdır. Çağın gelişmelerine ayak uydugu, bilahare mali idari ve bütün beyannameler, bildirimler, dilekçeler ve her türlü yapışmaların internet üzerinden yapılmasını istiyoruz. Mesleğimizi ilgilendiren tüm mevzuat değişiklik tasarılarının önceden meslek mensuplarına bildirilmesi ve meslektaşlarımızın eleştirileri ve önerileri doğrultusunda daha yayınlanmadan gerekiyorsa düzeltilmesini istiyoruz.

Bilirkişilerin meslek mensuplarından seçilmesini, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında meslek mensuplarının müşterileri adına işlem yapabilmelerinin sağlanmasını istiyoruz.

Mesleğe girişlerin zorlaştırılmasını, üniversite mezunu olmayanların bundan sonra mesleğe katılımlarının engellenmesini, meslek mensuplarının sayısına değil, kalitesine önem verilmesini bekliyoruz. Statükodan yana sözde demokrasiden yana, kendine demokrat, Maliye Bakanının işaretine göre hareket eden, yönetimde kalıcılıktan yana olan bu anlayışların artık değişmesini düşünüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, değişim hareketi seçime girerse oradan dönülür, Oda'yı gericiler kazanır diyenler, işte bu seçimde aday çıkarmayacağız. Ancak Oda'da yarından itibaren yeniden iktidar koltuğuna oturduğunuzda lütfen kendinizi de bir sorgulayınız. Bakalım ne kadar çağdaşsınız, ne kadar demokratsınız.

Değerli arkadaşlar, ülkemizde siyasetin büyük bölümü kirlidir, çünkü siyasetin finansmanı denetlenmemektedir. Hiçbir partinin ilçe örgütünün, il örgütünün, genel merkezinin muhasebe kayıtları ciddi değildir. Yerel yönetimlerde denetimsizlik almış başını gitmektedir. Adayların, meclis üyelerinin il ve ilçe örgütlerinin ve başkanlarının mali yapıları, muhasebeleri bu meslek mensuplarıncaya denetlenmelidir. Kooperatiflerin, derneklerin, vakıfların, sendikaların ve meslek örgütlerinin denetim kurulları bu meslek mensuplarından seçilmelidir. Vergi mahkemelerinde avukatların yanı sıra bizlerin de müşterilerimiz adına savunma yapabilmesine olanak tanınmalıdır.

Değerli arkadaşlar, Odamızın yeni binasının hizmete açılmasında emeği geçenleri de elbette kutluyorum. İçeriği ve kalitesi yeterli ve doyurucu olan mali çözümlerimizin üç aylık değil, aylık yayına dönmesini diliyorum. Yeni dönemde istek ve beklentilerimizin ciddiyetle ele alınacağını umar, hepinize saygılar sunarım.

Nail Sanlı:

Hakan Taştan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.Sayın Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak.

Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:

Sayın Divan, değerli konuklar, kaldıysa bilmiyorum Başkanın değerli eşleri ve değerli meslektaşlarım, Muhasebecilerin Birliği Projesini yürüten demokratik platform adına ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum.

Değerli arkadaşlar, biraz önce özellikle konuklardan birçok arkadaşımız, meslektaşlarımızdan da söz alan arkadaşlarımız bir tahlilde bulundu, bir tespitte bulundu. Ülke olarak son derece zor bir süreçten geçiyoruz. Kuşkusuz bu zor süreci yaratan uygulanan politikaların bağlantısı olarak da, meslek olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda dünyadaki ve ülkedeki gelişmeler de mesleki sorunların bağlantısını kuran değerli meslektaşlarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü bu meslek örgütünde bundan birkaç yıl önce bu yöntemle tespitleri yapmaya söz aldığımızda birçok arkadaşımız, “Burası politik arena değil, sadece mesleki sorunları konuşalım” diye serzenişte ve eleştiride bulunuyordu. Bu anlamda kıvanç duyuyorum bu doğru tespitte geldiği için, çünkü her kesimde meslektaşlar böyle bir tespitte, böyle bir yöntemi tercih etti.

“Zor süreçten geçiyoruz” denildi. Bu zor sürecin ne olduğunu, kuşkusuz buna mesleki sorunlarımızı tartışacak, öne çıkaracak, tespitte bulunacağız. Ama bu sorunu ortaya koyarken nereden kaynaklandığını da somut bir şekilde ortaya koymalıyız ki mücadele hakkında buna göre doğru ve onurlu bir şekilde ortaya koymamız sonucu çıkacak.

Değerli arkadaşlar, biraz önce konuklardan Sabri Başkandı, dedi ki, “Bu kongreden başımız dik, heyecanla yönetimi tespit edelim.” Doğrudur ama değerli meslektaşlarım, nasıl öyle olsun ki? Buna birçok meslektaşımın akli bürosunda, biraz önce bahsedildi, hukuk dışı nedenlerle estirilen vergi terörü, yanı başımızda üç yaşında bir çocuğun başına üç kurşunla can almaya çalışan terör, yine özgürlük ve barış getirmek adına dünyaya hakim olmaya çalışan yine bir başka terörist devletin Irak'ta her gün yüzlerce insanı katlettiği bir tabloda nasıl buruk olunması ki? İşte bütün bunların yetiştiği bir süreçte, bütün bunların gölgesinde bir meslek örgütü olarak Genel Kurul yapmaktayız. Beyannameleri düzenlemekten dolayı yaşadığımız sorunları anlatmakla geçiştirebilir miyiz? Salt bürodaki kiramızı ödeyemiyoruz diye elemanımızın maaşını veremiyoruz diye dert yanarak geçiştirebilir miyiz? İşte bütün bu sorunların yaşandığı nedenlerin buralara dayandığını ortaya koyarak görüyoruz

Değerli arkadaşlar, kuşkusuz bu sorunları ana hatlarıyla ortaya koyduğumuzda, biraz önce Hakan Taştan arkadaşımızın ifade ettiği önümüzdeki iki saat yetmiyor. Saatlerce tahlil edebiliriz, sayfalarca da ortaya koyabiliriz birçok arkadaşım ortaya koydu, yürekten katılıyorum ama yine de satır başlarıyla bu bağlantıları kurmaya, ortaya koyma gereği duyuyorum.

Değerli arkadaşlar, 11 Eylülü bahane ederek, 11 Eylül bahanesi üzerine Irak'a saldıran ve Afganistan'a saldıran ve bütün Ortadoğu'ya hüküm etmeye çalışan İsrail, İran'ı çeşitli yöntemlerle hedefine alan ABD, Ortadoğu'ya kan kusturmaya hazırlanıyor. Bunun adı Büyük Ortadoğu Projesi olarak önümüzde duruyor.

Nedir bu Büyük Ortadoğu Projesi? Ekonomisi inişe geçen emperyalist devlet ABD, yeni arayışlar, yeni kanal alanları bulabilmek için projenin zirvesine, NATO zirvesini ülkemizde yapmayı tercih etmiş. 28-29 Haziranda böyle bir çalışma var ve devamında CIA “İstanbul'un güvenliğini bana verin” diye talep etme pervasızlığına düşebiliyor. Bu gösteriyor ki, devamında paralel olarak da kendi yarattığı tehlikeyi de önemli boyutu, kendi vatandaşlarına “Türkiye'ye

gitmeyin" i telkin edebiliyor. İşte bu koşullardan geçmekteyiz. Bu Ortadoğu Projesinde kast edilen de Ortadoğu'daki enerji, su ve maden kaynaklarını tamamen zapt etmek. Bölgede önemli ülke olan Türkiye'yi de bu anlamda Konya, Adana üs olarak yetmemekte, Türkiye'yi tamamen üs haline getirmeye çalışmakta. ABD'den birçok örgüt zaman zaman saldırı örgütü, zaman zaman ABD'yi aklama örgütü, zaman zaman üye olan ülkeler de dahil olmak üzere kukla olarak kullanılmaktadır.

Dört gün önce TMMOB'un, Mimarlar Odası'nın Genel Kurulu vardı. Burada resmi olarak görüşümüz şuydu, İMF politikalarına, NATO'ya, Büyük Ortadoğu Projesine karşı mücadele hakkımızı belirlemeliyiz, diye karar çıktı. Benim meslek örgütümde de bunun çıkmasını arzu ederim. Bundan sonraki hedef bu bağlantılara gelen saldırılar bizi tehlikeye koyacaktır.

Nail Sanlı:

Süreniz dolmuştur Sayın konuşmacı.

Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:

Peki Başkanım. Sizi daha fazla zor durumda bırakmak istemiyorum. Biraz önce de değindiğim gibi, gerçekten sorunlarımız çok. Bu yıl uygulanan politikada faiz dışı fazlanın yüzde 6 buçuktan fazla olmasını, ayrılan bütçeden yüzde 70'i faize ayrılmış olmasına rağmen yetmediği için kaynak yaratmak adına çeşitli vergi hukukunun dışına çıkarak, çeşitli saldırı yöntemleriyle vergi toplandığını birçok arkadaşımız ifade etti. Bütün bunları şiddetle reddediyoruz. Ülke kaynaklarını doğru kullanılmadığı için bir başkasına terk edildiği bir süreçte bağdaşmadığı nokta budur elbette. Buradan hareketle kaynak yaratmak adına terör estirilmesini elbette meslek örgütleri olarak şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Mesleki varlığı tehlikeye düşüren her tutum ve davranışa karşı muhasebecilerin birliğini sağlayarak bu tutumlara karşı birlikte mücadele etmeyi bu Genel Kurulda seçim sonrası önümüze koyarak her kesimden arkadaşımızın içerisinde olduğu bir mücadele hattı çizmemiz gerekiyor, diye düşünüyorum.

Kuşkusuz önümüzdeki dönemde yapılacak birçok öneri de vardı ama zamanın darlığı nedeniyle bunları ifade edemeyeceğim. Belki benden sonraki arkadaşımız bunları ifade edecektir.

Bu duygularla önümüzdeki sürecin kazanımlarla dolu olduğu, onurlu bir mücadele halinin çizildiği bir dönem olması dileğiyle bu Genel Kurulumuzun bu anlamda başarılarla adım getirmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Bayram Karaca.

Bayram Karaca:

Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi Meslekte Birlik Mali Müşavir ve Muhasebeciler Birliği adına saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce Genel Kurulun yapılış şeklinde bir terslik olduğunu tespitle başlamak istiyorum. Mesleki genel kurullar mesleki sorunların daha çok tartışılacağı ve mesleği bizzat inşa edenlerin daha fazla söz alıp sorunlarını dile getireceği platformlar olması gerekirken maalesef süremizin önemli bir kısmını çok saygıdeğer konuklarımızın uzun konuşmalarıyla geçirdik. Bize kalan sınırlı 5 dakikalık bir konuşmayla bir yıllık bekleyişimizin sonucunda sorunlarımıza bakmaya çalışacağız.

Tabii ki mali müşavir muhasebeciler ülkenin ve bölgemizin içinde bulunduğu sorunlara duyarsız kalamayacağından konuşmacıların birçoğunda konuşmaları daha çok mesleki sorunlarla geçirmeyip bölgesel konuşmalarla devam etmişlerdir ve doğru da yapmışlardır.

Ben de ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu, özellikle ülkemizi ilgilendiren boyutuyla meseleye eğilerek, vaktim kalırsa, mesleki birkaç problemimize değinmek istiyorum.

Bilindiği gibi Türkiye'miz çok kısa bir zaman önce bir terör belasıyla karşı karşıya kaldı. Aslında bu terör belasını yapanlar ve de onları destekleyen işbirlikçileri PKK ile Türkiye Cumhuriyetinin bölünemeyeceğini çok iyi biliyorlar. Fakat burada amaç başka bir şey, insanların kafasına bir ayrılık, bir bölünme fikri sokmaktır. Nitekim sahte planı adım adım uygulamaya başladılar. Kısa bir zaman önce Kıbrıs'ta yaşanan seçim, Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın "evet" Rum kesimindekilerin de "hayır" demesi, ileride yapılacak olan bir oyunun da şimdiden bir habercisi. Nasıl olacak dersenez, Kuzey Irak'ta, daha doğrusu Irak'ın tamamında verilen savaş aslında bir petrol savaşı, bir paylaşım savaşı. Bu bölgede elde edilecek petrol gelirleri muhakkak ki büyük bir bölümü işgalci kuvvetler tarafından götürülecek. Çok az bir kısmı da o bölgedeki ihdas edilen kukla devlet tarafından kullanılacak. Bu kukla devlet birkaç zaman sonra bakacaksınız milli geliri orada elde ettiği gelire Türkiye'dekinden çok daha fazla bir şekilde arttıracak ve Türkiye'de bu bölünme ve ayrılık fikrini PKK hareketiyle sahiplenenler, "bakın Kuzeydekiler nasıl zengin, biz hâlâ fakiriz" edebiyatıyla aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi bölünmenin yolları açılacaktır. Bugün Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de yapmaya çalıştığı budur.

Hepimiz, özellikle Amerika'nın dünyada oynadığı oyunu seyrediyoruz. Gücümüz yetmiyor. Tabii ki sessiz kalmayacağız, tabii ki tepkimizi hep beraber koyacağız. Ama maalesef bütün dünya şu anda Amerika'nın elinde uşak olmuş durumda, bütün dünya Amerika'nın isteği doğrultusunda ilerlemektedir.

Bu kısa tespitten sonra mesleğimizle ilgili birkaç kelime edip konuşmamı bitirmek istiyorum. 1998 yılında mesleğe başladım. 1998 yılından bu yana her geçen yılın önümüzdeki yılın daha iyi olacağı umuduyla, beklentisiyle bu yıla kadar geldim. Fakat maalesef her geçen yıl bir önceki yılı arattı. Her geçen yıl, "ya geçen sene ne kadar iyiymişiz, geçen sene ne kadar çok vaktimiz varmış" der duruma düştük.

Odamız var, yaklaşık 20 000'i aşkın bir üye sayısı ile çok güçlü bir grubumuz var fakat bize dayatılan angaryalar, bize dayatılan işlere şiddetle karşı koymakta başarılı olmuş değildir. Geçen zaman içerisinde kendilerine teşekkür ediyorum bir bina yapıyorlar. Güzel bir bina oldu. Sürekli bu binanın reklamını yapmaktalar. Ama arkadaşlar bina müteahhitlik işidir paranız varsa yaparsınız. Müteahhide verirsiniz en güzelini yaparsınız, daha da güzelini yaparsınız. Asıl burada önemli olan mesleğimizin karşı karşıya kaldığı problemlerdir. Bunları daha çok ağırlık verilmesini beklerdik burada.

Dolayısıyla mesleğimizin içinde bulunduğu sorunları çözmek için daha etkin bir şekilde davranılmasını beklemekteyiz. Bir de Genel Kurulun neticesinde yapılan seçimlerin çok da eşit ve adil yapıldığını düşünmüyorum. Meslekte Birlik Grubu olarak veya fert olarak Odamıza başvurduğumuzda Oda üyelerinin listesini istediğimizde Odamız bu üyelerin isimlerini bize veremeyeceğini bize ifade ettiler. Dolayısıyla kendi imkânlarımızla ulaşabildiğimiz meslektaş isim ve adreslerine yönelik çalışmalar yapabildik. Oysa şu anda yönetimde olan Çağdaş Muhasebeciler Grubu bütün Oda üyelerine ulaşarak kendilerini ifade etme imkânı buldular.

Buradan bu durumu Seçim Kurulunun dikkatine sunarak konuşmama saygıyla son veriyorum. Teşekkür ederim.

Nail Sanlı:

Sayın Ahmet Ceylan.

Ahmet Ceylan:

Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına hepimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ülkenin ekonomik faaliyetlerini, tarafsızlık, bağımsızlık, toplum çıkarı ve sosyal kuruculuk bilinci içerisinde kayıt altına alan bilgi ve

birikimlerini mesleğin gelişimi ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla değerlendiren önümüzdeki süreçte ise ülke ekonomisini toplum adına denetleyen bir meslek örgütü olma yolunda kararlılıkla yürüyen genç ve dinamik bir meslek camiasının bireyi olmaktan onur duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli meslektaşlarım, genç mesleğimizin başladığı noktaya şu an bulunduğu noktayı değerlendirdiğimiz zaman kat edilen mesafede gurur duymamak mümkün değildir. Ancak daha çözülecek birçok sorunumuz, kat edilecek birçok mesafemiz olduğunu da unutmamak gerekir diye düşünüyorum.

Bu anlamda mesleğin ve meslek mensubunun çözmesi gereken önemli sorunları vardır. Bu sorunların kaynağında maalesef meslek mensubunun kendisi vardır. Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz vardır, kaçak bürolar vardır, muhatabı olduğumuz mali idare vardır, az gelişmiş ekonomi vardır.

Meslek mensubumuzun yarattığı sorunların başında ücretli haksız rekabet vardır. Üretilen hizmetin kalitesinde haksız rekabet vardır ve yine bu sorunların çözümü de mesleğe ve etik kurallara olan bağlılıktan geçmektedir, eğitimden geçmektedir. Sayın Oda Başkanımızın her konuşmasında ifade ettiği gibi kapımızın önünü süpürmekten geçmektedir ve orayı temiz tutmaktan geçmektedir.

Yine hizmet verilen müşterilerimizden kaynaklanan kurumların başında ise kayıt dışılığın ürkünç noktalara ulaşmış olmasından doğan mesleğe ve emeğimize karşı bir saygısızlık ve ciddiyetsizlik vardır ve yine muadil davranan kaynakların doğrudan başında ise ekonominin kayıt dışılığına çözüm bulunamaması, Tüm beyannamelerin meslek mensuplarınca imzalama protokolünün getirilememesi, nereden buldun yarasının kaldırması nedeniyle bir başıboşluk alıp gitmesi, vergi dairelerinde bir türlü sağlanamayan uygulama birimlerine yönelik çözümler üretilmemesi ve hukuki boşluklar diye özetleyebiliriz.

Yine beyanname verme sürelerinin kısaltılmasından doğan iş yoğunluğu belli başlı sorunlarımız olarak sıraya dizilmiştir.

Son zamanlarda, değerli meslektaşlarım, salt vergi gelirlerini yükseltmek amacı dışında hiçbir amacı olmayan, bizlerin aracı olmaktan öte gitmeyen mali idare ve mükelleflerin ise pazarlık eden taraflar olma ötesinde hiçbir rol üstlenmediğini, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ama denetime de benzemeyen, günü kurtarma politikasının ötesine geçmeyen bir durumla karşı karşıyayız ve bu durum bizleri ciddi anlamda baskı altına almaktadır. Zamanımızı çalmaktadır.

Değerli meslektaşlarım, üretime en çok emek veren bu meslek camiası yaptığı işin, ürettiği mesleğin, hizmetin uygulamasına yönelik çözümler üretmek için bu sistemin ürettiği karar sürecine katılmalıdır, diye düşünüyorum. Uygulama sürecine de katılmayı düşünüyorum. Bunun için acil olarak Mali İdarenin ve üst kurul ya da Oda yönetimlerinin oluşturacağı bir komisyon ya da komisyonlarda karar ve uygulama mekanizmalarında yer almalıyız, diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlarım, mesleğin denetime doğru gitmekte olduğunu görüyoruz. Denetime hazır olabilmemiz için öncelikle büro standartlarının belirlenip uygulanması gerekmektedir. Mesleki ortaklıkların desteklenmesi gerekmektedir. Meslek içi eğitimin yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda bürolarımızın fiziki ve çalışma standartları belirlenmeli ve bu standartlar meslek kararı olarak yayınlanıp uygulanmalıdır. Başlangıç olarak da büro standartları komitesince belirlenen dış tabela, bina içi tabela ve kartvizit standartlarıyla ilgili ortaya çıkan rapor meslek kararı olarak yayınlanmalı ve uygulamaya geçilmelidir. Böylece hem meslekte, hem anlayışta bir standardizasyon yaratılacak, hem de çevre kirliliğinin önüne bir nebze olsun geçirilmiş olacaktır ve yine bürolarda üretilen toplam hizmet saatleri ve birim ücret tanımlanmalı, böylece kaliteli hizmet verebileceğimiz kadar müşteri edinmeli, kaliteli hizmet vermeli ve kaliteli ücret almalıyız, diye düşünüyorum.

Aydınlık dolu bir ülkede sorunların çözüm olduğu, daha çok sevilen ve daha çok saygı duyulan bir meslek ve meslektaş olma yolunda umutlarımızın hep... kaldığı nice genel kurullar dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

İkinci turu da tamamlamış bulunuyoruz. Üçüncü tura başlıyoruz. Sayın Turan Ceylan.

Turan Ceylan:

Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar ve basın mensupları, Odamızın 15. Olağan Genel Kurulunda yine her genel kurulda olduğu gibi bayram sevinci içinde toplanmış bulunuyoruz. Hepinizi şahsım ve sözcüsü bulunduğum Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına saygıyla selamlıyorum.

Dostlar, her şeyden önce çok fonksiyonel, ayrıca yoğun emek ve eğitim gerektiren güzel bir meslek dalının mensuplarıyız ve gerçekten dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Bu ülkenin kıymetini bilmek zorunda hissediyoruz kendimizi diye düşünüyorum. Bu nedenle buralarda çözüm arıyoruz. Bu nedenle güçlü ve fonksiyonel örgütlülüğe ihtiyaç duyulmaktadır. Temel sorunları çözülmemiş ülkemizde hem çok ekonomik ve siyasi soruna çözüm arayışları, bazı çevreler farklı düşünse bile, büyük ölçüde bu meslek topluluğuna düşmektedir. İzlenen yanlış ekonomik ve siyasi yol ve yöntemler yüzünden dış borçların faizini bile ödemeye gücü yetmeyen, bu nedenle siyasi bağımsızlığı gün geçtikçe daha da artan bir hızla tehlike arz eden, hukukun her alanda raflardaki kanun kitaplarında misafir olarak bekletildiği, ekonominin ve ülkedeki gelir dağılımının bir türlü düzelmediği, bu gelir dağılımındaki bozukluk yüzünden Doğuda ve Güneydoğu Anadolu'daki huzursuzlukları göz ardı ettiğimizi ve burada onu göz ardı etmememiz gerektiğini, yoksulların sorunlarına da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sorunlarına da ve orada ezilen, baskı altında yaşatılmaya çalışılan insanların sorunlarına da eğileceğimiz toplantıları ve değerlendirmemizi isteyerek sözlerime devam ediyorum, çünkü şu ana kadar bu güzel ülkemizi, Doğusunda ve Güneydoğusunda yaşayan insanları, ki oralardan geldik, şimdi de dönüp arkamıza bile bakmıyoruz, o sorunları da hissederek anlamanızı hatırlatmak istediğim için bunu söylüyorum.

Bütün bunlar yaşanırken en bilinçli ve kararlı karşı duruşu göstermesi gereken bizim meslek örgütlerimiz ne yazık ki ülkeyi yönetenler karşısında koltuk ve kariyer hırsı yüzünden örgütlü bir varlık gösteremiyor. Ülkemizdeki ekonomik yolsuzluklar ve kayıt dışı ekonomi karşısında da etkili bir duruş gösteremiyor.

Ülkemizin ve mesleğimizin bağımsızlığı, demokratikliği bizim olmazsa olmazlarımızdır. Bunlara karşı ilgisizliği başta kendi meslek örgütümüz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara karşı tavrımızı ortaya koymaktan çekinmeyeceğiz. Yönetmeliklerin kaynağı olan kalıcı yöneticilik meslek camiası üzerine bir karabasan gibi çöktüğünden bürolarında veya çalıştıkları şirketlerde meslektaşlarımız kendi kaderleriyle baş başa bırakılmıştır. Oda aidatlarını bile ödeyemeyenlerin çokluğu mali tablolarında görülmektedir.

Sözlerime son verirken şunları hatırlatmak istiyorum: NATO zirvesinin ülkemizde yapılmasına karşı çıkılmalı. Bush ve Blair'in savaş suçlusu olarak ülkemizde tutuklanmasını sağlamalıyız. Dünyayı kan gölüne çeviren Amerikan emperyalizmine karşı tavır koyanların yanında yer almalıyız. Silahlanmaya kayıtsız koşulsuz bir şekilde karşı çıkmalıyız, ayrıca en sonunda mesleğimize ve meslektaşımıza karşı mesleğimize ve meslektaşımıza gerçek anlamda sahip çıkacağız. Saygılarımla Genel Kurula başarılar diliyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Tahir Şilkan

Tahir Şilkan:

Sayın Başkan, Genel Kurulumuzun sayın katılımcıları, hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Ceylan arkadaşımızın yarattığı cümleye ek bir cümle ilave etmek istiyorum. Katil Bush, işbirlikçi Blair ülkemize giremez, istemiyoruz diyorum.

Birkaç konuda eleştirilerimi iletmek istiyorum. Eleştirilerimden birisi Mart, Nisan aylarında başlayan Mayıs ayında da süren geçici vergi döneminde süren vergi terörüyle ilgili. İstanbul Defterdarlığının Maliye Bakanlığına yapmış olduğu taahhüt çerçevesinde 50 katrilyon vergi çerçevesinde mükellefler üzerinde estirilen terör mesleğimizi hiç yokmuş gibi göstermektedir. Sanki bu beyannameler, hazırlanan bu defter kayıtları hiç yokmuş, muhasebeciler, meslek mensupları tarafından bunlar denetlenmiyormuş gibi bir tutum karşısında Odamızın serzenişten başka şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yıllar yılı siyasal iktidarların destekçisi olmuş TOBB'a, yıllardır sömürülmüş Esnaf Sanatkar örgütüne sitem etmek yerine üyelerini harekete geçiren, üyelerinden güç alan, üyelerini maliyenin karşısına diken bir Oda anlayışı olması gerekir. Bu zulme üyeler öncelikle karşı çıkmalı, karşı durmalıdır.

Şunu özellikle belirtmek istiyorum: Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına konuşan arkadaşlar, sosyal sorumluluk, toplum çıkarını öne alan tutum içinde olduklarını söylediler. Bunu hayata geçiren etkinlikler içinde olmalıdır Oda Yönetimlerimiz. Şunu anlatmak istiyorum: Bu ülkede emeğiyle geçinenler, işçiler, emekçiler, tarım üreticileri büyük yoksulluk içerisinde, ülke nüfusunun yüzde 15'i işsizlikle kıvranıyor, bunun karşısında duran siyasal iktidarların tutumunu teşhir eden, eleştiren, bunun karşısında demokratik kitle örgütleriyle birlikte etkinlikler gerçekleştiren, üyelerini sadece aktif yönetim, pasifle değil, üyelerini de aktifleştiren, üyelerini de mücadele içerisine karşı koyan tutum izleyen bir anlayışta bir Oda Yönetimi olması gerektiğini düşünüyorum.

Bir savaş, savaşa karşı çıkıyor Odamız. Savaşa karşı çıkmak yetmez diyorum ben. Savaşa karşı çıkmak soyut bir şey. Amerika'nın emperyalizmin yaptığı işkencelere karşı koyacaksın, Filistin'de Filistinlilere karşı koyan bir anlayış içerisinde bunu teşhir edeceksin, basın açıklamasında bulunacaksın, protesto mitingine katılacaksın, üyelerini de bunun içine katacaksın. Yoksa, ben savaşa karşıyım, savaşa karşı olduğumdan değil, ben savaşa karşı değilim şu an burada. Biz de desteklemeliyiz, bizim Odamız da desteklemeli ve onun karşısında durmalı, diye düşünüyorum ben. Aktif yönetici, bunun altını çiziyorum, pasif diye kendisinden sadece seçimden seçime oy kullanmasını bekleyen, aidat ödeyen, bunun dışında bir şey beklenmeyen üye anlayışı terk edilmelidir. 23 000 üyeli bir örgüt, İstanbul için söylüyorum, çok güçlü etkinlikler ortaya koyabilir. Mühendis Odalarının Genel Kurulu var. Bir eski mühendis odası başkanı Teoman Aktürk'ün söylediği bir cümle var, bize de rehber olmalıdır, "Biz emekçilerin mücadelesini destekliyoruz, onların yanında duruyoruz" diyor mühendis oda başkanı. TÜRMÖB da, bizim Odamız da nerede durduğunu, hangi kesimin yanında durduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır, diye düşünüyorum ben.

Faaliyet raporu üzerine de birkaç cümle söylemek istiyorum. Ben gerçekten ortaya konmuş olan Bilânço ve Gelir tablosunu ve bunu denetleyen Denetim Kurulu Raporunu ciddi bulmadığımı belirtmek isterim. Denetleme Kurulu Raporu bir Oda faaliyetlerini denetleyen, onun üzerinde belli araştırma yapmış bir denetim raporundan öte sanki o yönetimle birçok şeyleri paylaşmış ve aynı şeyleri yapmış bir anlayışla hazırlanmış bir tutum gösteriyor. Böyle olmamalıdır. Oda'nın Denetleme Kurulu Raporu Oda faaliyetlerini gerçekten denetleyen, o aldığı görevi layıkıyla yerine getiren bir Rapor olarak karşımıza çıkmalıydı gerçekten, daha ayrıntılı değerlendirmeler yapmalıydı.

Ben bu şeyi izlerken tespit ettiğim bir şeyi de sormak istiyorum, zayı olan demirbaşlar diyor, 47 milyar diyor raporda nasıl oluyor bir veriyi bulamadım. Bir eleştirim de, gerçekten dile getirmek istiyorum, çok yüksek yani açıklanmayan giderler çok yüksek. Önümüzdeki dönem de yönetim, temsil gideri 180 milyar, yine belgelendirilmeyen ne olduğu belli olmayan giderler 100

milyar, yaklaşık 400 milyara yakın bir gider ortaya konulması da bizim gibi bir meslek örgütüne uygun düşmez. Daha ayrıntılı, detaylı verilmesi gerekir, diye düşünüyorum.

Bu eleştirilerimin yanında bir diğer eleştirim de dergi için. Aslında çok güzel bir dergi çıkarılıyor. Ona benzer dergiler çok fazla. Bizim dergimizin birazcık da ülke sorunlarının tartışıldığı, meslektaşların ülke sorunlarına ilişkin düşüncelerini de yansıtan, bundan güç alan bir dergi olması gerektiği önerisini getiriyorum.

Genel Kurulumuza başarılar diliyorum.

Nail Sanlı:

İbrahim Balcıoğlu.

İbrahim Balcıoğlu:

Değerli meslektaşlarım, değerli hazirun; bugün burada meslekte birlik grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum.

Yapacağımız bu seçimli Genel Kurul'un bizlere ve İstanbul'a ve güzellikler, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Önce şunu söylemek istiyorum: Bu çalışma raporu ancak bugün hazırlanarak meslektaşın incelemesine sunulmuştur. Oysa bu çalışma raporlarının üyelerin incelemesi ve değerlendirmesi için en az 15 gün öncesinden hazır bulundurulması gerekmektedir. Bu yüzden ciddi bir inceleme yapma imkanı olmadı. Şunu söylemek istiyorum, bu rapora bakıp hemen şunları söyleyebiliriz: Can feda çıkmazından kurtuluşa erdik zannedenler yine çıkmaz bir sokağa girmişlerdir. Tabii kendilerine has otoparkı bulunan beyzadeler İstanbul'un en zor ulaşılabilen noktasına 4 trilyonluk bir ucube oturtmayı başarmışlardır. Bu ucube yapılırken mevzuata uyulup uyulmadığından da şüpheliyim. Bu inşaat bir sözleşmeye istinaden mi yaptırılmaktadır, yoksa inşaat bizzat Oda tarafından mı yapılmaktadır. Yıllara sari inşaatın yapılmasına ilişkin bilgiler bilançoda yer almamaktadır. Buna karşın müteahhitler 330 milyar lira avans verilmiştir. 5 ay önce bu bina teslim alındığına göre bunun ne anlama geldiğini anlamak zordur.

Yine bu yönetimin TÜRMOB ve TESMER'e 1,5 trilyon lira borcu bulunmaktadır. Yani, bu inşaat sanıldığı gibi öz kaynaklarla yapılmamıştır. Buna karşın müteahhide toplam maliyet kadar avans verilmiştir. Tabii bu kadar avansla, yani Oda'nın parasıyla müteahhitlik de herkesin yapabileceği bir iştir. Odamız herhalde oy kaygısıyla olacak üyelere 4 trilyon lira alacaktır. Bu raporda Oda iktisadi işletmesinin raporları bulunmamaktadır. Buna karşılık konsolide raporları dahil edilmiştir. Buradan da anlıyoruz ki bu işletmeye 61 milyar kaynak aktararak 4 milyar kar edilmiştir, yani işletmenin performansı sıfırlarda seyretmektedir. Yine bu raporlardan Sayın Başkanımızın 100 milyarlık kredilendirildiğini anlıyoruz, Şahin'e binecek değil ya. Bu raporlar bize geçen Genel Kurul'un 68 milyara, TÜRMOB Genel Kurulu'nun 43 milyara, sempozyum giderlerinin 51 milyara, temsile harcanan gider 36 milyar lira, seyahat konaklama giderinin de 30 milyara mal olduğunu söylüyor. Bunlara karşılık gelirin olmadığını ve sadece 20 milyar olduğunu söylüyor. Ahbap-çavuş ilişkisiyle TÜRMOB'a yardımcı olmanın maliyeti 100 milyara çıkmış. Biz sempozyuma üyelerin kendi imkanlarıyla gittiğini sanırdık, oysa öyle değilmiş. Arkadaşlar bu raporda PTT, kargo giderlerinin 440 milyar olduğunu söylüyor. Bize gelen derginin maliyeti belli, 80 milyar, postalaması 440 milyar. Bunu bize bir anlatırsa anlayacağız. Siz hiç 6 trilyon geliri olan odanın üyelere sadece evet sadece 3 milyar yardım ettiğini duydunuz mu? Yönetime 135 milyar, üyelere sadece 3 milyar. Bizim hiç ölenimiz yok mu, bizim hiç hastanede yatanımız yok mu? Ben biliyorum sadece burada üç lösemi hastası var. Bunlara bir geçmiş olsun bile denmiş mi?

Arkadaşlar, bu Oda ticari bir şirket midir? Bu Oda yarım boy bile olmayan karton parçası, yani ücret tarifelerini bile 60 milyona satıyor. Ve geçen yıl bundan 580 milyar lira tahsil etmiş. 58 milyar faaliyet belgesinden, 20 milyar Ek-11'den almışlar. Bununla kalsa iyi, oda yeni dönemde faaliyet belgesinden 2 milyon, yani toplam 50 milyar, ücret tarifelerinden 75 milyar, yani 825 milyar, Ek-11'den de 7,5 milyon, yani 15 milyar gelir bekliyor. Bu arada da kendilerini de unutmamışlar, toplantı başına 300 milyon lira net. Asgari ücretin 303 milyon lira olduğu bir ülkede toplantı başına 300 milyon net. Başkanımız artı 800 milyon lira ile 2 milyar lira alacak. Arkadaşlar, aramızda belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış arkadaşlar da var, 13 milyonluk İstanbul'un kaderine hükmeden bu Meclis üyeleri oturum başına sadece 30 milyon alıyorlar. Bu Genel Kurul'un asgari maliyeti 100 milyara, TÜRMOB Genel Kurulu'nun da 250 milyara mal olması yetmiyor. Ama helal olsun bizi can fena çıkmazından kurtuluş açmazına sokanlara da bu yakışır.

Bir de denetim raporuyla ilgili bir eleştirim var, 6. maddede arkadaşlarımız şunu söylemişler: 21.04.2004 tarihinde, yani seçimlere bir ay kala İstanbul'un 30 ilçesinde meslektaşlarımıza yönelik ziyaretler programlanmış, aynı gün içinde ziyaretler sonuçlandırılmıştır. Arkadaşlar, İstanbul'un bir başından diğer başına normal şartlarda gidebilmek zaten mümkün olmuyor, kimi ziyaret ettiniz?

Teşekkür ediyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Nazlı Ardak.

Nazlı Ardak (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):

Sayın Divan, değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına konuşmaktayım. Ben Nazlı Ardak, hepimizi içtenlikle selamlıyorum.

Bugün sizlerle paylaşmak üzere hazırladığım konuşmanın içeriği özünde muhasebe mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği hakkındadır.

Mesleğin geçmişinden ve hatta bugününden bu kadar sınırlı zaman süresi içinde söz etmeye çalışmak, hepimiz kabul edersiniz ki yetersiz olacaktır. Zira mesleğinizin geçmişi, inancım odur ki paranın icadına kadar dayanmaktadır. Para el değiştirdiği anda, parasal değeri olan bir hareket gerçekleşmiş demektir, yani ortada bir hesap vardır ve muhasebe işlemi başlamıştır.

Mesleğimizin kökeni, insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün vardığı nokta açısından da toplumda vazgeçilemez ve çok önemli bir meslek haline gelmiştir. Çok önemli bir meslektir, ancak sorumlulukları da bir o kadar ağırdır. Omuzlarımızda taşıdığımız yükün ağırlığı ile mesleğin bizlere sağladığı getiriler ne yazık ki eşit ağırlıklı değildir. Ancak bunu mesleğin kalitesini yükselterek, mükelleflere kaliteli hizmetler vererek sağlamak bizlerin elindedir.

Arkadaşlar, yeni bir trend var günümüzde. Dünyada en ünlü profesörler, yazarlar, bilim adamları çeşitli sempozyumlarda, seminerlerde bir araya gelerek günlerce bazı kavramlar üzerinde tartışmaktadırlar. Adeta bu kavramlara daha farklı ve daha derin anlamlar yüklemeye çalışmaktadırlar.

Örnek veriyorum, örneğin vizyon, örneğin misyon, örneğin kalite. Kalite kavramına, hayatını adanmış, çeşitli kitaplar yazmış, dünyayı dolaşmış ve eğitimler vermiş bir kişi de Amerikalı bir

Profesör William Edward Dameng. Dameng'in kitaplarının birçoğunu ben de okudum ve bizim mesleğimize uyarlanmış sonucunu sadece bir cümleyle özetlemek istiyorum.

Birincisi; kalitenin süreçte oluştuğunu, yani ürünü veya hizmeti satın alırken veya tüketirken kalitenin ortaya çıktığını.

İkincisi; kalitenin sonradan eklenemeyeceğini.

Üçüncü olarak; kalitenin kontrol edilemeyeceğini, yani kontrol edildiğinde ortaya çıkan şeyin aslında kalite değil kalitesizlik olduğunu söylemektedir.

Adeta bizim mesleğimizi anlatıyor arkadaşlar. Meslek icra edildiği süreç içerisinde kaliteli olmak zorundadır. İleride bir incelemeyle karşılaştığınız zaman hesaplar kontrol edilirken, yaptığımız hizmetin kalitesi çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmaktadır ve o noktada düzeltme şansımız yoktur ve artık ceza ödemek söz konusu olmuştur.

Kaliteyi etkileyen tüm unsurların kaliteli olmaları halinde ancak bir kaliteden söz edilebilir. Kalite, tüm çabaların artık ürünü ve bir bileşkesidir, bir toplamdır. Kalite, ortak çabaların ürünüdür. Bu mesleğin geleceğini belirleyecek tüm meslektaşlara sesleniyorum, çitayı daha da yükseltmek için, hedefleri büyütmek için, mesleğin saygınlığını artırmak için, müşterilerinize katma değer yaratacak hizmetler sunabilmek için bu mesleğe yeterli ve gerekli özeni göstermek, kaliteli hizmet vermek zorundayız.

Peki kaliteli hizmet nedir? Mesleki eğitimlere kesintisiz olarak katılmaktır, teknolojiyi çok iyi kullanmak ve ona yatırım yapmaktır. Mevzuatı çok iyi takip edip mükelleflere zamanında bilgi sunmaktır. Meslektaşın meslektaşına saygı göstermesidir, meslektaşın kendisine saygı göstermesidir.

Unutmayalım arkadaşlar, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Hiçbir konuda zayıf kalmayalım, sağlam duralım, sağlam bakalım.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu'nun en belirgin misyonu, hepimizin çok iyi bildiği gibi mesleki eğitimlere çok fazla önem vermesi, çok fazla destek vermesidir. Oda yönetimi tarafından meslektaşlara sınırsız eğitim hizmetleri sunulmuş ve bu çabalar sonucunda bugün mesleğimiz toplumda saygın bir yer edinmiştir.

Benim çok sevdiğim bir deyiş vardır, insanlar hak ettiği gibi yönetilirler. Daha sonra biz bunu hak etmiyoruz dememek için, çağdaş ve demokrat çizgiyi hiç bozmadan, birliği sevgi gibi paylaşıp çoğaltarak, el ele vererek mesleğimizin geleceğini daha iyi yarınlara taşımak umuduyla sözlerime son verir hepimizi saygıyla selamlarım.

Nail Sanlı:

Arkadaşımızın bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz ve son tura geçiyoruz. Şimdi söz alacak konuşmacıların konuşma süreleri 10'ar dakika. Ve ilk söz Alaaddin Tatar'ın, buyurun.

Alaaddin Tatar (Anadolu Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Başkanı):

Sayın Divan, Sayın Bakan, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım; bugün 15. Genel Kurul'da memleketi kurtarmaya çalıştık, siyasette de biraz ağırlıklı konuştuk zannediyorum. Fakat mesleki konularda gerçekten zamanımızın yetmediğini kabul edelim, gereği gibi eğilemedik. Gönül arzu

ederdi ki, gündem önce gruplar adına en azından temsilcileri konuşsun, ondan sonra siyasi konuşmalara geçilsin, ama bu ileriki yıllarda ümit ederim ki gerçekleşir.

Ben Anadolu Mali Müşavirler Grubu adına huzurunuzdayım, aynı zamanda Anadolu Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği'nin de başkanıyım. Benim bu konuşmamda özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bazı tespitlerim var.

Bizim muhasebeciler ve mali müşavirler olarak geçmişte kurulmuş derneklerimizden Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneğimiz var. İstanbul'da hemen hemen her köşede kuruluşları mevcut, Türkiye genelinde de örgütlerini tamamlamışlar. Bunun yanında İstanbul'da bizim bildiğimiz kadarıyla resmi kuruluş olarak Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği bir fiil meslektaşların kurmuş olduğu dernek var, bir de Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği, fakat burada tabii ki mesleği yapanlar var, yapmayanlar var.

Benim sizlere özellikle vurgulamak istediğim bir konu, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, ancak Türkiye'de çağdaş demokratlarla özdeşleşmiş durumdadır. Dolayısıyla bu mesleğin dernek bazında muhalif değil, muhalif olmayan deyim, başka da örgütünü ben göremiyorum. Bir de Güven Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği diye bir kuruluş var, ben eminim ne TÜRMOB'un haberi vardır bundan, ne de Odamızın haberi vardır.

Önemli bir konu, yıllardır, bir de resmi hiçbir hüviyeti olmayan, resmi kuruluşları olmadığı halde meslektaşlarımıza eğitimler veren, seminerler veren bazı gruplar var. Bu gruplara niçin resmiyeti almadıklarını da anlamış değiliz. Yeri gelir kayıt dışılıktan bahsederiz biz meslek mensupları olarak. Kayıt dışılıksa, örgütlenmede de kayıt dışılık olmamalıdır. Hatta ve hatta çok oda yönetimlerinde, oda yönetimlerine talip olan gruplarda gerek kanuni bir düzenleme midir, ne gerekiyorsa, dernekler bence talip olsunlar bu işe. Üç kişi bir araya gelip bir grup kurup da niye yaptıkları da belli olmayan bu grupların gerçekten seminerlerinde neler konuşulduğu, nasıl eğitimler yaptıklarını da maalesef bilmemekteyiz.

Bu konuyu geçtikten sonra meslektaşlarımızın önemli bir problemine değinmek istiyorum. Bizim yeminli mali müşavirler ile serbest muhasebeci mali müşavirler arasında çok önemli bir problem olan tam tasdik konusu var. Tam tasdik konusunda maalesef yeminli mali müşavir arkadaşlarımız bilhassa orta ölçekli işletmelerde gidip tam tasdik sözleşmesi yapmaktadırlar, ama fiilen mali müşavirlik görevini ifa etmektedirler. Buna Odamızın bugüne kadar veya TÜRMOB'un -açık söylüyorum- nasıl engel olamadığına şaşırıyorum.

Bu babda yeminli mali müşavirlik konusuna girmişken telefonu kaldırın, aynı büroda mali müşavirle yeminli mali müşavir çalışmalarlarıyla karşılaşacaksınız. Sigortacılıkla serbest muhasebeci mali müşavirlik birbirine karışmış durumda. Bunlara nasıl çözüm gelecek, gerçekten bunları tartışmalıyız. Hatta hatta mali müşavirken yeminli mali müşavir olmuş arkadaşlardan bürosunu kapatmayanlar var, bir kapıdan girersiniz bir tarafta masa yeminli mali müşavirlik yapar, diğer taraftaki masa serbest muhasebeci mali müşavirlik görevini ifa eder. Bunlar bizim gerçeklerimiz, bunlardan kaçamayız. Bunlardan 15. Genel Kurula kadar, 14 yıl geçmişse, gerçekten üzerine gidilmemişse, bilemiyorum mesleğimiz adına çok büyük bir kayıptır.

Ben özellikle bundan sonraki yönetimlerde, oda yönetimlerinin, hele hele İstanbul gibi 20 bin üyesi olan bir kuruluşun bu konulara eğilmesini önemle rica ediyorum. Bunların üzerine gitmezsek ne olur? İşte malum iki yılın getirdiği bize Odamızın standartlarını belirlediği örnek. Ben gelecek yönetimlerin gerçekten bu konulara eğilmesini istirham ediyorum.

Akşamın da bu vaktinde fazla zamanınızı almak istemiyorum, teşekkür ediyorum, Genel Kurul hepimize hayırlı olsun.

Nail Sanlı:

Sayın Mustafa Coşkun.

Mustafa Coşkun (Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):

Sayın Divan, sayın konuklar, değerli basın emekçileri ve siz değerli meslektaşlarım; sizleri Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına sevgiyle selamlıyorum

Değerli meslektaşlar, kongremizin ülkemize, mesleğimize ve topluma yararlı olmasını diliyoruz. Sayın meslektaşlar, öğleden önceki oturumlarda ne yazık ki meslektaşlar yoktu, bürokrasi, protokol ve reklamlardır. İki yılda bir yapılan toplam 2-3 saatlik genel, 5-10 dakikalık özel demokrasi için demokratik konuşma hakkımızı kullanmak için buradayız. Bu süre içerisinde önümüze koyulan ve arkasını göremediğimiz, bilmediğimiz sanal perdeyi kaldırmak gerektiği kanısındayım.

Sizlere birkaç istatistik vererek konuşmama başlamak istiyorum. İstanbul'da 702 bin KDV mükellefi var; gelirler.gov.tr'den aldığım bilgiler. Yani, bizim için tarla 702 bin metrekare mi, kilometre kare mi, yoksa santimetre kare mi var. Her meslektaşına 35 müşteri düşüyor. Bunun 12 tanesi kurum mükellefi, 23 tanesi gelir vergisi mükellefi. Yani işletme defteri, çünkü bilanço sayısı yüzde 10'ları geçmiyor. Beyanname imza sınırı alım-satım ve imalât işletmeleri için 92 milyar 390 milyon, hizmette ise 46 milyar.

Değerli arkadaşlar, odalarımız ve Odalar Birliği'miz meslektaşlarımızın haklarını 15 yıldır ne kadar koruyor görüyoruz. Meslektaş sayımız 1988 yılında 12 bin civarında, bugün ise 20510 civarında. Peki bunlar hangi pastayı yiyecek? Stajyer sayımız ise zannediyorum ki 15 binleri aşmış durumda. Bu haksız rekabetin çözümü nasıl olacak?

Peki meslektaşlarım, hiç mi bir şey yapılmadı? Pek tabii ki yaptılar. Önce Kabataş çıkamazında bir bina satın aldılar, daha sonra adına lokal denilen Levent'te ancak bir kitap okuma salonu dahi olmayan bir binaya milyarlar yatırıyoruz, bereket ki polis emriyle kapatıldı ve biz bu kamburdan kurtulduk.

Değerli arkadaşlar, son iki yılda Kurtuluş'ta hakikaten kullanışlı bir bina yapılıyor. Bu bakımdan emeği geçen herkese teşekkür de etmesini biz biliriz, bunun için teşekkür ediyoruz. Ancak bu bina bize 4,5-5 trilyona geldi. Daha isabetli bir yatırıma dönüşmeyen paraları da bunun üstüne eklersek ortalama kullanışlı bir bina bize 10 trilyona geldi arkadaşlar. Eski hatalar için özür dahi dilemeden unutturmaya çalıştılar.

Peki meslektaşın yararına, ekonomik ve sosyal haklar için ne yapıldı? Artık TC rumuzlu odalarımızın verdiği kartlar kimlik kartı yerine geçiyor desem inanır mısınız ya da meslekle ilgili kanunlar çıkarken Oda'mıza ve TÜRMOB'a danışılıyor desem inanır mısınız ya da vergi idaresi kendi çıkardığı kanunları hiçe sayıp meslekle meslektaşla alay ediyor desem mi inanırsınız? Soruyorum, maliyenin vesayetine ve baskılarına karşı hizmet üretiminden gelen gücümüzü ne zaman kullanmayı düşünüyoruz? Bir İstanbul Tabip Odası ne zaman olacağız? Yoksa, hala vergi dairesi müdürlerine güzelliği kendinden menkul bürolara ödül mü vereceğiz? Bu sanal ortam ne kadar devam edecek?

Değerli arkadaşlar, 15 bin yıl, 5 bin iş günü eder. 5 bin iş gününü dolduran oda yöneticileri yoksa 9 bin iş gününü mü doldurmaya çalışıyorlar, yani 25 yılı? Yoksa Osmanlı Padişahı Abdülhamit'in 33 yıllık, 11 bin 880 günlük rekorunu mu kırmaya çalışıyorlar? Böylece Guinness Rekorlar Kitabı'na girip mesleğimizi ve meslektaşlarımızı uluslararası rekorlara mı ulaştırmaya çalışıyorlar. Süreyya Ayhan'ın kulakları çınlasın diyorum.

Sevgili arkadaşlar, Divan'da Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi yok. İktidardakiler bize ne düşündüğümüzü dahi sormadılar. Hatta bugün kürsüye çıkmamıza bile karşı çıktılar. Çünkü bu Divan'dakiler bir konuda hemfikirler, yönetimde kalıcılık. Çünkü bunların hiçbiri çıkıp şu kürsüden kalıcılığa karşı olduklarını açıklamadılar. İki yıl önce bize şunu söylediler: Biz çarşaf liste isteyenlerle bir arada olamayız, yoksa ayaklarımızın çarşafa dolanacağını mı zannediyorlar?

Değişim Hareketi, gerçeğin sesidir, siz meslektaşların vicdanının sesidir. Koltuk, iktidar, delege, komisyon, her ne ad ve unvan altında olursa olsun her türlü çıkarı reddediyor, sizlerin vicdanı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin kürsüde söyleyemediklerini söylemeye çalışıyor, sizlerin bürolarınızda birbirinizle konuştuğunuzu söylemeye çalışıyor. Sizlerle birlikte gelecekte sizleri iktidar etmek için uğraşiyor.

Arkadaşlar, Değişim Hareketi geçen dönem Seçim Kurulu'na başvurarak 3568 sayılı kanuna göre genel kurul istedi. Bu yapılanın son derece doğru olduğuna hala inanıyoruz. Çünkü, bizler kanunlara uymaz isek, kimse kanunlara uymaz.

Ayrıca, nispi temsil usulünün doğru olduğu görüşündeyiz. Meslek yasamız bu yılın ikinci yarısı veya 2005 yılı içerisinde yeniden Meclis gündemine gelecek. Yasaya yöneticilikte iki dönemin ve nispi temsilin koyulmasını istiyoruz. Arkadaşlar, eğer bu Genel Kurul yasaya uygun yapılmaz ise iptal olma olasılığı vardır. Bu nedenle yönetimi uyarıyorum. İptalin sorumlusu yasaya uymayanlar olacaktır. Seçim Kurulu Başkanı'nı ve Divan'ı da uyarıyorum, Seçim Kanunu konusunda hata yapmamalıdır. Sayın meslektaşlar, Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi bu dönem seçimlerde aday göstermiyor. Neden göstermiyor? Bildiriyi arkadaşlarımız kapıda sizlere dağıttı. Buna bir iki ilave yapmak istiyorum.

Nail Sanlı

Ona imkan yok Sayın Coşkun, süreniz iki dakika geçti, lütfen.

Mustafa Coşkun

2 dakika geçmiştir, 5 dakika konuşan arkadaşlarımız 8 dakika konuştu, lütfen.

(Salondan Sesler): 10 dakika konuşanlar oldu...

Nail Sanlı:

12 dakika konuştu, 10 dakika... Lütfen oradan müdahale etmeyin. Sayın Coşkun, istirham ediyorum, lütfen, 12 dakikadır konuşuyorsunuz.

Mustafa Coşkun:

Konuşacağım Başkan. Bu dönem seçimlere girmiyoruz.

Nail Sanlı:

Sayın Coşkun, sürenizi doldurdunuz...

Mustafa Coşkun:

Bu konuya ilişkin bildiriye sizlere kapıda arkadaşlarımız dağıttı, buna bir iki ilâve yapmak istiyorum.

Oda yönetimi mesleki çalışma yapan gruplara meslektaşların iş adreslerini ve telefonlarını vermiyor. Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi son dört yıl içerisinde dört beş kez yazılı olarak bunları istedi. Ayrıca bu konuda TÜRMOB'a da müracaat etti, ancak bugüne kadar hiçbir yanıt alamadı. Son olarak AB Uyum Yasaları açısından çıkarılan Bilgi Edinme Kanunu içerisinde müracaatını yaptı, yine yanıt yok. Oda yöneticileri zannediyorum ki bu konuyu özelin dokunulmazlığı çerçevesinde yanıtlamaya çalışıyorum. Ancak bürolarınıza gelen Mustafa Kemal'in rejiminin bulunduğu seçim reklam bildirgelerine bir bakın son bir aydır güncel adres listesiyle gelmiş bulunmakta. Peki bu durum özelin dokunulmazlığıyla çelişmiyor mu arkadaşlar? Ya da bir başka anlatımla adına çağdaş denilen bu yönetim, yoksa bu adresleri odadan başka yöntemlerle mi çıkartıp bize sunuyor?

Konuşmalarım bitmek üzere Sayın Başkan. Bu tek yanlı, demokrasi dışı...

Nail Sanlı:

Şu anda Genel Kurul'a hakaret ettiğinizin farkında mısınız? Oylanmış bir kuralı ihlal ediyorsunuz ve bunu zorluyorsunuz Sayın Coşkun. Sizi Genel Kurulun almış olduğu karara uymaya davet ediyorum.

Mustafa Coşkun:

Çağdaş olun, demokrat olun lütfen. Değerli arkadaşlar, bu dönem seçime gireceklerden biri de adına "Meslekte Birlik" diyen ne yazık ki 15 yıllık muhalefet döneminde meslekle ilgili hiçbir öneri vermeyip sadece şu anda hükümetin gücüyle pusuda yatmış sıralarını beklemektedirler. Eğer yasa değişikliği olursa önce TÜRMOB'u ele geçirip arkasından çağdaş demokratın, çağdaş demokrat tabanın destek verdiği odaları ele geçirmeye ve etkisizleştirme stratejisi içerisindedirler. Ancak yağma yok, değişimden yana tüm güçler, çağdaşlar ve demokratlar güçlerini birleştirerek buna karşı koyacaklarına inanıyorum. Bu anlamda Ankaralı çağdaş demokrat arkadaşlarımızın karşı koymalarından daha doğal ne olabilir ki? Ankaralı çağdaş demokrat arkadaşlarımızı kutluyorum, ayrılıklar ortadan kalkınca demokratların başarısı daha yüksek olur.

Genel Kurul'umuza başarılar dilerken eleştiri haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdiye kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler ediyor, siz saygıdeğer Genel Kurul'a saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Hamdi Balcı. Siz de 15 dakika süre kullanabilirsiniz. Sizden sonra Salih Yılmaz, siz de 15 dakika kullanabilirsiniz. Sayın Arif Özdemir, siz de 15 dakika kullanabilirsiniz.

Hamdi Balcı:

Sayın Divan, saygıdeğer kurumlar, çok değerli meslektaşlarım; şimdi hem havayı da biraz yumuşatmak gerekir daha böyle anlaşılır olması açısından, hem de bu kadar konuşmalardan sonra bazı senteze yönelik birkaç tespit yapmak gerekir. Bunun için çok uzun konuşmak da gerekmez, önemli olan amacın hasıl olması, gayenin hasıl olması denebilir.

Şimdi bu kadar konuşmada sonra bizim temelin suçu sabit olmuş, yargı son istediğini nedir diye sorduğunda avukat tutmak istiyor. Hakim demiş ki, evladım her şey belli, ayan beyan, deliller aleyhine, zaten kendin de itiraf ettin, avukatı ne yapacaksın? Bakalım ne diyecek, ona bakacağım demiş, böyle bir sözü olmuş.

Şimdi çok güzel konuşmalar, gerçekten Genel Kurul'un seviyesi hiç olmadığı kadar bence yükseldi denebilir hem kalite olarak, hem içerik olarak, hem de geçmişte imtina edilen hani şunları konuşmayalım, bunları konuşmayalım diye imtina edilen konuların Genel Kurul gündemine gelmesi, enine boyuna tartışılması, farklı cenahlardan bakılarak tartışılması gerçekten bizim genel kurullarımızın da artık daha üst bir düzeyde kaliteyi tutturacağını da göstergesidir. Bu benim için, bizim için bir sevinç vesilesidir.

Şimdi değerli arkadaşlar, ekonomik anlamda ve siyasî anlamda bir ay sonra burada NATO toplantısının yapılacağı, NATO'nun hangi amaçlarla kurulmuş bir örgüt olduğunun, özellikle 79, 80 sonrası Sovyetler'in dağılmasıyla daha net ortaya çıktığının koşullarında mesleki sorunlarımızı ülke diyemiyorum artık, dünya sorunlarıyla bütünleştirmemiz ve o gözlükle görmemiz gereği her şeyden daha önemli olmuştur.

Şöyle bir iddiada bulunuyorum: Kayıt dışılıkla Büyük Ortadoğu Projesi'nin, kayıt dışılıkla İlmli İslam Projesi'nin, kayıt dışılıkla küreselleşme ideolojisinin direkt bağı vardır diyorum. Çünkü, 300 milyar dolarlara kadar bir dış borcu iç borcu toplamı stoku olan bir ülkenin artık emperyalist dayatmalara karşı çıkacak mecalinin kalmadığını düşünüyorum. Bu, ulusal Kurtuluş Savaşı verilen öyle bir ülkede, onun övüncüne sahip çıkmak lazım, bizim için bir utanç vesilesidir diye altını çizmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar; konuşmacı arkadaşlar bahsettiler, bölgemizde de, özellikle Ortadoğu'da, İsrail'de vahşet boyutuna varan, sözüm ona uygulanan bir küreselleşmenin manzaralarını görmekteyiz. Ülkemizde iktidar konuşmanın bir yerinde, dışarıda gelirken, o dönemde seçime ilişkin tavrımızı da tabii açıklayacağız, bunun gerekçelerini de açıklayacağız, ya ne oldu da demokratik platform bu kadar yıl seçime bağımsız olarak girerken bu seçimde böyle bir birlikteliğin altına imza atıldı diye sorulduğunda ben arkadaşlarıma şeyi sormak isterim; sizin çoğunlukla yandaş olduğunuz, tümüne şamil olarak söylemek doğru olmaz, çoğunlukla yandaş olduğunuz politikalar ülkeyi emperyalizme peşkeş çeken, ülkeyi İsrail'i bile kınayamayan, bakınız hükümetimiz İsrail'i bile kınayamıyor, Irak'ın işgaline işgal diyemiyor. Peki, bu Büyük Ortadoğu Projesi operasyonunda Türkiye biçilen role karşı çıkabilecek mi? Sanıyorum çıkamayacak. İşte bu koşullarda İstanbul Odamızın 15. Olağan Genel Kurulu, seçimli genel kurulu yapılıyor. Bize yıllarca mücadele etmiş, meslek için, ülke için, dünya için olumlu projeler üretmiş, söylem üretmiş, bunun arkasında kararlıca durmuş bir örgüt, yapı, mesleki duruş mensuplarına düşen görev, güçlerin birlikteliği, güçlerin birleştirilmesi, gerek dünyada esen kötü, gerici hâkim güçlülere karşı, gerekse ülkemizde daha da yükselme temayülü gösteren gerici, tutucu, çağ dışı anlayışlara karşı, yaklaşımlara karşı, idari tasarrufa karşı demokrasi güçlerinin birlikteliğinde ısrarcı olmak gibi tâbi bir görev de omuzlarımızda yüküdür. Grup ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan el ele kol kola olmamız gerektiğini her birimize yaşam daha çok dayatıyor. Elbette ki birlikte olduğumuz yapıyla, grupla her konuda, her meselede anlaşamayız, zaten yaşamının da güzelliği budur. Her konuda hiçbir farklı fikri olmayan gelişme statik bir yapıdır ve bu gelişmeye hizmet etmeyecektir. O anlamda birlikteliklerimizi temel kabul ederek, esas kabul ederek önümüzde ve bize dayatılan olumsuz, daha da olumsuzlaşma temayülü gösteren koşullar karşısında birlikteliğin acil, kaçınılmaz, ertelenemez, ayrılığın izah edilemez olduğu bir safhadayız, bunun altını özellikle çizmek istiyorum.

Bizim sürekli son yıllarda dillendirdiğimiz bu talepler, bu sorunlar etrafında ve karşısında tüm meslektaşların birlikteliğini savunan, muhasebecilerin birlikteliğini savunan işte bu proje böyle bir projedir. Bugün belki dört ayağı oturmuyor gibi görünebilir ama önümüzdeki birkaç yıl içinde ve onu takip edecek yıllarda birlikteliğin ne kadar önemli, acil, kaçınılmaz ve artık ondan uzak durulamaz bir şey olduğunu hep birlikte göreceğiz.

Çok değerli arkadaşlar; yıllarca her grup söylüyor kayıt dışılıkla ilgili, ben kayıt dışılığın başka bir boyutuna değinmek istiyorum. Sevgili Sabri Tümer Başkanımız bir televizyon programında İzmir İktisat Kongresi'nde 5,5 gibi bir laf denildi hemen onu ağzına tıkadı bizimkiler. Hiç ondan taviz vermiyoruz. Bu Arjantin'de, Brezilya'da 3,5-4,5 civarlarında. Yani, Arjantin ve Brezilya örneğini veriyorum ki bizim ülkemizin içinde bulunduğu sıkışmışlık durumunu birlikte görmemiz açısından. Peki, bu IMF ve Dünya Bankası, Allah ayeti gibi her şeyi bize kabul ettiren bunlar, krediyi alma koşullarını dayatan bunlar, ya kayıt dışılığı yüzde 70'lerde değil de 30'lara düşürün, 20'lere düşürün niye demiyor? Ya niye demiyor, her dediği yapıyor da bunu niye demiyor? Bunu bence şunun için demiyor: Eğer kayıt dışılık azalır, bilançolar doğru çıkarsa, herkes kazancını bağlı olarak gelirine göre vergilendirirse o ülkede onurlu bir ulus olur diye bence. Onurlu bir ulus, sorgulayıcı olur

Şunu istiyorlar: Zaten Yalçın Küçük'ün kitabı şöyle diyor: 12 Eylül operasyonu insanı küçültme operasyonu. Önceden idealler peşinde koşan insanlar bugün basit sorunlar etrafında boğuşma cesaretini bile gösteremiyorlarsa, 25 yıldır ülke ve insanlığımız küçültülmüştür. Tenzih ederek konuşuyoruz. İşte bu küçültülmüş ortamında bize bu projeleri dayatıyorlar ve biz 300 milyar dolar gırtlığına kadar borca batmış bir ülke olarak bunlara hizmet edemiyoruz.

1 Mart tezkeresi Meclis'in benim gördüğüm son 20 yıldır en onurlu duruşudur. Tezkere reddedilince dolar bilmem nereye gidiyor, borsa dibe vurdu. Şimdi bundan bir ders çıkarmamız lazım. Vatan haini midir borsa? Vatan hainidir, gerçekten vatan hainidir borsa. Şimdi bir proje daha dayatılsa, biz ülkemiz savaş alanı haline getirilecek diye Meclis'te oylansa ve geçmezse borsa dibe mi vuracak? Utanç verici bir şey. Tekrar ediyorum; kayıt dışılık ülkede emperyalistlerin, uluslararası tekellerin projesidir, rahat yürüyebilmesi, rahat geçebilmesi için insanlarımız küçültme, basitleştirme, onuru için, ülkesi için, insanlık için mücadele edenleri kırma operasyonu diyor. O anlamda kayıt dışılık da katılıyorum gerçekten vatan sevgisiyle ilgili, terörle mücadele bile söyleniyor, gerçekten bu kadar önemli bir problemdir kayıt dışılığı ortadan kaldırmak. O anlamda ülkede demokrasinin yerleştirilmesi, insanca bir düzenin gelmesi, vergilerin gerçek kazanca göre, varlığa göre tahsil edilebilmesi, maliyenin vergi terörünün son bulması, ürettiğimiz bilançolara, tablolara, diğer vesikalara saygı duyulabilmesi, bunların itibar görebilmesi için el ele kol kola olabilmemiz görevi her zamankinden daha çok bugün ertelenmez, karşı konulmaz bir görevdir. O anlamda biz Demokratik Platform Grubu olarak muhasebeciler birliği birlikteliği projesinin bir gereği olarak 15. Seçimli Olağan Genel Kurul'da ayrı bir liste ile seçime girmek değil, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu ile birlikte seçime katılacağımızı zaten seçim bildirgelerimizde bahsediyoruz, bunu belirtmek istedim. Hepinize daha güzel, daha mutlu günlerde birlikte olmak dileğiyle saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Salih Yılmaz.

Salih Yılmaz (Meslekte Birlik Mali Müşavir ve Muhasebeciler Grubu Adına):

Sayın Divan, Sayın Bakan'ım, değerli Oda başkanlarım, değerli meslektaşlarım; hepinizi Meslekte Birlik Mali Müşavir ve Muhasebeciler Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle geldiğimiz durumun Genel Kurullardaki ortam açısından, kalite açısından önceki Genel Kurullara bakıldığında oldukça nezih, ufak tefek atışmalar haricinde oldukça kaliteli, bu

beni oldukça memnun etti. Ben, 1995 yılında serbest olarak çalışmaya başlayan bir meslektaş olarak bugün camiamız içinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyorum. Ancak, son dönemdeki, son yıllardaki bazı gelişmelerden dolayı, sıkıntılardan dolayı oldukça rahatsızım. Tabii ki bu rahatsızlık noktasında da muhasebecinin meşhur bir sözünde olduğu gibi durmadan karanlığa küfredeceğine küçük bir ışık yakıver diyor. Ben kendi elimden geleni sergilemek, bu noktada üzerime düşeni yapma noktasında bir ışık yapmaya çalışıyorum, şu anda o mücadeleyi veriyorum.

Öncelikle Meslekte Birlik Grubu seçimlerde ortaya çıkan, seçimler sırasında kendi grup ismini telaffuz eden bir yapılanma değil, 1989 yılından beri 15 yıllık bir dönemde meslektaşıyla birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde onları eğitim noktasında, sosyaliteye ulaştırma noktasında ve ülkemizde eksik olan demokratik geleneğini oluşturma noktasında gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak büyük mücadeleler verdik. Dolayısıyla, bazı arkadaşlarımızın dediği gibi herhangi bir önerisi olmayan, herhangi bir çalışması olmayan bir grup asla değil. Sadece Aralık 2003 ile Nisan 2004 arasında Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde 7 adet genel İstanbul'daki tüm üyelerine münhasır 7 adet genel seminer vermiştir, İstanbul'un tüm bölgelerinde enflasyon muhasebesi semineri vermiştir, İstanbul'un tüm bölgelerinde iyi bildirge seminerleri vermiştir. Bu seminerlerle, bu eğitim faaliyetlerinde tüm üyelerine hazırladığı dokümanları ulaştırmıştır. Dolayısıyla, meslekte birlik gurubu bir şey üretmeyen, seçim dönemlerinde ortaya çıkan, yıllardan beri bazı grupların yaptığı gibi birtakım fikirleri savunup da seçim sandığı kurulduğunda birtakım bahanelere sığınarak dik durmayan gruplar gibi değil, karıştırmamak gerekiyor.

Öncelikle Meslekte Birlik olarak ülkemizin ekonomik değerlerini kontrol eden bir meslek camiasının üyeleri olarak ülkemizin bütün sorunlarının tam demokrasi ile çözüleceğine inanıyoruz. Yalnız bu demokrasi kavramı Türkiye'de farklı anlaşılıyor. Benim dediğim olursa, benim yaptığım olursa, benim düşüncemde olanlar iktidarda olursa demokrasi var, aksi olursa demokrasi elden gidiyor. Demokrasi azınlıkların değil, çoğunluğun dediğinin olduğu, ama azınlığın haklarının korunduğu rejimlerdir. Küçük bir azınlığın isteklerinin gerçekleştiği rejim asla değildir. Öyleyse bu noktada öncelikle bu demokrasi kavramında, çağdaşlık kavramında, laiklik kavramında ve buna benzer kavramlarda bir uyuşmamız lazım bizim. Bu uyuşmayı yapmadan aynı dilde konuşmadan sorunlarımızı çözebilmek mümkün değil.

Bizim ülkemizdeki tipik bir hastalık, egoizm ve bu yaklaşık yüzde 90'a sirayet etmiş. Bir kiracı evinize alıyorsunuz, kirada oturduğu için küfür ediyor bu kadar yüksek kira olur mu? İki daire veriyorsunuz, birini kiraya veriyor, kendi birinde oturuyor, mal sahibine rahmet okutuyor. Bir işçi alıyorsunuz, çok şikayetçi patronunda, iş sahibi yapıyorsunuz, işverenine rahmet okutuyor. Şimdi bu egoizm ve benlik o kadar yerleşmiş durumda ki yukarıya çıkmadan önce aşağıdan her türlü eleştiride bulunan insanlar, nedense yukarıya çıktığında çok farklı görüyorlar problemleri. Artık bunları problem olarak görmemeye başlıyorlar. Onun için arada yukarıda oturanların da aşağıya dönmesi gerekiyor. Aşağıdan da bizim gibi bakması gerekiyor. Onun için bu noktada bizim 15 yıllık Meslek Yasamızın çıkışından bu yana geçen periyotta Oda yönetmenin üretkenliği düşmüştür. Çünkü demokrasilerdeki en önemli özellik, üretkenliğin olabilmesi için en önemli özellik muhalefetin olmasıdır, muhalefetin olmadığı yerde üretkenlik, gelişme olabilmesi mümkün değil. Bu noktada 15 yıllık periyotta bizler ve diğer gruplar meslektaşla ulaşma noktasında bu kadar sıkıntı içindeyken sadece 2002 seçimlerinden bu yana yaklaşık 2-3 bin civarı yeni belge sahibi olanlara ulaşma noktasında bu kadar sıkıntı içindeyken, nasıl bu demokratik alandaki mücadele başarılı olacak da bu yönetim değişecek. Haksız rekabet diye yaptığımız her dönemde çalışma raporlarına yazmış olduğumuz bu kavram, bu ifade ne zaman

silinecek? Mmkn deęil, nk nce Oda Ynetimi haksız rekabeti iine sindirmemesi gerekiyor. Haksızlıęı iine sindirenin bunu kaldırabilmesi mmkn deęil.

Bu noktada Oda yelerine ulařma noktasında ben burada Genel Kurul'un nnde Oda ynetiminden bu dnemde bu listeyi vermesini istiyorum. nk bu bizim en tabii hakkımız. Birtakım ticari firmaların bile ulařabildięi veya bir Őekilde o ticari firmaların evraklarının geldięi bir dnemde benim kendimi ifade edebilmem en demokratik hak. Ama bu hakkı ben yerine getiremiyorum.

Biraz nce bir hadise yařadık, arkadařımız diyor ki, Destek ve Birlik Grubu birtakım destek vesaire buna benzer Őeyler sylyor, bu arada bundan alkıřlarla sz kesiliyor, ama o arada Meslekte Birlik'ten bir aęabeyimiz, eski Bařkanımız geliyor Divan'a konuřmaya msaade edin diyor, yani demokratik yaklařım budur. İsmi demokrat olmakla, aędař olmakla eęer bu lke bir yere gelmiř olsaydı, 2004 yılında biraz nceki arkadařların syledięi sorunları dřnmyor olacaktık, konuřmuyor olacaktır. Bu lkenin sınırlarından ieriye aędař kavramların girmedięini bilmemiz gerekiyor, kavramlar ii boř olarak giriyor. nce bu kavramların ierięinin de girmesini saęlamamız gerekiyor. Onun iin bu noktada kendimiz iin istediklerimizi bařkaları iin de istememiz gerekiyor. En nemlisi mesleki anlamda Őunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bugnk sıkıntılar 20155 hazirunun tamamına sirayet etmiř durumda. Belki 15 yıllık periyotta 500 kiřilik belki daha az, belki daha fazla rahat bir kesim olabilir. Ama meslektařımızın genel oęunluęunda bir bıkkınlık, bir bezginlik, bir yıldınlık var. 15 yıl ncekinden ne konuda daha ileriye gittik, oturun bir muhasebesini yapın. Akřam evinize erken mi gidiyorsunuz, hafta sonunuzu rahat mı geiriyorsunuz, kendinizi geliřtirme noktasında vakit mi ayırıyorsunuz, mali tatil mi yapıyorsunuz yoksa siz, ben yapamıyorum. Dolayısıyla, her dnemde konuřtuęumuz sorunları st ste koyduęumuzda bir bir mizan, basit bir Őekilde iřletme hesabı zeti yaptığımızda, bir bilano yaptığımızda, artılarla eksileri nmze koyduęumuzda Oda ynetiminin bařardıklarının bařaramadıklarından daha fazla olduęunu ok net olarak gryoruz. Peki, bu neden oldu? ok basit, 20155 mali mřavir ve muhasebeci yeye dayanacaksınız ve bunlardan aydıđınız aidat ve buna benzer gelirleri st ste koyacaksınız ve buna raęmen İstanbul ki Trkiye'deki mali mřavir muhasebecilerin yaklařık yzde 40'ını temsil ediyor ve bu konularda en basitinden beyannamelerin geri evrilmesi noktasında herhangi bir bařarı elde edemeyecektir. Peki, basit yargı konularda, birtakım sosyal aktivitelerde aktif olarak yer alan Oda'mız neden bu konularda aktif olmadı? ok basit, ne kadar ok bařımızı kaldıramazsak, ne kadar odalarımıza devam edersek, oralarda apıřıp kalırsak, iřte o kadar nice 15 senelere, niye daha 15 senelere. Onun iin kendi iinde retken olabilen yapılar yelerine mutluluk saadet getirebilir. Ben burada bir retkenlik gremiyorum, eęer grenler varsa devam edelim bu mutluluęa, bu saadete. Bizim yaptığımız iři doktorun yaptığđı manada alırsak, doktoru aęırıyor hasta, hastayım gelir misin, tabii diyor geliyor, muayene ediyor, ilacını yazıyor, yalnız msait deęilim diyor, gidip eczaneden alır mısın, gidiyor eczaneden alıyor getiriyor doktor bey. Yalnız diyor ben bunu Őu saatlerde alınması gerektięini sylyor doktor, hasta diyor ki, yalnız ben unuturum, bana 10 dakika nce haber ver, peki diyor doktor, 10 dakika nce haber veriyor, ilaların parasını Őu anda msait deęilim, sonra deyeceğim diyor. Ardından belli bir zaman getikten sonra doktor geliyor diyor ki paramı istiyorum ben, diyor bak sen bana 10 dakika nce hatırlatıyorsun ama bir doktor var, o suyumu bile iiriyor. Yaptığımız iřin zeti bu. Bir avukatın barolar nezdindeki ve baroların adliyelerdeki duruřu, durumu, stats, itibarı, bir doktorun beęenin beęenmeyin, ideolojik bulun bulmayın, cretler noktasında yrdler geenlerde. Onların sergiledikleri, grdkleri itibarı biz meslek mensubu olarak gryor muyuz, bu noktada 15 yıllık periyotta 15 yıl sonra geldiđimiz nokta i aıcı mı sizce...

Eğer memnunsak, devam diyelim nice 15 senelere. Onun için Meslekte Birlik Grubu olarak biz bütün Meslek Yasamızın çıkması noktasında etkili olan ve bugüne kadar Meslek Yasamızı ve ondan önceki sosyal sivil toplum örgütü şeklinde çalışan grupların tüm çalışmalarını değerlendirmek suretiyle bütün üyelerimize ulaşip onların fikirlerini almak suretiyle, ki bu konuda bizim çalışmalarımız ve hazırlığımız var, Meslek Yasa'mızı değiştireceğiz, biz bunun sözünü veriyoruz.

Eğitim noktasında sadece gönüllü teşekkül olarak üyelerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerinin desteğiyle yapmış oldukları faaliyetleri söyledim biraz önce beş aylık periyotta, 15 yıldır biz bu faaliyetleri yapıyoruz, eğer Oda yönetiminin kullandığı bütçeyi kullandığımızda neler yapabileceğimizi varın siz hesap edin.

Bu noktada şunu belirtmekten geri duramıyoruz; eğer bir oda binamız yapılmıştır.Bu noktada emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ancak, bir anket yapılsaydı hangi yerde olurdu diye, acaba Kurtuluş'ta olsun diyen kaç kişi çıkardı, ben şahsen merak ediyorum.

Bu noktada biz Meslekte Birlik Grubu olarak 15 yılın birtakım kazanımları olmakla birlikte bu kazanımların mesleğin dinimizden kaynaklandığını, gerçek manada temel problemlerimizi çözme noktasında birkaç yıl önce ne konuşuyorsak aynı şeyleri konuştuğumuzu biz biliyoruz. Bu noktada 15 yıldır birtakım süslü sözlerle ve vaatlerle yönetime devam eden grubun aslında bunları başaramadığını, vaat ettiğini yapamadığını, fakat başarılı olduğundan değil sandık başına gelmeyen meslektaşlarımızdan dolayı yönetimi devam ettirdiklerini biz biliyoruz. Bu noktada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor; tüm odaların, tüm derneklerin, kooperatif ve buna benzer bütün kurumların şöyle 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl devam etmesi yönetimlerinin, sivil toplum örgütlerinin bu şekilde belirli kişilerce devamlı yönetilmesinin ülkemizdeki demokrasi geleneğinin değişmesi noktasında bir handikap olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü belli bir süre sonra sadece kendi yönetimini devam ettirme noktasında kilitleniyor.

Nail Sanlı:

Sayın Yılmaz, gerçekten müdahale etmek istemiyorum ama verdiğimiz ek süreye bir 5 dakika daha eklediniz, 20 dakikayı geçtiniz.

Salih Yılmaz:

Hayır, ben şu anda hesap ediyorum, 15 dakikayı geçmedim.

Nail Sanlı:

Konuşmanıza devam edin, ama lütfen toparlayın.

Salih Yılmaz:

Peki, toparlıyorum.

Şimdi bu noktada şunu bilmeniz gerekiyor: Yarın sandık başına gideceğiz, biz karar vereceğiz. Bu kararı verirken bütün bunları iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ben birtakım söylemlerle yüklenilen bir grubun mensubu olarak artık kendime bakıyorum, acaba bu ben miyim? Çünkü ifade edilen kişi bunu biz değiliz, dik duran, prensiplerine sıkı sıkıya bağlı, çeşitli dönemlerde bazı karşı hareketleri göstererek kendisinden ve birtakım düşüncelerinden taviz veren bir grup asla olmadık, meslektaşımıza hizmet noktasında da hiçbir zaman için tavizkar olmayacağız. Biz dik duracağız, dik durmaya devam edeceğiz. Bu konuda başarılarımız, çalışmalarımız devam edecek. Meslekte Birlik Grubu sizler için var, çünkü demokraside muhalefet olmadığında demokrasinin var olması mümkün değil.

Ben bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Nail Sanlı:

Sayın Arif Özdemir.

Arif Özdemir (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adına):

Sayın Başkan, sayın basın, sayın misafirler, değerli meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Son tur konuşmalara kadar Genel Kurulumuz gerçekten mesleğimiz açısından çok olumlu geçmekteydi. Ancak son tura gelindiğinde bazı arkadaşlarımızın bile bile birtakım demagoji yaptıklarını burada gördük hep beraber.

Konuşmama başlamadan önce arkadaşlarımızın bir iki eleştirisi var, konumu ilgilendirdiği için bunlara cevap vermek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım; Çağdaş Demokratlar Grubu 5 bin iş günü değil 9 bin iş günü değil, 25 yılı değil daha nice yıllar iktidar olacaktır, bunun hep bilinmesini istiyorum.

Çağdaş Demokratlar Grubu değişimi kendi içerisinde gerçekleştirmektedir. Bunu sizlerin adreslerine gönderdiğimiz kitapçıklar, broşürlere açıp baktıysanız net bir şekilde görmüşsünüzdür. Bundan sonra da bu değişiklikleri kendi içerisinde kendisi gerçekleştirecek, hiç kimseden emir almasına gerek yoktur.

Meslek ve Birlikteki arkadaşlarımız bir iki noktadaki grubumuzu ilgilendiren bir konuda cevap vermek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, demokratlar, çağdaşlar, yurt severler gerektiği noktada gerekti zaman bir araya gelmesini her zaman bilmişlerdir, bundan sonra da bilmeye devam edeceklerdir. Değerli meslektaşlarım, Çağdaş Muhasebeciler Grubu olarak Oda'mız kurulduğundan bugüne kadar hep iktidar olduk, olmaya da devam edeceğiz. İSMMMO'nun yaptığı her çalışma grubumuzla birlikte özdeşleşmiştir. ÇDMB olarak sorunlarımızın çözümlenmesine katkıda bulunmaya devam ederken mesleki taleplerimizi de her platformda savunmayı görevimiz sayıyoruz, saymaya da devam edeceğiz. Mesleki katılımlarımız verilen mücadeleler sonucunda elde edilmiştir. Mesleki ve toplumsal mücadelede grup olarak yerimizi aldığımızı inanıyoruz. Meslektaşlarımıza çağdaş mekanların kazandırılmasında yönetime grup olarak her türlü desteği verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Mesleki sorunlarımız ilçelerde yerinde tespit edilerek Oda'mıza aktarılmakta ve oda tarafından anında müdahale edilmektedir. Mesleğimizin geleceğine yönelik çalışmalarda üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız sizlere ulaştırdığımız kitapçıkta ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Yaptıklarımız da bundan sonra yapacaklarımızın bir teminatı olarak bilinmesini istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, seçimlere girecek bir grubun birkaç gündür dağıttığı bildiriler var, bu bildirimlerde kronolojik olarak 89'dan 2004'e kadar cumhurbaşkanlarının, Meclis başkanlarının, başbakanların değiştiğini söylüyorlar, Sayın Arıkan'ın değişmediğini, 1989-2004 arasında hala görevde olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar, biraz önce belirttim, 2050-2100, bilmiyorum ne olur, Çağdaş Demokrat Grup kendi içerisindeki kararını kendisi verir, Yahya Arıkan sandıklara

gömülmemiştir, her seçimden başarıyla çıkmaktadır, yarın da bunun kararını sizler yine vereceksiniz.

Yine bu arkadaşlarımızın bildirimlerinde arkadaşlarım, mesleki sorunlarla ilgili birtakım sorunları oraya yazmışlar ve diyorlar ki bunları biz çözeceğiz. Sizin çözeniz mümkün değil arkadaşlar, çünkü bugün desteğini aldığınız, arka bahçesi olarak sizin görüldüğünüz siyasi parti ve hükümet bu sorunları çıkarmaktadır, önünüze kurmaktadır. Bu hükümetle, bu partiyle sizin bu sorunları çözeniz mümkün değildir. Bunları ancak demokratların birliğiyle güçlenen Çağdaş Demokrat Muhasebecilerin içinden çıkacak iktidar bunları ancak çözecektir bugüne kadar olduğu gibi.

Değerli meslektaşlarım, Çağdaş Grup olarak bizler bugüne kadar siyasete bulaşmadık. Ne grubumuzu, ne de Odamızı siyasi partilerin arka bahçesi yapmadık, bundan sonra da bunu asla yapmayacağız, yapmak isteyenlere de en güzel cevabı yarın sandıklar açıldığında sizler vereceksiniz.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği öyle bir ekip ki geleceği bugüne getiren bir ekiptir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği öyle bir ekip ki, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, laik, demokratik, hukuk devletinden yana her zaman taraftır, olmaya da devam edecek.

Çağdaş, demokrat, laik bir Türkiye hedefinden hiç ayrılmayacağız, meslek mücadelesi demokrasi mücadelesinden ayrılmayacak, mesleki dayanışma ve paylaşma olmadan mesleklerin saygın olamayacağını bilmesini istiyoruz.

Değerli meslektaşlarım, mesleki örgütlülüğümüzün 14. yılını geride bıraktık. Geldiğimiz konumu son derece önemsiyoruz, yapılanları hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz, çitayı daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için bulunduğumuz konumu, yaptığımız işi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yolsuzlukların, şeffaflığın tartışıldığı günümüzde kendi kapımızın önünü deyim yerindeyse hiç çekinmeden, başkalarının düzeltmesini beklemeden kendimiz temizlemek zorundayız. Bürolarımızı çağın koşullarına uygun teknolojiyle bütünleştirmemiz gerekiyor. Mevcut müşterilerimizi korumak veya yeni müşteriler edinmemiz için müşterilerimize fayda ve değer yaratmalıyız. Güçlerimizi birleştirerek şirketleşmeliyiz. Yabancı dil öğrenmeliyiz. Finansal, yönetsel, vergisel gibi konularda uzmanlaşmalıyız. İnsan kaynaklarını yeni bir iş alanı olarak görmeliyiz. İnternet gibi teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıyız. Eğitim çalışmalarına devam etmeliyiz.

Değerli arkadaşlarım, mesleki yaşantımızın en temel sorunu haksız rekabettir. Haksız rekabetin temelinde neler yatmaktadır? Bunun detaylarına inmeyeceğim. Ancak bu sorun bitinceye kadar mücadeleye devam edilmelidir. Haksız rekabetin çözümüne katkı sunacağına inandığımız mesleki kararların iptal davası açmak yerine tüm odalarımızın sahip çıkmasını diliyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan sonra meslek mensuplarının yapabileceği iş sayısının sınırlandırılmasından yanayız.

Değerli meslektaşlarım, Sayın Maliye Bakanı hem İstanbul'daki panelde, hem de TÜRMOB Genel Kurulu'nda bizleri kendi elemanları olarak görmektedir. Bizler Maliye Bakanlığı'nın memurları değiliz. Bizler mesleğini bağımsız, tarafsız ve objektif olarak sürdüren meslek kuruluyuz. Ayrıca YMM'ler meslek mensuplarımızı yardımcı elaman olarak görmeden bizzat görüşerek, birbirimize değer vererek verilen emeğin karşılığı ödenerek mesleki dayanışmayı bir an evvel oluşturmak zorundayız.

Değerli meslektaşlarım, bizler sadece ekonomiyle ilgilenmemekteyiz. Bizler Cumhuriyetimizin kuruluşunun temelini oluşturan demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletine yönelik her türlü

saldırıya, takıyyeye ve siyasi kadrolaşmaya asla izin vermemeliyiz. Bizler ormanların talan edilmesine, üniversitelerin siyasallaştırılmasına da asla izin vermemeliyiz. Ayrıca, savaşları ve işgalleri hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Ekonomide istikrarın sağlanması, mesleki sorunlarımızın çözümlenmesi, aydınlık ve barış dolu günlerin bizlerin olması dileğiyle Genel Kurulumuzun mesleğimize ve ülkemize katkıları getirmesini diliyorum, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına saygıları sunuyorum hepinize.

Nail Sanlı:

Teşekkür ediyoruz Sayın Özdemir'e Genel Kurul'un süre olarak tanıdığı 10 dakikalık sürede konuşmasını tamamladığı için.

Değerli arkadaşlar, bu gündem maddesinin başında raporların okunmadan görüşülmesini oylamıştık, ancak Denetleme Kurulu raporu o önerenin içerisinde yoktu ve usuldendir Denetleme Kurulu raporu okunur. Biz devamlı olarak raporun okunmasını arzu ediyoruz.

Denetleme Kurulu'ndan birisini rica ediyoruz, ondan sonra yönetime söz vereceğiz.

Denetleme Kurulu Üyesi:

Sayın Divan, Denetleme Kurulu raporunu arz ediyorum.

“İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 15. Olağan Genel Kurulu.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 01.05.2003-30.04.2004 hesap dönemi ve faaliyetleri 3568 sayılı meslek yasası ile yasa, yönetmelik ve muhasebat standartları dikkate alınarak kurulumuzca incelenerek aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Usul Yönünden Yapılan İncelemeler:

Usul yönünden yapılan incelemeler, tetkikler sonucunda tenkit gerektirecek bir husus bulunmamış olup İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda kullanılan yasal defter ve belgelerin onay durumları aşağıdaki gibidir.

Tablo da zaten belirtilmiştir.

Tarafımızdan yapılan tetkikler neticesinde kullanılması gereken kanuni defterler zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik edildiği görülmüştür.

Faaliyet ve Hesaplar Üzerine Yapılan İncelemeler:

Kurulumuzca yapılan denetimler ve hesap incelemeleri bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine göre yapılmış olup tespitlerimiz aşağıdaki gibidir.

1. İSMMMO Yönetim Kurulu'nca düzenlenen ve Denetleme Kurulu'na verilen bilanço ve gelir-gider tablolarının muhasebe standartları ve yasalara uygun olarak tanzim edilmiştir.
2. Bu dönem için yapılan işlemlerin ve bütün kayıtların yasal belgelere dayandığı, tenkidi gerektiren bir husus olmadığı.
3. Harcamaların ve gider belgelerinin Satın Alma Komisyonu'nun onayıyla en az üç firmadan teklif almak suretiyle yapıldığı, en ucuz, en kaliteli ve mal ve hizmetin sağlandığı firmalarla çalışıldığı.

4. Yasalar doğrultusunda nakitlerin en iyi şekilde değerlendirilmesine çalışıldığı, kasada bulunması gereken nakdin yasaların öngördüğü tutarlar dahilinde olduğu tespit edilmiştir.
5. Kurulumuzca yapılan denetim neticesinde Yönetim Kurulu, Başkan ve üyelerinin iş birliği içerisinde uyumlu ve verimli çalışmalarıyla bu dönemde meslektaşlarımıza yönelik olumlu ve çok yönlü faaliyetler gösterdikleri görülmüştür.
6. 20.01.2004 tarihinde İstanbul'un 30 ilçesinde meslektaşlarımıza yönelik ziyaretler programlanmış, aynı gün içinde ziyaretler sonuçlandırılmıştır.
7. Bu dönem sosyal güvenlik, vergi ve ticaret mevzuatında yapılan yasal düzenlemelerle ilgili meslek mensuplarına seminerler düzenlenmiş, kitaplar gönderilmiş, yine enflasyon düzeltmesine ilişkin CD hazırlanarak meslek mensupları üzerinde rant elde edilmesinin önüne geçilmiştir.
8. Bu dönem 2,5 yıl önce temeli atılan hizmet ve kültür binası tamamlanarak meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Sonuç:

Sonuç olarak İSMMMO'nun 01.05.2003-30.04.2004 dönemi bilançosu, gelir-gider tablosu ve faaliyetleri üzerinde yapılan denetim sonucunda tenkit gerektirecek bir hususa rastlanmamıştır. Yönetim Kurulu'nun aklanmasını takdirlerinize arz ederiz.

Başkan	Üye	Üye
Hacı Reşit Küçük	Osman Çetinel	Alper Yüksel

Denetleme Kurulu raporu TESMER için:

"İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 15. Olağan Genel Kurulu'na.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin 01.05.2003-30.04.2004 dönemi faaliyetleri 3568 Sayılı Meslek Yasası ile ilgili yasa, yönetmelik ve muhasebe standartları dikkate alınarak kurulumuzca incelenerek aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Usul Yönünden Yapılan İncelemeler:

Usul yönünden yapılan incelemeler, tetkikler sonucunda tenkit gerektirecek bir husus bulunmamış olup TESMER'de kullanılan yasal defterler ve bu defterlerin onay durumları aşağıdaki gibidir.

Kitapçıkta da zaten bu hususta herhangi bir eksik yok.

Tarafımızdan yapılan tetkikler neticesinde kullanılması gereken kanuni defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik edildiği görülmüştür.

Faaliyet ve Hesaplar Üzerine Yapılan İncelemeler:

Kurulumuzca yapılan denetimler ve hesap incelemelerimiz bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine göre yapılmış olup tespitlerimiz aşağıdadır:

1. TESMER Yönetim Kurulu'nca onaylanan ve kurulumuza sunulan bilanço ve gelir-gider tablolarının muhasebe standartları ve yasalara uygun olup belgelere dayandığı ve tenkidi gerektiren herhangi bir hususun olmadığı.

2. Dönem için yapılan işlemlerin ve bütün kayıtların yasal belgelere dayandığı görülmüştür.
3. Harcamaların Satın Alma Komisyonu aracılığıyla yapıldığı, alımların en az üç firmadan teklif almak suretiyle gerçekleştirilmiş olduğu, kaliteli ve uygun fiyat veren firmaların tercih edildiği görülmüştür.
4. Nakitlerin en verimli şekilde ve yasalara uygun olarak değerlendirilmiş olduğu, kasada bulunması gereken nakdin yasaların öngördüğü tutarlar dahilinde olduğu tespit edilmiştir.
5. Kurulumuzca yapılan gözlem sonucunda TESMER Yönetim Kurulu ve üyelerinin ahenkli uyum içinde çalıştıkları, meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize yönelik olumlu eğitim çalışmaları verdiği görülmüştür.

Sonuç:

Sonuç olarak 01.05.2003 ile 30.04.2004 dönemi bilanço, gelir-gider tablosu ve faaliyetler üzerinde yapılan denetim sonucunda tenkit gerektirecek bir hususa rastlanmamıştır.

Başkan
Hacı Reşit Küçük

Üye
Osman Çetinel

Üye
Alper Yüksel”

Teşekkür ediyorum.

Nail Sanlı:

Biz teşekkür ederiz.

Değerli arkadaşlar, Yönetim Kurulu'nun çalışma raporu, kesin hesaplar, Denetleme Kurulu raporu ve Disiplin Kurulu raporunu; Denetleme Kurulu'nu okuttuk, hem TESMER, hem İSMMMO'ya ait olanları. Disiplin Kurulu raporu ve çalışma raporu kitapçıkta vardı. Şimdi bu konuda yapılan eleştirilere cevap vermek üzere Yönetim Kurulu'na bir söz vermek istiyoruz Divan olarak.

Sayın Yücel Akdemir buyurun.

Yücel Akdemir (Yönetim Kurulu Adına):

Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Oda Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum; Genel Kurul'umuza katılıp görüş sunan, eleştiren, katkı sunan gruplara ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bir teşekkürüm de bu salonu bu şekilde bize tahsis eden, hazırlanmasına yardımcı olan Lütfü Kırdar çalışanlarına, diğer bir teşekkürüm de günlerdir uyumayan, bu işlerin yapılmasında gece gündüz çalışan Oda personeline.

Yönetim olarak sorumluluğumuzu biliyoruz, sizlerden aldığımız güçle sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Muhalefetten de aynı sorumluluğu duymasını bekliyoruz.

Değerli arkadaşlarım, muhalefet olmak ciddi iştir, söz olsun diye muhalefet olunmaz, dersinize çalışacaksınız. Eğer buraya gelir bu kitap elime bugün geçti dersiniz olmaz. Bu Genel Kurul'un ilk tarihi 22-23 Mayıs. 22-23 Mayıs'ta geleceksiniz, faaliyet raporunu alacaksınız. Ayın 27'sinde Oda'ya 15 yaşında bir çocuk göndermeyeceksiniz. Gönderirseniz sınıfta kalırsınız, dersinizi çalışmamış olursunuz.

Oda bütçesi tahakkuk hesabına göre oluşturuluyor, tahakkuk hesabına göre oluşturan bütçede bütçe içeriğinde var, tabii ki alacaklar olacaktır, alacakların olması kadar da doğal bir olay yok, mevcut ekonomik sıkıntılarda sıkıntı içinde olan meslektaşlarımıza icra gönderecek, boğazlarına sarılacak halimiz yok. Bu alacaklar bugüne kadar oldu, bundan sonra da olacaktır. Durumunu düzelten tüm meslektaşlarımızın yeri, zamanı geldiğinde aidatlarını ödediklerini, sorumluluklarını yerine getirdiklerini biliyoruz, bu kürsüden onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Arkadaşlarım PTT giderlerinden bahsettiler. Bilmiyorum bürolarında hiç PTT gideri olmuyor mu? En düşük PTT gideri 1,5 milyon ile 2,5 milyon lira arasında değişiyor. 20 bin üye var, sadece yılbaşından bu yana gönderdiğimiz gönderi sayısı 8 arkadaşlar, 50 ile çarpın, gerisini bir kenara bırakıyorum. 400 milyarlık PTT giderini hangi anlamda eleştiriyorlar bir türlü anlamadım. 47 milyarlık demirbaş gayesi, bürosunda her yıl teknoloji dolayısıyla 3-5 milyarlık demirbaşımı, bilgisayarımı zayi olarak ayırmayan meslektaşım var mı içinizde? Burası İstanbul Mali Müşavirler Odası, teknoloji her gün yenileniyor, tabii ki bu kadar zayi olacaktır.

Arkadaşlar inşaat konusunu da eleştirdiler, inşaat konusunda hiçbirimiz uzman değiliz, inşaatçı da değiliz. Ama biz şunu biliyoruz: Biz inşaatımızı yaparken kontrol ve denetim mühendisliğimiz var. İnşaat olaylarında özellikle mekanik ve elektrik olaylarında iş yapılı yapılmaz ilişkileri kesemezsiniz, 1 yıllık deneme süresi var, eksikliklerin giderilmesi var, dolayısıyla avans sistemiyle hak ediş raporları doğrultusunda avans sistemiyle çalışıyor, bu süre tamamlandığında inşaatla ilgili bitim raporları doğrultusunda inşaatla ilgili hesapların hepsi doğal olarak kapatılacaktır yeri zamanı geldiğinde.

Arkadaşlardan bir ricam var, siyasete bu dönem herhalde biraz fazla bulaştılar. Lütfen siyasilerle, Belediye Meclis Üyeleri'yle bizi karıştırmayın. Biz bu ülkede siyasilerin, Belediye Meclis Üyeliği'nde göreve gelenlerin o 30 milyon, 300 milyon huzur hakkı alıyor dediğimiz insanların o görevi bıraktıklarında hepsinin mal varlıklarını biliyoruz, lütfen kendinizi karıştırabilirsiniz, bizi onlarla karıştırmayın.

Sempozyum denk bütçeyle yapılıyor, geliri gelir kalemlerinin içindedir. Sponsor gelirlerinden 2001 yılı sempozyumunda yaklaşık 24-25 milyar lira, 2003 sempozyumunda 15 milyar lira Oda bütçesine aktarılmıştır. Denk bütçeyle yapılmasına rağmen sponsor gelirlerinin fazlalığında sempozyum fazla vermiştir. Sempozyum dolayısıyla bugüne kadar Odanın kasasından 1 lira para çıkmamıştır, bundan sonra da çıkmayacak.

Arkadaşlarım bir taraftan yasaların uygulanmasını isterken, diğer taraftan da yasalardan, yönetmeliklerden şikayet ediyorlar, özellikle ücret tarifesinden. Ücret tarifesi ilgili yasa ve yönetmelikten kaynaklanan bir uygulamadır, tüm yöneticiler bunları uygulamak zorundadır. Giderlerde gerçekleşme farkı gerçekten çok büyük. Bu bizim inşaatın dolayısı tasarruf tedbirlerimizden kaynaklanıyor. Eğer bu gider bütçesini aşsaydık merak ediyorum arkadaşlar gider bütçesini bu kadar koymuşsunuz, iki katını harcamışsınız diye bize teşekkür mü edeceklerdi bunu da anlamış değilim.

Lokal olayını bir arkadaşım eleştirdi. Arkadaşıma anımsatıyorum, lokal açma kararını aldığımızda aynı grubun içindeydik, bu kararı birlikte aldık. Lokalimiz Genel Kurul kararına rağmen, amaçsız bir Genel Kurul kararına rağmen polis tarafından değil İSMMMÖ Yönetim Kurulu kararıyla kapatılmıştır, bu yetki İstanbul Oda Yönetim Kurulu'ndadır, Genel Kurul'un verdiği, yasanın verdiği bir yetkidir, başka bir nedenle lokalin kapatılması söz konusu değildir.

Yine bir arkadaşım, bu mesleğin kimlik kartlarının geçmediğini ifade etti. Bir önceki seçimlere dönüp bir bakın değerli arkadaşlarım, eğer biz sandık başında bir meslek mensubunun Oda kimliğiyle oy kullanmasına karşı çıkar, bununla ilgili sandık görevlileriyle kavga ederseniz, bu mesleğin kimlik kartı kendi genel kurulunda geçmezse, başka bir yerde geçmesiyle ilgili şikayet etme hakkınız olur mu? Dönüp bir kendinizi eleştirin, daha geçen seçimde yaşadık bunu. Önce kendimize bakacağız. Bu şikayetlerden dolayı Oda kimlik kartıyla bizim seçimlerde oy kullanabileceğini davetiyelere yazamıyoruz arkadaşlar, maalesef içimizden bazı arkadaşlarımız, bunu eleştiren arkadaşlarımız oda kimliğiyle oy kullanılmasına karşı çıkıyorlar, sandık başında sorun yaratıyorlar. Dönüp önce bir kendinize bakın.

Nedense enteresandır, bizim meslek mücadelesinde de böyle, bu ülkede yasalara, kanunlara en fazla karşı çıkmayı alışkanlık haline getiren arkadaşlarım, işlerine geldiği zaman kanunlara, yasalara herkesten daha fazla sarılıyorlar, kanuncu, yasacı oluyorlar. Kanun diyor ki seçimler konusunda, yönetim kurulunda, denetim kurulunda, disiplin kurulunda elle yazacaksınız, delegeyi de diyor elle yazacaksınız. Yani arkadaşlarım şunu diyorlar: Yasaya uyacaksınız, bir hafta boyunca burada yatacaksınız, kalkacaksınız, 806 tane delegeyi elle yazacaksınız, ilçe seçim kurulları da bu sayımı yaklaşık biz hesap ettik 6 ayda bitirecekler, bunun adı kanuna, yasaya saygı duymak olacak, bunun adı demokrasi olacak, bunu söyleyen arkadaşlarımız da demokrat olacak; bu kadarına da pes doğrusu değerli arkadaşlarım. Geçen dönem ilçe seçim kurulu, altını çizerek söylüyorum, demokrasilerde çifte standart olmaz, İlçe seçim kurulunun ricası üzerine biz yönetimin onayı alınarak elle yazıldı, bundan sonra böyle bir eziyet olmayacak, bu odanın üyelerine bu eziyeti çektirmeye sözde demokrasi adına bu meslek Odasını çıkmaza sürükleme heveslilerine bu mesleğin üyeleri bu genel kurullar müsaade etmeyecek.

Şimdi meslektaşlarım 15 yıldan bu yana kalıcılıktan söz ediyorlar. Kalıcılıktan söz etmek için önce kalıcı olmamak lazım. Kalıcı olanların kalıcılığın iktidarı muhalefeti olmaz. Kalıcı olanların bana göre kalıcılıktan söz etme hakları yoktur, var mı böyle bir şey.

Bir de arkadaşlarımız çıktılar konuştular, ben mi yanlış gördüm, hepsinin yaşı 25 mi, 30 mu, bu arkadaşları burada kürsülerde ilk defa mı görüyorsunuz değerli arkadaşlarım? Hepsini dinlemekten bıkmadınız mı? 15 yıldır bu kürsülerde aynı şeyleri noktası virgüline dinlemiyor musunuz değerli arkadaşlarım, söyledikleri ne var, meslek adına önerdikleri yeni ne var, bugüne kadar Oda Yönetimi'ne meslek adına hangi öneriyi sunmuşlar, sundukları hangi öneri yapılmamış? Nereleri yeni değerli arkadaşlar bunların?

Bizler, sizler de öylesiniz, geçimini bürolarından sağlayan, gönüllü olarak bu işleri yapan mütevazı oda yöneticileriyiz. Oda yöneticiliğinin mesleği olmaz, ama klinik muhalefet liderlerinin mesleği olmaz, böyle bir şey yok. Arkadaşlar yılları, 90 demişler, 92 demişler, 94 demişler, 96, 98, 2000, 2004, evet bu yıllarda neler olduğunu biz de biliyoruz. Bu yıllarda üreten biziz, çalışan biziz, genel kurulun onayıyla seçimleri kazanan da biziz. Bu meslek Odasının üyeleri bu odanın yöneticilerini belirleme hakkını hiç kimseye vermedi. Bu kutsal bir haktır, bu hakkı Genel Kurul üyelerinin elinden alamazsınız, almaya kalktığınızda sandıkta sadece boyunuzun ölçüsünü alırsınız...

Arkadaşlarımız diyor ki, sıra sizde, evet sıra sizde. Artık 15 yıl gösterdi ki, bu muhalefet anlayışlarıyla bir yere varılmıyor, yeni yeni muhalefet anlayışlarının çıkması gerekiyor. Artık bu muhalefetin değişmesi gerekiyor, daha tutarlı, daha yapıcı, daha üretken muhalefet anlayışlarının ortaya çıkması için ben muhalefetin kendini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ediyorum, sıra sizde diyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkür ederiz. Diğer bir kısım sorulara cevap üzere Oda Başkanımız Yahya Arıkan, buyurun.

Yahya Arıkan:

Sayın Divan, çok değerli meslektaşlarım; 15. Genel Kurul'un seviye anlamında, kalite anlamında bizi yaraşır bir şekilde olmasıydı en büyük hayalimiz. Gerçekten bize yaraşır bir genel kurulu hep birlikte yaşıyoruz. Tabii ki söz alan arkadaşlarımız kendilerine göre yapılan eksiklikleri, sorunları dile getirmeye çalıştılar. Öncelikle mesleğimizin sorunlarına ve de ülkemizin sorunlarına katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Konuşmalarımızın önemli bir bölümü, özellikle son bir yıldır yaşadığımız sorunlar değerli arkadaşlar. Neydi yaşadığımız sorunlar? Mevcut hükümet tarafından kendi gerekçeleri, anlattıkları gerekçe vergi dairelerinde vezneleri kaldırmaya yönelik beyanname tarihinin öne çekilmesini dile getirdiler ve bu anlamda hepimizin bildiği gibi, yaşadığımız gibi beyanname sürelerini öne çektiler. Tabii arkadaşlarımız bu eleştiriyi yaparken sanki meslek örgütümüzün sesi soluğu çıkmamış gibi, mücadele etmemiş gibi yorum yapmasını da ilgiyle izlediğimi belirtmek istiyorum. Mecliste bu konu görüşülürken o gün Odamızda 8-10 arkadaşımız Meclis'teki görüşmeleri çok yakından izledik. Meslek kökenli milletvekillerimizi aradık, hatta onlara şunu söyledim hem iktidarda olan, hem muhalefette olan arkadaşlarımıza: Ya siz yıllardır bu mesleği yapmadınız mı, siz bu çileleri bilmiyor musunuz, neden bunun öne çekilmesine izin veriyorsunuz şeklindeki yaklaşımımıza ortak bir önerge verdiler biliyorsunuz. Yine o gün izlediyseniz, Sayın Bakan verilen bu önergeyi geri çevirdi, kabul etmedi. Bugün de Sayın Genel Müdürümüz bunun diyor ağustos ayı içerisinde yeni yapılanmayla birlikte istediğiniz tarihlerle düzeltilebileceğini, düzeltileceğini net bir şekilde anlatmaya çalışıyor.

Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle mart ayından itibaren üç tane konuda açış konuşmamda da ifade ettim, düşük geliri olan veya zarar beyan edenler, devir KDV gösterenler ve düşük kar gösterenlerle ilgili hem İstanbul'da, hem de Türkiye'nin dört bir yanında vergi idaresinin uygulamasını yaşıyoruz. Şimdi bakın, çok ilginçtir, bu süreçte tek başımıza kaldık derken, bir gelenek gelişiyor meslek Oda'mızda, yapılan her şeyi, ama her şeyi Oda'mızın göğüslemesi gerekli olduğunu söylüyorlar; doğru. Mükellefle devlet arasında köprü görevini üstlenin bizler doğal olarak, ilk olarak bize sorunlar geliyor, biz sorunları aşmaya çalışıyoruz. Ama bunun bir muhatapları var, örgütleri var, bu örgütlerin niye sesi soluğu çıkmıyor bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve TOBB'la yaptığımız ortak bir protokol olmasına rağmen bu vergi sistemine aykırı olan, beyan sistemine aykırı olan bu işlemin durdurulması yönünde ortak bir yazı yazılmasına rağmen bakanlara aktarmadılar. Şimdi Meslekte Birliğe geleceğim değerli arkadaşlar. Peki siz bu beyannamenin öne çekilmesinde, bu matrah artırımını uygulamalarından siyasi bir rant mı bekliyorsunuz? Oraya gönderdiğiniz milletvekilleri bakanlar sizin arkadaşlarınız değil mi? Ne yapmaya çalıştık ise, tersini yapmaya çalıştınız. Bakın ben bir örnek vereyim, tarihini hatırlatacağım, Salih Bey siz de vardınız. 23 Şubat 2004 İstanbul Odasının Danışma Meclisi toplantısı. Demokratik Platformdan arkadaşlarım da var o toplantıda. Özellikle sizi de davet ettik ve bunu faaliyet kitabına da koyduk. Oda'mızın matrah artışına duruşu diye. Sayın Defterdara söyledik, bu yanlış uygulamayı durdurun, beyannamenin geri çevirme diye bir olay olmayacak, olamaması gerekli olduğunu söylediğimizde, niye o Meclis toplantısında sesiniz soluğunuz çıkmadı, neden? Bunu tüm meslek camiasının bilmesi lazım. Bakın değerli arkadaşlar, bu böyle yetmezmiş gibi arkadaşlar birçoğunuza mail geçtiler, neyi mail geçtiler söyleyeceğim size.

Değerli meslektaşım adı altında üyelerimize göndermiş olduğu bir metin Meslekte Birliğin. Diyor ki, Meslekte Birlik Mali Müşavirler Muhasebeciler Grubu olarak 12 Mart 2004 günü saat 16–18 arası Sayın Defterdar Kadir Boy ve Yardımcısı Adem Durak ile makamında görüşülmüş bu beyannamelerin geri çekilmesi konusunda ikna edilmiş ve sorunu biz çözdük diye tüm meslektaşlarımıza sms geçtiler, sorununuzu biz çözeriz diye. Bakın, İstanbul Defterdarlığının 9 Nisan 2004 tarihli İstanbul Odamıza göndermiş olduğu yazı diyor ki: “2003 takvim yılına ilişkin beyanname kabulü esnasında zarar beyan eden mükellefler dahil Kurumlar Vergisi beyannamesine vergi dairesi işlem yönergesinde sayıdan ve beyanname eklerimizdeki belgelerin eklenmiş olması hâlinde kabul edilmesi gerektiği hususu tüm vergi dairesi başkanlıklarına 8 Mart 2004 tarihli bir yazıyla gönderilmiştir” deniliyor. Burada vergi dairesi müdürü olan arkadaşlarım var. 8 Mart 2004 tarihinde bu yazıyı sizin sevgili arkadaşım yalnız kalmanıza rağmen İSMMMO görmüştür. Konuları doğru ve objektif olarak anlatmak zorundayız.

Şimdi sevgili arkadaşlar, asıl konuya geleceğim, ama birkaç arkadaşımın eleştiri anlamındaki getirdikleri, Yücel arkadaşımın eksik bıraktığı hususları tamamlamak istiyorum.

Bir arkadaşım diyor ki, dergi aylık olmalı, zaten seçim broşürümüzde var, bu meslek camiasına vermiş olduğu bir taahhüttür. Ama, bunu bir toplumsal boyutları da geliştirilebilir, bu öneridir, ama bu dergi bir mevzuat dergisidir. Bir iddiamız vardı, meslek mensuplarını süreli yayınlardan kurtaracağımızı, en büyük kaybımızın bu olduğunu yaptığımız büro ziyaretlerinde birçok arkadaşımızın bize söylediği nokta, artık bu süreli yayınları bıraktığımızı, Odamızın internet sayfasının her türlü bilgi anlamında yeterli olduğunu, bu anlamdaki dergiye bakışımızın boyutu budur. Ama bir yenilik getireceğiz. Dergi konusunda önümüzdeki süreçte bir abone sistemini oluşturacağız, yaklaşık 4 bin, 5 bin tane dergi geri dönmekte, yine büro ziyaretlerinde gördüğümüz kadarıyla birçok arkadaşımızın bu derginin kapağını açmadığını görüyoruz. Dolayısıyla, abone sistemindeki amacımız, ücret olmadan sadece ve sadece bilgiye ihtiyacı olan arkadaşlarımıza böyle bir sistemle bu dergiyi göndermeye devam edeceğiz.

Yine bir arkadaşım diyor ki, bir günde diyor bu İstanbul’u nasıl dolaştınız diyor. 1 günde sevgili arkadaşım İstanbul’u sabahtan beri bekleyen buradaki bin arkadaşımızla dolaştık.

Yine bir arkadaşım ne zaman tabipler odası olacağız diyor. Bizim böyle bir iddiamız yok, bize herkes gıpta edecek, bizi herkes örnek alacak. Merak etmeyin, şu anda örnek alıyorlar. Geçen gün Konya’da Genel Kurula gittiğimde Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı aynen şunu söylüyor: “Bizden çok sonra kurulmanıza rağmen 14 yılda geldiğiniz konumdan dolayı sizi gıptayla izliyoruz” diyorlar. Dolayısıyla bizim iddiamız, Türkiye’de böylesine dinamik bir meslek örgütünün başkalarını örnek olarak değil, bizi örnek almasıdır diye düşünüyoruz.

Şimdi sevgili arkadaşlar, gerçekten siz de ilgiyle izlemiştinizdir, muhalefet tamam, eleştiri tamam, hiçbir itirazım yok, birçok eksiklerimiz var, bunu kabul ediyoruz, hiçbir itirazım yok. Ama şu binayı anlatırken o kadar küçümseyerek anlattı ki arkadaşlarım, hatta deyimleri ucube, işte bir çıkmaz sokaktan bir başka sokağa. Gerçekten bu arkadaşlar bu binayı görmemişler sevgili arkadaşlar. Şimdi bu binanın özelliği, tabii ki gönül ister ki çok daha farklı bir yerde bu binayı oluşturabilirsiniz. Ama, bizim bu binadaki yaklaşımımız şuydu: Türkiye’de yok olan kent kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu bir süreçte özellikle Kurtuluş’ta İstanbul Defterdarlığı’nın bize bu adresi önermekte, kent kültürüne uygun bir bina yapacağız iddiasıyla biz buraya sarıldık. Toplam 5 bin metrekare kapalı alanı var, multivizyonda anlattık. 9 tane dershanesi var, 2 dershanesinde yabancı dil eğitimi devam ediyor. 260 kişilik konferans salonu var. Bu binanın ucube olup olmadığının kararını, bizden 100 yıl önce kurulan baroyla yan yana koyacaksınız, olmasını istediğiniz tabipler odasıyla yan yana koyacaksınız, Mimar Mühendis Odalarıyla yan yana koyacaksınız, ondan sonra eleştiri yapacaksınız. Biz bununla gurur duyuyoruz.

Şimdi sevgili Salih Yılmaz konuşurken gerçekten -burada mı Salih, buradasın değil mi- hakikaten bu konuştuklarına kendin inanıyor musun, inanıyor musun konuştuklarına. Yani, bunu muhalefet olsun diye konuşuyorsunuz Salih, gerçekten üzülüyorum sevgili Salih. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın buradaki tüm çırpınmamız, tüm kavgamız bu mesleği biraz daha iyi durumlara götürebilmek, toplumda daha daha iyi noktalara gidebilmek. Gerçekten önümüzdeki süreçte artık biraz bu kısır tartışmaların sona erdiği, Yücel arkadaşımın ifade ettiği gibi Oda'dan ayrı bir farklı örgütlenmeyle farklı eğitimler yapmak yerine oturup mesleğin sorunlarında çözüm üretme konusunda birlikte olmaktan başka şansımız var mı değerli arkadaşlar? Bugüne kadar hiçbir yazılı öneri sunmazken, haklısınız genel Kurul'dan genel kurula bir eleştiri yapmakla bu mesleğin sorunlarını çözeniz mümkün değildir. Şunu içtenlikle söylüyorum: Önümüzdeki süreçte İstanbul Odası koşacaktır değerli arkadaşlar. 220 tane mutfakta çalışan arkadaşlarım var, 30 tane ilçe temsilcisi arkadaşlarım var, çok zor koşullarda bu dönem elinden geldiği kadar üretim yapmaya çalıştılar. Ama bu yeni mekanda, yeni çalışma ortamında Türkiye'nin gözbebeği olan, herkesin İstanbul'dan üretim beklediği bir süreçte İstanbul Odası öncü görevini mutlaka sürdürecektir. O yüzden gelin mesleğin temel sorunlarında, yaşadığımız sıkıntılarda uzaktan veya senede bir günden bir güne değil, kapılarımız herkese açık, yeter ki gelin bu mesleğin sorunlarını çözmeye birlikte olalım. Ben bunu seçime giren, girmeyen tüm gruplara sesleniyorum; biz bir araya gelmeden mesleğin sorunlarının çözümünde birbirimizle oturup ortak noktalarda anlaşmadan, üretmeden bu kısır tartışmalar devam edecektir, önümüzdeki süreçte sizlerden böyle bir görev beklediğimizi belirtmek istiyorum.

Ne yaptıklarımıza gelince. Buradan çıktığınızda lütfen iki tane broşür var; bir ÇDMB'nin broşürü, bir de Meslekte Birliğin broşürü. Oturun, inceleyin, neler vaat ediyorlar, ÇDMB neler yapmış, meslek nereye gelmiş, nereye götürüyor, bunun kararını siz verin.

Sevgili arkadaşlar, siyasi konuşmamaya çalışacağım. Ama arkadaşlar özellikle birkaç konuya girdikleri için ve özellikle de konuşma yapan arkadaşlarımızın çok hassas olduğumuz bir konuyu küçümsemesinden dolayı bu konuda birkaç şey söyleyip sözümü tamamlayacağım.

Önce 14 yıl boyunca bu Meslek Odası seçimlerinde hiçbir siyasi parti bu seçimlere müdahale etmemiştir. Üzülerek gördük, izledik, tespit ettik ki, iktidar partisinin İstanbul İl Örgütü belki de içinde meslektaş adayımız olması nedeniyle bütün parti teşkilatını toplayıp mükelleflere yönelip bu seçimde Meslekte Birlik Grubu'nun desteklenmesine yönelik çalışmayı gerçekten üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. 14 yıl boyunca hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı, yönetim anlayışımızla hiçbir insan ayırım yapmayan bir meslek odası seçimlerinde bu anlayışın yanlışlığını yarın mutlaka göreceksiniz. Diyor ki bir arkadaşım, "Laiklik gidiyor anlayışı bitmeli, bize çok komik geliyor" diyor. Bizim bu sevdamız bitmez değerli arkadaşlarım, bu sevdamız bitmez. Biz tarafız, taraf.

Taraf olanlar, yarın lütfen sandığa gidiniz, bu odayı farklı anlamda ele geçirmek isteyenlere 14 yıldır sahip çıktınız, sahip olmaya davet ediyorum, hepimize saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, gündem maddesini oylayacağım lütfen...

Söz vereceğim, lütfen oturun. İlgili gündem maddesini işlemeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlar, lütfen...

Mustafa Coşkun:

Sayın Başkan, açıkça ithamlarda bulundular.

Nail Sanlı:

Mustafa Bey, ama sabote ediyorsunuz toplantıyı...

Değerli arkadaşlarım, müsaade eder misiniz? Değerli arkadaşlar, ilgili gündem maddesini işlerken ferdi söz almak isteyen herkese söz verdik, arkasından iki kere sordum, başka söz almak isteyen kimse var mı? Hatta kendisini gruplar dışı görmek isteyen, belki grupları benimsemeyen, ferdi konuşmak isteyen arkadaşlara da öncelikle söz verdim ve öncelikle onları konuşturdum. Ondan sonra oybirliğiyle mutabakat hâlinde gelmiş olan gruplar adına dörder kişilik konuşmacıları sırasıyla bir o gruptan bir o gruptan bir o gruptan bir o gruptan teker teker konuşturdum. 15 yıldır Genel Kurul yapıyoruz. Gelen eleştiriler ve sorular üzerine Oda Yönetim Kurulu'na söz verilmesi tüm demokratik kitle örgütlerinde ve genel kurullarda usuldür, bizim de Divan olarak yaptığımız sadece odur. Oda Yönetimi gelen sorulara, eleştirilere cevap vermiştir.

İlgili gündem maddesi görüşmeler safhası tamamlanmıştır. Ancak gündem maddesini tamamlamak istiyoruz. 8. maddedeki Oda Yönetim Kurulu'nun çalışma raporu ve kesin hesaplarını, Denetleme Kurulu'nun raporunu ve Disiplin Kurulu raporlarını ayrı ayrı oylarınıza sunacağım aklanması noktasında. Deminden beri görüşülen Oda Yönetim Kurulu çalışma raporunu ve kesin hesapları ibra etmek için oylarınıza sunuyorum: İbra edenler... Etmeyenler...

Meslekte Birlik Grubu bir geleneği başlatmış değerli arkadaşlar, ibra etmeyen arkadaşlar orada. Denetleme Kurulu raporunu oylarınıza sunuyorum:

Kabul edenler? Etmeyenler? Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Disiplin Kurulu raporunu kabul edenler? Etmeyenler? Teşekkür ediyorum.

Gündemin 9. maddesine geldik değerli arkadaşlar:

Yeni çalışma döneminin bütçesinin görüşülmesi ve oylanması. Bu konuda Divan'a gelmiş bir önerge var:

“İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 15. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına;

Gündemin 9. maddesinde bulunan yeni çalışma dönemi bütçe faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan okunmadan görüşmeye geçilmesini öneriyoruz.

Yahya Arıkan, Salih Yılmaz, Hamdi Balcı”

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Gelecek dönem bütçesi hakkında görüş sunmak isteyen arkadaşlara söz vermek istiyorum... Orada şey var, özür diliyorum arkadaşlar; Yönetim Faaliyet Raporu kesin hesapların okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı aklanması. Biz görüşülmesini okunmadan oyladık görüşülmeye geçtik, ondan sonra genel soru ve eleştirilerden yönetime cevap verdik, daha sonra ayrı ayrı oyladık; ilgili gündem maddesinde bir eksiklik yok.

9. maddede gelecek dönem bütçesiyle ilgili söz almak isteyen kimse yok herhalde...

Buyurun değerli arkadaşım.

Bir Katılımcı:

Buradan söylemek istiyorum.

Nail Sanlı: Buyurun.

Katılımcı: Hasta olan meslek mensuplarımıza veyahut da muhtaç meslek mensuplarımıza yardımcı olunmasını Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurul'dan onay istiyorum.

Nail Sanlı:

Raporumuza dipnot olarak yazarız efendim.

Katılımcı:

Teşekkür ederim.

Nail Sanlı:

O zaman bu konuda görüş sunmak isteyen arkadaş yoksa, kitapçıkta sunulmuş şekliyle oylarınıza sunmak durumdayım ben.

Gelecek dönem bütçesini Faaliyet Çalışma Raporu'nda sunulmuş olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Seçimlerde kullanılacak oy pusulaları şeklinin görüşülmesi.

Bu konuda da Divan'a verilmiş grupların ortak bir önerisi var:

“15. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına;

30 Mayıs'ta yapılacak Oda seçimlerine katılımın yüksek olacağı tahmin edilmektedir. Seçime katılacak grupların birden fazla olması nedeniyle hem seçimlerin sağlıklı geçmesi, hem de oy tasnifinin sağlıklı yapılabilmesi için mühürlü boş oy pusulalarının yanı sıra çoğaltılmış basılı mühürlü oy pusulalarının da seçimlerde kullanılmasını, ayrıca çoğaltılmış basılı oy pusulalarında grup isminin yazılmasına, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının asıl üyeleriyle delegelerinin bir arada yazılmasına, yönetim kurulunda en az üç, disiplin kurulunda en az üç, denetleme kurulunda iki ismin yazılmak suretiyle basılı oy pusulasından isimlerinden bir kısmının çizilerek yerlerine yenilerinin yazılabilmesi ve bu oy pusulasının geçerli kılınmasına ve gruplar adına basılı oy pusulası renklerini Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına turuncu renk, Meslekte Birlikte Grubu adına sarı renk, Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Grubu adına beyaz renk olarak öneriyoruz.

Yahya Arıkan, Salih Yılmaz, Alaaddin Takar”

Bu isimler grupların temsilcileridirler. Bu şekilde yarın yapılacak olan seçimlerde matbu basılı oy pusulası kullanılmasını ve genel kurul kararının tasviplerine sunuyoruz grupların ortak önerisidir. Bu şekilde oy kullanılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Teşekkür ederim.

Seçime katılacak adayların veya grup listelerinin Divan'a verilmesi konusu var, müracaatları bekliyoruz.

Grupların kendi listeleri var, ferdi aday var mı? Yok. O zaman ben Divan'a gelmiş üç tane Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarını adaylarımı sizlere okumak istiyorum.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adayları:

Yönetim Kurulu: Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Hüseyin Fırat, Muammer Keskin, Hüseyin Bekiroğlu.

Denetleme Kurulu: İsmail Hakkı Baliç, Sevim Erden, İlhan Güven.

Disiplin Kurulu: Necati Kafkan, Coşkun Kolsuz, Mustafa Gürses, Mahmut Uzuntepe, Hüseyin Kaleli.

Meslekte Birlik Grubu adaylarımı okuyorum:

Yönetim Kurulu: Salih Yılmaz, Bayram Karacan, İbrahim Balcıoğlu, Recep Özer, Mevlüt Ardal.

Denetleme Kurulu: Ekrem Yiğit, Soner Yılmaz, Hamza Bölükbaşı.

Disiplin Kurulu: Salih Çakır, Tarhan Hacıhamzaoğlu, Ayhan İskenderoğlu, Yaşar Kirman, Erol Bayram.

Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Adayları:

Yönetim Kurulu: Alaaddin Tatar, Ali Sevinç, Selma Böldüllü, Cevat Bozduman, Fahri Gümüş.

Denetleme Kurulu: Şerif Uzman, Muharrem Özlü, Fevzi Şen.

Disiplin Kurulu: Halil Oruztaş, Fikret Baş, Maksut Armağan, Özkan Özden, Selami Kayalar.

Ayrıca her grup adaylarının altında 806 birlik delegesinin ismi mevcut.

Yarın yapılacak olan Odamızın seçimlerine gruplar halinde listeler olarak katılan bütün adaylara Divan Heyeti olarak başarılar diliyoruz.

Dilek ve Temenniler. Söz almak isteyen? Buyurunuz efendim.

Mustafa Coşkun:

Sayın Divan, değerli meslektaşlar; öncelikle biraz önceki tablodan dolayı hepinizden özür diliyorum şahsım adına. Ancak bu davranışa bizi sürükleyen asıl sebep, son derece olgun bir havada geçen Genel Kurul'u en son konuşmacı olan Oda Başkanı olarak saygı duyuyoruz, söz hakkına her zaman saygı duyduk, gerçekle bağdaşmayan birtakım ithamlara dönüştürmesi ve açıkça yakışık almayan bir tavırla burada bir grubun başkan adayının, yarın oda başkanı olması muhtemel bir arkadaşımızı açıkça azarlarcasına saygısızca bir ifade tarzıyla itham etmesinden kaynaklandı. Sadece ben buna cevap vermek için buradayım, yoksa kişisel olarak herhangi bir fevri bir söz alma gibi bir durum söz konusu değil. Ama toplantının son bölümünde, toplantıyı çıkırından çıkararak maalesef Sayın Başkan'ımız olmuştur.

Öncelikle bir yanlış ifadeyi düzeltmek durumundayım. Sayın Başkan diyor ki, 12 Mart'ta Oda Meclisi'nde sizlerin de içinde bulunduğunuz bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda bizler birtakım görüşlerimizi –tarihlerde yanılıyor olabilirim- ifade ettik, zarar beyan eden beyannamelerin alınmaması hususunda ve siz sesinizi çıkarmadınız. Şimdi bundan ne anladınız siz arkadaşlar? Anladığınız şu herhâlde değil mi: Yani siz bu iş için mücadele ederken biz sessiz kaldık. Hâlbuki olay şu: Burada grubumuzu temsil eden arkadaşlar sorun ortada, aynı mücadele içerisindeyiz, bunun çözümüyle ilgili bir ifade biçimi ortaya çıkıyor. Bununla ilgili mücadelenin destekçisi olduğumuz anlamda ses çıkarmıyoruz. Yani, biz şunu mu demeliydik: Sayın Başkan, bizim arkadaşlar size şunu mu ifade etmeliydiler: Siz haksız bir iş yapıyorsunuz, mali idarenin burada

yapmış olduđu işler doğru bir işlem midir demeliydi? Bunu mu protesto ediyorsunuz. Sessiz kalmak, oradaki konuyu onaylama manasındadır. Bunu manipüle ederek, çarpıtılarak buradaki arkadaşlarımızı yanlış yönlendirmesi doğrusu hiçbir şekilde anlamlı bulamadım. Bir telâş, anlamsız bir telâş içerisindeyiz. Serinkanlılığınızı yitiriyorsunuz. Yani, son söz alma hakkının sizlere verilmiş olması buradaki hazirunun bir kısmına hakaret etmeyi gerektirmez.

Bir ikinci gerçekle hiçbir alakası olmayan ithamınız şu: Meslekte Birlik Grubu işte güya birtakım partilerle ortak çalışma yapıyormuş. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok arkadaşlar, tamamen yalan bir itham bu.

Meslekte Birlik Grubu hiçbir siyasi partiyle çalışma yapmadı ve yapmaz. Ama Meslekte Birlik Grubuna birileri destek olmak istiyorsa, verilecek hiçbir desteğe de engel olmaz. Biz birtakım localarda, birtakım TÜSİAD üyelerinin gizli yerlerinde oy dilenmedik biz, irtica elden gidiyor diye oylar dilenmedik, biz her zaman meslektaşlarımızın arasında olduk. Sayın Oda Sekreterimiz Yücel Bey diyor ki, biz diyor, yetkiyi Genel Kurul'dan almak istiyoruz diyor. Biz de diyoruz ki, Sayın Yücel Akdemir, biz de şu Genel Kurulu bir görmek istiyoruz, şu Genel Kurul üyelerini bir görmek istiyoruz, nerelerde saklıyorsunuz bu üyeleri, onlardan bihaber almak istiyoruz. Reklam şirketlerine pazarladığınız üyeleri biz sadece mesleki bir dayanışma adına, derdimizi anlatmak adına sizden talep ediyoruz, defalarca ettik. Bunun adı demokratik bir yarış falan olmuyor, ortada demokratik bir yarış yok. Genel Kurul'dan haberdar olmayan bir kitle var şu anda. Seçimde sizinle beraber mücadele edecek Genel Kurul üyelerinden habersiz olan bir kitle var, bu nasıl bir yarış olacak. Şimdi kasıtlı olarak bazı şeyleri manipüle ediyorsunuz. Meslekte Birlik Grubu'nu...

Nail Sanlı:

Mustafa Bey, bir şey söyleyebilir miyim?

Mustafa Coşkun:

Tabii, elbette.

Nail Sanlı:

Sözünüzü kesmek gibi bir şeyim yok, dilediğiniz kadar konuşun. Ama dilek ve temennilerde cevap üstüne cevap doğurabilecek konuşmalar oluyor. Bu Genel Kurul sabaha kadar değil.

Mustafa Coşkun:

Ben ithama cevap veriyorum. Tek cümle söyleyip bitiriyorum.

Nail Sanlı:

Peki konuşun.

Mustafa Coşkun:

Tek cümle söyleyip bitireceğim. Meslekte Birlik Grubu'nun arkasında sadece meslektaşlarımız var, Meslekte Birlik Grubu'nun arkasında işte Türk Bayrağı var, burada duran Türk Bayrağı var. Meslekte Birlik Grubu'nun arkasında Mustafa Kemal Atatürk var, Fatih Sultan Mehmet var, Osman Gazi var, Bilge Kağan var.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Muammer Keskin, buyurun. Evet, Sayın Muammer Keskin'le kapatacağımız toplantımızı. Sayın Keskin, buyurun.

Muammer Keskin:

Sayın Divan, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Uzun yıllardır meslek mücadelesinde önderlik yapmış bir grubunda önder bir ismi, Sayın Öcalan burada bir grubu ve bir zümreyi ifade ederken elbette tepkisini göstermekte haklı olabilir. Yaşadığımız toplumda gerçekten doğrularla yanlışlar o kadar iç içe geçmiş ki neyin doğru neyin yanlış olduğunu zaman zaman hepimiz karıştırıyoruz. Ama yaşadığımız bir olayı da kimsenin çarpıtmaya hakkı yoktur, o da şudur: Evet değerli arkadaşlarım, AKP'nin İstanbul İl Örgütü, siz istesenez de istemesenez de, benim canlı telefon konuşmamı, benim yaşadığım bir olayı siz ne kadar yalan diye söyleseniz, ne kadar yanlış diye söyleseniz, herhalde benim kendi yaşadığımı ve kendi diyalogumu arkadaşlarla geçen, isim de verebilirim, AKP Şişli İlçesi'nin bir yöneticisi haddine düşmeden İstanbul Odası'nı arayacak, İstanbul Odası'nın yöneticilerini, çalışanlarını tehdit edecek, biz iktidar partisiyiz, istediğimizi her şeyi elde ederiz, alırız, listeleri neden vermiyorsunuz diyecek ve siz diyeceksiniz ki buradan çıkıp yalan söylüyorsunuz böyle bir şey yoktur diye.

Değerli, sevgili meslektaşım, siz gerçekten iyi bir hatipsiniz, gerçekten de genel kurullarda benim de saygıyla izlediğim bir meslektaşımısınız. Ama ne yazık ki bir grubun önder kadrosu önce bu yapılanları değerlendirir, düşünür ondan sonra konuşur.

Biz Çağdaş Demokrat Muhasebeciler olarak iddia ediyoruz ve Oda'da da değerli AKP yöneticisine şunu söyledim, aynen çok saygısız, çok onur kırıcı bir şey de söyledi, "Mustafa Sarıgül bu listeyi istese ayağına kadar götürürsünüz, biz istiyoruz niye vermiyorsunuz?" Ne Mustafa Sarıgül, ne bizim yandaşımız, meslek örgütlerinin dışından herhangi birine Odamız tarafından bir liste verilmemiştir, verilmeyecektir, bu bizim yönetim kararımızdır.

Eleştirebilirsiniz, doğru olmayan yerde doğruları da söyleyebilirsiniz, bunlara katılırız, ama kalkıp burada bize ders verme hakkına sahip değilsiniz, hatta hatta bize yalancılıkla suçlama hakkına sahip değilsiniz, isterseniz ben o ismi burada vermiyorum, çıkarken size verebilirim. Bu saygısızlığı gösteren bir iktidar temsilcisi eğer bugün bunun altını çizerek bunları burada ben söylüyorsam bunu taşıyacağız ve her yere de taşıyacağız, taşıyabildiğiniz yere kadar taşıyın. Sayın Oda Başkan'ımızın söylediği gibi, biz demokrasiden yana tarafız, laikten yana tarafız ve tarafsızlığımızı da devam ettireceğiz.

Genel Kurul'a saygılar sunuyorum.

Nail Sanlı:

Yarın yapılacak olan seçimlerimizde tüm gruplara başarılar diliyoruz. 16. Olağan Genel Kurul'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Divan Kurulu olarak hepinize saygılar sunuyoruz.