

# İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

## 19'uncu Olağan Genel Kurulu

10 Mayıs 2008

### **Yücel Akdemir:**

Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi bekliyorum. Verilen bir önerge var. Başka önerge yoksa önergeyi Genel Kurula okuyorum:

“Divan Başkanlığına Nail Sanlı’yı, Başkan Yardımcılığına Sevim Ergen’i, üyeliğe Aysun Dede’yi, üyeliğe Rahime İldemir Bayrak’ı öneriyoruz. Yahya Arıkan, Yücel Akdemir Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.

### **Nail Sanlı ( Divan Başkanı):**

Değerli konuklar, değerli oda başkanları, İstanbul Odamızın değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi Divan heyeti adına saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle Divana göstermiş olduğunuz teveccühe ve güvenden ötürü teşekkür ediyorum. Bütün çabamız İstanbul Odamıza yakışır, anlamlı, seviyeli bir Genel Kurul idare etmek olacak. Güveniniz için tekrar teşekkür ediyorum.

Gündeme geçmeden önce değerli arkadaşlar, zorlu ve anlamlı bir süreçten geçtik geldik bu genel kurullara. Geçen hafta 7 odamızda genel kurul yapıldı. Bu hafta 20 odamızda genel kurul yapılıyor. Zorlu bir süreçti, ama sonuçları açısından anlamlı ve başarılı bir süreçti. Bir kez daha ortaya çıktı ki ülkeyi yönetenler sadece seçilmiş olmakla birlikte kendi yetkilerine güvenmeleri ve inanmaları yetmiyor, ülkeyi sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle, meslek örgütleriyle, sendikalarla birlikte yönettiklerini ve bu örgütlerinin tabanlarının, taleplerinin olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bugünkü Genel Kurulumuzda da işleneceği ve görüleceği üzere mesleğimiz açısından sonuçları en azından Cumhurbaşkanımızın meslek yaşamız hakkında göstermiş olduğu duyarlılık bizi son derece memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Hazirun önünde Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi bir kez daha sunuyoruz. Gündeme geçiyorum.

İlgili gündem maddesi, Başkanlık Divanının seçilmesi oluştu, ancak Divana Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi kısmını oylarınıza sunacağım. Seçmiş olduğunuz Divana bugünkü Genel Kurul tutanaklarımızın hazırlanıp imzalanma yetkisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Gündemin 3'üncü maddesinde saygı duruşu var, İstiklal Marşı var.

Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, silah arkadaşları, aramızdan ayrılan devlet büyüklerimiz ve meslektaşlarımızın anısına sizi 1 dakikalık saygı duruşuna, ardından da İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun.

Sayın hazirun, gündemimize başlamadan önce Genel Kurul gündemine bir ilave gündem önerisi var, onu öncelikle okuyacağım size:

“19. Olağan Genel Divan Başkanlığına,

01.10.2007–15.02.2008 tarihi arasında yapılan Maliye müfettişleri denetimi neticesinde düzenlenen 01.04.2008 tarihli ve 577–3, 578–6 sayılı basit rapor hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve Genel Kurula anlatılmasıyla ilgili olarak gündemin 12. maddesinden sonra gelmek üzere gündeme madde ilave edilmesini öneriyoruz.

Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak. Zannediyorum Genel Kurul gündemi hazırlandıktan sonra böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş, onun için Genel Kurulun oylarınıza sunacağız.

Bu gündemi oylarınıza sunuyorum 12. maddeden sonra görüşülmek üzere: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Gündemin 4'üncü maddesi multivizyon gösterisi; hep birlikte izleyelim. Buyurun.

### **(Multivizyon gösterisi )**

#### **Nail Sanlı:**

Evet, Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz bu güzel gösteri için. Gündemin 5'inci maddesinde Yönetim Kurulu adına Oda Başkanının konuşması. Sayın Yahya Arıkan, buyurun efendim.

#### **Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):**

Sayın Divan, Sayın Onursal Başkanım, sayın milletvekillerim, Marmara Üniversitesinin Saygıdeğer Rektörü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanları, değerli basın mensupları, saygıdeğer meslektaşlarım; Odamızın 19. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; sunumumu dört ana başlıkta ele alacağım; dünya ekonomisi, dünya ekonomisinde Türkiye ekonomisinin yeri, Türkiye ekonomisi ve muhasebe meslek yasası.

Değerli konuklar, bundan bir yıl önce 18'inci Genel Kurulumuzu açarken Türkiye ekonomisini değerlendirirken şöyle demiştik: Ekonomide ikili bir yapı oluşmuştur. Bir yandan kazanan azınlık bir kesim, diğer yandan kaybeden çoğunluk bir kesim var demiştik. Aradan geçen bir yılda bu dengesizliği düzelterek adımlar atılamamıştır. Bu süreçte kazanan azınlık kesim daha çok kazanmış, kaybeden çoğunluk kesim ise daha çok kaybetmiştir. Türkiye yüksek kur, düşük faiz, ithalatla büyüme çıkmazındayken, bu tabloya dünya piyasasındaki krizler de eklenmiştir.

Değerli konuklar, dünya ekonomisi büyük bir bunalım yaşamaktadır. ABD'de başlayan ve tüm dünya ekonomilerinde hissedilen bir yavaşlama söz konusudur. Bu süreci anlatmak için ABD'nin ekonomik yapısını kavramakta yarar vardır. ABD'nin gelir dağılımı yapısına bakıldığında kriz üreten bir gelir eşitsizliği olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda ABD gelir dağılımı en bozuk dördüncü OECD ülkesidir. ABD, bir tüketim imparatorluğudur. En yoksulların parasızlığı ve üst zenginlerin harcama iştahı sonucu tasarrufu bitirmiştir. Orta ve alt grupların başlıca tüketim aracı krediye dayanmaktadır. Çin ve Asya ülkelerinin fazlalarını ABD'ye borç vererek kurulan saadet zinciri bu kredilerin geri ödenmemesiyle kırılmıştır.

Değerli konuklar, bütün önlemlere karşın ABD ekonomisinde yavaşlama, hatta durgunluk baş göstermiştir. Son verilere göre işsizlik oranı 2007 yılının ortalarında yüzde 4,5 iken sürekli artmış ve yüzde 5,1'i bulmuştur. Bu milyonlarca insanın işsiz olması demektir.

Dünya ekonomisi 1929 büyük buhranından sonra en büyük bunalımını yaşamaktadır. 2007 sonunda ABD'de başlayan kredi ödemelerinde tıkanma ve mali piyasalardaki çalkantı, finans sermayesinin egemenliğiyle şekillenen ekonomileri dar boğaza sokmuştur.

Değerli konuklar, bugün dünya ekonomisinin içine girdiği darboğaz, Amerika'da, Avrupa'da yüzbinleri işsiz, evsiz bırakmaktadır. Kredi faizlerinin ve gıda fiyatları artışıyla devam eden kredi krizi Asya ve gelişmekte olan ülkeleri sarsmaktadır. ABD ve Avrupa'da finansal kuruluşların iflasının ardından Asya, Latin Amerika, Orta Avrupa ülkeleri için de durgunluk kaygısı baş göstermektedir.

Değerli konuklar, gelişmekte olan ülke ekonomilerini de etkileyen yavaşlama ve buna bağlı oluşan kriz bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmaktadır. Dünya ekonomilerini etkileyen üç büyük ekonomiye baktığımızda, 2007'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüyen ABD

ekonomisinin dördüncü çeyrekte 2,5'e düştüğünü görüyoruz. 27 Avrupa Birliği ülkesinde yavaşlama daha derindir. Birinci çeyrekte 3,4 büyüyen Avrupa Birliği, dördüncü çeyrekte 2,6 büyüebilmiştir. Japonya'da aynı dönemin rakamları yüzde 2,9'dan 1.8'e düşüş şeklindedir.

Değerli konuklar, gıda, altın, ham petrol ve metal başta olmak üzere emtia fiyatları baş döndürücü biçimde artmıştır. Kimilerine yarayan bu artış ve bu krizin doğal sonucu olarak yüzbinlerce, milyonlarca insanı yoksullaştırmaktadır. Nitekim bu süreç aylar önce başlamıştır. Gıda fiyatlarındaki artışın yoksul ülkelerde 100 milyon kişiyi daha açlıkla karşı karşıya bırakması beklenmektedir.

Türkiye ihracatının yarısından fazlasını Avrupa'ya yapmaktadır. Bütçe açıkları büyüktür ve sıcak para hareketlerinden doğrudan etkilenmektedir. Türkiye işsizlikle boğuşmaktadır. İstihdam alanları yaratmak için yerliyi ayakta tutarken üretmeye gelecek yabancı sermayeyi de çekmek durumundadır. Bu özellikle Türkiye yangının tam ortasında kalmıştır.

Değerli konuklar, bu kriz bu yıl ülke ekonomisini 2007'de hafif atlatılan durgunluğa sürüklemektedir. Bu yılın ikinci yarısında ve muhtemelen 2009'da da bu kriz derinleşecektir. Büyüme rakamları düşüşe geçmiştir. 2002'de yüzde 7,9, 2005'de yüzde 7,6, 2007'de 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl hedeflenen yüzde 4 büyümeyi yakalaması mümkün görülmemektedir.

Değerli konuklar, 2007 büyüme oranına bakıldığında ana sektörlerde keskin bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş büyümeyi canlandıracak yeni bir ekonomik program uygulanmadıkça 2008 için kötü bir sinyaldir. 2006'da yüzde 13 büyüyen tarım, 2007'de yüzde 7,3 küçülmüştür. Lokomotif sektör olarak anılan inşaatteki büyüme oranı yüzde 18,5'den 5'e düşmüştür. İmalat sanayinde durum farklı değildir, büyüme oranı yüzde 5,4'de kalmaktadır. Bu sektörlerdeki durum bunun için umutlu olmayı zorlamaktadır.

Artan enflasyona karşın kurun düşük seviyede tutulması ve milli gelir ve kişi başına gelire ilişkin rakamların çarpıtılmasına neden olmaktadır. Düşük tutulmuş dolar kuru ile yapılan hesaplamayı bir tarafa bırakır, sabit fiyatlarla, yani enflasyondan arındırılmış fiyatlarla bakmak gerekiyor. Sabit fiyatlarla bakıldığında gelişim farkında uçurum ortaya çıkmaktadır.

Değerli konuklar, Türkiye'de büyümenin sokağa olumlu yansımamasının nedeni, dış kaynak ve ithalata dayalı modeldir. Dış kaynak girişiyle ithalat rakamları ve büyüme arasında doğrudan ilişki vardır. 2001 krizinde ekonomi yüzde 7,5 küçülürken resmi verilere göre Türkiye'den 14.5 milyar dolara aşkın para çıkışı olmuştur. Bu dönemde 41 milyar dolar da ithalat yapılmıştır. 2004'de yüzde 8 büyüme yaşanırken, 17,7 milyar dolar para girişi olmuş, 97 milyar dolar ithalat yapılmıştır. 2007'de yüzde 4 büyümenin olduğu koşullarda 38 milyar dolar net sermaye girişi olmuş, ithalat ise 139 milyar doları aşmıştır.

Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; ithalata dayalı büyüme, düşük kur, yüksek faiz modeli istihdam yaratamamıştır. İşte uyku kaçtıracak rakamlar: İş bulma umudu olmayanların oranı yüzde 18,4; işsiz sayısı 4 milyon 530 bin; son bir yılda üretim dışında kalan 1 milyon kişi; kadınlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 11,2; genç işsizlerin oranı yüzde 21. Türkiye ekonomisi üzerindeki en büyük şantaj, kamunun borçluluk oranı azalsa hala dış borçlardır. Özel sektör bugün çarkını bu borçla çevirmektedir. Yabancı yatırım ve kredilerin milli gelire oranı son 5 yılda yüzde 71'den yüzde 98'e çıkmıştır.

Değerli konuklar, ekonomideki bütün gelişmeler yakın dönemde büyük risklere işaret etmektedir. Bu risklerden başlıcaları:

1- Bankasıyla, şirketiyle dörtte biri kısa vadeli olmak üzere borca boğulan Türkiye için en büyük risk ticari açığın finansmanındadır.

2- Kaynak sıkıntısı ve ekonomik faaliyetlerde azalma, daha yüksek işsizlik işletmelerin kapatılması demektir.

3- Zorlu bir döneme girildiği açıktır. Buğday ve pirinçte yaşandığı gibi farklı ürünlerin üzerindeki olası spekülasyonlar Türkiye'nin enflasyonu düşürme programına darbe vuracaktır.

4- Yıllık yüzde 16,5 faiz nedeniyle devlet kâğıdına yatırım yapan yabancı dolar üzerinden yüzde 41 getiri sağlamıştır. Vadeli döviz piyasalarındaki kurlar garanti altına alınmış, bu da Türkiye'den para çıkışına tünel kurulmasına olanak vermeyecektir.

5- Dünya ekonomisindeki küçülmeye dayalı ihracat daralması ve sıcak para çıkışı Türkiye'yi daha da küçültecektir.

Değerli konuklar, Hükümet toplumun çeşitli kesimlerinden yükselen seslere kulak vermeli ve bütün kesimlerle tartışarak bir B planı hazırlamalıdır. Bu krizden büyük zararlar çıkmamak için, gündemin konusu krize karşı önlemler olmalıdır. Bunun yolu, çözüm arayışında toplumsal uzlaşma zemininin sağlanmasıdır. Hükümet bu dönemde ekonomik programda revizyonlarını yaparak bu krizden etkilenecek kesimleri rahatlatacak önlemler almalıdır.

Hükümet bu süreçte toplumun bütün kesimleriyle işbirliği içerisinde olmak durumundadır. Hükümet dayanışma ve anlaşma içerisinde olmalıdır. Türkiye'nin bu keskin virajı sağ salim atlatmasının başka da yolu yoktur.

Değerli konuklar, Türkiye çok büyük ekonomik krizin eşiğindeyken parası olan yerli ve yabancı yatırımcıların önünü görebileceği adil uygulamalardan emin olabileceği ortamı yaratmak durumundadır. Yatırım teşviklerinde, vergilendirmede adalet, bu ortamın yaratılmasının başlıca araçları arasında sayılmaktadır.

Yapılması gereken ilk şey, vergi denetim oranı artırırken eş anlı olarak verginin ödenebilir düzeye gelmesi için yeni düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bu konudaki diğer çözüm önerimiz ise, sosyal güvenlik açıklarını konuştuğumuz bir ortamda çalışan emekliden çok yüksek oranda sosyal güvenlik destekleme primi almaya çalışmak kayıt dışını besleyen unsurlar arasındadır. Bugün hala BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığından emekli olup çalışan toplam 5 milyon 615 kişinin büyük bir kısmı sosyal güvenlik kurumuna sosyal güvenlik destekleme primi ödememek için kayıt dışı çalışmak durumunda kalmaktadır. Bu emekli çalışanlar ödeyemeyeceklerini bir riskle karşı karşıya kaldıklarından devlet eliyle kayıt dışına itilmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik destekleme primi kaldırılmalıdır.

Türkiye'de kayıt dışı milli gelirin yüzde 70'ine ulaşmaktadır. Kişisel ve kurumsal servetin artmasına karşın, servet üzerinde kapsamlı bir vergi alınmadığından dolayı vergilerin payı giderek artmaktadır. Vergi yükü son 12 ayda yüzde 67 yükselirken dolaylı vergilerin payı ise yüzde 72,3'e çıktığını görüyoruz. Beyan üzerinden alınan vergilerin oranı ise yüzde 10 civarında seyretmektedir. Bunun için adil bir vergi sistemi oluşturulmalıdır.

Adil vergi politikaları oluşturmaya çalışırken sosyal politikalara ağırlık verilip yoksullukla mücadele girişimleri desteklenmelidir. Devletin kurumları arasında eşgüdüm, bilgi akışı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Serbest beyan esasını yeniden getirilmelidir.

Türkiye'de istihdamın yüzde 80'inden fazlasını küçük ve orta boy işletmeler sağlamaktadır. KOBİ'ler için kayda girmeyi teşvik edici önlemler alınmalı, çalışma hayatına yönelik çağın gerektirdiği düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

Değerli arkadaşlarım, oysa biz bunların yerine ne yapmaktayız? İçeride ve dışarıda bu kadar büyük sorunlar, ekonomik sorunlar varken, uygulama alanı belirsiz çok sayıda yasal düzenleme mevcutken bildiğiniz gibi 3568 sayılı meslek yasamız değiştirilmiştir. En acil yasa hazırlıkları için bile yapılamayan hızlı bir mesai temposu sonucunda aceleyle 01.05.2008 tarihinde meslek yasası değişiklikleri yasallaştırılmıştır. Bu yasada yetki ve temsil karmaşası, tahsilât, hizmet sözleşmesi üzerinden alınan vergilerin bize ödettirilmesi, haksız rekabet, sorumluluk, angaryalar ve daha çok sayıdaki mesleki sorunlarımızın hiçbirine çözüm arayışı olmamıştır.

Değişiklik yasasının yanlışları ve eksikleri konusunda söyleyecek sözümüz çoktur. Öncelikle şu noktanın altını çizmek istiyorum: Bu yasa mesleğin sorunları hiç konuşulmadan, gözetilmeden hazırlanmıştır. Siyasi ahlaktan yoksun bir tutumla görüşülmüş ve Mecliste demokrasi cinayeti işlenerek çıkartılmıştır. Özetle Hükümet sözüm ona ekonominin ihtiyaçlarına uygun yasa çıkarmak amacıyla yasamızı değiştirirken hazırlık sürecine bizi katmamıştır. Meslek sorunlarını mesleği icra edenlerle tartışmamış, uygun çözüm arayışına gitmemiştir. Yasanın gerekçesine, mesleğin ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler getirmemiştir. Mesleğin sorunlarını gündeme almamıştır. Hükümet, demokratik talep ve haklar konusunda kötü bir sınav vermiştir.

Değerli meslektaşlarım, yasanın Meclis geleneği açısından ele alındığında uzlaşma kültürüyle hiç uyuşmayan bir süreç yaşanmıştır. Plan Bütçe Komisyonunda nispi temsilden vazgeçilerek uzlaşma sağlandığı halde yasa tasarısının Genel Kurulda değiştirilmesinin siyasi ahlak kurallarıyla bağdaştırılması mümkün değildir. Bu anlamda gerek Plan Bütçe Komisyonunda, gerek Mecliste başta Onursal Başkanımız Mustafa Özyürek, yani CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokratik Sol Partisine mesleğimize göstermiş olduğu destekten dolayı sizler adına teşekkür ediyorum.

Değerli meslektaşlarım, odalarımızda demokratik işleyiş sağlamanın yolu nispi temsildir. Bunun için nispi temsil gereklidir. İlgililere sorarsanız, bu mesleğin mensubuna, odalara, bağımlı bağımsız üyelerine, stajyerlerine, mesleki sorunların çözümünden çok nispi temsil gerekliymiş. Siz mesleğin sözcüsü olamazsınız, yönetimde olup olamayacağınıza biz bakarız diyorlar. Peki, tamam da, siz kimsiniz, muhasebecinin nesi olursunuz, bir tanışıklığınız var mı? Yok. Peki, siz bunu kim ve ne adına yapıyorsunuz? Efendim, demokrat hükümetim de onun için yapıyorum. Güzel, siz bu kadar demokratsınız, niye bakanlıkları muhalefetle paylaşmıyorsunuz. Onu bırakın, neden hiçbir konuda uzlaşma yolunu seçmiyorsunuz? Siz kendi tabanınızın talepleri için demokrat kesiliyorsunuz da, neden 1 Mayıs'ta anayasal hakkı tanıyorsunuz.

Değerli meslektaşlarım, serbest muhasebeci mali müşavirler, avukatlar, mimar-mühendisler, tabipler, eczacılar, diş hekimleri, veteriner, yedi birlik hepimiz bir araya geldik. Ankara'da günün etkin ve yetkin isimlerine sorduk. Ey ilgililer, siz taraftarlarınızı odalara sokmak için yasa çıkarıyorsunuz. Ama bu kuruluşlar objektif olmalı, özerk olmalı, kamu yararı için toplumsal konularda duyarlı olmalı, hoşuna gitse de gitmese de eleştirmeli, takipçi olmalı, ... Peki, bu saydıklarınız nasıl yapılacak, bunun garantisini kim verecek diye sorduk, yanıt yok. Sormaya devam ettik; peki, siz bu kadar demokratsınız, Mecliste bunu niye uygulamıyorsunuz? Yanıt yok. Dedik ki, siz ülkenin, mesleğin yararını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğitimden, aydınlıktan, hakkı için mücadele edenden yana mısınız, değil misiniz; önce bir bunu bilelim dedik.

Ayrıca, meslek yasası çıkarırken mesleki sorunları çözmek niyetiniz varsa, bu mesleği icra edenlere sormanız gerekmez mi, tartışmanız, çözüm aramanız gerekmez mi dedik; yine yanıt yok.

Neden sustuklarını artık biliyoruz değerli arkadaşlarım, farklı dilden konuşuyoruz çünkü. Onların muhasebe mesleği sorunlarına ilişkin gündemi yok. Meslek ve ülke gelişimine kafa yordukları zaten yok. Meslek örgütlerinde özerklik istedikleri, özgür seçimi destekledikleri de yok. Bir meslek örgütü çıksın konuşsun, bunu hiç istemiyorlar. Bir meslek örgütü hiç ayırım yapmaksızın bütün üyelerini kucaklayarak başarı öyküsü yazsın, eğitimleriyle, yayınlarıyla, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı gündemiyle güç kazanan Türkiye'nin sesi olsun, bunu hiç hiç istemiyorlar. İstemeyi bırakın, tahammülleri de yok, çünkü bunların ne tanıdıkları, anlayabildikleri şeyler.

Değerli meslektaşlarım, ne istiyorlar biliyor musunuz? İstedikleri şey, simsiyah bir Türkiye, istedikleri şey örgütleri çökertmek, her yeri ele geçirmek. Bırakın başarı öykülerini, kıpırtıya bile tahammülleri yok. Bunun için en temel siyasi ahlak kuralını çiğneyerek genel

kurulun ortasına bomba attılar, ama bomba ellerinde patladı, çünkü Cumhurbaşkanı veto etti. Bu süreç bitti mi? Hayır değerli arkadaşlarım, odaların ve TÜRMOB'un seçim maddeleri aynen durmaktadır. Bizimle uzlaşma sağlanıncaya kadar Anayasaya aykırı hükümler bitinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

Peki, biz ne istiyoruz? Siyasi ve ekonomik açıdan bağımsız, aydınlık Türkiye arzumuzdan vazgeçebilir miyiz? Peki ya demokrasiden, laiklikten? Biz demokraside takielere yer olmadığını biliyoruz. Laikliğin anlattıkları gibi olmadığını, bir yaşam biçimi olduğunu biliyoruz. Biz değerlerimizden vazgeçemeyiz değerli arkadaşlarım. Biz yasama gücüyle üstümüze saldırıyorlar diye aydınlık Türkiye talebimizden geri adım atmamız, aydınlık geleceğimizden de asla vazgeçmeyeceğiz.

Çünkü biz Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancımızla ayaktayız. Bu inançla başarı öyküsü yazdık. Kolluklu kâtipten saygın, aranan meslek mensubu konumuna geldik. Bu değerler bizim varlık nedenimiz ve çocuklarımıza da bırakmak istediğimiz ülkenin sigortasıdır. Bunu bilsinler. Ve bilsinler ki biz kendi örgütümüzün seçim ve yönetim modelini kendimiz belirleriz, sizler belirleyemezsiniz.

Biz biliyoruz ki sizler, sen tercih edemezsin, biz biliriz diyenlere en ağır yanıtı vereceksiniz. Nerede böylesine bir dimdik örgütü görmüşler? Henüz 20 yaşına girmemiş bir delikanlının heyecanıyla Türkiye'de toplumun muhalif sesi olabilmemiş bir başka örgüt nerede, onu yapabilmişler mi? Onlar bu birikimi, bu heyecanı tatmışlar mı hiç? En güzel yanıtını buradan vereceğiz değerli arkadaşlarım. Ankara'ya, sen değil, biz karar vereceğiz diyeceğiz.

Değerli meslektaşlarım, biz bugüne kadar kimseyi dışlamadık, çok sesliliğin dinamizmine hep inandık. Ülke ve mesleki sorunları çözüm arayışında bütün kesimlerle omuz omuza olduk. Meslek kuruluşlarında farklı önermelerde bulunanların zenginlik olduğuna inandık. Meclislerde, komitelerde birlikte çalıştık. Ama birileri bizim irademize saygı duymaz, bizim adımıza karar vermeye kalkarsa, aynı anlayışla yanıt veririz. Bizler ülkemizde muhasebe meslek mensupları olarak serbest çalışanı, bağımlısı, stajyeri ve çalışanıyla 250 bin kişiyi temsil ediyoruz. İSMMMÖ ailesi 25 bini aşkın büyük ve güçlü bir ailedir. Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan sivil toplumun temel taşıyız. Bu güçle kimse bizi hafife almamalı, sesimize kulak vermelidir.

Değerli meslektaşlarım, gücümüzü ülke çıkarları gözetmekten, demokrasiden, laik Cumhuriyet değerlerinden alıyoruz. Bu değerlerden ödün vermiyoruz, hiçbir dönemde de vermeyeceğiz. Meslek örgütlerinin üyesini geliştirmesi, yayınlar, eğitimler ve objektif kriterlerle yol almasına bağlıdır. Ülke ile mesleğin gelişmesi için zorunlu olan özerklikten taviz vermeyeceğiz.

Değerli meslektaşlarım, muhasebe denetim mesleğinin fonksiyonu değişmektedir ve önemi artmaktadır. Artık sadece vergi için değil bilgi ve karar için muhasebe yapacağız. Yeni TTK Kanunu, BASEL-II, sosyal güvenlik sistemindeki yasal değişiklikler başta uygulama alanında değişecek olan pek çok konu dururken meslek yasamızı katkımızı almadan şekillendirmek isteyenlere karşı mücadeleye de hazırız. Bize omuz veren yüzbinlerle hazırız. Toplumsal uzlaşma zemini aranırsa görüşmeye de varız. Ama yine bilsinler ki ne demokrasiden, ne de laik Cumhuriyet değerlerinden ödün veririz.

Değerli meslektaşlarım, İSMMMÖ'nün eğitim, yayın faaliyetlerine buradan tek tek sıralamaya gerek yok. Tek düzen muhasebe, enflasyon muhasebesi ve daha pek çok kilometre taşı olan köklü değişikliklerin tümünde olduğu gibi, dün olduğu gibi bugün de üyemizin, stajyerimizin yanındayız, yarın da olacağız. Hiç ayırım yapmaksızın bütün meslek mensuplarına ulaşan uluslararası muhasebe standartları, TTK Kanunu başta olmak üzere her dönemin yaşamsal konusuna dönük eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Sürekli çalışma haline getirilen mesleki seminerleri devam ettireceğiz. Dünyada konuşulan Mali Çözüm, İSMMMÖ Yaşam, Mevzuat dizileri gibi yayınlarımızı sürdüreceğiz. Mesleki raporlar ve piyasa değeri dikkate alındığında mucize gibi sonuç veren eğitimlerle mesleği ve meslek mensubunu

geliştireceğiz. Ne pahasına olursa olsun rakamların diliyle konuşacak, sosyal ve ekonomik sorunları anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz.

Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; siyasi ve ekonomik açıdan bağımsız Türkiye istiyoruz. Günün sorunlarını gören, geleceği algılayan iktidarlarla çalışmak, çözüm üretmek istiyoruz. Biz toplumun bütün kesimlerinin katıldığı platformlarda ülkenin kalkınması için ulusal politikaları devreye sokan, her koşulda B planı olan ekiplerle yol almak istiyoruz.

Değerli meslektaşlarım, yarın bildiğiniz gibi Anneler Günü. Bizi dünyaya getiren, bizi büyüten annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Önce bayan meslektaşlarımızın, sonra tüm meslektaşlarımızın Anneler Gününü bugünden kutluyor, iyi ki onlar var, iyi ki sizler varsınız değerli arkadaşlarım.

Sözlerimi tamamlarken buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum; ülkemizin kalkınması için çalışıyoruz, mesleği geleceğe taşıyoruz. Bizi yok sayarak yasa çıkaramazsınız. Unutmayın, meslekte uzlaşmanın adı kardır, meslekte siyasetin sonu zarardır. Son söz; yanlış hesap Bağdat'tan dönecektir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek, sizlerin güç birliğiyle sağlanacaktır. Genel Kurulun başarılı geçmesi dileğiyle hepimize saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konukların tanıtımına geçiyoruz. Onursal Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Özyürek aramızda, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necla Kur aramızda, hoş geldiniz Hocam. Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili Sayın Osman Kılıç aramızda, hoş geldiniz efendim. Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert aramızda, hoş geldiniz Sayın Milletvekilim. Sayın Oda Başkanımız gibi ben de Sayın Hüseyin Mert'in yasa çalışmaları sırasında bize göstermiş olduğu ilgiden ötürü sizlerin adına teşekkür ediyorum.

Yine yasa çalışmaları sırasında bizi yalnız bırakmayan ve adeta bir meslek mensubu, bir sorumlu gibi konuya sarılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Saymanı İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Şafak aramızda, hoş geldiniz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği Başkanı Sayın Sabri Tümer aramızda, hoş geldiniz Sayın Başkan. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanı Sayın Süleyman Bilge aramızda, hoş geldiniz Sayın Bilge. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Demirdüzen aramızda, hoş geldiniz efendim. Türk Mühendis ve Mimar Odaları İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Sayın Töre Dinçöz aramızda, hoş geldiniz efendim.

İçimizden biri, eski Genel Başkan Yardımcımız, Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Uğur Büyükbalkan aramızda, hoş geldiniz Sayın Büyükbalkan. TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi Sayın Sinan Aydın aramızda, hoş geldiniz efendim. Üyemiz, yine bizden biri, yine TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi Sayın Coşkun Korusu aramızda, hoş geldiniz Sayın Korusu. Mersin SMM Odamızın Başkanı Sayın Gülsüm Göktaş aramızda, hoş geldiniz efendim.

Zonguldak Odamızın Başkanı Sayın Zeki Dirlik aramızda, hoş geldiniz efendim.

Yalova Odamızın Başkanı Sayın İslam Doğan aramızda, hoş geldiniz.

Ankara Odamızın Sekreteri Sayın Sümer Altıntaş aramızda, hoş geldiniz.

Yine Ankara Odamızın Saymanı Sayın Turgut Bahadır aramızda, hoş geldiniz.

Kocaeli SMM Odamızın Yönetim Kurulu üyesi Sayın Atilla Güngör aramızda, hoş geldiniz efendim. Ve Onursal Başkanımızdan başlamak üzere konuşmalara başlıyoruz, buyurun Sayın Genel Başkanım.

## **Mustafa Özyürek (CHP İstanbul Milletvekili- TÜRMOB Onursal Başkanı) :**

Sayın Başkan, değerli konuklar; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın saygıdeğer üyeleri; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Arıkan hem Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili, hem mesleki sorunlarla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Ben fazla ayrıntıya girmeden öncelikle şu meslek yasasıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığının vetosuyla bir kaos önlenmiş ve mevcut yasaya göre odaların seçimlerinin yapılması sağlanmıştır. Ancak diğer önemli maddeler, anti demokratik maddeler, Anayasaya aykırı maddeler konusunda Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir değerlendirmesi olmamıştır. Eğer Hükümet ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu yasanın tekrar görüşülmesi noktasında ısrarlı olacaksa, biz Parlamentoda mücadele eden milletvekilleri olarak, burada Milliyetçi Hareket Partisinden, Demokratik Sol Partiden milletvekili arkadaşlarım var, onlarla ve Demokratik Toplum Partisindeki milletvekili arkadaşlarımızın da katıldığı bir şekilde muhalefet cephesi olarak bu yanlıştan dönülmesi için TÜRMOB camiasının ve odaların bir anlayışın, bir zihniyetin arka bahçesi olmaması için elimizden geleni yapacağız değerli arkadaşlarım.

Bu mesleğin 1989'da çıkan yasamızdan sonra 1990'da oluşan odalarımız ve TÜRMOB'dan sonra önemli sorunları olduğunu hep söyledik. Başkanlarımız söyledi, TÜRMOB Başkanırken sizlerle birlikteki konuşmalarımızda bunu hep ifade ettim. Bu yasanın çıkması döneminde Başbakanlık yapmış olan rahmetli Turgut Özal, ki bu meslek camiasına hizmeti nedeniyle kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum, bu yasa ile ilgili çok çeşitli grupların muhalefetini, tepkisini durdurabilmek için demiştir ki, "göç yolda düzeler, hele bir yasayı çıkaralım eksiklerini sonra tamamlayalım" demiştir. Yani, bu yasa daha çıkarken önemli eksikleri olduğu biliniyordu. 18 yıllık uygulama sonunda da çok büyük sorunlar, sıkıntılar olduğunu hep beraber biliyoruz. O nedenle biz geçtiğimiz dönemde değerli arkadaşım Masum Türker'in milletvekilliği olduğu dönemde pek çok milletvekilimizin imzasıyla bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesini sağlamıştık. Ama ne yazık ki Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiş olan o kanun teklifi Genel Kurula gelemeyi ve seçimler nedeniyle kadük oldu. Büyük emek vermiştik, odalarımız, TÜRMOB o konuda büyük çaba göstermişlerdi.

Hükümetten böyle bir tasarı geleceği duyulduğunda bekledik ki bir uzlaşma aranır, TÜRMOB'un görüşleri alınır, odaların görüşleri alınır ve mesleğin temel sorunlarıyla ilgili bazı çözümler gündeme gelir ve tartışırız bekledim. Hatta taslak ortaya çıktığında Maliye Bakanlığındaki arkadaşlarımızla içinizden çıkmış birisi ve 11 yıla yakın bu camiada Genel Başkanlık yapmış bir Mustafa Özyürek'le de hiç yoksa acaba ne gibi sorunlar var, ne gibi sıkıntılar var diye konuşmayı akıl etmediniz mi diye bir şikâyetinde de bulunmuştum. Ama arkadaşlarımız dediler ki, kusura bakmayın akıl edemedik, ama Plan ve Bütçe Komisyonunda bu konu görüşülürken sizin önerilerinizi elbette dikkate alacağız dediler.

Değerli arkadaşlarım, evet Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı önerilerimizi dikkate almak zorunda kaldılar. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 600'e yakın önerge vermek suretiyle iktidara dedik ki, bizimle uzlaşmadan bu yasayı çıkaramazsınız. Fakat AKP ile beş yıldır çalışan, Parlamentoda çeşitli vesilelerle yan yana karşı karşıya gelmiş bir milletvekili olmama rağmen çeşitli uzlaşma formülleri etrafında müzakerelerde bulunurken bir uzlaşma sağlarsak bazı noktalar içimize sinmese bile bir mutabakata varırsak yasayı en az hasarla çıkarırız anlayışına itiraf edeyim ki kendimi kaptırdım. Ama tasarı Genel Kurula gelmez bu anlayışımın ne kadar sofiyane, -affedersiniz- ne kadar aptalca olduğunu yaşayarak gördük değerli arkadaşlar. AKP'nin bildiğimiz takiye anlayışı bir kez daha kendini orada



gösterdi. Dediler ki, biz önergelerle Hükümet tasarısında ne varsa onu getireceğiz. Peki, 10 gün Plan ve Bütçe Komisyonunda bizi niçin oyaladınız. Bazen özel komisyonlar kurarak, bazen aramızda saatlerce tartışarak, bazen Plan ve Bütçe Komisyonunun 40 kişilik üyeleri olarak aramızda uzun tartışmalara vardık ve bir uzlaşma metni ortaya çıktı. 25 tane AKP'nin orada imzası var Komisyon Başkanı dâhil Özellikle seçim yöntemiyle ilgili olarak anlatmaya çalıştık ki günlerce, hem blok liste, hem nispi temsil mümkün değildir. Nispi temsil istiyorsanız çarşaf listeye geçeceksiniz. Doğru dediler, makul dediler, kabul dediler, imzalarını attılar. Fakat Genel Kurula geldiği andan itibaren verdikleri önergelerle Hükümet tasarısına geri döndüler. Hatta Hükümet tasarısında akıl edemedikleri bazı noktaları da tekrar önergelerle gündeme getirdiler.

Değerli arkadaşlarım, tabi bu bir siyasi ahlak anlayışıdır. Elbette Genel Kurulun Komisyondan geçen metni aynen kabul etmesi gerekmiyor. Ama bu geniş bir mutabakattı, Hükümetle, AKP ile muhalefet ile uzun tartışılarak varılan bir mutabakattı, bundan dönülmüş olması AKP'nin ne kadar aceleci, ne kadar belli kuruluşları ele geçirme anlayışında olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

28 maddelik bir tasarı, iç tüzükte öngörülen temel yasa gibi kabul edildi. Temel yasa tanımı, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne göre Türk Ticaret Kanunu gibi, Borçlar Kanunu gibi geçmiş dönemde görüşüp kabul ettiğimiz Türk Ceza Kanunu gibi gerçekten temel yasalar niteliğindeki yasalar içindir, çünkü onların binlerce maddelik yasaları madde madde görüşerek sonuçlandıramazsınız, onu grup grup görüşebilirsiniz. Ama böyle küçük, 28 maddelik bir esas kanunu değiştiren bir tasarının temel yasa olarak kabulü mümkün değil, doğru değil, ama AKP çoğunluğuna dayalı olarak eller kalktı, bu yasa temel yasa gibi görüldü. Yani, 2 bölüm halinde görüşülmesi sağlandı. Amaç neydi? Amaç, muhalefetin sesini kısmak, muhalefetin konuşmasını engellemek ve seçimler başlarken yeni yasaya göre seçim yapmak. Nispi temsili getirmek, belli arkadaşlarımız için yasaklar koymak, kimin seçileceğini belirlemek, nasıl seçileceğini belirlemek konusunda aceleleri vardı. Getirdiler, tartıştık, görüştük, burada konuşmalarım var. Çok adetten değil, gelenekten değil, ama bu tasarı etrafında 9 defa söz almak durumunda kaldım değerli arkadaşlarım. Bütün sakıncalarını, bütün iyi niyetimle anlattım. Günlerce, 10 gün diğer muhalefet partisine mensup arkadaşlarımızla birlikte komisyonda anlattık. Ama sonuç, hiçbir şey değişmedi, çünkü amaç belliydi. Eğer sizin amacınız TÜRMOB camiasını, mali müşavirlik camiasını daha ileriye götürmek, Türkiye ekonomisine daha çok katkı sağlayacak, denetimi etkinleştirecek, uluslar arası standartları Türkiye'ye getirmek istiyorsanız uzlaşabilirsiniz. Ama aklınızda bir tek şey varsa, nasıl olur da bize bugüne kadar mesafeli duran TÜRMOB'u ve odaları ele geçiririz mantığıyla olaya bakarsanız, tabii uzlaşma mümkün değil değerli arkadaşlar.

Şimdi AKP Futbol Federasyonundan başlayarak bütün kuruluşları ele geçirmeyi amaçlamıştır. Cumhurbaşkanlığından sıradan bir şefliğe kadar her noktada kendi yandaşınızı göreve getirdiniz. Bırakın da sivil toplum örgütleri üyeleri kimi seçerse onun vasıtasıyla yönetilsin istiyoruz değerli arkadaşlarım. Bırakınız da Türkiye'de biraz farklı ses çıksın, farklı düşünceler de gündemde olsun. Böylesine tekelci bir anlayış, demokratik bir anlayış değildir değerli arkadaşlarım.

AKP kendine demokrat bir partidir, AKP kendine özgürlükçü bir partidir. Ve AKP'nin ne yazık ki özgürlükten anladığı tek şey türbana özgürlüktür. Onun dışında hiçbir konuda özgürlük endişesi yoktur. Sayın Arıkan'ın da belirttiği gibi 1 Mayıs'ta İstanbul'u cehenneme çeviren, hastahaneye bile biber gazı bombası atan bir anlayışın zaten ne demokrat olması mümkündür arkadaşlarım, ne de özgürlükçü olması mümkün değildir.

Yani, bunun ayrıntısı uzun, hepimiz biliyorsunuz, izlediniz. Bu mücadele bitmeyecek, devam edecek, ama bunun temeli, o madde niçin böyle, bu madde niçin böyle diye düşünürseniz hepsinin arkasında bu kuruluşları nasıl AKP'nin arka bahçesi yaparız anlayışı vardır. Ama ben muhasebe camiasının, mali müşavirlik camiasının sağduyusuna inanıyorum,

Atatürk ilkelerine bağlılıklarına inanıyorum. Laik demokratik Cumhuriyete sahip çıkacaklarına inanıyorum ve bu camiaı bir partinin arka bahçesi yapmasına müsaade etmeyeceklerine inanıyorum değerli arkadaşlar.

Bu camia aydınlık Türkiye'nin camiası olmaya devam edecek, bu camia Türkiye'yi uluslar arası standartlarda bir meslek örgütü olarak yaşatmaya devam edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanının veto etmesi bir kaosu önlemiştir. Ve benim Meclisteki konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili bir benzetmem var. Ben kendisini yasamatige benzetmişim. Yasalar önden giriyor, arkadan çıkıyor, 71 tane yasanın hiçbirini veto etmemiştir. Ve o yasaların pek çoğunda Anayasaya açıkça aykırı hükümler vardır. Mesela, Cargill'le, Bursa'daki bir Amerikan şirketiyle ilgili yasa dördüncü defa Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiştir, daha önce üç defa Anayasa Mahkemesi o yasaı iptal etmiştir. Dördüncü defa gelen, ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar Anayasa Mahkemesine götürdük, yasanın Anayasaya aykırı olduğu çok açık. Biz bekledik ki Sayın Cumhurbaşkanından, bir kapsamlı değerlendirme yapsın, Anayasayı, hukuku dikkate alsın ve veto etsin. Ama yapmadılar, ilk kez bizim yasamızı çok küçük bir maddesi nedeniyle veto ettiler, ama sonuç itibarıyla kaosu önlediler. Bu olmasaydı şimdi bu Odamızın Kongresi yeni yasaya göre, 60 üye 1 delege esasına göre, Mersin Odamız 25 üye 1 delege esasına göre TÜRMOB'da temsil edilecekti, üye sayısı ona göre olacaktı, seçilen-seçilmeyen yöneticiler ona göre olacaktı, bir kaostu. Yine de ben yasamatik nitelemesinden vazgeçmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanına bu kaosu önlediği için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar.

Şimdi bu yasayla ilgili dediğim gibi mücadele devam edecek, Parlamentoaya geldiğinde yine mücadelemizi vereceğiz. Ve Anayasaya aykırı olduğuna inandığımız maddelerini Cumhuriyet Halk Partisi olarak kesinlikle Anayasa Mahkemesine götüreceğiz.

Çeşitli rivayetler çıkarılıyormuş, "siz bu kanuna göre yapılan seçimlere bakmayın, nasıl olsa iptal edilir" diyorlarmış. Tabii umarım ve dilerim ki sizlerin iradesiyle seçilen arkadaşlarımızı, sizlerin iradesiyle oluşan delegasyonu iptal etmeye kalkmazlar. Buna güçleri yetmez, buna hukuk müsaade etmez, buna Anayasa Mahkemesi müsaade etmez değerli arkadaşlarım. Bu yöntemle seçilen odalarımız görevlerine devam edecektir, bu yöntemle seçilen delegelerimiz TÜRMOB yönetimini seçeceklerdir. Türkiye'de hukukun H'si kalmışsa bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Niyetler olabilir, ama bu niyetlerin sonuca ulaşması çok şükür ki Türkiye'de mümkün değildir.

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi fazla almadan 2 noktanın altını çiziceğim.

Sayın Cumhurbaşkanının bizimle ilgili yasayı veto ettiği gün bir temel yasayı, sosyal güvenlik yasasını onayladığını hepimiz biliyorsunuz. Ve şu andan itibaren de, 1 Mayıs'tan itibaren de Türkiye'de çalışanların haklarının daha geriye gittiği, emeklilerin haklarının daha geriye gittiği bir sosyal güvenlik sistemiyle karşı karşıyayız. Geçen dönem bu yasa çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük bir mücadele verdik, ne yazık ki dediklerimizi kabul ettiremedik, Sayın Arıkan'ın haklı olarak eleştirdiği destek primi kesilmesini önleyemedik, çalışanların haklarındaki geri gidişi önleyemedik ve konuyu Anayasa Mahkemesine götürdük. Anayasa Mahkemesi o yasanın pek çok noktasını iptal etti. Fakat AKP Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesine itibar etmeden ve daha önceki yasadan daha geriye giden bir yasayı ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçirdi ve Sayın Cumhurbaşkanın onayıyla kesinleşip Resmi Gazetede yayınlandı. Şimdi iyi niyetle neredeyse bir yasayla üç yıldır, dört yıldır mücadele eden bir arkadaşımız olarak Türkiye'de yaşanan bir olaydan büyük rahatsızlık duyduğumu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Yani, çalışanların haklarında eksiklik olmamalıdır, çalışanlara daha çok hak verilmelidir mücadelesi yapılırken, bu yasa çıkar çıkmaz binlerce insanın, beşikteki bebeği bile sigorta ettirmek suretiyle bu sistemin açıklarından yararlanıyor olmaları ve Türkiye'de artık bazı şeylerin, ahlaki konuların büyük bir çöküntüye uğradığını göstermektedir. Nasıl mücadele edelim de şu yanlışlığı önleyelim anlayışından, boş ver ben onun açığını nasıl yakalarım anlayışına Türkiye'yi

getirmiş bulunuyoruz. Ne yazık ki bunların başında da Sayın Cumhurbaşkanı var, 14 yaşındaki çocuğunu bile sigorta ettiriyor değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı böyle yaparsa, diğer sade vatandaş ne yapmaz değerli arkadaşlarım. Bunu kabul etmek mümkün mü?

Ve yine öğreniyoruz ki 100'e yakın milletvekili çocuklarını hemen sigorta ettirmişler. O da nasıl biliyorsunuz, 1 aylık sigorta primi kesiliyor, ondan sonra ödenmiyor, zaten çalışan falan kimse yok. Bunun bir hileyi şerriye olduğunu hepimiz biliyoruz. 100'e yakın o milletvekili muhalefetle birlikte oy verseydi, düzeltseydik, çalışanların haklarını gasp etmeseydik, emeklilerin haklarını elinden almasaydık da herkes bu haktan yararlınsaydı daha doğru değil miydi? Bırakınız büyük çoğunluğu ne yaparsa yapsın, gemisini kurtaran kaptan anlayışıyla 10'a yakın bakan, bir Cumhurbaşkanı ve 100'e yakın milletvekili bu hileyi şerriye yoluna başvurmuşlardır. Bundan büyük üzüntü duyduğumu ve bu anlayışla Türkiye'de sağlıklı sistemler kurulamayacağını belirtmek istiyorum arkadaşlar.

Bir diğer önemli nokta hepimizi rahatsız eden, bizi çok rahatsız eden; Avrupa Birliği'nin temsilcileri Türkiye'ye geliyorlar değerli arkadaşlar, Barosso geliyor, Olli Rehn geliyor, Lagendayt geliyor ve öyle bir havadalar ki adeta sömürge valisi gibi üs perdeden; "Türkiye'de Anayasa Mahkemesi doğru karar veremez, Türkiye'de laiklik kötü işlemektedir, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi çağ dışı bir partidir". Evet değerli arkadaşlarım, bunları siz söyleyebilirsiniz, içimizde birbirimize karşı söyleyebiliriz, ama ne zaman ki bir yabancıyı bunu söylemesine müsaade ederseniz, işte o zaman o ülke bağımsız değildir değerli arkadaşlar.

Bu tip anlayışları, bu tip emirleri biz ne zaman alıyorduk biliyor musunuz? İngilizler İstanbul'u işgal ettiği zaman İngiliz Büyükelçisi, Fransız Büyükelçisi, İtalyan Büyükelçisi işte o Osmanlı dönemi için böyle suçlamalar yaparlardı, çünkü onlar işgal kuvvetiydi. Ama ne yazık ki bugün de AB yetkilileri ve sorumluları adeta bir işgal kuvveti komutanı gibi Türkiye aleyhine böylesine konuşmalar yapmaya kesinlikle hakları yoktur. Bu hakkı nereden alıyorduk? Bu hakkı AKP'nin teslimiyetçi tavrından alıyorlar değerli arkadaşlarım.

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir kurtuluş mücadelesini vermiş olan ülkedir. Bu kurtuluş mücadelesinin amacı, Türkiye'yi bağımsız kılmaktır. Biz özgür irademizle her konuda karar verebilmeliyiz. AB istedi diye karar vermek, AB istedi diye 301'i değiştirip Türklüğe hakareti meşru kılmak doğru mudur değerli arkadaşlar?

Şimdi bir de Türk ceza sistemiyle ilgili bir stratejik tasarı hazırlanmış. O tasarımı gören, bilen bir Türk vatandaşı yok, ama Olli Rehn'e teslim edilmiş, AB'nin genişlemeden sorumlu komiserine teslim edilmiş, o uygun görürse Türkiye'de tartışmaya açılacak, Yargıtay, Danıştay görüş ifade edecek. Düşünebiliyor musunuz, Türk Ceza Kanununda yapılacak bir değişiklikle ilgili Yargıtay'dan, Danıştay'dan, barolardan önce AB görüş bildirecek.

Değerli arkadaşlarım, AB evet önemli bir projedir, tam üye olarak AB'ye girilmesinden de yanayız. Ama AB'nin Türkiye'yi bir müstemleke idaresi gibi görmesine kesinlikle razı değiliz, buna hiç kimse razı olmamalıdır değerli arkadaşlarım. Türkiye'yi seven hiç kimse razı olmamalıdır. Türkiye'nin bağımsızlığına inanan hiç kimse razı olmamalıdır. Bugün onların söyledikleri benim işime geliyor, devam etmekte olan kapatma davasını belki etkiler, bırakalım konuşsun dediğiniz zaman, yarın daha nerelerde konuşacağını hep beraber görürüz. Onun için biz Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet olarak laik demokratik ve bağımsız bir ülke olarak yaşamasını istiyoruz. Bu doğrultuda hepimiz muhasebeciler olarak, mali müşavirler olarak mücadele ettiğinizi biliyorum, etmeye devam ettiğinizi biliyorum. Aramızdaki siyasi farklılıklar, Türkiye'nin bağımsızlığına, Türkiye'nin laik demokratik Cumhuriyet olarak yaşamasına engel olmamalıdır. Bunlar bizim ortak paydalarımızdır. Buralarda birlikteysek bu ortak paydalar etrafında birlikteyiz. Bırakın mesleki konuları tartışalım, bırakın Türkiye'nin sorunlarında farklı farklı düşünelim, ama Türkiye'nin bağımsızlığına, yabancıların iç işimize karışmasına asla müsaade etmeyelim diyorum.

Oda Kongrenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başta Yahya Arıkan olmak üzere emeği geçen bütün kurullara, Yönetim Kuruluna, Denetleme Kuruluna, Disiplin Kuruluna ve siz değerli meslek mensuplarına saygılarımı sunuyorum, aydınlık yarınlarda, mutlu Türkiye’de birlikte olmak dileğiyle saygılar, sevgiler değerli arkadaşlar.

#### **Nail Sanlı:**

Onursal Başkanımız Sayın Mustafa Özyürek’e hem konuşmalarından ötürü, hem de Millet Meclisinde Plan Bütçe Komisyonunda meslek yasamızla ilgili göstermiş olduğu çabalardan, bir önderimiz olarak yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum.

Bir teşekkürümüz de, kendisi burada yok ama mesajı var, biraz sonra okuyacağız, Sayın Akif Hamza Çebi’ye, Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekiline huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.

Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Şafak’ta, buyurun efendim.

#### **Ümit Şafak (İstanbul Milletvekili):**

Sayın Divan, saygıdeğer milletvekillerimiz, kıymetli meslektaşlarım; Kongremizin hayırlı olmasını diliyor ve yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum efendim.

Sayın Divan Başkanım bir meslek mensubu gibi çalışan dedi, ben Ankara Odamızın 4216 numaralı üyesiyim. Milletvekili olduğum gün çalışanlar listesinden çıktım, mükellefiyetimi terk ettim, şu anda eşim halen aynı adreste, aynı büroda mali müşavirlik sıfatıyla mesleği devam ettiriyor, ben de zaman zaman uğruyorum. Yani, meslek mensubuyum, bu meslekten de emekliyim. İlk mesleğe de İstanbul’da Demirkapı Marangozlar Sitesinde açtığımız bir muhasebe bürosuyla başladım.

Kıymetli meslektaşlarım, Sayın Oda Başkanımız, Onursal Genel Başkanımız burada ifade ettiler, ben konuşmamı çok kısa tutacağım. Ama bu meslek yasası Mecliste görüşülürken hakikaten İstanbul Oda Başkanımız, TÜRMOB Genel Başkanımız, Konya Oda Başkanımız gece 12’lere kadar orada oldular. Ben işin bir kısmına karşıyım, AKP’nin Grup Başkan Vekilinin konuşması ile başlamak istiyorum. Sayın Canikli mesleğimizin de mensubudur, hizmeti geçmiştir, İstanbul’da uzun yıllar defterdarlık yapmıştır. Ancak konuşmasında bir açıklama ihtiyacı hissetti. Efendim dedi, biz Cumhuriyet Halk Partisinin 700 önergesini gördük, Komisyondan geçiremeyeceğimizi anladık, biz uzlaşma yaptık, sonra bunu Genel Kurulda önergeyle değiştirip Hükümetin tasarısını aynen geçireceğiz dediler. Birkaç ilaveyle hakikaten de öyle yaptılar. Yani, bunu tersten okursak, utandırmıştır bir milletvekili olarak. Biz milletvekilleri 550 kişiyiz, birbirimizi de kandırıyoruz, bu millete neler yapmayız demek istedi Canikli. Ben hakikaten Canikli’nin bu açıklamasından utandım orada, aynen böyleydi efendim.

Şimdi nispi temsil sistemi bir sistemdir, ben de destekliyorum bunu, destekleyebilirim, siz de destekleyebilirsiniz, fakat getirmek istediğiniz şeyi dobra dobra getireceksiniz. Ben Ankara’da Meslekte Birlik Grubuyla birlikte çalışan, Meslekte Birlik Grubuna oy veren bir arkadaşınızım. Düzeltme yapmayın, Sayın Canikli’nin o akşam yaptığı konuşma budur.

Ben işin neresine karşı çıkıyorum? TÜRMOB da bir kurul, ticaret odası, borsalar, neden efendim sadece mali müşavirler odasına reva görülen nispi temsil sistemini Türkiye’deki bütün kuruluşlara uygulamıyoruz, bu da dikkatlerimizden kaçmadı.

Sayın Bakanın da yasayı anlamadığını anladım orada. Sayın Bakan konuşmasında bir açıklama yaptılar, dediler ki; azınlığın çoğunluğu yönetmesine sebep oluyorsunuz dediler çarşaf listeyi kastederek. Hayır, öyle bir şey yok, ben Genel Kurulda da bunu ifade ettim, en fazla oy alan arkadaşlarımız çarşaf listede sıralanacaklar ve o sıraya göre 9 kişi, 7 kişi, 5 kişi, hangi organda aday olmuşlarsa o organda seçilecekler diye. Bakanın kendi getirdiği tasarımı

orada anlamadığımı gördüm. Zaten oldubitti'ye getirilen bir tasarıydı. Ben yapılan işin etik bakımdan doğru olmadığını düşünüyorum. Bir de çok önemli bir madde vardı; serbest muhasebecilik unvanı kaldırılıyor, serbest muhasebeciler üç yıl içerisinde beş sefer sınava tabi tutuluyor, beş seferde sınavda başarılı olurlar ise serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını alıyorlar. Peki, başarılı olamazlarsa ne olacak? Başarılı olamazlarsa ellerinden serbest muhasebecilik sıfatı gidiyor zaten. Dolayısıyla mesleği yapmaya hiçbir sıfatı olmadan devam edecekler. Bununla ilgili önerge verdik, Sayın Canikli'yle konuştuk, Sayın Bakanla konuştuk. Dedik ki, hiç olmazsa bu meslektaşlarımıza sınavsız olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik unvanını verin dedik, ama maalesef kabul edilmedi. 7 odamız geçen hafta genel kurul yaptı. Bu 7 odamızın eski yasaya göre, bu haftadan itibaren -Sayın Cumhurbaşkanı onaylasaydı- yapılacak olan genel kurulların da yeni yasaya göre kongrelerini yapacaklarını ve üs birliklerini tespit edeceklerini, bunun da Anayasaya aykırı olduğunu hatırlattık, hiç olmazsa yürürlük maddesini değiştirin dedik, fakat bu da kabul edilmedi. Ve bu yasa da Sayın Cumhurbaşkanının yürürlük maddesi esas olmak üzere bozdu, haklıdır da, yasa oldubitti'ye getirilmek istenmiştir.

Son söz olarak kıymetli meslektaşlarım, ben mesleği halen yapıyorum, Sayın Özyürek ifade ettiler; 1 Mayıs'tan önce büroya gittim, masamın üzerinde dört tane dosya var, dört tane nüfus cüzdanı suretli dört tane kundakta bebek resmi vardı. Nedir bunlar dedim, sigortaya sokacağız bunları dedi eşim. Allah Allah, ne iştir bu dedim ya, nerede çalışıyorlar burada dedim. Dört tane bebek, Bunlar internette bir filmini çekmişler, bunlar reklâm filminde oynadı diye bir sahtekârlık yaparak kundaktaki çocukları sigortalı yapmak istemişler. Bunları kendisine verin, doğru değil çoluğundan çocuğundan çıkar, yanlışdır dedim, yapmayın bu işleri. Eğer kabul etmiyorsa mükellefin de defterlerini paketleyip verin gönderin dedim. Yasa hakikaten çok içler acısı bir yasa çıkarılan yasa.

Meslektaşlarımıza ve mükellefe Sayın Unakıtan güvenmiyor arkadaşlar. Genel Kurulda söylüyorum, bir sürü emek veriyoruz, bilânço, gelir tablosu, nakit akım tablosu falan akım tablolarını hazırlıyoruz, yeminli mali müşavirler onaylıyorlar, Kurumlar Vergisi beyannamelerini veriyoruz, defterdarlıkta engizisyon mahkemesi kuruluyor arkadaşlar, matrah artırın diyorlar. Gönüllü uyumluluk demişler adına, aslında tehditle matrah artırımındır bunun halk dilindeki ismi. Ne bizlere güveniyor bu Hükümet, ne de esnafımıza, vergi mükellefine güveniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Milliyetçi Hareket Genel Muhasibi, bir meslek mensubu olarak her zaman meslektaşlarımızla beraber olacağımı ifade ediyor, Kongrenin başarılı olmasını diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun var olun, teşekkür ederim efendim.

#### **Nail Sanlı:**

Milletvekilimiz Sayın Ümit Şafak'a teşekkür ediyoruz. Söz sırası Demokratik Sol Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Mert'te, buyurun efendim.

#### **Hüseyin Mert (İstanbul Milletvekili):**

Sayın Divan, Sayın Genel Kurul, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli meslektaşlarım; hepinize saygılar sunuyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 19. Genel Kurulunda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Bugüne kadar olan yönetimler odamızı bir noktaya kadar getirmişler. Geçmişteki görev almış tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gelecekte görev alacaklara da başarılar diliyorum şimdiden. Bu Genel Kurulda da 19. kez yönetim kurullarını seçeceğiz.

Böyle bir meslek örgütünü yönetmenin elbette ki hem kolay, hem de zor yönleri var. Bir taraftan kolay iletişim kurabileceğiniz, düşünce ve projelerinizi rahatlıkla anlatabileceğiniz, bu projelere katkı vermelerini sağlayabileceğiniz aydın bir topluluk, ama

diğer taraftan ne istediğini bilen, seçici, özellikle hesap ve denetim yeteneği çok gelişmiş seçkin bir topluluk. Böyle bir örgüte ait kuruma yönetici adayı olmak gerçekten cesaret istiyor.

Bu mesleğin mensupları en üst derecede mesleki bilgiye sahip, staj ve sınav elemelerinden geçmiş, meslek içi eğitim gören, sürekli olarak kendisini geliştiren, yenileyen, sosyal sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, doğru ve kaliteli hizmet veren güvenilir ve saygın kişilerdir.

Diğer taraftan, sunulan hizmetin bir kamu görevi niteliğinde olması mesleği ve mensuplarını daha da özel bir konuma getirmekte, geçmişte muhasebeciler emeğinin hakkını alamayan, verdiği hizmetlere değer verilmeyen, yasal ve sosyal güvencesi olmayan, yaratılan Katma Değer'lerden payını alamayan ve sürekli çile çeken, Türkiye'nin en ihmal edilmiş meslek grubunu oluşturuyordu. Bu nedenle mesleğe önderlik edenlerin hedefi, mesleğin yasal bir statüye kavuşturmak olmuştur. Muhasebecilerin, mali müşavirlerin sınıf ve alın teri mücadelesi örnek bir özgürlük mücadelesidir.

Yasası yürürlüğe girdikten sonra ise meslek ve meslek mensupları toplumda hak ettikleri yeri ve saygınlığı kazanmıştır. O günden bugüne kadar geçen süre içerisinde mesleğin gelişmesi, dünyada ve Türkiye'de ortaya çıkan ekonomik ve sosyal değişiklikler ve yeni kurallar meslek yasasında da değişiklikler gerektirmiştir.

Avrupa Birliği'nin muhasebe direktiflerine, finansal sistemdeki güvenilirliği ve risk odaklı yaklaşımları değerlendirmek amacıyla BASEL Komitesinin yayınladığı BASEL-II standartlarına, IFAC'ın üye yükümlülük bildirdesini içeren kalite, eğitim, denetim, etik ve raporlama standartlarına ve Parlamentoda hazırlanan ancak henüz yasalaşmayan Türk Ticaret Kanununa paralel olarak 3568 Sayılı Yasada da birtakım yeniliğe gidilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Geçtiğimiz ay bu beklediğimiz yasa Parlamenteoya geldi. İşte şimdi meslek yasası saydığımız gereksinimleri karşılayacak bir yasa haline gelecek derken bir de baktık ki Hükümetin kaygısı bu tür düzenlemeler değil, son derece güzel işleyen sağlam bir yapıyı, bir sistemi nasıl olur da bozarız, nasıl olur da bu tekere çomak sokarız kaygısıymış. Çünkü getirilen yasanın içeriğinin yarısından fazlası oda ve birlik kurullarının seçimleri, görev süre ve şekilleriyle ilgiliydi. Yasada mesleğin eğitim düzeyini yükselten, serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müşavir olmasına olanak sağlayan bazı maddeler de var. Mesleğin bazı sorunlarını çözen bu maddelerin tamamı Türkiye Büyük Millet Meclisinde 21. dönemde benim de içerisinde yer aldığım ve dönemin İstanbul Milletvekili Sayın Masum Türker ve 100 arkadaşı tarafından verilen ve bu arada Sayın Onursal Genel Başkanımızın da çok büyük emekleri geçen yasanın içerisinden olduğu gibi alınmış. Geri kalan maddelerin çoğu ise mesleki yönetimde ahengi bozan ve mesleğin geleceğini dinamitleyen, demokratik anlayışa aykırı bir seçim sistemi öngörmektedir.

Özellikle bir madde var ki, yönetimlerdeki bütünlüğü ortadan kaldıracak nitelikte, bu maddeyle nispi temsil olarak tanımlanan bir seçim sistemi öngörülüyor; bu sistemle mesleğin temeli dinamitlenmekte. Buradaki ifadelerim, asla geçmiş veya gelecek yönetici adaylarına ya da gruplarına karşı değildir. Hangi yönetim adayları veya grupları seçilirse seçilsin, bu meslek grubunun içerisinden mesleği ve üyelerini yanlış yönlendirecek veya toplum içerisinde ağırlığı olan bu meslek örgütünün meslekle yada ülkenin güncel sorunlarıyla ilgili düşüncelerini kamuoyuna yanlış bir imajla ve doğru olmayacak bir şekilde yansıtabilecek bir yönetim çıkacağına asla inanmıyorum. Ancak bir yönetimi başarılı kılabilecek olan en önemli unsur uyum içerisinde çalışmaktır. Yönetim kadrosu eğer bu uyumu yakalayamaz ya da buna inanmazsa sonuçta kaybeder. Kaybetmesi demek, önce meslek grubunun, sonra da mesleğin kaybetmesi demektir. Bu yasadaki amaç yönetimlere müdahale etmektir. Bundan sonra sıra diğer sivil toplum örgütlerine gelecektir. Bu görüldüğü için, Türkiye'nin en önde gelen, en güvenilir, çağdaş, demokratik oda ve birlikleri tarafından yasa çalışmalarını sırasında önce

Türkiye Büyük Millet Meclisine, daha sonra Sayın Cumhurbaşkanına basın aracılığıyla bir mesaj verilmeye çalışılmıştır. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sese kulak vermediler. Ancak mızrak çuvala sığmadı. Yapılan hata o kadar açıktı ki 8,5 aydır hiçbir yasağı Meclise geri göndermeyen Sayın Cumhurbaşkanı bu yasağı geri çevirmek durumunda kalmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanının bu tutumuna Parlamentodaki arkadaşlarımla da gerekli duyarlılığı göstereceğini umut ediyorum ve bekliyorum.

Değerli meslektaşlarım, Wiston Churchill'in bir sözü var: "Var olan en kötü yönetim şekli demokrasidir. Ama insanlık henüz ondan iyisini de bulamadı" diyor. Siyasi erkin müdahalesiyle meslek odaları da siyasetin arka bahçesi konumuna getirilmeye çalışılmaktadır.

Sanırım kendimize göre yorumlaya yorumlaya demokrasiyi kendi diktatörlüğümüzü kendimizin seçmesini sağlayan bir rejim haline getireceğiz. Savaş kaybeden komutana sormuşlar mazeretin neydi diye. 40 tane sebebim var, birincisi cephanem bitti demiş. Gerisini saymana gerek yok demişler. Bu yasanın doğru olmadığını söylüyoruz, çünkü birinci nedeni zaten yönetimdeki nispi temsildir. Böyle bir yaklaşım söz konusu olduktan sonra sanırım diğerlerinden bahsetmemize de çok gerek kalmıyor. Bu saygın mesleğin ve bu güzel meslek örgütünün kendi iç dinamikleriyle bunlara rağmen daha da ileri gideceğini umut ediyorum.

Değerli meslektaşlarım, siz bizi bilgilendirin, biz de gücümüzün sonuna kadar gerekeni getirme mücadelesi verelim. Bu mücadele bizim için muhasebe mesleğinin sınıf, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. Şahsım ve mensubu olduğum Demokratik Sol Parti muhasebecilerin ve mali müşavirlerin haklı davalarında her zaman yanlarında olacaktır.

Seçilecek yeni yönetime, kurullara, genel kurula çalışmalarda başarılar diliyorum, hepimize saygılar sunuyorum. 19. Genel Kurul hepimize hayırlı olsun.

#### **Nail Sanlı:**

Teşekkür ederiz Sayın Milletvekili.

Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Hüseyin Mert aramızdan çıkan bir meslektaşımız, meslek kökenli bir milletvekili. Onun için bu meslek yasağı mücadelesi sırasında bir kez daha anladık ki Millet Meclisindeki sayımız biraz daha artmalı, biraz daha çoğalmalı. Onun için hep beraber diyoruz ki, Mustafa Özyürek'ler, Sayın Ümit Şafak'lar, Sayın Hüseyin Mert'ler, Sayın Akif Hamza Çebi'lerin sayıları artmalı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Söz sırası Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Sayın Sabri Tümer'de, buyurun Sayın Başkanım.

#### **Sabri Tümer (Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı) :**

Sayın Divan, sayın milletvekillerim, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer arkadaşlarım; Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği adına hepimize saygı ve sevgiler sunuyorum.

Saygıdeğer arkadaşlarım, Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği çağdaş, demokrat, Atatürkçü, laik ve tüm Atatürk'ün devrimlerine sadık bir kuruluştur. Bu bağlamda bu düşünceyle İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın sayın yöneticilerini yakinen tanıyoruz. Bu duygularla bu arkadaşlarımızı sonuna kadar destekliyoruz saygıdeğer arkadaşlarım. Onların başarılı çalışmalarını takip ediyoruz ve bir bilim yuvası olarak omuz omuza olmaktan da gurur duyuyoruz.

Saygıdeğer arkadaşlarım, 3568 Sayılı Yasanın değişikliği o kadar acı ki büyük bir topluluk olan, bilgisiyle, görgüsüyle, tecrübesiyle Türkiye'nin ekonomisine yön veren böyle bir topluluğa, al sana yasa hazırladım ye denmez. Eğer dersiniz işte böyle yaparlar.

Saygıdeğer arkadaşlarım, sizlerden tek ricamız; hiçbir meslek kuruluşu kendisine dayatma suretiyle bir yasa hazırlanıp bunu kabul edeceksin denemez. Hele Batı ülkelerinde

böyle şeyler olmaz. Meslek mensubunu veya o yasa'yı karşılayan kesimlerle oturulur, günlerce tartışılır, yasanın aksak tarafları var mı, yok mu uygulamacıyla tartışılır, böyle yasa çıkarılır.

Şimdi saygıdeğer arkadaşlarım, demokrasi adına bunu yapıyorlar. Şimdi düşünün, 3568 sayılı yasanın seçim maddesinde 5'e 4 diye bir uygulama var. Bu adaletli mi, bu demokrasiye uygun mu saygıdeğer arkadaşlarım? Getirilecekse bu yasa baştan sona gözden geçirilmek suretiyle her yönüyle bu mesleğe uygun, yarının mesleği, Batı standartlarına entegresini sağlayacak bir yasa hazırlanabilmeli.

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu duygularla Marmara Üniversitesinin 100 bin üyesiyle biz İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızın yapmış olduğu bu büyük gayreti, bu çabayı ve TÜRMOB'un yapmış olduğu çabayı yürekten destekliyoruz, her zaman arkalarında olduğunu bir daha belirtiyor, hepimize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. Kongrenizin başarılı geçmesini diliyorum, sağ olun.

### **Nail Sanlı:**

Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanı Sayın Süleyman Bilge aramızdaydı ve konuşma talebinde bulunmamıştı ama yok, peki. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Demirdüzen, buyurun efendim.

### **Hüseyin Demirdüzen (İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri):**

Değerli dostlar, merhaba. Tabii ki hayatı anlamlandıran, bu örgütlerin yöneticisi olarak ya da üyeleri olarak buralarda bulunma gerekçelerimizi bizim açımızdan anlamlandıran mesleğimize sahip çıkma isteği, ülkemize sahip çıkma isteği, gerçekten hükümetlerin sevgili Başkanın açılış konuşmasında ifade ettiği gibi bu ülkenin kaynaklarını sadece küçük bir azınlığın çıkarları için değil ülkenin temel sorunlarını çözmeye dönük, ülkede yaşayan büyük çoğunluğun sorunlarını çözmeye dönük bir sosyal politikayı, bir siyasi politikayı gerçekten bir demokrasi kültürünü etkin kılmaya dönük amaçlarımızdan, arzularımızdan oluşuyor. Aynı niyet, yani siyasi iktidarları karşılarında gerçekten değerlerden yana, toplumun büyük çoğunluğundan yana, aydınlanmadan ve gerçekten aydınlık bir ülke oluşturma arzusundan yana olan kuruluşları, kişileri etkisizleştirme çalışması olarak da görüyoruz. Daha bundan iki yıl önce benzer bir süreci Türk Tabipleri Birliği Yasasında yaşadık. Seçime gireceğimizden 15 gün öncesine kadar seçimi nasıl yapacağımızı bilmiyorduk iki sene önce. Ve belki de ilk kez bir meslek örgütünün elinden o mesleğin asgari ücreti belirleme yetkisini alarak bir yasa çıkardı AKP Hükümeti. Yani, meslek örgütlerinin en temel fonksiyonlarından bir tanesi, değil mi, kendi meslektaşlarının uyması gereken kuralları hem etik olarak, hem demokratik olarak, hem eğer bir meslek icra ediyorsa ekonomik olarak meslektaşlarıyla arasındaki haksız rekabeti önlemeye dönük, bazı standartları belirlemeye dönük güçler, yetkiler vereceksiniz ki onlar bu işi yürütebilsin. Ama şu anda örneğin Türk Tabipleri Birliği Türkiye sağlık ortamında hekimler için asgari ücret belirleyemiyor.

AKP Hükümeti, belki bundan önceki hükümetlerin de pek çok kez gündeminde olmuştur ama, meslek örgütlerini aslında biraz son yıllardaki meslek örgütlerinin ortaya koyduğu mücadeleyi, toplumsal muhalefetin içerisinde aktif olarak yer alma ve gerçekten Türkiye siyasetini etkilemeye, belirlemeye dönük tutumlarından rahatsızlık duymuş olması nedeniyle önce ele geçirmeye çalıştı. Mevcut yasalarla bunu yapamayacağını anlayınca meslek örgütlerini fonksiyonsuzlaştırmaya dönük birtakım düzenlemeler yapmaya çalıştı. En son Muhasebeci ve Mali Müşavirler Yasasının kendisinde de olduğu gibi aslında yönetimi de işlevsiz kılmaya dönük bir akla, nereden baksanız gerçekten demokrasiye, demokratik teamüllere aykırı olan ve herhangi bir ya bu bir yönetim, bir örgüt, bir ülke nasıl yönetilmeli diye sorduğumuzda en temel gereksinimlerinden birisi olan birbiriyle uyum içerisinde çalışabilecek yönetimler gerekir dediğimiz yere müdahale etme ihtiyacını hissetti. Hem Türkiye'deki gerçekten diğer meslek örgütlerinin bu konuda ortaya koymuş olduğu duyarlı



yaklaşım, hem de sevgili Başkanın ve içinde bulunduğu camianın gösterdiği aktif tutum en azından bu dönem için bu sorunun ertelendiğini gösteriyor. Ama aslında veto gerekçesiyle ilgili maddeyle sınırlı olan yerden başlar isek, sorunu yaşamaya ve önümüzde canlı olarak bizimle, bizim ortamımızla bizleri rahatsız etmeye, etkisiz kılmaya gerçekten Türkiye sosyal, siyasal ortamında kendi mesleğimizde etkin birer örgüt olarak var olmamızı engellemeye dönük müdahaleye devam edeceğini görüyoruz.

Hükümet içinde niyet açık, gerçekten ortaya koyacağı düzenlemelerle ortaya çıkacak tablo da açık. Geriye bu açıklık içerisinde meslek örgütü üyelerinin aynı açıklıkla mesleklerine ve meslek örgütlerine sahip çıkmalarını ve gerçekten sadece mesleklerine ve meslek örgütlerine sahip çıkmayla sınırlı olmayacak dayanışmayı benzer örgütlerle, emek örgütleriyle, toplumun aydınlık geleceğine, toplumda emekten, barıştan yana mücadele eden, tutum eden toplumsal güçlerle etkili bir işbirliğine ihtiyaç var. Bu genel kurulların en azından bir yönüyle de buna hizmet ettiğini, buna bir gerekçe oluşturduğunu biliyoruz. Buraya çıkma gerekçemiz de bu.

Sadece iki cümleydi, aslında yasanın ötesindeki iki cümleyi de sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yine sevgili Başkan hem dünyada hem Türkiye’de son yıllarda uygulanan sosyal ekonomik politikaların yoksulluğu artırdığını, işsizliği artırdığını, gerçekten pek çok temel sorunu artırdığını söyledi. Biz sağlıkçılar açısından herhangi bir ülkenin sosyoekonomik düzeyiyle ilgili bir değerlendirme yaptığımızda iki üç tane parametreye bakarız, sağlık bilimi böyle söylüyor çünkü. Kaynaklarınızın ne kadar az yada çok olduğuyla sınırlı olmayan, kendi kaynaklarımızı temel sorunları çözmek üzere mi kullanıyorsunuz, yoksa gerçekten orada yeni sorunlara mı yol açıyorsunuz diye sorduğumda iki üç tane parametreye bakar. Bunlardan bir tanesi, biz dünyaya gelen bebeklerimizin ne kadarını yaşatabiliyoruz? Biz orta yerde duran sağlık sorunlarının ne kadarının önlenbilir nedenlerden kaynaklandığını söylüyoruz ve bunları önlemeye dönük sosyal politikalar uygulayabiliyor muyuz diye. Her iki soruya baktığımızda, özellikle sağlık hizmetlerinden yararlanma sürecinde tek bir sağlık sorunu üzerinden kaybettiğimizi biliyoruz.

Dolayısıyla, Hükümetin sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili düzenlemesi sağlık hizmetlerine kaynak ayıran, sağlık sorunlarını çözen yaklaşım yerine, sağlıktan ve hastalıktan birilerine para kazandıran, bu alanı ticaret kuralları üzerinden yeniden düzenleyen ve başka pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da dolaylı vergiler üzerinden ek ödemeler, katkı payları, primler, ilave ücretler üzerinden o zor zahmet kazanılan o yoksulluk sınırının altında ücret olarak eline geçen asgari ücretin önemli bir kısmını ertelenemez bir ihtiyaç olan sağlık üzerinden yeniden elinden alınmasıyla sonuçlanan, bu nedenle de tabii uygulandığı hemen tüm ülkelerde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere uygulandığı hemen tüm ülkelerde sorunu yoksullar aleyhine, sorunu işsizler aleyhine, sorunu yaşlılar aleyhine, sorunu bebeklerimiz, çalışamayanlarımız aleyhine derinleştiren, yani milyonlarca insanın o beş yıldızlı olarak ifade edilen sağlık kuruluşlarının kapısından içeriye bile giremediği bir durumun ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu toplumdaki o yoksunluğu, yoksulluğu, eşitsizliği ayrıca artıran bir sürecin başlamasına neden olmakta.

Dolayısıyla, bu Genel Kurul sürecinin hemen tabii ki Cumhurbaşkanının veto ettiği olumlu bir örnekle veto etmeden geçirdiği bir başka süreci aynı anda gündemimize getirmiş olması nedeniyle önümüzde duran bir başka sorun olarak da hem yasalarımızla ilgili, kurumlarımızla ilgili müdahalelere, hem de kendimiz için, o bebeklerimizi henüz kundağıyla birlikte muhasebecilerimizin, mali müşavirlerimizin bürolarına getiren tehdit için önümüzde önemli sorunlar olduğunu gösteriyor.

Dolayısıyla, buradan güçlenerek çıkacak olan yönetimlerimizin aynı zamanda bu sorunlarla daha güçlü ve etkin mücadele için sizlerin desteğini daha sonra da isteyeceğimi, yanımda göreceğimi, beraber omuz omuza olacağını biliyoruz.

Bu duygularla hem Genel Kurula başarılar diliyorum, hem gerçekten barış içerisinde, demokratik, farklı ama birbirimize tahammül eden, geleceğimize umutla bakabileceğimiz bir sürecin kapısını aralayan bir şeye de gerekçe olacağını biliyorum. Teşekkür ediyorum.

**Nail Sanlı:**

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Demirdüzen'e teşekkür ediyoruz. Son iki konuşmacımız, iki oda başkanımıza söz vereceğiz. Ankara Odamızın Sekreteri Sayın Sümer Altıntaş, buyurun efendim.

**Sümer Altıntaş (Ankara SMM Odası Sekreteri) :**

Sayın Divan, Sayın Onursal Genel Başkanım, sayın milletvekillerim, TÜRMOB'un değerli yöneticileri, sayın oda başkan ve yöneticilerim, sivil toplum örgütlerinin sayın yöneticileri, değerli meslektaşlarım; Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Odanızın 19. Olağan Seçimi Genel Kuruluna katılmaktan ve aranızda olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ediyor, Genel Kurulunuzun mesleğimiz ve ülkemiz açısından yeni açılımlar sağlaması dileklerimizle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Küreselleşmeyle birlikte teknolojik gelişmeler ve artan rekabet işletmeleri sürekli değişime zorlarken, muhasebe mesleğine ve bizleri de gelişen ve değişen yeni şartlara uyum sağlamaya teşvik etmektedir. Sorumlulukları sürekli artan muhasebecilerin yeni roller üstleneceği bir düzenin oluşması için odalarımızın yapacağı çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Gelecekte mesleğimizin daha etkin ve saygın bir konumda olması için kurulan her yapının aynı zamanda onu işler kılacak bilgi ve insan gücüyle donatılması, yeniden yapılanmalarla sadece görünenleri değil görünmeyenleri de, sadece yaşanan değil gelecekte bizi bekleyen sorunlara da kalıcı çözüm üretilebilmesi, her türlü eğitim faaliyetine öncelik verilmesi, dayanışma ve hoşgörüyü başlıca ilkimiz haline getirerek sadece yönetim ve üyelerin değil üyelerin birbirleri arasındaki bağların da pekişmesinin sağlanması, böylece örgütlü yaşamın getireceği avantajların kazanılması gerekmektedir.

Demokratik işleyişin önemli yapı taşlarından olan odalarımıza hepimize anlattığımız çerçevede ağır sorumluluklar yükleyen seçimlere gidiyoruz. Bizler veto edilmesine rağmen gündemdeki yerini koruyan yeni meslek yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmek üzere sıra bekleyen Türk Ticaret Kanununun yıl içerisinde yasalaşmasını beklediğimiz kanunumuzun yeni yükümlülükler üstlenecek ve mesleğimize yön verecek yönetimler seçme sorumluluğundayız.

Aynı zamanda demokrasiyi kendisi için ve işine geldiği ölçüde isteyen siyasi anlayışın yol açtığı ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısında onurlu duruşumuzu ortaya koymak, ülkemizi çağdaş, dünyadan koparma girişimlerine dur demek, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önüne koyulan engellere karşı çıkmak, laik, demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla savunmak durumundayız.

Mesleği donanım olarak geleceğe her zaman hazır olan bizler, mesleğimizin ve odalarımızın yeniden yapılandığı bu süreçte mesleki özerkliğin korunmasını ön planda tutacak, mesleğin onuruna ve saygınlığına sahip çıkacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Artık kurumsallaşan odalarımızın etkinliğinin artırılması ve üyelerimizin gelişmelere paralel bir mesleki birikimle donatılması temel hedefimiz olmalıdır.

Bizler geçmişte olduğu gibi bugün de çağdaş yaklaşımlar ışığında yeni ihtiyaçlara cevap verecek, mesleğe yüksek standartlar kazandıracak çalışmalara geniş vizyonumuz ile imza atmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki her meslektaşımız ayrı ayrı bu potansiyele sahiptir.

Genel Kurulunuzun başarılı geçmesini diliyorum, saygılarımızı sunuyoruz.

**Nail Sanlı:**

Sümer Hanım, biz de teşekkür ediyoruz. Mersin Odamızın Başkanı Sayın Dursun Göktaş, buyurun Sayın Başkan.

**Dursun Göktaş (Mersin SMM Odası Başkanı):**

Sayın Divan, Onursal Başkanımız, değerli konuklar, çok kıymetli meslektaşlarım, boşalmış bir salon önünde konuşma zorunda kaldığım için üzgünüm. Geçen hafta Genel Kurulunu yapmış ve seçilmiş ve karşınıza Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı olarak geldim ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Meslek yaşamızda yapılmak istenen değişiklik, iktidarın her zamanki yaptığı normal olaylardan bir tane olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Maliye Bakanımıza tahsilât sorununu yıllardır çözmesini söylüyoruz. Önerisini söylüyoruz, her mükellefe kredili mevduat hesabı açtırmak zorunluluğu getir, sözleşmeyi ibraz eden meslek mensubunun hesabına her ay otomatik olarak ücreti aktarılсын diyoruz. Şu an bankalar mevzuatı buna müsait, Maliye Bakanlığının yetkisi de müsait, niçin uygulamıyorsun. Katma Değer Vergisi yüzde 18, her yerde indiriyorsun. Kamuya hizmet eden bu meslek örgütünün katma değer vergisini indirip mükellef üzerindeki yükünü neden azaltmıyorsun.

Esnafın senesinde sözleşmesinde damga vergisini kaldırırken, benim meslektaşımın sözleşmesinde üç kuruş damga vergisini almaya hala neden devam ediyorsun.

B, ABS formlarını, yıllık angaryayı kaldıracakken, aylık hale dönüştürüyorsun. Sosyal Güvenlik Kurumunu tek çatı altında topladım diyorsun, ama hem işverenden, hem benim meslektaşımın sosyal sigortalara, BAĞ-KUR'a, İŞ-KUR'a bölge müdürlüğüne, Bakanlığa ayrı ayrı bildirimlerde bulunuyorsun, ondan sonra da istihdamı artıracağım diyorsun. İstihdamı artırmak için bürokratik engelleri, angaryaları kaldırman lazım. Benim meslektaşım sabahlara kadar çalışmakta, e-uygulamaları başladı, işlerimiz azalacağına arttı. Ve gerçekten hem mali açıdan yeni yatırımlar yapmak zorunda kalıyor, personel alımı geliştirmek zorunda kalıyor, artı yıpranıyor. Bu yıpranmasının bedelini, ücretini alamıyor, bari yıpranma bedeli olarak mali kardan indirim konusu yüzde 10, 15, 20 gibi niçin sağlamıyorsun. Meslektaşlık kimliği ile tüm kamu kurumlarında niçin sağlatmıyorsun? Artı, TÜRMOB ve odaları mesleki konularda meslek yaşamızda müdahil olabilme hakkını niçin vermiyorsun? İşte Mimarlar Odası yanlış bir yapı yapıldığında onu yargıya götürebiliyor, onunla yargısal mücadele yapabiliyor. Ama biz odalar olarak, TÜRMOB olarak müdahil olamıyoruz. İşte e-beyan uygulamalarında göndermediğiniz zaman karşınıza her yerde vergi usul kanunu mükerrer 355 ve bu bizim meslektaşlara yıkım oluyor, idari para cezaları yıkım oluyor. İşte bizim bu kadar haklarımız verilmesi gerekirken sen çık dur, seçimler başlamış, genel kurullar yapılıyor, o zaman ben sistemi değiştireceğim diyorsun. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değildir. Bunu şiddetle kınıyorum. Maliye Bakanımızı kaos ortamını yaratmamaya davet ediyorum. Öfkeyle kalkan zararlar oturur. Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır, kızarmasın istiyoruz. Saygıyla selamlıyorum.

**Nail Sanlı:**

Sayın Dursun Göktaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Zeki Dirlik'i davet ediyorum.

**Zeki Dirlik (Zonguldak SMM Odası Başkanı):**

Sayın Divan, sayın milletvekillerim, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; Zonguldak Odası üyeleri adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, 3568 Sayılı Yasada değişiklik yapılmasıyla ilgili yasa çalışmalarında yasanın çıkmaması için büyük çaba harcayan başta Sayın Yahya Arıkan ve

Sayın Nail Sanlı olmak üzere TÜRMOB yönetimi ve oda başkanı arkadaşlarıma ve siz meslektaşlarıma, bu yasanın çıkmaması için TÜRMOB'la omuz omuza mücadele eden meslek odalarının değerli yöneticilerine, Parlamentoda gerçekten büyük performans sergileyen başta Onursal Genel Başkanımız Sayın Mustafa Özyürek olmak üzere CHP, MHP ve DSP milletvekillerine ve bu yasayı onaylamayarak Parlamenteoya geri gönderip kargaşayı önleyen Sayın Cumhurbaşkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, yasanın geri gelmesiyle sorunumuz çözülmüş değildir. Bundan sonra tekrarlanacaktır. Biz bu mücadelenin içinde sonuna kadar varız. Ben bu kongrenin ülkemize, mesleğimize ve siz meslektaşlarımıza yararlar getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.

**Nail Sanlı:**

Zonguldak Oda Başkanımız Sayın Zeki Dirlik'e teşekkür ediyoruz. Son konuşmacı Yalova Oda Başkanı Sayın İslam Doğan, buyurun Sayın Başkanım.

**İslam Doğan (Yalova SMM Odası Başkanı) :**

Sayın Divan, sayın konuklar, sevgili meslektaşlarım; ben burada son konuşmacı olmak şansızlığıyla söyleyecek sözlerin hepsi söylendi. Biz sadece baba evimizde hemşerilerimizle, meslektaşlarımızla birlikte olmak ve Genel Kurulu selamlamak için söz almış bulunuyorum. Baba evinde olmanın sıcaklığı, heyecanı ve sevgisi içerisindeyiz.

Yalnız bir cümle ilave etmek isterim müsaade edersiniz, biz de Cumartesi günü genel kurulu yapan odalardanız. Bir şey çok dikkatimi çekti benim, bir iki, zaten ben onları TÜRMOB'daki görevlerinden dolayı değil, mesela İstanbul Oda Başkanımızı TÜRMOB'da görevli olup olmaması şey değil, biz ona zaten kendi başkanımız gibi bakıyoruz her zaman, yine Genel Sekreterimiz de öyle. Onun dışında Genel Kurulumuza hiç ilgi gösterilmemesi TÜRMOB tarafından çok dikkatimizi çekti bizim. Ve şöyle bir şey de yaşadık, onun da bilinmesini istiyorum: Cumartesi günü Maliye Bakanlığı, artık bir daire başkanı mıdır, genel müdürü müdür, biri bir yazı yazıyor TÜRMOB Genel Başkanlığına. TÜRMOB Genel Başkanlığı da Cumartesi günü tam Genel Kurulu yaptığımız anda telefonla bize ulaşıyor. Odanın dışında bir yerde yaptığımız için odamız kapalı ve Cumartesi günü oda açtırılıyor ve odaya faks çekiliyor. Ve bu faks da bütün Genel Kurul anında meslektaşların dikkatini çeken bir olay ve bunu okuduğumuz zaman bir tehdit söyleniyor, biz tehdit ediliyoruz. Yani, bugün Genel Kurul yaparsanız iptal edebiliriz gibi bir şey yapıyor. Bu bizi çok şaşırttı. Cumartesi günü, resmi tatil günü Maliye Bakanlığı kapalı olması lazım, TÜRMOB'un kapalı olması lazım, zaten kapalı odalarımız, yani kim bu, kim çekiyor, muhatabı kim, bize nasıl çekilir böyle bir şey, o çok şaşkınlık yaratmıştı bizde, bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Bir de şunu söylemek istiyorum: Başbakanın "niyet okuyucular" sözü, benim çok hak verdiğim bugüne kadar, daha doğrusu yasanın çıktığı güne kadar çok hak verdiğim ve çok beğendiğim bir laftı. Fakat bu yasanın çıkma sürecinde Mecliste izlediğimiz o konuşmalar, tartışmalar esnasında ve bu son bu 1 Mayıs olaylarında gerçekten niyetin okunması gerektiği niyetine vardırı beni, şaşırttı beni bu.

Dediğim gibi benden önce değerli konuşmacılar her şeyi söylediler. Tekrar baba evinde olmanın ve bu Odanın 36 numaralı üyesi olmanın gururu ve sevinci içindeyim.

Bize şimdiye kadar İstanbul Odamız gerçekten bir baba evi şefkati göstermiştir, her zaman yanımızda olmuşlardır; teşekkür ediyorum ben tüm Yalovalı meslektaşlarım ve tüm Yalovalılar adına. Genel Kurula başarılar diliyorum, seçilecek arkadaşlarıma da başarılar diliyorum saygı ve sevgilerimle.

**Nail Sanlı:**

Yalova Oda Başkanımız Sayın İslam Doğan'a teşekkür ediyoruz.

Gündemin 6. maddesini de tamamladık değerli arkadaşlar, konukların tanıtımı ve sunum konuşması. Ancak bizzat Genel Kurulumuza katılmayıp mesaj gönderen kişiler var, ben onları çok kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım.

TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Mehmet Timur, Şanlıurfa, Bursa, Düzce, Hatay, Muğla, İzmir, Tekirdağ, İzmir YMM, Çorum, Adana, Kars, Diyarbakır, Burdur, Edirne, Rize, Van, Niğde, Amasya, Malatya, Isparta, Giresun, Ordu, Kayseri, Konya, Sakarya odalarımız Genel Kurulumuzu kutluyorlar, teşekkür ediyoruz.

İstanbul protokolünden Sayın Muammer Güler İstanbul Valimiz, Sayın Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Demircan, Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar, Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Külün, Tuzla Belediye Başkanı Mehmet Demirci ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Cemal Gökçe, Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Kurulumuzu kutluyorlar, teşekkür ediyoruz kendilerine.

Maliye Bakanlığı bürokrasisinden Gelir İdaresi Başkanı Sayın Mehmet Akif Ulusoy, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Şükrü Dilaver, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Erol Çember, Kars Defterdarı Hanifi Erarslan, Hakkari Defterdarı Necmettin Arın, Adana Defterdarı Tamer Utkucu, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, Şanlıurfa Defterdarı Rahmi Turan, Trabzon Defterdarı Kenan Karadeniz, Aydın Vergi Dairesi Başkanı Mesut Yılmaz, Kahramanmaraş Defterdarı Osman Koçaş, Osmaniye Defterdarı Arif Tosun, Sinop Defterdarı Hayati Dinç, Antalya Defterdarı Hidayet Mat, Uşak Defterdarı Abdullah Kırın, Sakarya Defterdarı Ali Solmaz, Çanakkale Defterdarı, Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı, Vergi Denetleme Derneği Şube Başkanı Sayın Melih Bey de Genel Kurulumuzu kutluyorlar, teşekkür ediyoruz.

96 tane milletvekilimizden var, aslında okumak lazım, fakat ben baştan Türkiye Büyük Meclisi Başkanı Sayın Köksal Toptan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ve İstanbul Güldal Akşit, Faruk Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı Murat Başeskiöğlü, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Trabzon Milletvekili Akif Hamza Çebi, Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, CHP Antalya Milletvekili Tayfur Sümer, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Adana Milletvekili Mehmet Fırat, İstanbul Milletvekili Profesör Doktor Sacit Yıldız, Adana Milletvekili Kürşat Atılgan, Ankara Milletvekili Doçent Doktor Zeynep Dağı, Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim, Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgün, Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Kırıkkale Milletvekili Turan Kıratlı, Aydın Milletvekili Recep Taner, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Mehmet Sandır Mersin Milletvekili, Oğuz Oyan İzmir Milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Süleyman Yağız DSP İstanbul Milletvekili, Abdülkadir Aksu İstanbul Milletvekili, Tahir Öztürk Elazığ Milletvekili, Hasan Macit İstanbul Milletvekili, Ali Rıza Öztürk CHP Mersin Milletvekili, Selçuk Maruflu İstanbul Milletvekili, Gürcan Dağdaş Ankara Milletvekili, Hüseyin Yıldız Antalya Milletvekili, Ertuğrul Kumcuoğlu Aydın Milletvekili, Mehmet Cemal Öztaylan Balıkesir Milletvekili, Yılmaz Tankut Adana Milletvekili, Yılmaz Ateş CHP Genel Başkan Yardımcısı, Özgür Orak Malatya Milletvekili, Bayram Meral CHP İstanbul Milletvekili, Fevzi İşbaşaran Elazığ Milletvekili, Faruk Nafiz Özak Bayındırlık ve İskan Bakanı, Hakkı Süha Okay Ankara Milletvekili, Recep Karalı İstanbul Milletvekili, Fehmi Kutlu Adıyaman Milletvekili, Ayşe Akbaş Balıkesir Milletvekili, Mustafa Açıkalin Sivas Milletvekili, Kadir Ural Mersin Milletvekili, Profesör Doktor Mithat Melen İstanbul Milletvekili, Profesör Doktor Sacit Yıldız İstanbul Milletvekili, Ufuk Uras ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili, Sedat Kızılcıklı Bursa Milletvekili, Nimet Çubukçu Devlet Bakanı, Abdülrezzak Eten CHP İzmir Milletvekili, Altan Karapaşaoğlu Bursa Milletvekili, Fatih Atay Aydın Milletvekili, Profesör Doktor Haluk Koç Samsun

Milletvekili, Mehmet Zekai Özcan Ankara Milletvekili, Muharrem İnce Yalova Milletvekili, Musa Sıvacıoğlu Kastamonu Milletvekili, Mehmet Mehdi Eker Tarım ve Köyişleri Bakanı, Mehmet Erdoğan Adıyaman Milletvekili, Profesör Doktor Tunca Toskay Antalya Milletvekili, Nusret Bayraktar İstanbul Milletvekili, Mustafa Demir Samsun Milletvekili, Atilla Kaya MHP Genel Başkan Yardımcısı, Nurettin Canikli Giresun Milletvekili, Mehmet Ekici MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili, Profesör Mehmet Sağlam Kahramanmaraş Milletvekili, Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İstanbul Milletvekili, Canan Candemir Çelik Bursa Milletvekili, Ahmet Kenan Tanrıku İzmir Milletvekili, Hayati Yazıcı Devlet Bakanı, Muhsin Yazıcıoğlu Sivas Milletvekili, Osman Ertuğrul Aksaray Milletvekili, Mehmet Ali Susam CHP İzmir Milletvekili, Eyüp Arar Kocaeli Milletvekili, Kaya Türkmenoğlu Van Milletvekili, Doktor Tekin Güngör Ankara Milletvekili, Akif Akkoş Mersin Milletvekili, Nesrin Baytok Ankara Milletvekili, Oktay Vural İzmir Milletvekili, Fatih Kiler Bitlis Milletvekili, Erdal Kalkan İzmir Milletvekili, Ömer İnan Mersin Milletvekili, Tansel Barış CHP Kırklareli Milletvekili, Doktor Mehmet Hıdır Muğla Milletvekili, Nevzat Pakdil Kahramanmaraş Milletvekili, Profesör Doktor Ömer Dinçer İstanbul Milletvekili, Eczacı Mehmet Domaç İstanbul Milletvekili, Avukat Haydar Kemal Kurt Isparta Milletvekili, Mahmut Esat Güven Kars Milletvekili ve Ali Uzunırmak MHP Aydın Milletvekili; bütün milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Geliş sırasına göre okuduk, onun için biraz sıralamada hata olmuş olabilir, özür diliyoruz.

Ayrıca TİSK, Emekli-Sen Aksaray 3 Nolu Şube Genel Kurulumuzu kutluyor, biz de teşekkür ediyoruz kendilerine.

6. madde konukların tanıtılması, konuşması ve gelen mesajları sizlere okuduk, tanıttık, tamamladık değerli arkadaşlar.

Gündemin 7. maddesinde seçime katılacak adayların ve listelerin Divana bildirilmesi ve tanıtılması var. Bana ulaşan iki tane liste var. Genel Kurul bunları zaten tanıyor. Bir tanesi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adayları, bir tanesi Meslekte Birlik Grubu adayları. Ben isimleri okumadan önce soruyorum, başka aday var mı, başka liste var mı? Yok.

O zaman gelen adayları size okuyarak İlçe Seçim Kuruluna gönderilmesini sağlayacağız.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adayları:

Yönetim Kurulu: Yahya Arıkan, Mehmet İhsan Yalçın, Turgay Kanarya, Kazım Mermer, Tayyar Güler.

Yedek Üyeler: Yücel Akdemir, Veysel Karani Palak, Hayri Göre, Gürkan Çakmakyapan, Ömer Çakırözen.

Disiplin Kurulu Asil Üye: Erol Öngen, Arif Mert, Lerzan Aslan, Vedat Çiftçi, Mustafa Özden.

Disiplin Kurulu Yedek Üye: Kamil Çelik, Nazlı Ardak, Edip Düz.

Denetleme Kurulu Asil Üye: Muhammet Öncül, Şenol Kokal, Hatip Kullukçu.

Denetleme Kurulu Yedek Üyelik: Canan Durmaz, Vural Çinicioğlu.

Bu okuduklarım Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubunun adaylarıydı.

Şimdi Meslekte Birlik Grubunun adaylarını okuyorum:

Yönetim Kurulu Asil Üye: Abdülaziz Ural, Erol Bayram, Salih Çakır, Bahri Günel, Ramiz Çeşkepe.

Yedek Üye: Şafak Biçer, Abidin Pergel, Habibe Bolluk, Mustafa Genç, Mehmet Yıldırım.

Disiplin Kurulu Asil Üyelik: Hayri Öztürk, Filiz Bozkurt, Mustafa Çelebi, Aziz Yağcı, Sezgin Aydın.

Disiplin Kurulu Yedek Üyelik: Günaydın Topçu, Ramazan Ersoy, Necati Topçu, İbrahim Tanıdır, Yasemin Kumul.

Denetleme Kurulu Asil Üyeliği: İbrahim Balcıoğlu, Recep Yüksel, Nesrin Güler.

Denetleme Kurulu Yedek Üyelik: Fehmi Soyak Çağ, Mustafa Çaya, Ali Pınar.

Biz hem Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubunun, hem de Meslekte Birlik Grubunun yönetim, denetim, disiplin kurulu adaylarına Divan olarak başarılar diliyoruz yarınki seçimlerde.

Ayrı yeten yönetim, denetim, disiplin kurulu adaylarının haricinde İstanbul Odamızın üye sayısına göre yeterince yazılmış delege isimleri de mevcuttur, onlar zaten oy pusulalarında yazılı olarak yarınki oy pusulalarında olacaktır.

Seçime katılacak adayların listelerinin Divana bildirilmesi gündemini de tamamlamış oluyoruz. 8. maddede seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin konuşulması ve görüşülmesi. Bu konuyla alakalı Divana gelmiş bir önerge var:

“19. Olağan Genel Divan Başkanlığına,

Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu ile delege listeleri için yapılacak oylamada oy kullanmada kolaylık ve çabukluğun sağlanması, yine tasnifte karışıklığın önlenmesi ve seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak alınabilmesi için mühürlü boş oy pusulasının yerine çoğaltılmış yedekli basılı oy pusulalarının kullanılmasını öneriyoruz.

Ek: İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından alınan görüş yazısı.

Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak”

Arzu ediyorsanız size İlçe Seçim Kurulundan gelen yazıyı da okuyabilirim, buna müsaade eden bir yazı, biz Divan olarak okuduk. Yarınki seçimlerde boş oy pusulaları yerine yönetim, disiplin, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin bulunduğu ve birlik delegelerinin isimlerinin basılı olarak kullanılması önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Biz Divan Heyeti olarak bunları İlçe Seçim Kuruluna bir ek tutanakla bildireceğiz. Ama gruplar da arzu ediyorsa ferdi olarak İlçe Seçim Kuruluna müracaat edebilirler.

Gündemin 9. maddesine geçmeden önce Divan olarak son bir hatırlatma yapalım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu yarınki seçimlerde basılı oy pusulasında turuncu renkte basılı oy pusulasını kullanacak, Meslekte Birlik Grubu basılı oy pusulasında sarı renkte oy pusulası kullanacak.

9. madde Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, kesin hesaplar, Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi, Disiplin Kurulu faaliyet raporunun okunması gibi bir gündem maddesi var.

9. maddeyle ilgili Divana gelen bir önerge var:

“19. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına,

Gündemin 9. maddesinde bulunan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, kesin hesaplar, Denetleme, Disiplin Kurulu raporlarının faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan okunmadan görüşülmeye geçilmesini öneriyoruz.

Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak

Değerli arkadaşlar, raporlar dağıtıldı, kitapçıkta vardır, bunun tamamının okunması epeyi zaman alacağından arkadaşlar direkt görüşülmeye geçilmesini öneriyorlar.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Disiplin Kurulu Raporunu okunmadan görüşülmeye geçilmesini, ancak Denetleme Kurulu Raporunu okutacağız, o usuldendir, onu mutlaka okutacağız. Ama raporların okunmadan görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Bu arada konuşmacı listesini belirtmeden önce Denetleme Kurulu raporunu okutalım, Denetleme Kurulundan bir arkadaş rica ediyoruz. Buyurun Sayın Hakkı Biliç.

**Hakkı Balıç (İSMMM Denetleme Kurulu Başkanı):**

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul TESMER faaliyet raporlarının, faaliyet raporlarına ek olarak düzenlenmiş olan Denetleme Kurulu raporunu size kısaca özetleyeceğim, çünkü kitapçığımızda zaten vardı. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.05.2007–30.04.2008 dönemi Denetleme Kurulu Raporu ve 01.01.2008–31.03.2008 dönemini kapsayan İstanbul Mali Müşavirler Odası Yayın Dağıtım İşletmesi Denetleme Kurulu Raporunu kısaca özetliyorum. Usul yönünden yapılan incelemeler:Usul yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılarak İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Basın Yayın Dağıtım İşletmesi yasal defterleri yasal süre içerisinde tasdik edilmiştir. Bunlar Beyoğlu 7. Noterine 18.04.2007 tarihinde, yine Beyoğlu 7. Noterine 20.12.2006 tarihinde, tekrar Beyoğlu 7. Noterine 17.12.2007 tarihinde kitapçığımızda belirtilen yevmiye numaralarıyla tasdik edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda kanuni defterlerin zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik ettirildiği, tenkiti gerektirir bu hususun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde Denetim Kurulumuzca yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bilânço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerimizde, bilânço ve gelir tablolarının yasalara ve muhasebe standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal belgelere dayandığı tespit edilmiştir.

Satın Alma Komisyonu kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına ait kasada değişik zamanlarda yaptığımız kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının banka kayıtlarının belgelerle ve bilânço ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının bilânçosunda görülen fiili stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu görülmüştür.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının bilânçosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TTK, Gelir ve Kurumlar Vergisi yasa tasarılarına önemli katkılar sunmuş olduğu ve bu konuda eğitim seminerleri düzenlemiş olduğu tespit edilmiştir.

Uluslar arası finansal raporlama standartları konusunda eğitimlerin İngilizce ve Türkçe olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Mali Çözüm Dergisinin yanı sıra İSMMM Yaşam Dergisinin yayınlanmasının sürdürüldüğü görülmüştür.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ülke sorunlarına yönelik raporlar ve mesleki çözüm raporları hazırlayarak ilgililere sunmuşlardır.

Bu dönemde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının diğer bir kuruluşu olan Basın Yayın Dağıtım İşletmesinde yapılan incelemeler sonucunda İSMMM Basın Yayın Dağıtım İşletmesi bilânço ve gelir tablosu üzerinde yapılan incelemelerimizde bilânço ve gelir tablolarının yasalara ve muhasebe standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

İSMMM Basın Yayın Dağıtım İşletmesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal belgelere dayandığı görülmüştür. Bu dönemde de tüm işlem ve kayıtların dayacağı belgelerin mevcut olduğu görülmüştür.

Satın Alma Komisyonu kararıyla yapılan harcamaların teklif alma usulü yoluyla yapıldığı görülmüştür.



İSMMM Basın Yayın Dağıtım İşletmesi kasasında değişik zamanlarda yaptığımız kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

İSMMM Basın Yayın Dağıtım İşletmesinin bilançosunda görülen stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Faaliyetler üzerinde yaptığımız incelemeler sonucunda İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası faaliyetleri üzerinde yaptığımız incelemelerde aşağıdaki belirtilen faaliyetlerin görüldüğü tespit edilmiştir:

İSMMM Yönetim faaliyetleri oda kurullarıyla işbirliği içerisinde oybirliğiyle aldığı kararlarla sürdürmüşlerdir. Bu dönemde İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığıyla birlikte 30 ilçede eş zamanlı mesleki sorunlar toplantıları düzenleyerek Oda mensubu üyelerimizin görüş, düşünce ve önerilerini almışlardır.

İSMMM Yönetim Kurulu bu dönemde mesleki faaliyetlere katkı olarak 6 sayı Mali Çözüm Dergisi, 1 adet Mali Rehber, 6 sayı İSMMM Yaşam Dergisi, 33 adet bilimsel yayınlar, 26 adet toplumsal yayın, 18 adet mesleki rapor olmak üzere ihtiyaç ve bilgilendirmeye yönelik kitap ve raporlar hazırlayarak üyelerine sunmuşlardır.

Önceki dönemde başlatılan ve devam eden ücretsiz abonelik sistemiyle önemli ölçüde tasarruf sağlandığı heyetimizce tespit edilmiştir.

Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de İş Kulelerinde 6 kez seminer düzenlendiği görülmüştür.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak geçen dönem Avrupa Birliği destekli Avrupa Birliği fonlarıyla AB Leonardo Da Vinci Hayat Boyu Öğrenme Programıyla alınmış olan fonun meslek mensuplarının geliştirilmesinde kullanıldığı görülmüştür.

Bu itibarla, görüşlerinize sunulan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 01.05.2007–30.04.2008 tarihleri arasındaki faaliyetleri, bilanço ve gelir-gider hesaplarıyla İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının Basın Yayın Dağıtım İşletmesinin 01.04.2007–31.12.2007 ile 01.01.2008–31.03.2008 dönemi bilanço ve gelir-gider hesaplarının tetkik edilerek kabulünü Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun ibrasına arz ediyoruz.

Hakkı Baliç, Aslı Hanife Gültekin, Habip Kullukçu

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin Denetim Kurulu Raporu:

19. Olağan Genel Kurula,

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin 01.05.2007-30.04.2008 dönemi ile TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinin 01.04.2007-31.12.2007 ile 01.01.2008-31.03.2008 dönemi ve faaliyetleriyle ilgili denetimimiz 3568 Sayılı Meslek Yasasıyla ilgili yasa, yönetmelikler ve muhasebe standartlarıyla uygulamaları esas alınarak incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Kurulumuzca aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Usul yönünden yapılan incelemeler: Usul yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi ile TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinin yasal defterleri yasal zamanlarda tasdik ettirilmiştir. Beyoğlu 7. Noteri 18.04.2007 tarihinde, yine Beyoğlu 7. Noteri 20.12.2006 tarihinde, Beyoğlu 7. Noteri 17.12.2007 tarihlerinde ilgili yevmiye maddeleriyle tasdiklerin yapıldığı tespit edilmiştir.

Hesaplar üzerinde yaptığımız incelemelerde TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin bilanço ve gelir tablosu üzerindeki incelememiz bilanço ve gelir tablolarının yasalara ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiği tespit edilmiştir.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal ve geçerli belgelere dayandığı tespit edilmiştir.

İlgili dönemde tüm işlemlerin ve kayıtlara dayanağı olan belgelerin kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

Satın Alma Komisyonu kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma yoluyla usulüne uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin banka kayıtlarının belgelerle ve bilanço ile aynı olduğu tespit edilmiştir.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin bilançosunda görülen fiili stokların kayıtlarla aynı olduğu tespit edilmiştir.

TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu görülmüştür.

Bu dönemde TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinde yaptığımız incelemeler sonucunda bilanço ve gelir tablolarının yasalara ve muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlendiği görülmüştür.

TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal belgelere dayandığı görülmüştür.

Yine tüm işlem ve kayıtların dayandığı belgelerin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Banka kayıtlarının kontrol edildiği, herhangi bir uyumsuzluğa rastlanılmadığı görülmüştür.

İktisadi İşletmenin sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak; görüşlerinize sunulan TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesinin 01.05.2007-30.04.2008 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile bilanço ve gelir-gider hesapları, TESMER Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi İktisadi İşletmesinin 01.04.2007-31.12.2007 ile 01.01.2008-31.03.2008 dönemi bilanço ve gelir-gider hesaplarının tetkik edilerek kabulünü ve Genel Kurulun ibralarını tensiplerinize arz ediyoruz.

Saygılarımızla.

İsmail Hakkı Baliç, Aslı Hanife Gültekin, Habip Kullukçu  
Teşekkür ederim.

#### **Nail Sanlı:**

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu Başkanı Sayın İsmail Hakkı Baliç'e teşekkür ediyoruz. Raporların bir örneğini de imzalı olarak Divana vermiş bulunuyorlar. Teşekkürler Sayın Baliç. Ben görüşülmeye geçmeden önce aramıza yeni bir konuğumuz katıldı, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Saymanı Sayın Vehbi Karabıyık aramızda, hoş geldiniz Sayın Karabıyık.

Değerli arkadaşlar, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, kesin hesaplar, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu raporu hakkında görüşmelere geçiyoruz. Bu konuda görüşmeler için Divana verilmiş bir önerge var, onu oylarınıza sunacağım.

“19. Olağan Genel Divan Başkanlığına,

Konuşmacı sayısının fazla olması nedeniyle grupların üçer konuşmacıyla sınırlandırılmasına, gruplar adına bir kişinin 10 dakika konuşması, diğer konuşmacıların 5'er dakika ile sınırlandırılmasını Genel Kurulun onayına sunuyoruz.”

Yani gruplar adına üçer konuşmacı olacak, üçer konuşmacıdan ikisi 5'er dakika, bir tanesi 10 dakika konuşma hakkı kullanacak. Aynı yeten ferdi konuşma hakkı mümkündür, ancak ferdi müracaat eden kişiler grupların tanınmış isimleri olmamalıdır, ona özen gösterilmesi gerekir. Ben gruplar adına konuşacak olan kişilerin öncelikle grup temsilcilerinden listelerini istiyorum.

Değerli arkadaşlar, gruplar adına üçer kişilik konuşmacı sayıları Divana ulaşmıştır. Başka konuşma hakkı kullanmak isteyen kimse var mı? Bunlara sıralama yapacağız, ondan sonra gelecek talepleri değerlendiremeyeceğiz çünkü.

Evet efendim, Yaşar Kirman, Turgut Sayar, Ahmet Gündüz.

İsminiz gruplarda herhangi bir yönetim kadrosunda geçiyorsa şimdiden söylüyorum konuşurmuyacağız, yani listeler önümde çünkü, grupların listeleri önümde. İsimleriniz herhangi bir yönetim veya kurullarda geçen bir, o zaman konuşamazsınız, çünkü grubunuz adına konuşan var; onu özellikle belirtiyorum, sonradan bir anlaşmazlık olmasın. Yani, bu isimleri şimdi kontrol edeceğim, Meslekte Birlik'ten, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği'nden eğer konuşmacıların dışında isminiz yönetim kadrolarında geçen birisi iseniz konuşamayacaksınız, onu özellikle belirtiyorum, yani konuşmalar başlamadan önce belirtiyorum.

Evet, tasnifi yapana kadar ilk sözü her zamanki gibi Sayın İsmet Uğurlu'ya veriyorum. Buyurun İsmet Abi.

### **İsmet Uğurlu :**

Sayın Divan, değerli mebuslar, saygıdeğer misafir arkadaşlar, bizim meslektaş arkadaşları candan selamlıyorum.

Ben eski İtalyan Bankasının Müdürü olduğum için iyi İtalyanca bilirim, Avrupa'ya gittim geldim ve tahsilli bir adamım. Bütün genç arkadaşlarımla hepsini selamlarım. Bizim meslek gerçekten ağır bir meslektir. Şunu kabul etmek lazım ki, hiçbirimiz burada çıkıp da bu mesleğin ehemmiyetini kaile almıyor, yalnız işte efendim şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, bunu Meclisteki adamlar bilmiyor ki. Bir Sosyal Güvenlik Yasası Kanunu çıkardı, o kanunla ne istiyorlar biliyor musunuz? Elliden sonra çalışmayacak, herkes evinde okusun, herkes de çocuk doğursun. Peki siz adamlara sordunuz mu, çocuk doğurma gücü var mı?

Çocuk doğurmaya kalkıyorsunuz, çocuklar perişan büyüyor, hele bazı Anadolu çocukları vardır, 5 tane çocuk, 10 tane çocuk, kim bakacak ona? Yani, böyle telkin etmek de biraz da haksızlıktır ve yanlıştır. Ben tenkit etmek istemiyorum, ama kafama gelen bir şey vardı, bunu söylüyorum.

Ben Çanakkale Ordu Evinde subaydım, askerliği orada yaptım. Ve Anzaklar vesaire falan, o gelen Avustralyalı kişileri hep seyredirdim. Ondan sonra dedelerini kutlamak için çocuklar renkli renkli pantolonlar, palyaço gibi geliyorlar. Ve ondan sonra ağlayıp sızlıyorlar, ay benim dedem ay benim dedem. Benim elime bir vesika geldi, ne yazıyor biliyor musunuz? Ben Çanakkale Ordu Evinde subaydım. Topçu okulundan mezunum ben, top atış uzmanıyım. Ama herkese top atmadım, sadece mevzu icabı olarak. Ne diyor biliyor musunuz? İngilizler zaten her yere burnunu sokuyor, bunu özel konuşuyorum, kimseyi tenkit etmek için değil, memleketimizin ve insanlarımızın iyiliği için konuşuyorum. Efendim, bunlar geliyorlar 1500 tane, bunu hatırlatırım size, Posta Gazetesinde ekinde yazdı, bilmem okudunuz mu? Ondan sonra, yani almadıysanız büyük şey kaybettiniz, sadece enflasyon muhasebesiyle uğraşmak değil, bir de memleketin çocuğu olmak lazım, okumak lazım, memleketin başına ne gelir diye.

Benim gibi 77 yaşında adam öldükten sonra bu memlekette genç yetişmez, yetişen çocuklar da love story hikayeleriyle yaşarlar.

150 bin askeri tutuklayıp şeye yolluyorlar, bizimkileri öldürüyorlar, ben bunu yeni okudum. Ve ben Posta Gazetesine telefon açtım, Basın Müdürüne dedim ki teşekkür ederim, ben hayatta duymamıştım, sadece gelmiş harp etmeye ve bizimkiler de şunu söyleyip duruyorlar, haklısın tabii konuşun: Efendim, “Çanakkale geçilmez”, Çanakkale geçilmez ama, 150 bin kişi öldürmüşler, buyurun. Ona mı acırsın, yoksa Anzak'tan gelen iki üç tane palyaço renkli külotlar, şeyler giymişler ve gemiyle dedelerimizi görelim. Bu ne? Ben orada subaydım, topçu subayıydım. Gidip onlara karanfil koyuyorlar, dedelerine. Sana düşmanlık yapmış, her şeyi yapmış, sen bunu geliyorsun okumamış daha, okumadıkları için bu insanlara

şasınıyorum. Arkasından birisi çıkıyor, efendim siz Ermenileri öldürdünüz, bir sürü iftirayla sizi Avrupa Birliği'ne sokmayız. Bu konuştuklarım birbiriyle bağlantılı konuşma, öyle kafadan konuşmuyorum. Ondan sonra, peki kardeşim, sen gidiyorsunuz 150 bin kişiyi öldü orada örgütlüyorsunuz ve ne diyor biliyor musun, bir şey oluyor, bir rüzgar esintisiyle yıkıntı oluyor, Türk mezalimi –dünkü Posta'da yazıyor, lütfen okuyun onu- mezarlık hepsi gitmiş. Kendi adamları İngilizler gidiyorlar mezarlarına karanfil koyuyorlar, bir de hatıra yapıyorlar. Bunun arkasında, bunu da söyleyeceğim, siz de kulaklarınızı iyi verin; Kraliçe Elizabeth geliyor o meşhur Fokland Adası hikayesi vardır, o zaman gittiler, bir teğmen vardır, o da koymuş kumandan. Ne kumandanı Allah için? Ondan sonra bu da gidiyor o Fokland Adasında bazı kişilerle harp ettik diyor. İngiliz büyük donanması uçaklarıyla füze sallıyor ve oradaki şahıslar gidiyor. Şimdi bununla ne alakası var diyeceksin. Bunu bilmek lazım. Bazı şeylerde gerçekten ben mebusan olsam bütün meclisi ayağa kaldırırdım. Sosyal güvenlik için meclis başkanlığına bir yazı yazdım. 500 tane mebus uyuyor dedim.

### **Nail Sanlı:**

İsmet Ağabey, toparlar mısınız?

### **İsmet Uğurlu:**

Ondan sonra belki mahkemeye vermek lazım bütün mebusları. Ve bu fasıl bittikten sonra ben şunu size söyleyeceğim: Bizim arkadaşlar yiğidi vur, ama yiğidin hakkını ver, yani sadece bu kâğıdı okumakla değil, çalıştılar gerçekten, halen de çalışıyorlar. Ben hepsine teşekkür ederim.

### **Hakkı Gökdemir:**

Arkadaşlarım bir hikâyeyle başlamak istiyorum konuya. Paris'in bir yaz akşamında, akşamın çoktan bittiği, gecenin devam ettiği bir anda yıllar öncesinden terk ettiği şehre dönen bir adam elveda demeden gittiği kadının kapısına gelir. Geçen yılların durgunluğu vurmuştur gözlerine ve geçtiği yolların yorgunluğu vurmuştur yüzüne. Umutsuzca çalar kapıyı, açacak mı açmayacak mı diye. Ve kadın kapıyı açtığında, hiçbir şey söyleyemezler birbirlerine. Anlamsızca elindeki bir demet maydanozu kadına verir. Kadın bir adım geri çekilir ve adam içeri girer. Konuşacak bir şey bulamadıklarından kadının soracağı tek şey vardır. Bu nedir diye? Adam mahcup bir şekilde şöyle der; bu saatte Paris'te bildiğim bütün çiçekçileri dolaştım. Ancak sadece açık bir manav bulabildim.

Bazen hayatta kendimizi ifade etmek için bir şeyler ararız, ama ille de doğru bir şeyi bulmaya çalışmak yerine yapabildiğimiz ilk şeyi yapsak, daha çabuk ve daha çok muvaffak olabiliriz.

Bu ana kadar çıkan konuşmacılar, yöneticiler, gerek yasa gerek Odamız hakkında birçok şeyi söylediler. Bir kelimeyi telaffuz etmediler, ben konuşmamı onun üzerine kurmak istiyorum. Kıymetli doktorlarımızdan Selçuk Erez bir ara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında danışmanlık yapıyordu. Bunun milli fizik belli kimya diye bir kitabı vardı. Eleştirel bir kitaptır. Orada şunu söylüyor; Nurettin Sözen'in danışmanı oluyor ve buna bir serbest geçiş kartı veriyorlar, gidip gelirken kullan diyorlar. Vatandaş arabasına serbest geçiş kartını koyduktan sonra, İstanbul'da düz giriş var mı bu sokak çıkmaz mı, öbür tarafta park edilir mi, kırmızıda durulur mu, dinlemeden gelip geçiyor. Bir gün işini bilen bir polise rast geliyor ve polis buna cezayı basıyor. Hırsla geliyor Nurettin Sözen'e diyor ki, sen buranın belediye başkanısın nasıl olur da bir şey yapmazsın bak adamlar bana ceza kestiler. O zaman Nurettin Bey diyor ki, kardeşim bu kartı biz sana toplantılara gelirken sadece şu arkadaki parka geçip park edebileceğin diye verdik.

İşte hükümet için söylediğiniz her şeyi çokça söylüyorum. Elinizdeki imkânların ne olduğunu bilmezseniz zannettiğiniz her şeyi yaparsınız. Hükümetin yaptığı yasalarda,

yasaların sonuçları da, girilmez sokaklara da girerler, park edilmez yere de park ederler, olmayacak şeyler de yaparlar.

Bir ara bunların bir toplantısında bir AKP'li milletvekili şunu söylemişti; bizim yaptıklarımız sizin hayallerinize sığmaz. Hakikatten öyle. Akla hayale sığmaz şeyler yaptılar. Hakikatten öyle.

Şimdi, söz konusu demokratlık olunca şöyle bir örnek vereyim. Allah hepinizin çocuklarını bağışlasın. Benim bir çocuğum var. Bu yasa gündeme geldiğinde son iki hafta içinde bende özellikle avukat mükellefler var, beni bu konuda aydınlatın diye arıyorlar. Çocuklarımızı nasıl sigortalı yaparız dediler. Ve de çocuğum dünyaya geldiğinde benim söylediğim bir cümlem vardı. Herkes beni de bildiği için beni ters köşeye yatırmaya çalışıyorlardı. Dedim ki dünyada bana hiç kimsenin yaptıramayacağı bir şeyleri yaptırmak için dünyaya birisi geldi.

Bu konu üzerine, çocuklarını sigortalı yaptırmaya çalışan veya yapmak isteyen arkadaşlar veya avukatlar nasıl yaparız dediklerinde, asla böyle bir şeye teşebbüs etmeyin dedim asla. Yani yasanın çıkışını biliyorsunuz, ruhunu biliyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorsunuz, karşı gelmiyorsunuz, ama köşesinden dolanıp çıkar sağlıyorsunuz, yazıklar olsun dedim. Böyle dediğimde arkadaşlar şunu söylediler, tabii o dünyaya gelen vatandaş biliyorlar ya, sen çocuğu sigortalı yapmadın mı dediler, yaptım dedim. Şaşırdılar tabii onlar da sizin gibi sustular. Ben Anadolu Sigortalı yaptım dedim Sosyal Sigortalı değil. Çünkü insanı insan yapan uygulamaya koyduğu ilkeleridir. Namuslu bir insan başkasına reva görmediğini kendine ayrıcalık yapamaz.

16'ncı yüzyıl İngiliz filozoflarından Fransız Kabor'un bir lafı vardır. İdareciler, kendilerinden beklenen bir şeyi yapmadıkları zaman ve de kendilerinden beklenmeyen bir şeyi yaptıkları zaman kendilerini topluma çok iyi izah etmelidirler. Yoksa o güvenilirlikleri sarsılınca yaptıkları hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. İnsan 40'ından sonra demokrat olunca uygulamadaki gibi olur işte.

Arkadaşlar, kısa keseceğim konuşma hakkımı yasadan, ama süresini sabrınızdan aldığımı biliyorum.

Son sözüm şu olacak, muhtemel olarak çok kişinin söyleyecek çok şeyi var. Demokratlığını 19 yıldır kanıtlayan bir kadrodan şunu istiyorum; Nisan genel sayılarını göz ardı edersek yılın 10 ayında bu şehrin 10 yerinde böyle bir toplantı yapılmasını talep ediyorum ve burada da şu, idare edenler konuşmayacak. Bizler konuşacağız ve demokratlığı demokratım diyenlere değil, demokrat olanlar gösterecekler ve bu idare bunu yapacak muktedir güçtedir. Bekliyorum, yapabilir. Şu ana kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Teşekkür ediyorum.

### **Nail Sanlı:**

Sayın Hakkı Gökdemir'e biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Ayfer Ünsal.

Ayfer Hanım mikrofona gelene kadar bir konuşumuz var. TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Tahir Gölek aramıza katıldılar. Hoş geldiniz Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, bugün aynı zamanda İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odamızın da genel kurulu var. Bazı konuklarımız oraya katılıp geldikleri için biraz gecikmeli katıldılar. Onu da belirtmek istiyorum.

### **Ayfer Ünsal:**

Başlayayım mı? Sayın divan, sayın konuklar ve sevgili meslektaşlarım; aslında bir, kısa bir şeyi paylaşmak istiyorum buradan.

Şimdi, birkaç yıl önce bir meslek derneğimizce cep telefonuma bir mesaj geldi. O günlerde gündemde olan bir mevzuatla ilgili Maliye Bakanımız Sayın Unakıtan'ın da katkılarıyla yapılacak bir toplantıdan söz ediliyordu ve ben de kalktım gittim. Mevzuatla ilgili

birkaç kısa bilgilendirilme yapıldı. Akabinde o derneğin genel kuruluna geçildi. Genel kurul konuşmalarını sonuna kadar dinledim. Çok beğendiklerimi bayağı böyle hararetle alkışladım. Az beğendiklerimi kibarca alkışlayıp çıktım oradan. Fakat o toplantıdan sonra kafamda bir soru belirdi ve bir şeylere anlam veremedim.

İnternet ortamında hemen her sitede var olan tartışma gruplarından birinin müdavimi olduğumdan o soruyu o tartışma grubundakilere yönelterek cevap buldum. Burada sizlerle onu paylaşacağım.

2005 yılının Eylül ayında şu başlıkla açmıştım tartışmayı, “siyasi tercihler sivil toplum kuruluşlarına taşınmalı mıdır?” Devamını da söyle yazmıştım, başka ülkelerde de böyledir bilmiyorum ama “bizim ülkemizde siyasi partiler dışındaki diğer sivil toplum kuruluşlarında da siyasi tercihlere göre ayrılmalar var.” Atıyorum, Kelaynak Kuşlarını Sevenler Derneği adında bir dernek varken bir bakıyorsunuz aynı kuşu seven başka bir dernek daha var. Her iki derneğin de amaçları aynı, çalışmaları birbirinin benzeri, fakat ortak değil. Ayrıldıkları konu siyasi tercihleri; kelaynak kuşlarını sevmekle siyasi tercihler arasında nasıl bir bağ kurulabiliyor? Siyasi tercihler STK'lara taşınmalı mıdır, dünyanın her yanında bu böyle midir? Üçüncü dünya ülkelerinde böyledir demiş katılımcılardan bir tanesi. Bir başkası ise siyasi tercihi olmayan STK yoktur, olmalıdır da, çünkü politikasını şekillendirmede bu araca gerek duyar, politikalarında hem siyasi görüşü hem amaç ve hedeflerini hem de var oluş nedenlerini açıklar. Örneğin Greenpeace demiş, başka bir katılımcı ise tersini söylemişti. Hedef ve politikaların mutlaka siyasal görüş doğrultusunda seçilir tezi yanlıştır. Siyasal görüş var oluş nedeni değildir demiş.

Bu tartışmaların devamında bizler sivil toplum kuruluşlarının siyaset üstü olması gerektiği ve üyelerinin sorunlarına çözüm üretip artı değer katması gerektiği konusunda hem fikir olmuşuz.

2005 yılında o tartışma grubunda siyasetin sivil toplum kuruluşlarına niye ve nasıl girdiği konusunda geç de olsa bilgilendikten sonra ben, İSMMMO ve TÜRMOB'un bu konudaki yaklaşımını öğrenmek üzere TÜRMOB yönetiminde olan Sayın Nail Sanlı'dan, birinci elden bilgi alma fırsatı yakaladım. Kendi soru cümlemi hatırlamıyorum ama Nail Sanlı'nın verdiği cevabı çok iyi hatırlıyorum. En son, ki genel seçimlerden sonra şu partilerden şu sayıda meslek mensubu meclise girdi, biz TÜRMOB olarak meclisteki tüm meslektaş milletvekilleriyle tanışmak üzere bir davet yaptık, çünkü bizim görevimiz siyaset değil mesleğe hizmet, davetimizi yaparkenki kriter hangi partiden oldukları değil meslektaş oldukları idi, dedi. Bu cevap bana yeterli geldi.

Meslek Odamızda mesleği, partilerimizde yani yakın olduğumuz bir parti varsa orada siyaseti konuşalım. Ayrılacaksa siyaset meydanında ayrılalım ama, burada direkt olarak kendimizi konuşalım. Mesela arkadaşlar, bu konuda gerçekten çok bilmiyorum cevaplarını, bir bilen varsa gelip şurada bir anlatsın. 8 aylık muhasebe ücreti tutarında alacaklı iken böyle olduğu halde çalışmaya devam ediliyorken, nasıl oluyor da marketin kasiyerini atlayarak alışverişinizi yapabiliyorsunuz? Hayat nasıl devam ediyor? Gelen firmanın gözüne bakıp bu bana ödese ödese ayda 400 lira öder, ben şuna 800 lira deyim de o bana az ödedi sansın politikası desem değil, onu da demedim. 400 lira muhasebemizi yapacak... gittiler. 5 aylık alacağım var. 2 bin liranın 1200'ünü gönderin de bari iki aylık alacağım kalsın dediğimde ise “sen ne diyorsun, muhasebecisine 7 bin, 8 bin liradan aşağı borcu olan yok” dediler, gittiler.

Ne kadar alacağım varsa o kadar da borçlanabilirim yöntemi ile mi dönüyor bürolar? Borçlanarak mı yaşıyor? Önemle rica ediyorum, yönetime aday olan ya da olmayan herkesten rica ediyorum; tarifinin altında çalışarak, üste bir de tahsilât yapmayarak bu bürolar nasıl dönüyor, personel maaşları, SSK'lar, vergiler nasıl ödeniyor, daha üste artırılıp da eve nasıl ekmek götürülüyor? Bilgilendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımı sunarım.

**Nail Sanlı:**

Ayfer Ünsal arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kişisel konuşmacılar bitti değerli arkadaşlar, gruplar adına konuşmacılara geçiyoruz. Efendim, Yaşar Kirman Meslekte Birlik Grubunun yönetim kadrosunda, onu anons ettim. İki arkadaş var, Yaşar Kirman, Fehmi Soyakça; bu iki arkadaş yönetim kadrosunda. Arkadaşım, Meslekte Birlik Grubu yöneticileri diyor. Bir yönetici bir grubun en önde gelen üyesidir yani. Sizi eğer gruptan birisinin adını siliyorlarsa sizi konuşturabilirim.

Bakın, Grubun broşürü önümde ve bunu anons ettim değerli arkadaşım. Dedim ki, grupların önder kadrolarından, yönetim kadrolarından kişisel söz isteyenleri konuşturmayacağım dedim. Burada bakın, bu sizin broşürünüz mü?.. Efendim bakın, Meslekte Birlik Grubu yöneticileri diyor, olabilir. Bakın, herkese söz, lütfen Divana şey yapmayın. Ben onu anons ettim, sonradan yaptığım bir uygulama değil.

Evet ilk söz gruplar adına, Ulusal Muhasebeciler Grubu adına Sayın Belma Sabuncu; buyurun arkadaşım.

Değerli arkadaşım, dilek ve temennilerde konuşturabilirim, yanlı deyip durmayın. Bakın, onu baştan anons ettim. Kimin geleceğini bilmeden anons ettim ve dedim ki listeler önümde. Oradan bir isim yakalarsam konuşturmayacağız dedim. Anons ettim onu. Aslında centilmenlik adına, beşer dakikayla üç konuşmacıyı oylattık, oy birliğiyle kabul edildi. Siz buna nezaket göstermeniz lazım. Belma Hanım buyurun.

**Belma Sabuncu:**

Değerli konuklar, değerli delegeler; 19'uncu Olağan Genel Kurulumuzu en içten duygularıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşlar, bildiğiniz gibi 3568 sayılı Yasa değişikliği taslağı ortaya çıktığında, çağdaş demokrat muhasebeciler birliğinden arkadaşlar büroları ziyaret ettiler. Bizlere yeni kimlik kartlarını getirdiler ve kartvizitlik hediye ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Ancak yine beraberinde getirdikleri bir kitapçık vardı. Tasarıyı eleştiriyordu. Ama öyle bir slogan vardı ki o kitabın kapakçığında, diyordu ki, ki genel kurulumuz da başkanımız da vurguladı, meslekte uzlaşmanın adı kâr, meslekte siyasetin sonu yalandır. Ben bu 3568 sayılı yasa değişikliği taslağının üzerine atılmış bu sloganı açıkçası çok garipsedim. Yani Odada kadrolaşma operasyonuna karşı şu mu deniyordu, benimle uzlaş ki kâr edesin. Aksi takdirde siyaset yaparsan bu işten zarar edersin. Benimle uzlaş çağrısı yapıyordu. Kusura bakmayın arkadaşlar, ben meslek mücadelesi verebilirsiniz, ne meslektaşın haklarını koruyabilirsiniz, ne de ülkemize sahip çıkabilirsiniz. AKP iktidarının Cumhuriyetin kazanımlarına, ülkenin bağımsızlığına ve bütünlüğüne ne kadar sahip çıktığı yeni ortaya çıkmadı. Devletin bütün kurumlarını ele geçirme operasyonları da yeni çıkmadı. Bu dünde vardı, bugünde var, yarında olacak. Ama bana dokunmadıkça ben sesimi çıkarmam dediğiniz müddetçe, başınıza gelecek, işte böyle sizi dikkate bile almayan kanunların yürürlüğe sokulmaya çalışılmasıdır.

5760 sayılı yürürlüğe girmeyen yasada, mesleğe ve meslektaşın sorunlarına getirdiği bir düzeltme, bir değişiklik yoktur. Değişiklik ve kavga, Oda yönetimlerinin belirlenmesindedir. Yönetimlerin kalıcı yönetimlerden çıkarılmasıdır. Gerçi doğrusu da budur. Meslektaşın çok da kazandığı bir şey yoktur. Ama yöneticilerimizin kaybettikleri vardır.

Sayın Oda Başkanımız, laik cumhuriyetin tarafındayız diyor. Ben bu açıklamasını net tavır göstermesi açısından doğru ve samimi buluyorum. Ancak Cumhuriyetin tarafında olurken sadece laiklik yönünden değil, ulusal değerlere sahip çıkmak açısından, ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü ve birliği açısından da net ve taraf olmak durumundayız. Bu ne demektir, küreselleşmeyi olgu olarak kabul etmek değil karşı durmaktır. ABD ve Avrupa Birliği emperyalizmine karşı durmaktır. Buralarda net ve taraf olursanız mesleğimizi

yapacağımız bir ülkemiz olur, ulusal sermayemiz olur, yabancı denetim şirketleri gelip sizin pazarınızdan pay alamaz. Yabancı sermaye büyük perakende şirketleriyle küçük ve orta esnafın yok olmasına neden olamaz. Meslektaşımın pazarı küçülmez. O zaman özelleştirmeyi de savunamazsınız. Büyük Ortadoğu projesine karşı, özelleştirmeye karşı, ABD ve Avrupa Birliği emperyalizmine karşı arkanızdaki kitlenin gücünü kullanarak tavrınızı belirlersiniz. İşte siyaset budur. Kötü bir şey de değildir. Tam tersine siyasetin sonu kârdır. Yıllardır bu ülkede insanlara siyaset yapmak ve örgütlenmek öcü gibi gösterildi. Mesleğe ve meslektaşın hakkını savunmak, sorunlarını çözmek buradan geçer. Bu ayrımı yapmadığınız zaman şu andaki iktidardaki siyasetten fazla farkınız kalmaz.

ABD ve Avrupa Birliği emperyalizminden en çok onlar medet umuyor, hele şu kapatma davasından sonra. Bütün kurumlar, Odalar hepsi mevcut iktidar tarafından kadrolaştırılıyor. Odamıza yönelik operasyon şimdilik durduruldu gibi. Bundan sonra mesleğe saygınlığı ve meslektaşı rahatlatacak önerilerin hayata geçmesi için tavrımızı koymalıyız. Meslektaşı angaryalardan kurtarmalıyız. Maliyeye beyanname yetiştiren pozisyonlardan çıkmalıyız. Arkadaşlar, bu ay geçici vergi, KDV, Muhtasar, SSK derken bir de beşer adet Abs formları vereceğiz. Kafamızı kaldıramıyoruz. Muhasebecileri de böylece a sosyal a politik bir hale getirdiler, mevcut iktidarın tam istediği gibi. Sayın Başbakanın dediği gibi, ayaklar başları yönetmemeli. Ondan sonra da demokrat olmaktan bahsediyorlar. Öyle demokratlar ki, 1 Mayısın arkasında Tabipler Odası Başkanı Sayın Gencay Gürsoy 4 yıldır bulunamıyorken birdenbire sabaha karşı otel odasında apar topar bulunuyor ve gözaltına alınıyor. Yine bir Ergenekon safsatası var ki, değerli rektörümüz Sayın Kemal Alemdaroğlu, yine değerli gazetecimiz Sayın İlhan Selçuk gözaltına alınıyor. Şu anda birçok insan aylardır tutuklu bir şekilde alıkonuluyor ortada iddianame yok ve bir türlü iddianame hazırlanamıyor. Kapatma davasına kıyamet kopuyor ama ortada iddia edilen somut bir suç yokken insanlar tutuklu, aylardır bekleniyor. Bu olay kamuoyunda unutturulmaya çalışılıyor; tabii ki gözdağı.

Buradan herkese şunu demek istiyorum: Cumhuriyete ve Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıktığınız müddetçe, halkınıza, meslektaşınıza sahip çıktığınız müddetçe, bağımsızlığınıza ve ulusunuza sahip çıktığınız müddetçe demokrasiye sahip olabilirsiniz. Toplumun yazıp çizen, muhasebe yapan birikimli kesimi olan meslektaşlarımızın Cumhuriyetin ilkeleri ve ulusun bağımsızlığı ve bütünlüğü noktasında taraftarlar ve taraf olmaya devam edeceklerdir. Çağdaş, demokrat laik bir Türkiye için hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. Kaybettiğimiz kazanımlara yeniden sahip çıkmak ve kavgasını vermek adına, Atatürk ve bayrakta birleşmeye çağırıyoruz. Teşekkür ederim.

#### **Nail Sanlı:**

Belma Sabuncu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Akdemir; Hasan Akdemir arkadaşımız Değişim Hareketi adına konuşacak. Değerli konuşmacılardan bir şey istirham ediyorum Divan heyeti adına. Beşer dakikayla konuşma sürelerini sınırlandırdık ve oybirliğiyle kabul edildi; lütfen konuşmacılar bu süreleri uysunlar.

#### **Hasan Akdemir:**

Sayın Divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarımız; İSMMMO'nun 19'uncu Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Bugün Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına mali raporlar üzerine söz aldım.

Bu dönemki mali raporlarımız, Odamızın 11 aylık hesaplarının bilgilerini bize aktarmaktadır. İSMMMO ve TESMER mali tabloları sadece cari dönem esas alınarak hazırlanmış. Son yıllardaki karşılaştırmalı usulden vazgeçilmiş. Sadece iktisadi işletmelere ait mali tablolar karşılaştırmalıdır. Bütün mali tablolarda dip notuna rastlanmamıştır. Önceki yıl mali tablolarında var olan artış azalış oranları da yoktur. Genel olarak önceki yıl çalışma



raporlarından daha az detaylı olduğunu tespit ettim. Hazır değerler kalemi altında bulunan eski dönemlerdeki vadeli döviz tevdiat hesabı sıfır değer olarak bilânçomuzda gözükmektedir.

Geçmiş dönemlerdeki bu değerler YTL fon ve YTL vadeli hesaplara aktarılmış gözükmektedir. Bunun nedeni olarak döviz kurlarının düşmesi veya yükselmemesi beklentisi nedeniyle tercih edilmemiş olduğunu düşünüyorum iyi de olmuş.

Üyelerden alacaklardaki artış iki milyon 710 bin YTL. Artış oranı yüzde 30. Seçimlerde oy kullanmaya, Oda borcunun olması engel değil. Bu nedenle almaya, tahsil için koşmaya gerek yok.

Mesleki kurum alacakları bir milyon 130 bin YTL. Geçen yıla göre artış oranı yüzde 73. Dipnot olmadığı için hangi kurumdan ne kadar alacağımız var belli değil. ...paylarındaki 311 bin YTL borç 620 bin YTL'ye çıkmış artış oranı yüzde 99, meslek sayımız o kadar artmadı, nedeni nedir? Cari dönem gelir gider olumlu farkı 2 milyon 960 bin YTL. Son yıllarda 3 milyon YTL olarak otomatikçe bağlanmış, son 6 yılın ortalaması 3 milyon YTL.

2007 yılı içinde Odamızın ve TÜRMOB'un mali genel kurulları yapıldığı için genel kurul giderleri ve temsil ağırlama giderleri yüzde 50'ye yakın bir oranda azalmıştır. Mesleki basın yayın giderleri ve toplantı panel giderlerinde ciddi bir artış görülmekte, bu artışı doğru bulmaktayız. Bu da Odamızın mesleki basın yayın ve toplantı, panellere verdiği önemi, dolayısıyla mesleki eğitime verdiği önemi göstermekte. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür etmek gerekmektedir.

Burs yardımındaki artış yeterli değildir. Değerli arkadaşlar, Odamızın gelir tablosu giderler kalemi altında öyle bir kalem var ki, bu açıkça rahatsız edici, muhasebe tekniği açısından doğru olmakla birlikte, yazılı rakamsal değer çok yüksek. Bu fazla yapılan tahakkuk tahsilleri miktarı ise 1 milyon 732 bin YTL, yani 13 milyon YTL'lik gelirin yüzde 13'lük kısmı. Hatalı tahakkuk. Bunun, bağımsız çalışmaktan bağımlılığa geçen, vefat eden, oda değiştiren üyelere hatalı aidat tahakkuku yapılmasından kaynaklandığını tahmin ediyorum. Bu şekilde de düzeltilmiş. Kanımca muhasebe açısından da doğru yapılmış. Ancak benim buradaki kanaatim, bunun son bir yılda oluşmadığı ve bu durumun müfettişlerce yapılan denetim sonucu ortaya çıkmış olabileceği.

Şu soruyu sormakta haksız mıyım; bizim denetim kurumumuz ne iş yapar? Şeffaf mali tablolar hazırlayarak herkese örnek olması gereken İSMMMMO bilânçoları şeffaf ve meslektaşlarına eğitimini verdiği muhasebe standart ve kurallarına uymuyor mu?

Bildiğiniz gibi, Odamız geçmiş dönem içerisinde maliye müfettişlerince incelenmiştir. İnceleme ve sonucu hakkında bilgi edinmek istiyoruz, gündemin 12'nci maddesine ilave edildi, bekliyorum.

Geçen hafta aldığımız çalışma raporu içerisinde tahmini bütçe yok, inceleme imkânım olmadı. Gelecek yıl vergi levhasına ne ödeyeceksiniz, maktu adet ne olacak; bilmiyorum. Gündemdeki sırasında konuşulmadan her zamanki gibi oylarımızla kabul edilecek.

Verdiğim bilgiler bu çalışma raporundan alındı. Bunu ben geçen hafta aldım, bugün dağıtılan çalışma raporlarında bazı farklılıklar var. İnceleme imkânım olmadı, eksikler varsa benim kusurum değil. Bir hafta önceki dağıtılan çalışma raporlarını hazırlayanlarıdır.

Değişim hareketi olarak kalıcılığa, gericiliğe, değişimin olmadığı her konuya her yerde her zaman karşı olduğumuzu bir kere daha belirtir, Genel Kurula Değişim Hareketi adına saygılar sunarım.

#### **Nail Sanlı:**

Hasan Akdemir arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Ferhan Uğruk.

## **Ferhan Uğruk:**

Sayın Divan, sayın konuklar, sayın meslektaşlarım; bu Genel Kurul gündeminde üç ana konu başa geçti. Birisi doğrudan mesleğimizle alakalı olan iş yükünün artması ve angarya sorunu; ikincisi Maliye Bakanlığının Odalarımız üzerinde kurmuş olduğu ve yeni yasayla şu anda kadük olan yeni yasayla daha da artıracığı vesayet sorunu; üçüncüsü de yine bu yeni yasayla alakalı olarak seçim sistemiyle ilgili getirilmek istenen değişiklik.

Meslek üzerinde artan iş yükü ve angarya ile ilgili olarak benim bu kısıtlı zamanda söyleyebileceğim şudur; burada bir adaletsizlik vardır, bu adaletsizlik özellikle son yıllarda Maliye Bakanlığının kendi üzerinde olan işleri giderek bizim mesleğimize havale etmesinden kaynaklanmaktadır. Peki, bu doğru, olabilir, biz bunları üstlenebiliriz. Ama her iş yükünün bir maddi karşılığı olmalıdır. Bu maddi karşılığı nasıl olabilir, bu karşılık arkadaşlar, asgarisinden her yıl yayınlanan meslek ücret tarifelerinde şu anda uygulanmakta olan cüzi artışlarla değil, ciddi tarife değişiklikleriyle olur. Yoksa bu haliyle bu adaletsizliktir. Benim meslektaşlarım burada yanlış adreslere müracaat ediyorlar. Bu iş doğrudan iktidar, hükümet meselesidir. Ve sadece meslek mensuplarıyla meslek odalarıyla da sınırlı değildir. Bu bütün toplumun, bütün ücretlilerin sorununun çözülmesiyle alakalıdır. Bu manada siyasetle çok doğrudan alakalıdır. Ama siyaseti şöyle anlıyorsanız, hani fanatik taraf tutar manada anlıyorsanız bu o manada yanlış. Peki, burayı geçiyorum.

İkincisi, Maliye Bakanlığının mesleğimiz meslek odalarımız üzerinde giderek ağırlığını artırma teşebbüsünde bulunduğu vesayet konusu var. Ben bu yeni yasada bunun işaretini şu değişiklikte gördüm. Sınav komisyonlarında, yedi kişilik sınav komisyonunda bu yasa değişikliğine göre 4 üyenin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi. Neden? Yani kim neden rahatsız oluyor. Şu andaki sistem rahatsız mı ediyor, ondan sonra denir ki siz kadrolaşmak istiyorsunuz. Buna yanıt veremezsiniz o zaman. Dolayısıyla zaten doğal olan vesayet bu şekilde kuvvetlendirilmek istenmektedir. İkinci konuyu da geçtim.

Şimdi geliyoruz, seçim sistemiyle alakalı olaya. Değerli meslektaşlar, aslında nispi temsil usulü demokratik platformun, Odanın kuruluşundan beri giderek programına girmiş ve temel ilke olmuş olan bir husustur. Dolayısıyla bugün meclise giden ve Meslekte Birlikteki arkadaşlarımızın çok sevindiği bu ilke de meslek odamızda ilk defa bizim tarafımızdan kurulmuştur. Yani bu fikir bizden alınmıştır.

Peki, şimdi fikrimize sahip çıktığımızı da söyleyeceğiz, ama siz başka şeylere de cevap vereceksiniz.

Değerli meslektaşlar, biz bu fikre sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu fikre sahip çıkarken çok temel bir maksadımız var, o da demokrasi. Alkışlamayın, sonra şaşarsınız. Şimdi, ben baktım sabah geldim, Meslekte Birlik Grubunun arkadaşlarımızın bültenine baktım, ne diyorlar bu nispi temsil. Şunu yazmışlar: “Nispi temsil geldi böyle oldu.” Ne yazmışlar, “Oda yönetimine çeki düzen verilmesi.” Allah, Allah, oda yönetimindeki haksız rekabeti önlemek; ya Türkçe bozukluğu var ya da böyle bir konuda bile demokrasiden bahsetmek akıllarına gelmiyor.

Şimdi değerli dostlar, bir ilke zaman ve mekânla birlikte doğruluk kazanır veya kaybeder. Bugün bu meclisten geçen yasa uzunca bir süredir iktidarın demokrasi mefhumundan anladığının yalnız ve yalnızca kendinin ve kendi taraftarlarının taleplerini karşılamak doğrultusunda bir uygulama ve eylem olmasından kaynaklanmaktadır. O bizim bileceğimiz iş dostum, siz girin seçime. O bizim bileceğimiz iş. Biz demokrasiyi nalıncı keseri gibi kendine kesmeyi ihtiyat haline getirmiş bu zihniyetle ve bu zihniyeti her kürsüde, her alanda teşhir etmek zorundayız. Ve biz bu arkadaşlara da sesleniyoruz, güç durumda kaldınız, çünkü samimi olmadığınız ortaya çıkıyor.

Bakın, konuşmacılar sürekli bir şeylere işaret etti. Demokrasi özgürlük deyince yalnızca türbanla bir yaklaşım var. Demokrasi ve özgürlük deyince bizim meslek odamızın da katıldığı, bizim meslek odamızın da katıldığı, bizlerin de katıldığı bir 1 Mayıs var. Bize

iktidar orada gazlarla bombalarla saldırdı. Bu mu demokrasi? Bunu yerine getirmediğiniz sürece samimi olduğunuz hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz demokrasi istiyoruz, biz hamaset istemiyoruz; biz ne dediğimizi biliyoruz. O bakımdan, başka bir konuyla ilgili, söze başlarken dediğim gibi biz bunu yutmamız. Ve bu kutuplaşmada bu samimiyetsizliğin yanında yer almadığımız gibi, bunun yanlış olduğunu da arkadaşlarımıza ifade ederiz. Ve bu çok kritik, ciddi bir dönemden geçiyoruz, demokrasiyi hep beraber içselleştirmek zorundayız. Sözümüz olacak, ama birbirimizi anlamadan ve birbirimize dayatmayla işi götürmek ve yalnızca kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket edilirse buna şu denir; azınlıkla demokrat burada olduğu gibi, çoğunluk olduğu yerde... Şimdi bu mevzuu kapatıyorum.

Şuraya gelmek istiyorum: Nispi temsil, ben Sayın Mustafa Özyürek'in biraz evvel konuşurken ifade ettiği bazı şeyleri düzeltmek istiyorum kendisinden müsaade isteyerek.

Şimdi, nispi temsili biz ilke olarak savunuyoruz. Nispi temsilin aslında Oda üyelerinin farklı yaklaşımları, farklı listeleri Oda yönetiminde yansıtmak bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yasada bir liste önerisi var. Bunun böyle olmadığını çarşaf liste, bence Mustafa bey bu konuda tam aydınlanmamış diye söyleyebilirim. Nispi temsil konusunda, grup listeleriyle de bağımsız adaylarla da bir seçim sistemi oluşturulmakta. Türkiye'de çeşitli kitle örgütlerinde, siyasi partilerde bu yapılmaktadır. Dolayısıyla bu söz konusu olamaz. Diğer yandan Sayın Yahya Arıkan'ın bunu Bakanlar Kuruluyla Oda yönetiminin oluşumunu nispi temsile göre eşitlemek önerisi bence yerinde değildir. Kuşkusuz Bakanlar Kurulu bir icra heyetidir ve her bakanlık bir icra organı olarak faaliyet gösterir. Ama Oda yönetimi kendi mesleki alanı içerisinde yer alır ve kuşkusuz her şeyin çözümü bulunduğu gibi çoğunluk olan gruba seçimlerde çoğunluk olarak çıkana, orada bir yüzde 51'lik çoğunluk sağlanmalıdır.

Diğer yandan, ben, toparlıyorum, bir şeyle toparlayacağım. Bu da o konuşmalar esnasında kafamda yer etti. Biz bu demokrasi talebimizi laikliği hürriyeti özgürlüğü savunuyoruz. Laikliği savunuyoruz, ama laikliğin bugünkü şeklini değil. Laikliğin bütün dinlere, inançlara aynı mesafede ve tarafsız olduğu bir laiklikten bahsediyoruz. Demokrasiyi savunuyoruz, bu demokraside, demokrasiyi geri götürmek isteyen otoriter zihniyetlere de karşıyız. Bunlarla da mesafe alıyoruz. Ve Sayın Özyürek'in bir şeyini söyleyip bitireceğim, mültivizyon gösterisi yapılırken Odamızın bugüne kadar yaptığı çeşitli etkinlikler yer aldı. Bu etkinlikler kimi gösterilerdi, kimi sosyal güvenlik yasasına ilişkin protestoydu. Bir de sevgili Hrant'ın cenazesinde Oda Başkanımızın bulunduğu bir enstantaneydi. Şimdi Avrupa Birliğine, ABD'ye karşı antiemperyalist söylemler ifade edilirken bunun... kriterlerinden değil de 301 ile ilgili alakalı olması son derece bence talihsizdir. Sevgili Hrant kardeşimiz o 301 yüzünden katledildi. Demokrasiyi savunuyorsak böyle savunmalıyız. Teşekkür ediyorum.

### **Nail Sanlı:**

Teşekkür ediyoruz Ferhan Bey. Sayın Özgül Kaya. Kürsüde konuşurken ben kimsenin sözünü kesmek istemiyorum, süre sınırlamasını hatırlatmak istemiyorum. Değerli arkadaşlar, oybirliğiyle sizin kabul ettiğiniz beş dakikalık bir süre var. Mümkünse bu sürele uyalım. Teşekkür ediyorum. Bizden akan adalet sizin her şeyinize yeter be, oturduğun yerden ahkâm kesip durma ya.

Türkiye'nin her yerinde divan başkanlığı yapıyorum değerli arkadaşım, bak burada geliyorsun burada da beni sıkıştırıyorsun. Genel kurula anlatacağım seni. Bana vermiş oldukları liste şurada değerli arkadaşlar, bunu yapmak istemiyorum. Meslekte Birlik Grubu adına konuşmacılar aşağıdaki gibidir. Abdülaziz Ural, Salih Çakır, Özgül Kaya. Ben de sıralamada onları yazdım, gördüğünüz gibi konuşuyorlar. İki tane arkadaşları var yönetici kadrosunda. Oybirliğiyle kabul edilen beşer dakikadan gruplar adına üçer konuşmacıyı oybirliğiyle siz kabul ettiniz. İki tane yönetici arkadaşlarınıza hariçten konuşturmak istiyorlar. Benim burada

yapmak istediğim bütün gruplara eşit davranmaktır. Lütfen nezaket kuralları içerisinde siz buna uyun. Özgül Hanım buyurun lütfen.

### **Özgül Kaya:**

Değerli meslektaşlarım, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının olağan seçimli genel kuruluna katılıp mesleki dayanışma, mesleki birliktelik yanında demokratik kullanımcılığın güzel bir görüntüsünü sergileyen siz seçkin üstatlarımın oluşturduğu seçimli genel kurula selamlarımı sunarak konuşmama başlamak istiyorum.

Yalnız hoş olmayan manzaralarla karşılaşmaktayız. Bu seçimin Odamıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum. Sınırların kalktığı bir kürede yaşıyoruz. Küresel gelişmelerin mesleğimizi yakından ve birinci derecede etkilediğini dile getirmek isterim. USRS ve benzeri standartların birinci sırada etkilediği kurum ve meslekler bizlerin kurum ve meslekleridir.

Değerli meslektaşlarım, Türkiye'deki denetim şirketlerinin ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ofislerinin karşılaştığı sorunları ve haksız rekabete karşı hep birlikte çözüm yolları üreterek, hep birlikte canla başla çalışarak global pazarda yerimizi alacağız. Bu mücadeleyi verirken, dünyadaki meslektaşlarımızın üzerinde olmayıp bizlerin üzerinde olan kamburların kalkması için hep birlikte ortak aklın ortaya çıkaracağı çalışmalara imza atılması gerektiğine inanmaktayım.

Ekonominin vazgeçilmez unsuru mesleğimiz, bugün hak ettiği yerde değildir. Mesleğimize sahip çıkalım. Mesleğimizi etik hale getirelim. Bu meslek bizim.

Sayın meslektaşlarım, İstanbul Mali Müşavirler Odası siyasetten uzak bir meslek odası çizgisinde olmalıdır. Odamız üyelerinin siyasi görüşüne göre ayırımı tabi tutmadığı dürüstlük, doğruluk, mesleki ahlak ve sorumluluğun geçerli olduğu, Oda aidatlarının makul standartlara getirildiği, Odanın kaynaklarından tüm üyelerinin eşit şekilde istifade ettiği, sıkıntılı meslektaşlarımıza oluşturulacak fonlarla ulaşan, herkese eşit davranan bir Oda, hatta bir yuva haline mutlaka gelmelidir.

Meslekte birlik ülkede birlik diyerek seçilecek meslektaşlarımızın heyecanlarını, güçlerini, umutlarını, bilgilerini, birikimlerini, sevgi ve coşkularını birleştirmelerini diliyorum. Bütün annelerin de anneler gününü kutlarım. Saygılarımla.

### **Nail Sanlı:**

Özgül Hanım, teşekkür ediyoruz, özellikle süreye uyduğunuz için. Sayın Neriman Karsavuran. Ben konuşmacılar kendilerini tanıtırlar diye özellikle divan olarak anons etmekten vazgeçtim. Bir önceki konuşan arkadaşımız Özgül Kaya, Meslekte Birlik Grubu adına konuşmuştu. Neriman Karsavuran Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubundan bir konuşmacı. Buyurun sayın konuşmacı.

### **Neriman Karsavuran:**

Sayın Divan, Sayın Onursal başkanım, sayın milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları ve Oda başkanları, saygıdeğer meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına hepinizi saygılarımla selamlar hoş geldiniz derim.

Ben önce bir teşekkür etmek istiyorum. Devrimleriyle birlikte yıllar boyu ihmal edilmiş olan Türk kadınına yeni haklar tanıyan, kadınları erkeklerle aynı haklara sahip kılan, resmi görevlere atanmalarını, oy vermelerini, TBMM'ne seçilmelerini mümkün kılan tek eşlilik ilkesi ve kadınlara tanıdığı haklar sayesinde ve bu düşüncenin savunucusu, hatta daha ileriye taşıma azminde olan çağdaş demokrat muhasebeciler grubunun bir üyesi sıfatıyla bu kürsüden bir kadın olarak sizlerle düşüncelerimi özgürce paylaşabilmenin temel mimarı ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, çağdaş demokrat anlayışla üstlendiği misyon çerçevesinde meslek mensuplarını saygın bir konuma getirmek, kamuya daha iyi hizmet vermelerini sağlamak amacıyla sürekli mesleki eğitim, yenilikçilik, öncülük, kültürel birleşim, sosyal sorumluluk, çok yönlük kişisel gelişim konularında tüm örgütün katılımıyla büyük bir okul olmuştur.

Muhasebe mesleğinin toplumda saygın bir meslek haline gelmesi, kadınların bu mesleğe talebini de artırmıştır. Resmi kayıtlara göre belgeli aktif meslektaş sayımız 5981, meslek mensubu aday aktif stajyer sayımız 2483'dür. Kurumlar ve komitelerde görev yapan kadınlarımız 58 kişidir. Bu çağdaş, demokrat anlayışın mesleğe kazanımıdır arkadaşlar.

Bu toplumun gelişmesinin, kadınlara yönelik yaklaşımına doğrudan bağlı olduğuna inanan Odamızda, meslek mensubu kadınlar olarak Oda kurullarında ve Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubunda erkek arkadaşlarımızla hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan hatta daha da aktif görevler üstlenerek, birlikte omuz omuza çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ve bu olanaklara da her zaman sahip olduk.

Mesleğimizi icra ederken yaşadığımız artan bürokrasi sorunları biz kadın meslek mensuplarını biraz daha zorlamaktadır. Sürekli değişen mevzuatların yasalardan ve kurumların birbirlerinden habersiz farklı ve ayrı biçimlerde meslek örgütünün görüşünü almadan uygulamalarda bulunmaları biz meslek mensubunun üzerine vazife olmayan işleri yüklemesiyle zamanla yarışır hale geldik. Bu da bizim aile ve toplumsal yaşamımıza ayıracağımız zamanlarımızın israfına neden olmaktadır.

Bu ülkede yaşayıp, kadın olup gelebilecek şeylerden etkilenecek en önemli kişiler biz kadınlar ve çocuklarımız olacaktır. O yüzden hiçbir şeye duyarsız kalamayız. Mesleğimiz adına yapılacak konuşmaları örgütteki arkadaşlarımız dile getirdiği için tekrar olmaması için bende kadınlarla ilgili, Cumhuriyetçi duyarlı bir kadın olarak bu konulara eğildim.

Yeni sosyal güvenlik yasası, tüm çalışanlara bir darbe daha vurmuştur. Bu darbeden kadının aldığı pay daha da fazladır. Türkiye koşullarında sosyal güvenlik çatısı altında çalışan kadın, zaten çok düşük maaşlarla çalışmaktadır. Evinin çocuğunun sorumluluğu da yeterince fazla olunca hayli yıpranmaktadır. Soruyorum size, bir kadın 65 yaşına çalışabilir mi? Ayrıca bir ayrıcalık da tanıdımlar bir lütufta da bulunuyorlar, diyorlar ki 65 yaşında emekli olacaksınız, ama bir avantajınız var, bir de çocuk doğuracaksınız size emzirme parası vereceğiz diyorlar. Diğer taraftan en az üç çocuk yapacaksınız, en az üç ayrı kadınla eşinizi paylaşmaya razı olacaksınız. Yakında bunları da yasalaştırırlarsa şaşırmanın arkadaşlar. Aldığımız duyumlara göre yeni bir yasa daha hazırlanıyor. Yakında meclise sunulacak. Çalışmayan kadına eşi ev araba işyeri banka hesabı gibi şeyler alamayacak. Alırsa kadın bu mülkler üzerinden vergi ödeyecek. Bu mantığı güden erkekler için de bir bahane olacak. Alırsam vergi öderim diyecek.

Bir milleti uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtarılmasına vesile olan, kuvvetlendiren, yükselten ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında şunları söylüyor. Toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesine ve uygarlaşmasına teknik olarak imkan ve ihtimal yoktur diyor.

Bunu diyerek kadının güçlenmesini istersen, yıl 2008, milenyum yıllarındayız. Kendilerini güçlendirmek için kadınları ön saflara sürenler, diğer taraftan kadının gücünün kırılması için inançlar, örf ve adet, gelenek ve görenek bahaneleriyle yapamadıklarını şimdi yasalarla yapmaya çalışıyorlar.

Türk kadını tarihte siyasi rol oynamış, savaşlarda yaptıklarıyla herkese vatan dersi vermiştir. Cumhuriyetimizin temelinde emekleri vardır. Bizler onların ışıklı yollarında yürüyen çağdaş, ilerici, demokrat, cumhuriyet kadınları olarak eşitlikçi, güçlü insanların hukukun üstünlüğünün egemen olduğu Türkiye'mizin kaderciliğin egemen olduğu bir ülkeye çevrilmesine izin vermeyeceğiz.

Misak-i milli sınırları çizilirken ne üstleri pek ne karınları tok olan ama ölümü göze alabilecek kadar vatan sevgisiyle dolu kocaman yürekli orduyla düşmanın karşısına nasıl durduysanız, düşmanı karşımızda nasıl durdurduysanız bizler de... mirasçılarının olarak kurduğunuz Cumhuriyete daha da ileriye götürerek sahip çıkacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların, gizli ellerin kurduğunuz Cumhuriyet rejimini değiştirmesine asla izin vermeyeceğiz.

Bu mücadelenin bir ayağı olan yarınki seçimlerde, sandıkta buluşmak dileğiyle, tüm insanlığın sömürüye ayrımcılığa ırkçılığa savaşa direndiği, anaların ağıtlar yakmadığı bir dünya özlemiyle bütün annelerin anneler gününü kutluyor, hepinizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına saygıyla selamlıyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Neriman Karsavuran'a teşekkür ediyoruz. Sayın Oktay Yeşilyurt, Ulusal Muhasebeciler Grubu adına konuşuyor; Oktay Bey konuşmanız on dakika. Gruplar adına birer kişi on dakika konuşacak ya, onu belirtmek istedim değerli arkadaşım. Buyurun.

#### **Oktay Yeşilyurt:**

Sayın divan, değerli yönetici arkadaşlarım, değerli Oda yöneticilerimiz, değerli misafirlerimiz, sayın milletvekillerimiz ve çok sevgili meslektaşlarımız; hepinizi Ulusal Muhasebeciler Birliği adına saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, sözlerime Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Mustafa Özyürek'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bağımsızlığımıza ilişkin, gerek kişisel gerekse mensubu olduğu parti adına bu kürsüden açık net mesajlar vermesini ve bağımsızlığımızı AB'ye karşı da savunur olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Bunların birbiriyle daha kolay iletişim halinde olabiliyor olması, internetlerin var olması, teknolojideki birtakım aşamaların kaydedilmiş olması, sınırların kalktığı bir kürede yaşıyor halde olmamızın göstergeleri değildir değerli arkadaşlar.

Böyle düşünersek, ulus varlığına ulus devlet mantığına da karşı çıkar noktaya geliriz. Bazılarının istediği budur; bu tuzaklara düşmemek lazım. Teknolojik gelişmelerin kullanılması ve yayılması da sınırların kalktığı bir küreyi ve küreselleşmeyi, bunun kaçınılmazlığını, bununla birlikte yaşamayı, bunun tehlikelerini fırsatlara dönüştürmenin edebiyatını yapmayı bir yana bırakacağız.

Değerli arkadaşlar, laflarımızı da düzeltmek durumundayız, ben buna işaret ediyorum.

Şimdi, Mükellef Gazetesinde gördüm. Çağdaş muhasebeciler vakfının, yanılmıyorsam, düzenlediği kokteylde, o kokteyli düzenleyen sözcü arkadaşlardan birisi, ifade doğru mudur, mükellefte okuduğum için söylüyorum? Hayri, Demir arkadaşımız, kendisini severim, İstanbul Odamıza laik cumhuriyetten yana olmak dışında siyaseti yasakladıklarını söylüyor. Bu anlama gelen sözler ediyor. Değerli arkadaşım da Odamızın siyasetten uzak bir çizgide olması gerektiğini ifade ediyor.

Ve yine bizim değerli diğer meslektaşlarımız, ki bunların yönetim kadrolarında olanları var, bir lafı bakın nerelere getirdiler, maalesef bunu söylemek zorundayız akademik bir kurumuz, siyasetin de dışındayız. Biz kendi konularımızla sınırlı olmak kaydı şartıyla toplumsal raporlar hazırlarız, görüşler olarak ifade ederiz; bunun dışına çıkmayız.

Şimdi, biz arkadaşlar, bakın, karşımıza çıkan bir yasanın ve bu yasadaki anladıklarımızın ve bu yasadaki anlaşılabilirlik kadarıyla da karşı karşıya kalınan durumun baştan beri konuşmasını yapıyor, burada bunları tartışıyoruz. Bunları tartışırken karşımıza ne çıkıyor biliyor musunuz? O yazdığımız şey değil, dostça belirtiyorum, düzeltilmesi için gözden geçirilmesi için belirtiyorum, katkı olsun diye belirtiyorum; uzlaşmaya da varız mücadeleye de. Uzlaşa uzlaşa bu hale geldiniz değerli arkadaşlar, uzlaşma eşitler arasında olur. Eşitler

arasında yapılan uzlaşmaların değeri vardır, anlamı vardır ve mantığı vardır değerli arkadaşlarım. Aksi takdirde uzlaşmayı öne çıkarıp mücadeleyi onun arkasına koyarsanız başarı şansınız azalır ve oradan sonra da ister istemez biz siyaset yapmayan bir kurum olacağız demek noktasına gelirsiniz. İster istemez oraya, önceki konuşmacı arkadaşın da belirttiği gibi, meslekte uzlaşmanın adı kâr, siyasetin adı zarardır gibi tırnak içinde, ünlem içinde söylüyorum, “veciz” sloganlar üretirsiniz ve bu da yarar sağlamaz; nitekim yarar sağlamamıştır.

Şimdi bakıyoruz arkadaşlarım, bundan 2500 yıl önce Atinalı bir komutan ve devlet adamı yanılmıyorsam, diyor ki, “siyasetle uğraşmayan yurttaş zararsız değil, yararsızdır” diyor. Siyaset hayatın her alanında var, biz siyasetten mücadeleyi anlıyoruz. Biz siyasetten şunu anlamalıyız: Bakın, ülkemize getirilip dayatılan koşullara bakın, neyin eseridir, kimlerin eseridir. Bugün belirttiğimiz üzere büyük Ortadoğu projesi kimin eseridir. Amerika Birleşik Devletlerinin değil mi? Irak’ı işgal eden, emperyalist amaçları için orada insanları katleden Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Öbür taraftan Kıbrıs Rum Kesimini Avrupa Birliğine alıp onun üzerinden Kıbrıs’ı bizim elimizden almaya çalışan Avrupa Birliği değil midir? Bunları biz yaşamıyor muyuz, bunlar bizim gerçeklerimiz değil midir? Bu gerçeklerimizin olduğu yerde biz siyaset yapamayacak mıyız? Bizim konularımız bunları siyasetten uzak durmak adına görmezlikten mi gelecekler? 15 günden 15 tane yasa çıkartıldı bu ülkede. Kemal Derviş yasalarıydı onlar. Ve bugün hala çıkarılmaya devam ediyor. 2/B’ler var, orman alanları turistik tesislere açıldı deniliyor. 25 bin YTL’yi verenin ağaç kesilmesine müsaade ediliyor bu ülkede. Bunlar bizim duyarsız kalacağımız işler midir? Tek tek bireylerin işi midir yoksa kurumlarımızın asli işleri arasında mı kabul edilmelidir.

Lütfen bunları gözden geçirelim. Çok değerli dostlarım, tabii bunları biraz konuşmak istiyorum sayın başkanım çünkü bir konuya değineceğim az sonra. Yasa deniliyor ki şimdilik Cumhurbaşkanımıza da teşekkür edildi, bence çok da gerekli değildi. Yasa şimdilik ötelendi diyelim. Ama esasa yönelik yoğun uğraşlar veren sayın başkanlarımız çok daha iyi bilirler, bu veto esasa yönelik bir veto değildi. Bu veto, orada bir maddenin düzenlenmemesinden kaynaklanan bir vetoydu. Yani burada konuşuldu, eski yasaya göre genel kurullarını yapan Odalarımız ve bu yasanın kabulüyle yeni yasaya genel kurullarını yapmak durumunda kalan Odalarımız çelişkisi nedeniyle, orada eski yasaya göre yapanlar yeni yasanın kabulünden iki ay sonra düzenlenir... diye bir açıklama getirilseydi, sayın Cumhurbaşkanının ben bu yasayı veto edeceğini zannetmiyorum değerli arkadaşlar. Onun için bu anlamda yanlış hesap Bağdat’tan dönmüş falan değildir. Sadece bir kere... ne yapılacaksa bütün tedbirler ona göre düşünülmelidir.

#### **Nail Sanlı:**

Oktay Bey, tamamlarsanız veya toparlarsanız, süreniz oldukça geçti.

#### **Oktay Yeşilyurt:**

Şimdi yasa kabul edilirse onu söyleyecektim, üç yılda bir konuşma fırsatı yakalayacağız. Mali genel kurul da yok değerli arkadaşlar, yani o yüzden hem de ışık tutmaya çalışıyoruz. Bırakın birazcık konuşalım, üç yıl sonra ne olur Allah bilir. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bu yasanın bundan sonra mücadelesi sürdürüleceğine göre içeriği boştur. Getirdiği kısmi bazı iyileştirmelerin oluyor olması serbest muhasebecilikle ilgili düzenlemelerin çözülüyor olması yasanın esasen içinde olması gerekenlerin bulundurulduğu ve onların oraya konulduğu anlamına gelmez. Bu yasa meslek mensuplarının sosyal siyasi hukuki ve mesleki hiçbir hakkını ileriye dönük olmak kaydı şartıyla düzenlememektedir. Böyle düzenlemeler yoktur. Bu yasa, demokratik kitle örgütlerinden olan ve Türkiye genelinde örgütlü TÜRMOB başta olmak üzere Odalarımıza, ülkemizin çıkarları için, halkımızın refahı için, toplumsal mücadele imkanı tanıyacak maddeleri içermemektedir. Toplumsal mücadelenin önünü tıkamaktadır. Bu

yasa şu günkü kabul edilir haliyle de, belirtmek zorundayım, TÜRMOB'un, ki orada yine eleştiriyorum arkadaşlarımızı, bize yıllarca verin tartışalım, paylaşalım dememize rağmen bizimle paylaşmayı, birden bire Bakanlığın taslağı ortaya çıkınca öne sürdükleri TÜRMOB tasarısında da değiştirilmeyen hükümlerden birisi vardır. O da şudur yanlış hatırlamıyorsam; seçim sistemi. TÜRMOB tasarısında bu şimdi değineceğim bazı nedenlerle başka noktalara götürülmüştür. TÜRMOB tasarısında da dört yılda bir seçim, blok liste talebi vardır.

Şimdi Odamızın ben televizyonda izledim, grup... toplantısında, sayın Oda sekreterimiz şunu söylüyor: Diyor ki, arkadaşlar hukuk fakültesi veya başka fakültelerden mesleğe kabulün istenmediği tek ülke bizim ülkemiz diyor. Dünyada böyle bir şey yok diyor. Aksine, mesela Amerika'da diyor, mühendisler bizim mesleğimizi tercih etmek istiyorlar diyor.

Şimdi bakın, bu konuşmalarında var. Şimdi değerli arkadaşlar, bu yasanın kabul edilen şeklinde de hukuk fakülteleri gibi bizim mesleğimiz içerisinde yer almaması gereken, mesleğe kabulde olmaması gereken hükümler ayıklanmamıştır. Bu kabul edilen yasa ve TÜRMOB'un tasarısında da TÜRMOB'un yönetim yapısını, yani beşe dördü değiştiren düzenlemelere yer verilmemiştir.

Değerli arkadaşlar, gerek kabul edilen bu yasa gerekse yetmez değerli arkadaşlar yetmez, gerekse tasarılar yabancı denetim şirketlerinin ülkemizde serbestçe faaliyet göstermesini engelleyici, bizim meslektaşlarımızı koruyucu hükümlere yer verilmemiştir. Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliğinin yasasında yabancı mühendislerin ülkemize kabulü için mühendisler pardon mimarlar odalar birliğinin görüşü ve kabulüyle buna izin verilmekte ve bazı şartlar konulmaktadır. Bizim yasamızda bunlar yoktur. Sadece karşılıklı esas diye bir şey bizlere ha bire sunulup durulmaktadır. Karşılıklı esasının oluşacağı şartların yaratılmadığı koşullarda bizim memleketimizde bugün fiili durum yaratarak denetimin yüzde 80'ine yakınlarında bulunduranlara engel koyucu hükümler için mücadele etmemiz lazım.

İşte buradan geliyorum, toparlayarak bağlıyorum değerli arkadaşlar. Şudur, bakın, bugün Türkiye'nin konjonktürü olağanüstü şartlarda devam ediyor. Olağan koşulları yaşamıyoruz. Bugün laik cumhuriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik çok ciddi faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Ülkemizin bağımsızlığının ABD ve adını bunun koymak lazım, kurumlarımızda koysun diye öneriyorum, yani adını niye söylemiyoruz. Çok güzel şeyler söylüyor neden çekiniyoruz. ABD ve AB ülkemizin tam bağımsızlığına müdahale etmek için çeşitli oyunları ülkemiz üzerinde tezgâhlamaya devam etmektedir. Bunlara karşı bizim mücadele etmemiz gerekmektedir. O nedenle bu tür konuların müsait hale geldiği koşullarda konuşulması ve bu anlayışın ülkemizin demin saydığım bir sürü temel değerlerine karşı duran bir anlayış tarafından ortaya konmasını kabul edemiyoruz.

Şimdi değerli arkadaşlar, bildirimizi dağıttık, birçok görüşümüz var size ulaştırdık; okuyun lütfen, üzerinde durun not alın. Orada adreslerimiz var, bizi eleştirin. Şunu söylüyoruz biz; bu seçimlerde dikkat edildiyse aday tanıtım noktasında liste çıkarmadık, bu dönemde liste çıkarmıyoruz. Kurumlarımızı koruyacağız, bu anlayışla da Cumhuriyetin kurumlarını korumak üzere herkesi göreve davet ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum değerli arkadaşlar.

#### **Nail Sanlı:**

Oktay Yeşilyurt arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Coşkun, Değişim Hareketi adına konuşuyor arkadaşımız. Değerli arkadaşlar, konuşmacılardan son defa istirham ediyorum; lütfen konuşma sürelerine bağlı kalsınlar. Onları ikaz etmek, konuşmalarını kesmek, uyarmak istemiyorum. Teşekkür ederim.



### **Mustafa Coşkun:**

Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, 19'uncu Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Salon, geçen dönemlerden daha az. Bunun birkaç tane nedeni var. En önemli nedenlerden bir tanesi ve mesleki neden, meslektaşlarımız bugün bürolarında geçici vergi yapıyorlar. Gelecek hafta olsaydı KDV yapacaklardı, odan sonraki hafta Sigorta, ondan sonraki hafta BABS vesaire 1 ile 10 Temmuz arasında ise tatil yapacaklar; nasıl yapacaklarsa?

Bugün burada biz her zamanki gibi bir taraf sağ kanatta oturan Meslekte Birlikten arkadaşlarımız, salonun önemli bir ekibi Çağdaş Demokrat Gruptan, onun komisyon üyelerinin önemli bir kısmı, hepsi de yok burada. Şurada çok azınlıkta olan Değişim Hareketi, üç beş tane de yine pardon üç beş demeyelim haksızlık olur belki bir de Ulusal Muhasebeciler diye kendini tarif eden arkadaşlarımız.

Sevgili arkadaşlar, bunu haksızlık olsun diye söylemedim arkadaşlar. Bizim gerçeğimiz bu. Her sene mesleği birbirimizle konuşuyoruz ve birbirimizi anlamıyoruz. Ortak bir şeyde bulamıyoruz. Bugün konuşacağım konu 5760 sayılı kanun. Yani biraz önce birinci bölümde üstünde fırtınalar koparılan, büyük şovlar yapılan nispi temsil.

Bir kısım arkadaşlarımız diyor ki, bu çok kötüdür, aman bu devletin ve milletin bütünlüğüne zarar verir mantığındalar. Bir kısım arkadaşlarımız ise parlamento gücünü arkasına alarak oradan, yani ne derler güreşte arkadan dolanıp iki puan alacaklar. Peki arkadaşlar, sizlerin nereniz demokrat? Bu yasayı tartışan gruplar; 5760 sayılı kanunu okudunuz mu, 12 Eylül cuntasını, 12 Mart cuntasını buradaki ibarelerini gördünüz mü; yasanın birinci sayfasında ikinci maddesinde yani 3568'e 4/B maddesinde olan yeniden ihdas edilmiş olan 12 Eylülün öncesinde olan 141, 142'nci maddeleri gördünüz mü? Yani devletin güvenliği ve bütünlüğü ilkesi, yani bizlere memur gömleği giydirmeyi gördünüz mü arkadaşlar? Biz nasıl memur olacağız? Siz koltuklarınızdan olmazsanız mı memur olacağız, yoksa öbürleri koltuk kazanırsa mı memur olacağız? Biz memuriyet istemiyoruz, bağımsız meslek, demokratik Türkiye istiyoruz arkadaşlar.

Bağımsız meslek istiyoruz, ne Maliyenin memuru olacağız, ne de koltukları uğruna kendilerini koruyanların arkasında olacağız.

Sevgili arkadaşlar, peki o yasa maddesi ne diyordu? Bu maddeye eklemişler, gözümüzden kaçırıldı. Devletin güvenliğine karşı suçlar, bu neydi 80 öncesi 141, 162, tabii ki sizleri de ilgilendirir 163 de var bunun içinde. Geçmişte herhangi bir nedenle bunlardan ceza almış arkadaşlarımız aramızdan ayrıldığında ne olacak arkadaşlar, sizin demokratlığınız, demokrasi mücadeleniz nerede kalacak? Evet, benden önce konuşan ulusalcı arkadaşımız demokrasiyle ilgili olmadığını açık söyledi. Demokrasi işimize gelirse iyidir dedi, işimize gelmezse kötüdür. Onun için öyle olabilir, ama benim için demokrasi esastır.

Demokrasi olmazsa insanların geleceği olmaz arkadaşlar. İnsanlığın geleceği için demokrasiye sahip çıkmak lazımdı. Onun içinde beklerdim ki gerek TÜRMOB yöneticilerimizden gerekse Oda yöneticilerimizden, bu demokrasi sınavında, esas olan demokrasiyi istemeleri idi.

Çünkü nispi temsille tartışmaya başlarsanız olayı, herkes biliyor, Türkiye'deki Odalarımızı biliyoruz arkadaşlar, Odalarımız yöneticilerinin yüzde 70'i 18 yıldır yönetici. O zaman bunu savunamazsınız. Dost acı söyler. Evet biz nispi temsili doğru buluyoruz, hem yönetimde hem kurullarda doğru buluyoruz. Sizin için değil arkadaşlar, siz çünkü gerçekte doğru bulmuyorsunuz. 18 yıldır şu kürsülerde hiç savunmadınız, ama Değişim Hareketi çarşaf listeyi de doğru buldu, gitti mahkemeye. Ve sizler arkadaşlar bu listelere oy verenler, bugün yine oyladınız, sonra karşı çıkıyorsunuz. Arkadaşlarımızda buraya gayet güzel çıkıp diyorlar ki, gruplar resmileşiyor. Resmileştiren kim arkadaşlar grupları? Siz değil misiniz? Dernekleri bu hale getirmediniz mi? Bütün çarşaf listeleri kaldırıp grup listelerine döndürmediniz mi? Hani demokrasi anlayışınız? Bu Odada da aynı şeyi yapmadınız mı? Bir defa gittik, ondan sonra da hiçbir zaman liste çıkarmadık? Neden biliyor musunuz? Çağdaşlık ve demokratlık

bizim karakterimizde var. Bu seçimde de liste çıkarmayacağız, niçin biliyor musunuz, bir tarafta takiyeci anlayış bir tarafta koltukçu anlayış. Ama biz koltukçuları değil siz çağdaş demokratları destekleyeceğiz. Aydın, demokrat iki dönemden fazla aday olmayan çağdaş demokrat tüm adayları destekleyeceğiz arkadaşlar.

İşte bu takiyecilik değildir, demokrasi seçimlerde değildir, demokrasi hayatın bütün alanındadır sevgili arkadaşlar.

Sevgili arkadaşlarım, sözlerimi çok uzatacak değilim. Ama açık ve net söylüyorum, parlamentodan bu yasanın geçmesini mutlak ve mutlak istiyorduk. Geçmedi üzüldük, çünkü yüzde 80'i doğruydı. Sınav sistemi yanlış mıydı arkadaşlar? Zorunlu mesleki eğitim yanlış mıydı? Peki arkadaşlar, o zaman sadece niye nispi temsil ya da koltuk için mücadele ettiniz? Neden çıkarmadınız, işte o zaman koltuk olur. Sizin içinde koltuk olur. Çünkü sizler burada iki tane yönetim kurulu üyesi kazandığınızda onlarda gelecek dönem delegelerini dağıtacaksınız insanlar, oy almaya çalışacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bizde 18 yıldır siyaset içindeyiz.

Evet, çünkü sizler temsil edilmediğiniz için etrafınızda insanlar azalıyor. Ama demokrasi mücadelesi öyle verilmez. Sokaklarda verilir. 1 Mayıs günü iki tane şey oldu bu ülkede. Sabah bir arkadaşımız da Şişli'deydi Etfal hastanesinin orada, orada demokrasi mücadelesindeydi. Öğleden sonra gaz yedim geldim büroma, yasayı dinliyorum. Bir gaz da orada atıldı, çünkü bir tarafta takiyeci anlayış, öbür tarafta koltukçu anlayış.

Sevgili arkadaşlar, Değişim Hareketi karşılıksız koşulsuz hiçbir hak ve hukuk istemeden, hiçbir delegasyon istemeden, hiçbir konumda kişide bir şey istemeden... destek devam ediyor. Tek ve tek şey demokrasi mücadelesidir. Hiçbir delegenizi almayacağız, hiçbir sistemde almayacağız; sade Danışma Meclisinde temsil ediliyoruz, yine temsil edileceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkürler ediyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Mustafa Coşkun arkadaşımıza biz teşekkür ediyoruz. Sayın Gültekin Bekâr, Demokratik Platform adına konuşuyor Gültekin bey.

#### **Gültekin Bekâr:**

Sayın divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; bugün biliyorsunuz akşam maç var ve bugün 1'inci ligde şampiyon belli olacak; ben Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de buradan başarılar diliyorum.

Bugünkü maçlar nedeniyle 10 gün önce Vatan gazetesinden okuduğum bir haber aklıma geldi. Konuşmama bu şekilde başlamak istiyorum. Galatasaray 2000 yılında Şampiyonlar kupasını kazandı, fakat mali kriz içerisinde. Galatasaray futbol takımının ikinci başkanı Mehmet Cansun, bütün gazeteler yazdı bunu, hükümete gitti. Ben bizzat Devlet Bahçeli ile MHP lideri, Anavatan lideri Mesut Yılmaz ile o zamanki hükümet başkanı olan Ecevit ile görüşerek yardım talep ettim dedi ve o zamanlar bu sayın liderler Galatasaray'ın Türkiye tanıtımını yaptığı için tanıtım fonundan belirli bir destek yapmasına hepsi onay verdi, diyor Mehmet Cansun. Çok teşekkür ettim, ayrıldım. Fakat bekliyoruz para yok, beş buçuk milyon dolar söz vermişler. Sonra bir öğrendim ki diyor, bütün fonların imza yetkisi IMF temsilcisi Katolli ismi, aklımızdadır herhalde, 2000-2001 yıllarında Türkiye'nin gündeminden çıkmayan bir kişi. Sayın Masum Türker de herhalde bu olayı çok iyi bilir. Mehmet Cansun aynen şunu söyledi: "Atladım uçağa Ankara'ya gittim. Katolli'nin kaldığı otele gittim, gece 12'ye doğru kapısını çaldım ve kendimi tanıttım. Katolli, ben sizi tanıyorum gazetelerden, durumumu izah ettim, Katolli'den imza aldım. Ertesi gün 5,5 milyon dolar Galatasaray'ın kasasına girdi" dedi.

Bu haberi okuyunca ülke vatandaşlığımdan utandım arkadaşlar. Ve 2001 yılında oluyor bu. Sabah geliyorum, kahvaltı ederken bugünkü Hürriyet gazetesini aldım. 10'uncu

sayfasını kopararak aldım geldim, evdekiler de şaşırıldı. Bakın ne diyor, “IMF zoru başardınız dedi, son 3,6 milyar doları yola çıkardı.” Ne diyor biliyor musunuz IMF başkanı, “tüm ekonomik Türk makamları ekonomik programı yeniden rayına oturtmak için önemli adımlar atarak bu sınavları başarıyla atlattı.” Sosyal güvenlik reformunun kabulü diyerek birtakım haberler var. Yani sabahtan beri burada 65 yaş meselesinin kaynağı asıl hükümet değil değerli arkadaşlarım, IMF’dir. IMF “Ocak ayında kredi dilimini serbest bırakabilmemiz için sizin bu sosyal güvenlik yasasını meclisten çıkartmanız gerekir” dedi. Bu IMF bizlere hiç yabancı değil sevgili arkadaşlarım. Kimisi milliyetçiliğim diyerek iktidara geliyor 2000’li yıllarda olduğu gibi, kimisi ümmetçiyim diyerek veya dindarım diyerek iktidara geliyor, ama IMF devamlı başımızda.

Değerli arkadaşlarım, elbette solcular da var, evet maalesef ulusalcılar da var, ulusalcıyım diyenler de var. Ama ulusalcıyım diyenlerin hükümetleri zamanında IMF’nin temsilcisi vasıtasıyla birtakım fonlardan para çekilebiliyor. Aklıma düyun-u umumiye geldi, Osmanlı devleti niye battı; ekonominin dizginlerini yabancılara verdiğimiz için. Bugün AB’ye, ABD’ye karşı, IMF’ye karşı doğal olarak, Dünya Bankasına karşı teslimiyet çizgisi izleyenler 65 yaş değil, 85 yaşını da çıkaracaklardır.

Sevgili arkadaşlarım, Galatasaray gibi Fenerbahçe gibi takımları tutarak bu ülke vatandaşı olunamaz. Ben de bir takım tutuyorum. Veya Galatasaray gibi Fenerbahçe’nin takımlarını tuttuğumuz gibi grup üyesi de olunamaz. Bakacağız, az önce bir konuşmacı burada kürsüde konuşurken “bir yerlerden laf atıyorlar, siyaset yapmayınız” diyorlar. Mesleki sorunlar ülke sorunlarından ayrı tutulamaz değerli arkadaşlarım. İşte mecliste çıkarılan yasa, geri döndürülen yasa bir siyasettir; iktidara gelme siyasetidir. Mesleğimizle ilgilidir, biz mecburen siyasete gireceğiz sevgili arkadaşlarım, siyasete girmek zorundayız. Ülke çıkarlarını savunan bir anlayış, nereden buldun yasasını gelir gelmez kaldırmamalıydı. 2003 yılında biliyorsunuz kaldırıldı bu yasa. Ülke çıkarlarını savunan bir anlayış vergi iadesini kaldırmamalıydı, çünkü kayıt dışı ekonomiyi geliştirdi. Savunabilir misiniz değerli arkadaşlarım vergi iadesinin kaldırılmasını; ama bu hükümet çıkardı, pardon özür dilerim, bu hükümet çıkarmadı IMF zorladı.

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye’de bakın bunun da bir çözümü var. Kimler vergi iadesi alıyor; ücretliler alıyor, emeklileri de kaldırmışlardı bir yıl önce biliyorsunuz, 2007’de komple ortadan kaldırdılar. Bunun da bir çözümü var; verin mali müşavirlik muhasebe bürolarına sorumluluğu, vergi iadesinden yüzde 10 alacaksınız diyorum, atıyorum örnek veriyorum, doğruluğundan siz sorumlusunuz siz yapın. Hükümete karşı bürolar yaparak bu vergi iadesini o ücretli insanların ekonomisine bir adım daha katkı olsun diye çıkartalım. Ne çıktı vergi iadesi yerine; asgari geçim indirimi. Asgari geçim indirimi nedir, kimin işine yarıyor, ücretlilerin işine yarıyor mu sevgili arkadaşlarım? Bugün bir eleman aldığımızda sana bin YTL net ücret veririz diyor bitiyor, asgari geçim indirimi falan yok. İşverenlerin çıkarlarına çıkarılmıştır bu asgari geçim indirimi.

Dolayısıyla, çıkarılan yasalar siyasaldır, çıkarılan yasalar bizleri doğal olarak ilgilendiriyor; biz siyasetle uğraşmak zorundayız.

Türkiye’de yaş ortalaması erkeklerde 68, şu anda kadınlarda 73. 65 yaşında Allah uzun ömürler versin insanlar emekli olsun. 65 yaşını savunuyor musunuz değerli arkadaşlarım? Vergi iadesini savunmuyorsunuz. Nereden buldun yasasını savunuyor musunuz? Ama bunlar bizim son derece temel ihtiyaçlarımız, bunlar bizi son derece bütün halkı ilgilendiriyor. Nereden buldun yasası neydi; gelirin kaynağını izah edemiyorsan bir önceki yılın geliri sayılıp vergilendirilecekti. Git şimdi bir bankaya, iki trilyon paran olsun, iki trilyon alabiliyor. Ben 1997 yılında hiç unutmuyorum, İngiltere’ye gittiğimde 3 bin sterlini beyan etmediğim için hiçbir bankaya yatıradım. Almadılar, kayıt dışı ekonomi orada öyle. Ama burada şimdi 3 milyar doları getirin bak bankalar nasıl alıyor, nereden buldun

demiyorlar. Bunun kaynağı ne, kim bunlara kaynak tutuyor, bu kara paraya kim kaynak tutuyor?

Değerli arkadaşlarım bakın, size bir iki isim vereceğim. Hükümetin Sayın Masum Türker burada, iktidardan ayrıldığında 202 milyar dolar iç ve dış borç vardı. Şimdi ne kadar iç ve dış borçların toplamı? 500 milyar dolar. Bununla ilintili olarak hemen bir iki isim vereceğim. Türk Telekom 3 yıllık kârıyla özelleşti. Bakın, Türk Telekom şu anda hisse senetleri satılıyor serbest piyasada, 1,5 katrilyon geçen seneki kârından bahsediliyor. Gazetelerin hepsinde. 3.5 yıllık kârına Lübnanlı bir Arap firmasına peşkeş çekildi. İsim veriyorum, Telsim İngilizin, Avea Lübnanlının, Turkcell'in yarısı Finlilerin ve Rusların. Bizim bütün konuştuklarımızın bütün telefonları yabancı. Arkadan bankaların yarısı, özellikle bu iktidar zamanında yüzde 50'den fazla bugün hepsi yabancı oldu. İsim vererek konuşuyorum başka önemli kuruluşlarda, Eczacıbaşı Çeklerin, İzocam Fransızların, askerlerin Oyakbank'ı bile yabancıların eline geçti arkadaşlar. Beymen'in yarısı Amerikalıların, Petkim Kazakların oldu. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlar altın yumurtlayan tavuklar.

Değerli arkadaşlarım, konuyu burada ekonomik yönünü bir kapatarak biraz siyasi yönüne değinip kapatmak istiyorum.

Hrant Dink için yeni katiller bulma mantığı son derece yanlış ve bu kürsüde bunları hedef saptırarak konuşanları kınıyorum. Hrant Dink ilerici, demokrat, ÖDP üyesi bir insandı ve halkların kardeşliğini savunuyordu, bütün konuşmalarda da bu vardı. Hrant Dink'i öldürenler bugün belli arkadaşlar, umarım ağabeylerine ulaşırlar, ama inancım yok. 1 Mayıs 1977 de 35 kişi katledildi, kim gitti bunun üzerine? Bu 1 Mayıs'ı anmak istedik ne oldu, demokrat ilerici iktidar ne yaptı? Gaz sıkı insanların üzerine su sıkı, duş yaptırdı insanlara. Duş alanlardan gaz soluyanlardan bir tanesi de benim.

Değerli arkadaşlarım, işine gelince demokrat, işine gelince otokrat olunmaz; demokrasi bir gün herkese lazım olur. Meslekte Birlik acaba yönetimde olsaydı bu yasayı mevcut olan AKP iktidarı çıkarabilir miydi veya çıkarır mıydı?

Biz gerçekten demokrasiyi savunuyoruz, gerçekten nispi temsili savunuyoruz. Ama bu şekilde, bir arkadaşımızın benzetmesiyle arkadan dolanılarak olunamaz arkadaşlar.

Konuşulacak çok konular var, burada konuşmamı sonlandırıyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Gültekin Bekâr'a biz teşekkür ediyoruz. Meslekte Birlik Grubu adına Sayın Salih Çakır; buyurun arkadaşım.

#### **Salih Çakır:**

Sayın divan, değerli üstatlarım, sevgili meslektaşlarım, değerli Oda başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, Odamızın 19'uncu genel kurulunda Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum.

Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, bir konuya açıklık getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Biraz önce burada yaşanan demokratik platform ulusalcı arkadaşlar ve değişim grubundaki arkadaşlar bizleri yanlış anlamasınlar, daha doğrusu beni yanlış anlamasınlar. Biliyorsunuz 2004 yılından beri seçimlere girmediğimiz halde biz bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmadık yani herkesin konuşması gerektiğini söyledik. Dolayısıyla biz yine burada, bu genel kurulda, bu salonda hür iradelerini belirtmeleri konusunda hem fikiriz, Yani herkesin burada konuşmasıyla burada yineliyoruz, ancak buna itiraz etmem şuradandı arkadaşlar, yani bizim grubumuzdaki arkadaşlara söz verilmediği için, adaletli bir yaklaşım olmadığı için,

divan başkanına hatırlatmak için, bu manada söyledim değerli arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın, yanlış anladıysanız da özür diliyorum arkadaşlar.

Değerli meslektaşlarım, demokrasi devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen tüm kişi ve kurumların eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından biri de sivil toplum kurum ve kuruluşlarıdır. Bu kurum ve kuruluşların kurulma amaçları, bireylerin toplumun ülkenin menfaatlerini gözeterek etik değerlere ve milli kültüre bağlı dünyadaki gelişmeleri gün be gün takip eden, hızlı etkin çağımızın gerektiği iletişim ağlarını kurmak, kurulma amacına uygun yapmak olmalıdır.

Bu tür kurum ve kuruluşlardaki özellikle yöneticilerin; dünü, bugünü ve yarınları görebilen, demokrat, ülkesinin olmazsa olmaz değerlerine sahip çıkan, hoş görülü herkesi kucaklayan, birbirlerinin fikirlerine saygı duyan, kendisi dışındaki kişilerin emeğine önem veren onların önünü açan, hep ben her yerde ben demeyen, “biz” sözünü benimseyerek kullanan, herkesi dinleyen kapılarını herkese açan, sorun değil çözüm üreten, fırsatçı olmayan, ancak fırsatları bulunduğu ülke, kurum ve tüm bireyler için iyi yönde kullanan adil ve eşit paylaşan, başkalarına fırsat tanıyan, dışlayan ve öteki düşüncesinde olmayan, birtakım kelime karmaşalığı yaparken kafa karıştırmayan, açık ve net olan, şekilcilikle hareket etmeyen, işin özünü uğraşıp gerçeklerin peşinden koşan, üretilenle yetinmeyip daha çok üreten, özeleştirici yapan dil, din, ırk, cins mezhep ve görüş ayrımı yapmayan ayrı olan her kapıyı açabilen, ha bire anahtar aramayan, anahtar adam olabilen, saygılı, dürüst, adil, paylaşımcı, etkin, yenilikçi, şeffaf, demokratik, hukukun üstünlüğünü ve katılımcı yönetim prensiplerini kendine ilke edinen, güvenilir, yüzü bilgiye dönük, sosyal sorumluluk bilincine sahip, küresel boyutta öncü, doğala sahip çıkan, seçilen olarak her yönüyle örnek kişiler olması gerekir.

Değerli meslektaşlarım, dünya her geçen yıl, ay, hafta değil her geçen gün değişiyor. Bu değişimin olumlu yönlerini alarak kendi öz değerlerimizden vazgeçmeden katkıda bulunmak her bireyin görevi olması gerekir diye düşünüyoruz. Herkes kendi üzerine düşen görevi yapmış olursa, Odamızın dünyanın örnek sivil toplum kuruluşu olacağına inanıyoruz. Meslekte Birlik Grubu olarak meslektaşlarımızda bu beraberliği sağlayacak, meslektaşlarımızla bu potansiyelin ve bilincin olduğuna inanıyoruz. Yeter ki, birlik ve beraberliği sağlayarak bu gücü harekete geçirelim.

Değerli meslektaşlarım, yaptığımız bütün bu açıklamalar çerçevesinde İSMMMO'nun kapılarının herkese açık olacağını, üyelerimizden gizli saklımızın olmayacağını, Odamızın değil Türkiye’de, dünyada örnek olacak bir kurum haline getirilmesi için canla başla çalışacağımızı taahhüt ediyor, hep birlikte güzel işler başaracağımıza inanıyoruz.

Atatürk’ün dediği gibi, cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar ister. Herkes hür iradesiyle hareket etmekte tabii ki serbesttir. Biz her kesimi, bütün meslektaşlarımızı kucaklayacağımızı, kapılarımızı ardına kadar açacağımızı bilmenizi istiyoruz. Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi, girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Ve Yunus Emre’nin de “gelin tanış olalım, sözü güzel kılalım, sevelim sevillelim, dünya kimseye kalmaz” diyerek ne güzel de birlik ve beraberliğe çağrı yapmışlardır.

Biz de diyoruz ki değerli meslektaşlarım, gelin birlik olalım, gelin bir olalım, yarını birlikte kuralım ve hep beraber meslekte birlikte yürüyelim. Yarın yapılacak Oda seçimlerinde sandığa gitmenizi ve lütfen oyunuzu kullanmanızı rica ediyorum.

Bu vesileyle, 19’uncu Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun ülkemize, milletimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, her şey daha güzel olacak diyor, hepimizi saygıyla selamlıyorum.

**Nail Sanlı:**

Sayın Salih Çakır'a teşekkür ediyoruz. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına Sayın Erol Demirel.

**Erol Demirel:**

Sayın divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Genel Kurulumuzun başta mesleğimize ve ülkemize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Ve bu vesileyle anneler gününü, anne olacakların anneler gününü şimdiden kutluyorum.

Sözlerime başlamadan önce bir şeye değinmeden geçemeyeceğim. Bir tanesi, birkaç grup adına söz alan arkadaşlarımız çağdaş demokrat grubun siyaset yapmadığından, giderek siyasetten uzaklaştığından söz ettiler. Bunu anlamak mümkün değil tabii. Biz siyaset yapıyoruz arkadaşlar, biz ülkemizin geleceği adına siyaset yapıyoruz, biz mesleğimizin geleceği adına siyaset yapıyoruz. Biz bir şeyi yapmıyoruz; “yapmama, yaptırmama”ya çalışıyoruz, oda, meslek odalarını siyasi partilerin arka bahçesi haline getirmemeye çalışıyoruz: Bunu yapmamaya da, bunu yaptırmamaya da kararlıyız.

Bir de, kendilerine teşekkür ediyorum 19 yıl sonra, meslekteki birlik grubundaki arkadaşımız 19 yıl sonra burada Mustafa Kemal'i onun ağzından duymak gerçekten beni çok mutlu etti; teşekkür ediyorum.

Bugün herkese fazlasıyla yetecek kadar büyük bir zenginliğin bulunduğu dünyamızda arkadaşlar, 854 milyon insan kronik açlık çekmekte ve her gün, yüzde 75'i çocuk olan 24 bin insan her gün açlıktan ölmekte. Düşünün bir Miammar kasırgası 20 bin insanın canını aldı, belki 40 bin kayıpla beraber 60 bin, 80 bin, 100 binlere ulaşan ne kadar büyük bir felaket, bunu düşündüğümüzde her gün 24 bin insanın açlıktan öldüğünü düşünmek, aslında bu çok kötü bir durum. Bunu tekrar gözlerinizin önüne getirmek istiyorum.

ABD Irak'taki savaşı sürdürebilmek için 87 milyar dolar harcarken, Birleşmiş Milletler Örgütü bunun yarısı kadar 40 milyar dolar bir parayla dünyada yeryüzündeki her insana temiz su, yeterli beslenme, gerekli sağlık koşulları ve yeterli eğitim verilebileceğini belirtmekte. Dünya kaynaklarının oburca tüketiminin neredeyse azizlik mertebesine getirildiği dünyamızda, dilden düşmeyen büyük kelimeler küresel büyüme ve bunun ülkelerdeki ifadesi olan ekonomik büyümeden aslında nüfusun küçük bir kısmının faydalandığı, çoğunluğun ise giderek daha da umutsuzlaşan koşullara düştüğü her geçen gün daha net biçimde görülmektedir.

Aslında dünya ekonomisinin büyümesi, bütünleşmesi kötü bir şey değildir, güzel bir şeydir. Bu büyümeyi oluşturan kaynaklar, adalete dayalı insanlığın ortak çıkarları için kullanılabilirse aslında insanlık için bir fayda bir fırsat bile sayılabilir. Oysa rakamlara bakıldığında dünya küresel olarak büyümekte, ülkeler ekonomik olarak büyümekte, ancak insanlar daha çok açlıktan ölmekte, yoksulluk giderek daha çok artmaktadır; bu ne çıldirtan dengedir, bu ne adaletsizliktir.

Ülkemize gelince, verilere bakıldığında ülkemizin de ekonomik olarak büyümekte olduğu söylenmektedir. Ama işsizlik, özellikle genç işsizlik oranı, başkanımız da belirtti, giderek artmaktadır. Kişi başına milli gelir çeşitli milli gelir senaryolarıyla birlikte sürekli artırılmakta, ama her 6 aileden biri devlet yardımına muhtaç yaşamaktadır.

2002 yılında 19 milyar YTL olan devlet yardımları bugün 50 milyar YTL üstüne çıkmıştır. Belediye yardımları 2002 yılında yüzde 8,8 iken bugün yüzde 20 civarındadır. Her 7 haneden bir tanesi yoksulluk kapsamındadır. Adeta her yoksul seçmen bir oya tabi edilmektedir. Bu nasıl ekonomik büyümedir.

Sosyal güvenlik reformlarından söz edilmekte, ancak çağdışı çalışma koşullarına karşı bir türlü önlem alınamamaktadır. Tuzla tersanelerinde 1985 den bu iktidara kadar geçen 17 yılda 38 kayıp 5,5 yıllık bu iktidar döneminde ise 46 kayıp verdik, toplam 78 can. Dün bir

kişi daha hayatını kaybetti, 79 can. Bütün bunlara rağmen Çalışma Bakanımız ne diyor; yatıyoruz Tuzla, kalkıyoruz Tuzla diyor.

Vergide adalet yerine kamu vicdanını yaralayan kişi ve kurumlara özel düzenlemeler yapılıyor. Ülkemizde ihracat katma değer yaratmadan artarken, ithalat daha hızlı artıyor ve artık taşınamaz hale geliyor dış açık. 2/B yasası ile 500 bin hektar orman arazisi orman niteliği dışına çıkarılıp işgalcilere satılırken, anayasa taslağına göre bu iktidar 750 bin hektara çıkarılmakta ve özel işletmelere devredilmesinin önü açılmaktadır.

Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, bütün bunlar olurken, ülkeyi yönetenler kendisine yandaş olmayan tepki gösteren eleştiren hiçbir güce hiçbir yapıya tahammül edemiyor. Her türlü devlet gücünü kullanarak sindirmek susturmak etkisizleştirmek için özel çabalar harcamaktan hatta özel yasalar düzenlemekten çekinmiyor. Son olarak meslek yaşamızda yapılan değişiklik, bunun en çarpıcı örneğidir. Bugünün boğucu sıcaklığı da bir gün bitecek. Kanın, canın, açlığın, yoksulluğun ve haksızlığın üzerinden rant sağlayanlar da bir gün rüzgarın peşine takılmış bir yaprak gibi çekip gidecekler. Buna yürekte inanıyoruz.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak insanlığın, iyiye, doğruya, bir arada mutlu ve her türlü kültür farklılıklarıyla birlikte onurlu bir yaşama olan inancını koruyacağına, bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğine ve sonunda kazanacağına yürekte inanıyoruz.

Değerli arkadaşlarım, mesleğimizin sorunlarını, ülkemizin geleceğinden farklı düşünemeyiz. Aslında meslek mensupları olarak ülkemiz kalkınmasında şeffaf ve adil bir toplum yaratılmasında, kaynaklarımızın doğru kullanılmasında çok önemli bir fonksiyona sahibiz. Bu fonksiyon en etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, bir taraftan toplumsal sorunlarımızın çözümünde fayda yaratırken diğer yandan bilgi ve emeğimizin karşılığını da tam ve onurlu bir biçimde almamızı sağlayacaktır. Bir taraftan dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu hala insanca yaşam mücadelesi verirken diğer yandan hepimizin bildiği gibi bilgi çağı yaşamımıza damgasını vurmaya devam etmektedir. Artık bilgi stratejik bir kaynak olmuştur. Gerek ulusal kalkınmanın ve gerekse uluslar arası rekabetin anahtarı konumundadır. Bu çağa bilgiye ayakta durabilmenin ayakta kalabilmenin rekabet edebilmenin avantajı haline getirirken, eğitilmiş insanı da taklit edilmesi en güç stratejik bir kaynak olarak ortaya çıkarmaktadır.

Bilgi toplumu; bilginin sermaye, hammadde, enerji ve insan gücü gibi üretim unsurlarından birine dönüştüğü, herkes tarafından paylaşıldığı ve toplum içinde kültürel bir değer olarak kabul edildiği, bilgi ve iletişim teknolojisinin her alanda kullanıldığı bir süreçtir. Popülist bir yaklaşım içinde günöbirlük politikaların peşine takılmak yerine mesleğin geleceğini iyi görebilmeli ve geleceğimizin mücadelesini doğru zeminlerde yapabilmeliyiz.

Önümüzdeki günlerde Türk Ticaret Kanunumuzun bütünüyle değişeceğini hepimiz biliyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile finansal tablo, üretim ve denetim sürecinde meslek mensuplarının daha etkin görev almaları ve sorumluluk yüklenmeleri gündeme gelmiştir. Bu süreçte muhasebe mesleğine olan talep azalmamakta, tersine giderek denetim olgusunun büyümesine ve önemine paralel olarak nitelikli finansal tabloya olan ihtiyaç da artmaktadır.

Bundan böyle denetim faaliyetini önemli bir iş alanı olarak görmeliyiz, bu konuda da yoğunlaşmalıyız. Kamu mali harcamalarının meslek mensupları tarafından denetiminin sağlanması için gerekli mücadeleyi yapmalıyız. Bugün mesleğimizin önündeki temel en can alıcı üç konu kurumsallaşma, uzmanlaşma ve sürekli meslek içi eğitimidir. Bugün burada kurumsallaşma ve uzmanlaşmanın detayları üzerinde duramayız elbette. Bunlar da birer eğitim konusu yapılmalıdır. Her zaman artık olması gerekir dediğimiz; bilgi sistemlerimizi geliştirmek, mesleğin her aşamasında kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirmek, bilgiyi, zamanı, kaynakları yönetebilmek, stratejik mesleki gelişim ve eğitim planları yapmak, güçlü bir şekilde iletişim kurabilmek, tekelleşmeye ve haksız rekabete karşı durabilmek, her türlü

fırtınaya karşı koyabilmek için kurumsallaşma, uzmanlaşma ve sürekli meslek içi eğitim kaçınılmazdır.

Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak meslek içi eğitime büyük önem veriyoruz. Odamız bu dönemde de diğer faaliyetlerin yanı sıra eğitim çalışmalarını da aralıksız sürdürmüştür. Hiçbir meslek örgütünde görülmemiş bir şekilde bütün bölgelerde eğitim seminerleri, toplantılar düzenlemiştir. Bu seminerlere binlerce meslek mensubu katılmıştır. Yalnızca 4 yıllık geçtiğimiz süreçte 430 bölgede 84 bin kişinin katıldığı eğitimler düzenlenmiştir. Onlarca kitap, dergi, rapor, mesleki ve yazılı basında pek çok yer almayı sağladık. Elbette eksik yapılanlar da vardır. Özellikle önümüzdeki süreçte yapacak çok işimiz var.

Ülkemizin geleceği için, mesleğimizin geleceği için her zamankinden daha çok kavgaya değil üretmeye ihtiyacımız var, ürettiklerimizi paylaşmaya ihtiyacımız var; bunlar için ne kavgamız bitecek, ne de sevdamız.

Saygılar sunuyorum.

### **Nail Sanlı:**

Teşekkür ediyoruz Erol Demirel arkadaşımıza. Değerli arkadaşlar, gruplar adına İsmail Bektaş.

### **İsmail Bektaş:**

Sayın Divan,değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar hepimizi saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle şunu belirtmeliyim,meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin devletten bağımsızlaşmasına, devletten özerkleşmesine ve kendi kendilerinin egemeni olmasına yönelik herhangi bir adım atılmadı. AKP'nin yaptığı da bundan farklı bir şey olmadı. AKP'nin yasası da öz olarak diğerlerinin bir tekrarı oldu, farkı şu oldu, diğerleri de bundan farklı yapmadılar hoş, benim olsun ama devletten ayrı bir yere gitmesin ama bende kalsın, egemeni ben olayım, mantıkları buydu.

İkinci bir durum, kamu kaynaklarına ilişkin yaşadığımız bir durum var Türkiye'de. Yine 12 Eylül'den bu yana biliyorsunuz özelleştirmelerde zenginler türedi. Kamu kaynakları birilerine aktarıldı, bir süre sonra bunlar özellikle medya alanında egemenlik kurdular. Siyasi iktidarlara yakın ilişkilere girdiler ve bir dönem sonra ya kayboldular ya iktidarla birlikte uzaklaştılar. Aynı örneği AKP iktidarı başka bir şekilde sürdürdü. Biliyorsunuz kamu kaynaklarına ilişkin TMSF bir takım basın organlarına el koyuyor. El koyduğu organlardan bir tanesi Star gazetesi ve televizyonuydu. Star gazetesi ve televizyonu el koymadan önce Cem Uzan'ın malıydı ve Cem Uzan'ın resmî yayın organıydı. El koymadan sonra, TMSF el koydu, yani bir devlet kurumu el koydu, siyasi iktidar değil, ama AKP'nin siyasi organı haline döndü hem Star televizyonu hem Star Gazetesi. Yani Türkiye'de özelleştirmede AKP ile diğer önceki iktidarlardan farklı bir şey yapmadı, kendine ilişkin özelleştirdi. Hatta daha ileri gidip aile özelleştirmesine dönüştürüldü. En son ATV ihalesinde bilinen durum var. Halk bankasından alınan krediler var.

AKP diğer daha önceki meclise girenlerden farklı olmayarak 12 Eylülün devamı olmaya devam etti. Türkiye'de 12 Eylül Anayasası hala yürürlükte. AKP seçimlerden sonra yüzde 47 gibi bir oy aldı biliyorsunuz ve sivil Anayasa tartışmaları başladı. Çıka çıka ne çıktı, aylarca Anayasa tartışmaları yaşandı, sivil anayasamız yoktu, ne çıktı; sadece türbana özgürlük. Oysa Anayasa 12 Eylül'e karşı tavır almakla ilgili 28 yıldır geçmeyen bir geçici 15'inci madde var, ne diyor? "12 Eylül darbecileri ve bunların yardımcıları onlarla birlikte görev almış olanlar yargılanamaz" diyor. 28 yıldır meclise giren partilerin bu konuda bir çabasını görmedik, CHP dâhil üstadım. 15'inci, hala Anayasada yürürlükte, çünkü gele gele tekrar türbana döndük; AKP'nin de yaptığı bu oldu.



Darbelerini yargılamadıktan sonra darbelerden kurtulma şansınız yok. Darbeler devam etti, 12 Eylülle kalmadı 28 Şubat yaşandı bu ülkede biliyorsunuz. Arkadan 27 Nisan yaşandı post modern darbe, e-darbe diye. Arkadan ay ışıkları çıktı. Arkadaşlar, bunlar belgelendi, Nokta dergisi kapatıldı. İktidarıyla, muhalefetiyle, Nokta dergisi devletten tokat yedi darbeleri açığa çıkardı diye. Ay ışığı ve Sarı Kız darbeleri belgelendi, ama kimse yargılanmadı. Sadece darbe var diye yargılandı, beraat etti. AKP iktidarı darbecilerle ve darbelerle uğraşmaya değil, onlarla işbirliği yapmaya devam ediyor, 12 Eylülün devamı olmaya devam ediyor. 12 Eylülle hesaplaşmadan ve mevcut bunların devamı olan darbecilerle hesaplaşmadan bu ülkede demokrasinin gelmesi, demokratikleşmek mümkün değil.

Demokrasiyi eğer kendiniz gibi düşünmeyi istediğinizde demokrat olmanız mümkün. Yani benim gibi düşünenler özgürleşsin dediğinizde bu demokratlık olmuyor. Siz iktidara geldiğinizde kendinizi özgürleştiriyorsunuz, kendinize ilişkin alanı genişletiyorsunuz, ama karşınızdakileri aynı şekilde bastırıyorsunuz. Çok somut örnekleri var bunun, 1 Mayıs'ta yaşandı, Vali "bomba hastaneye kazayla düşmüş" dedi. Taraf gazetesi beş kare yayınladı, hiç de kaza değil. Polis birisi çok açık ve net bir şekilde bombayı acil servise atıyor, yargılandı mı, görevden alındı mı; hayır, hala görevden alınmış değil. Bu ve bunun karşısında hükümet başkanı "gösterilerin içinde terör örgütleri var" dedi. AKP daha önce kendilerinden önce gelen bütün sağ partilerin yaptığı şeyi takip etmeye devam ediyor. Takip ettiği şey şu: Her demokratik kalkışmada, her demokratik tepkide, kendilerini tehdit eden her demokratik hareketin arkasında mutlaka bir terör örgütü arıyor. Bunları kim yaparsa yapsın fark etmiyor AKP açısından. Bir sol terör örgütü var. Yok böyle bir şey. 1 Mayıs'ta arkadaşlar vardı, ben de vardım, yani işçi sendikasına girildi; Başbakan "500 kişi yoktu orada" dedi. 1500 kişi içeriye hapsedi, sokaklarda binlerce insan vardı ve devlet, terörü terör devleti haline getirdi 1 Mayıs'ta. AKP'nin demokrat olması ve de demokrasiden söz edebilme hakkı yok. Kendine demokrat olanların bir başkasına demokratlık dersi vermek gibi hakları da yok. AKP mecliste geçmişteki partilerden farklı mı oldu? Hayır. Şimdiye kadar 12 Eylülle hesaplaşmayan partilerin hiç birisinin bu konuda çok söz söyleme hakkının olduğunu düşünmüyoruz biz.

Bir şeyi okuyup kapatacağım, çok kısa keseceğim.

Çok olmadığımız kesin, çok olan tarafta değiliz, çok olan tarafta olmayacağız Türkiye'de Kürt olacağız; Türkler Ermeni, Ermeniler de Süryani. Gidip Almanya'da Türk olacağız, Fransa'da Cezayirli, İran'da Azeri. Amerika'da zifiri zenci olacağız, İsrail'de Filistinli. Köpeğin karşısında kedi, kedinin karşısında kuş olacağız, kuşun karşısında börtü böcek. Hakemler hep karşı tarafı tutacak ve biz hep yedi kişiyle tamamlayacağız maçı. Çiçeklerden kanarya olacağız, solda olacağız. Bu itirazın ilk şartı. Arkadaşlar, konuşmamı başkan kısa kes dedi. Teşekkür ediyorum.

#### **Nail Sanlı:**

İsmail Beye teşekkür ediyoruz. Demokratik Platform adına Sayın Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak.

#### **Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:**

Sayın divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, hepinizi Demokratik Platform adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii gündemime yoğun bir mesleğin mensupları olarak tartışmamız gereken onlarca sorun var. 21'inci yüzyılda henüz demokrasi sorununu tam tanımlayamamış ve yaşayamamış bir toplumun bireyleri olarak da daha çok yol almamız gerekir diye düşünüyorum. Herkesin kendine göre bir demokrasi tanımı yaptığı, kişiye ve zamana göre değiştirdiği bir tanım sürecinde herhalde daha çok tartışacağız.

Değerli arkadaşlar, Oda başkanımız Sayın Arıkan'ın açılış konuşmasında sunduğu tabloyu hatırlayacak olursak, bu tabloyu iyi yorumlamak, iyi tanımlamak gerekiyor. Ama onun adını da koymak gerekiyor. Borç sarmalına bürünmüş bir ülke, işsizliği yüzde 21'lere

vardığı bir ülke, yoksulluğun sefaletin had safhaya uğradığı bir ülke; bu anlamdaki bağımsızlığın yitirildiği bir tablo. İşte bu tablonun adı “yoksulluk, yolsuzluk, açlık, yağmalama”dır arkadaşlar.

Borçlanma, toplanan vergiler neden yetmez; yağmalanıyor da ondan yetmez. Toplanan vergiler neden yetmez; sadece emekçiden, bordro mahkûmu emekçilerden, yoksuldan, küçük esnaftan alınıyor da ondan yetmez. Peki, bu tabloyu yaratan hangi siyasal anlayış? Birileri dayatıyor olabilir, emperyalist güçler dayatıyor olabilir. Ama bugüne kadar gelen 12 Eylül hukukunun yaratılmasından sonraki bütün sermaye hükümetlerinin, sermaye iktidarlarının bu tabloda payı yok mu, işbirlikçilik yaparak payı yok mu? Bunu dayatanlarla suçlamak elbette eksik olur diye düşünüyorum. Yani IMF’nin kabahati var ama, onunla işbirliği yapan bugüne kadarki hükümetlerinin olduğu gibi AKP’nin de kabahati var.

Bütün kendi toplumunun geleceğini ipotek altına almak, sosyal güvencesini kaldırmak gibi orayla işbirliği yapıyorsa bu halkın, bu toplumun ama ilk olarak da bu meslek camiasının hesaplaşması gerekiyor. Bundan meslekte grup üyesi arkadaşlarımın da dâhil olması gerekiyor.

Şimdi bu tablo hangi gerekçelerle getiriyorlar? Bir milyar dolar krediyi verebilmemiz için toplumun geleceğini ve sosyal güvenliğini ortadan kaldıran, ulaşılabilir sağlık hakkını ortadan kaldıran, sosyal güvenlik yasasını çıkarın size bir milyar dolar kredi vereceğiz diyorlar. Peki, bunu çıkarırlar bu gerekçeye inanıyorlar mı? Salt orada iktidar olabilmek kendi toplumun geleceğini karartmayı tercih ediyorlar. Peki, böylesi bir anlayış toplumuna ve kendi mensubuna vereceği bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sosyal güvenlik yasası çok tartışıldı, elbette güncel ve sıcak olması nedeniyle çok da tartışılması gerekiyor. Hangi gerekçelerle çıkarıldı arkadaşlar? Dendi ki aktüeryal denge nedeniyle çıkarıyoruz; kocaman bir yalan. Dendi ki, çok pay ayrılıyor buraya devlet bütçesinden; kocaman bir yalan. Milli gelire oranı yüzde birlerde tutuluyor, ama birçok ülkede bu oran yüzde 20’lerde değerli arkadaşlar. Bütçeye oranı birçok ülkede ortalaması yüzde 50 iken bizde yüzde 19’larda tutuluyor, buna rağmen aktüeryal denge tutmuyor, bütçeye yük geliyor, kara delik deniyor. Bunların adı kendi toprağının geleceğini karartmak adına düpedüz “işbirlikçilik”tir, aynı zamanda “ihanet”tir. Peki, bunu bizler sorgulayamayacaksak buralarda özellikle bu mesleğin mensupları neden; çünkü analitik düşünme, analiz yapma yeteneği kazandıran bir mesleğin mensuplarıyız değerli arkadaşlar. Bu, salt takım tutar gibi siyasal anlayışların yakınındayız uzağındayız diye sessiz kalmak, hatta eleştirilince itiraz etmek bu meslek mensubuna yakışmaz değerli arkadaşlarım, buradan itiraz edeceğiz.

Peki, buna bağlı olarak bu tablodan sermayenin küreselleşme diyerek, globalleşme diyerek hiçbir kural tanımadan kalkınmakta olan ve yoksul ülkeyi kendi denetimi altında tuttuğu ülkelerde işbirlikçileri aracılığıyla bütün kaynaklarını sömürmek adına girdiği ülkelere ne adına girdi? Küreselleşme, globalleşme, dünya küçük bir köydür dendi. Bu zaman zaman buralarda da tartışıldı, desteklendi gibi, ama bugün artık o kadar yüzü açığa çıktı ki desteklenir ya da ifade edilir bir yanı kalmadı. Neydi? Küreselleşme diye toplumun geleceği tüketildi arkadaşlar. Artık umutsuz, buradan bir şeyin gelemeyeceğini, tartışmanın tersine döndüğüne tanık oluyoruz. Burjuva holding medyasında artık emperyalizmin sonunun geldiğini, kapitalizmin kendini tükettiğini tartışılıyor. Marks acaba doğru mu söyledi, yeniden bir tartışmak gerekir tartışmaları başladı artık.

Bu doğrudur, çünkü insanlıktan yana olmayan bir sistemin kendini tüketmesi, teşhir olması kaçınılmazdır. Bu noktaya gelinmiştir. Daha fazla kâr daha fazla sömürü adına bizim gibi ülkelerde hiç insan değerinin olmadığı bir biçimde saldırıların olduğuna tanık oluyoruz. Emegın sömürüldüğü, köleleştirmenin had safhaya ulaştığı tablolarla tanık oluyoruz. Örnek mi? Bunun en iyi örneği Tuzla’da tanık oluyoruz. Biraz önce Erol arkadaşım ifade etti, tam bir can pazarı, köle pazarı değerli arkadaşlar. Peki, insanlar orada hayatı pahasına neden o kötü koşullarda çalışıyor? İş hakkı yok, geçinebilmek adına en tehlikeli koşullarda çalışmayı

kabul ediyor. Peki, kimin gözetiminde ve denetiminde, hangi güçlü serbest esnek çalışmayı getiren, köleşmeyi getiren, iş kanununu getiren bu siyasal iktidarlar değil miydi? İşverene gidip açılış yapılıyor, gemi açılış yapılıyor, ertesi gün işçi düşüyor beyni darmadağın oluyor ve buna sessiz kalınıyor. Kimden yana? Gözü doymaz sermayelerden yana, daha fazla kâr elde etsin, daha az ücretle işçi çalıştırsın diye buna göz yumuluyor.

Peki, böylesi bir tablonun adına ne konuyor, kendileri nasıl tarif ediyorlar? “Biz cumhuriyet tarihinin en emekten yana hükümetiyiz” diye tarif ediliyor.

Değerli arkadaşlar, her gün bir işçinin onların çıkardığı yasaların desteğiyle katledildiği bir süreçte emekten yana nasıl olunur?

Biraz sonra 3568’in altında demokrasi tutumuna ilişkin... 1 Mayıs’a ilişkin durumu. Nasıl emekten yana olunur değerli arkadaşlar? 1 Mayıs’ın adını değiştirerek emekten yana gibi görünür, ertesi şeyde hemen terörün ortaya konmasıyla emekten yana nasıl olunabiliyor; bunu sorgulamamız gerekiyor.

Değerli arkadaşlar, gündemimizin en sıcak ve en önemli konularından biri meslek yaşamıyla ilgili girişimdi elbette. Birçok arkadaşımız ifade etti. Bir başka boyutuyla ben de görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, 3568 e ilişkin değişiklik gerekçesi demokrasiye olan inanç değil. Cumhurbaşkanı’nın bunu veto etmesi de demokrasi hayranlığı değil. Sakın ha yanılmayın, çünkü bir garabet vardı ortada, bir kaos vardı, yapılacak genel kurulları tanımlayan bir madde konmamıştı da onun için geri döndürmek zorunda kaldı, yoksa rezil olacaktı. Hepsini noter gibi onaylamış bir anlayışın burada demokrasi ya da bir hukuku çözmek adına yaptığı bir şey değil elbette. Bunu herkes de biliyor.

Peki, 3568’e ilişkin temel sorunlar ortada dururken bizim salt nispi temsili tartışmamız samimi olamaz diye düşünüyorum. 5’e 4, dokuz kişilik yönetim kurulunda TÜRMOB yönetim kurulunda 5’inin yeminlilerden oluşu yetmiyor. Başkanın YMM’den zorunlu seçilmesini dayatmak hangi demokrasi anlayışına sığıyor peki? Bu SMM, YMM kartlaşması anlamında değil, burada oluşan yönetimin ve şeklin oradan tarif edilmesi vesayetçi bir hüküm ve anlayışla tarif edilmesinin şiddetle karşı çıkılması gerekiyor mu? Peki, buna dokunmayanlar nasıl demokrasi hayranlığıyla karşımıza çıkabilirler.

Yine bu mesleğin mensuplarını ve mesleğini kendinin yan örgütü gibi, kendinin bir genel müdürlüğü gibi gören bir anlayış demokratik olabilir mi? Bir korku cumhuriyeti yaratılıyor, böyle yapmazsan seni böyle yaparım diye birçok girişimde bulunuluyor. Örneği mi; biraz önce konuk olarak bu kürsüde konuşan Hüseyin Demirdüzen diye... sosyal bir emek sürecinde o kanunları teşhir etmek basın açıklamalarına katıldığı için görev yeri değiştirildi, yüksek bir tepki gelince hemen geri alındı. Örnek mi; 1 Mayıs vahşetini kınadığı için, açıklama yaptığı için, buradan ifade edildi bir daha altını çizmek gerekiyor, Gencay Gürsoy her gün göz önünde olan bir yurttaşımız, bir akademisyen bulunamıyor da 4 yıl önceki bir gerekçeyle gözaltına alınıyor. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır arkadaşlar?

Yine parlamentoda tek bir adam tek başına muhalefet yapıyor; görüşlerine katılırız katılmayız, tutumuna katılırız katılmayız, Kamer Genç diye bir milletvekili, benim de bulunduğum bölgenin milletvekili. Değerli arkadaşlar, AKP tarafından linç edildi. Bu hangi demokrasi anlayışıdır; parlamentodaki bir üyenin kendi görüşlerini ifade etmesine tahammül edemeyen bir anlayış demokrasiyi savunabilir mi? Peki, aynı anlayış bir başka parti kapatıldığında sağır sultanları oynarken, kendisine kapatma davası gelirken ortalığı ayağa kaldırıyorsa bunun demokrasi anlayışına inanılabilir mi?

Yine sosyal güvenlikte arkadaşlar, bu toplumun ve ülkenin geleceğini bu ülkenin geleceğini ipotek altına alan uygulama, sosyal güvenlikle ilgili eleştirilere itiraz ediyorsunuz. Ben sosyal güvenlik yasasında şöyle bir madde hatırlamıyorum: “A tipi kadroları ve taraftarları İstanbul Odasında da meslek grubu bu maddeden yararlanamaz” diye bir madde hatırlamıyorum. Var mı arkadaşlar? Yok. Niye itiraz ediyorsunuz? Buna akli eren bir

çocuktan tutun da akli başında her yurttaş karşı çıkıyor. Taraf tutar gibi tutmayacağız. Geleceğimizi ve çocuklarımızın geleceğini tehdit eden her şeye elbette birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. Düşüncemizi ifade edeceğiz, “düşüncene katılmıyorum, ama senin düşünceni ifade etmek için boynumu veririm” anlayışından hareketle tahammül etmek lazım.

Burada zaman zaman düşüncelere itiraz etmek doğru bir tavır değil. Yine hangi demokrasi anlayışdır ki, 2002–2007 seçimlerinden bir ay önce DTP milletvekilleri seçilmesin diye seçim yasası değiştirildi? Bugün parlamentoda zaman zaman CHP ve AKP birlikte çıkardı bunu; bağımsız adaylar birleşik oy pusulasına çıksın, bilmem ne olsun, çeşitli değişiklikler.

Yine 12 Eylül diktasının çıkardığı bir hukuk üzerine işleyen seçim barajının üzerine yatılarak ondan beslenmek hangi demokrasi anlayışı değerli arkadaşlar? Bunu saatlerce konuşabiliriz. Demokrasi tarifini yapabiliriz. Elbette bütün bunların toplamını ifade etmekte tanım olarak siyaset yapmaktır. Hangi siyasete karşı çıkacağız biliyor musunuz, sömürüyü getiren, halkı iliklerine kadar sömüren gözü doymaz sermayeyle işbirliği yapanların siyasetini reddetmemiz gerekiyor. Emekten, demokrasiden, barıştan, insan haklarından, özgürce kendini ifade etmesinden yana siyasetini yapacağız. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Bir korku cumhuriyeti yaratılıyor değerli arkadaşlar, ülke bölünüyor, vatan bölünüyor korkusuyla birçok sorun bu ülkede öteleniyor. Kürt sorunu bunlardan biridir, her yıl gündeme getirilen birçok sorun bunlardan biridir, laiklik sorunu bunlardan biridir. Bu ülkede yıllardır “bu ülke laiktir laik kalacak” sloganı atılıyor. Yanlış değerli arkadaşlar, bu ülke hiçbir zaman gerçek anlamda laik olamadı. Dolayısıyla toplumu kandırmamak ve yanıltmamak adına doğru laikliği tarif etmemiz gerekiyor.

Yine bir korku duvarları örülüyor. Kimisi AKP’nin 301 değişti diye ortaya attığı bir yerlere tribünlere oynamakla ortaya attığı maddeye tahammülü bile olmayışı, hakikatten bu camiada bir birey olarak şaşırdım. 301’i değiştirmede keşke değiştirebilseydi. Kelimeyle oynayarak. 301 niye gündeme getirildi. İnsanlar hedef tahtası haline getirilerek birileri tarafından ortadan kaldırdı. Hrant Dink bunlardan biriydi. Hrant Dink ne dedi arkadaşlar bölücülük mü yaptı. Dedi ki bu ülkenin toprağında gözüm yok. Bu ülkenin topraklarında gömülmeye gözüm var dedi. Bunun neresi gömülmek. Bu ve benzeri sorunlar üreterek gündemi değiştirmek üzerine halkın gündemi değiştiriyor.

Değerli arkadaşlar, mesleki sorunlarımız elbette değinmek gerekiyor. Ama bu sorunlar ortada duruyorken, bu kaos ortada duruyorken kendi sorunlarımızı tek başına tartışarak çözmemiz mümkün değil. Yine bir önemli söz var değerli arkadaşlar demokrasi anlayışına ilişkin, 1 Mayıs reddetme gerekçelerinden biri de şuydu; ayaklar baş olursa kıyamet kopar, diğer gerekçe iki katrilyon zarar olur tatil diye ilan edersek. İstanbul’u sıkıyönetim ilan ederek insanların sokağa çıkmasını engellediniz belki katrilyondan fazla zarar oldu. Peki, hani gerekçe buydu. Eğer bir ülkede demokrasi gerçek anlamda işletiliyorsa, işçiler emekçiler söz sahibiyse sorun ortadan kalkar. Demokrasi uygulanmadığı için bu korkuyla toplum yönetilmeye çalışılıyor.

Değerli arkadaşlar, mesleğe ilişkin sorunları da söyleyeyim. Sözlerimi toparlayayım. Değerli arkadaşlar tahammül edeceksiniz. Mesleğe ilişkin sorunlar ortada duruyorken sizin desteklemeye çalıştığımız ve siyasal anlayışın ürettiği sorunlara bakmak gerekiyor. Bu ülkede emekçilerden vergi alınırken yabancı sermayeden hazine bonosuna yatırım yapanların gelirlerinden vergi alınmıyor. Bunu kim yapıyor bu siyasal iktidar yapıyor. Onlarca sorunumuz ortada dururken onların görevlerini angarya olarak üzerimizden tamamlamaya hakkı var mı? Buna hep birlikte karşı çıkacağız. Bana yakındır diye karşı çıkmama anlayışı bizi kaosa götürme süreciyle karşı karşıya bırakacak.

Peki, bu sorunları ortadan kaldırmak için bir girişim var mı? Biraz önce bir arkadaşım dedi ki, vergi iadesi kaldırıldı zaten sorun naylon faturaydı. Değerli arkadaşlar,

Maliye Bakanlığının 5 davasının neden oluştuğunu biliyoruz, hangi beş davadan yargılandığını. Baş böyle olursa halk da böyle olur. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

**Nail Sanlı:**

Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak'a teşekkür ediyoruz. Meslekte Birlik Grubu adına Sayın Abdülaziz Ural.

**Abdülaziz Ural:**

Sayın divan, sayın milletvekillerim, sayın Oda başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri, sayın konuklar ve çok değerli meslektaşlarım, Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 19'uncu Olağan Genel Kurulunun ülkemize, mesleğimize ve meslektaşımıza hayırlı olmasını diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmama başlamadan, öncelikle tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü tebrik ediyorum.

Değerli meslektaşlar, divanla ilgili kısa bir tespit yaptıktan sonra asıl konuşmama geçeceğim. Bugüne kadar divan uzlaşmayla seçiliyordu, meslekte birlikten bir arkadaşımız divana davet ediliyordu, ancak deminden beri uzlaşma, kucaklayıcı naraları atanların meslek yasasıyla ilgili gayretlerinden dolayı meslekte birliği bu dönemde divana davet etmemişler ve orada kendilerine yer ayırmamışlardır.

Divanın oluşumuyla ilgili bu tespitin akabine divanın kendi... ilgili bir tespit yapmak istiyorum. Yorum yapmayacağım, sayın divan başkanı milletvekillerinin isimlerini okuduğu zaman isimleri zikredildi ancak Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokratik Sol Partisi milletvekilinin adını okuduğu zaman özellikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Demokratik Sol Partisi milletvekili ayrımını yaptı. Ancak orada bir ayrıntı dikkatimi çekti. Sayın Haluk Koç'un adı okununca ona Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ifadesini kullanmadı. Sadece bir tespit olarak dikkatlerinize arz etmek istemedim.

**Nail Sanlı:**

Sayın konuşmacı, liste bana geldiği şekilde okudum. Liste burada, tutanaklar; metinde sıralamada isimler nasıl yazıldıysa öyle okudum. Ezbere yorum yapıyorsunuz.

**Abdülaziz Ural:**

Ben yorum yapmıyorum, tespit yaptım ve bu tespiti buradaki meslektaşlarımla paylaşmak istedim. Şairin dediği gibi, vakit dar insan ömrü kısıdır. Bu kısa ömrü heba etmemek gerekir. İdeallerimiz ve ideallerimize uğraşmak yolunda hayallerimiz olmalıdır. Biliyoruz ki doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Güneş nasıl olsa doğar. Doğruluk ana sermayemizdir ve bu sermayemizi asla yitirmeyeceğiz.

1989 yılında 3568 sayılı meslek yasamızın yürürlüğe girmesi mesleğimiz ve meslektaşımız için bir milat kabul edilmektedir. 1989 yılından bugüne kadar meslek yasamızda değişen koşullara ve ihtiyaçlara rağmen bir değişiklik yapılamadı. Belki bunun tek örneği mali tatil kabul edilebilir.

5760 sayılı kanunla mesleğimiz ve meslektaşlarımızın büyük ölçüde taleplerini karşılayacak bir zemin oluştu. Ancak bu zemin birçok meslektaşım da burada tespit ettiği gibi çağdaş koltuk uğruna heba edilmekle karşı karşıya bulunmaktadır.

Mesleğe giriş koşullarını değiştiren, mesleğe girişte 4 yıllık üniversite zorunluluğu getiren, bağımlı bağımsız ayrımını kaldıran, serbest muhasebeci meslektaşlarımıza serbest muhasebeci mali müşavir olma imkanı sunan, eğitim, staj ve sınav düzleminde meslekte kaliteyi öngören, nispi temsil sistemiyle adaletin ve katılımcının önünü açan ve birçok düzenlemeyi beraberinde getiren yasa özellikle İSMMMMO Odası başkanının istemezük zihniyetine kurban edilmiştir. İstemezük zihniyeti ile büyük bir vebal altına girilmiştir.

Değerli meslektaşlar, sizleri bu vebale ortak olmamaya davet ediyorum. Meslektaş isteklerinin gerçekleşmesini engellemeyi görev bilen bir anlayış olabilir mi? Oluyor işte. Evet gelin bu vebale siz ortak olmayın.

Burada yapılan konuşmalarda, hazırlık sürecinde kendilerine davet edilmediğini ve hazırlık sürecinde bulunmadıklarını ifade ettiler. Oysaki çok yakinen biliyoruz ve yakinen takip ettik, Bakanlığımız bu yasaı yaptıktan sonra TÜRMOB'a gönderdi, TÜRMOB'dan görüş ve önerilerini bildirmesini istedi. Evet, bu görüş ve önerileri görüşmek üzere tarihte yanılabilirim ama 10–11 Ocak 2008 tarihinde TÜRMOB Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı arkadaşlar. Bu toplantıda çıkan sonuç neydi biliyor musunuz, mevcut siyasal iktidar bizim zihniyetimizle örtüşmediği için buna katkıda bulunmama gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Siz kendi düşüncenize yakın bir siyasal iktidarı bekliyorsanız daha çok beklersiniz sayın başkan daha çok beklersiniz. Siz bir taraftan orayı beklerken kale olarak addettiğiniz... meslektaşlara taciz ateşi açmaya devam edersiniz.

Evet değerli meslektaşlarım, Sayın Oda başkanı demecinde, Sayın Cumhurbaşkanı önyargı değildi diyor. Ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar, belli ki kendileri önyargıyla gitmişler. Biz önyargının başkanda bir sıfat olarak somutlaştığını görmekten üzüntü duyuyoruz.

Değerli arkadaşlar, Berlin duvarı bile tarihin çöplüklerine karıştı. Ancak biz hala önyargılarımızı kıramadık. Yarın mahcup olacağımız şeyleri yapmamalıyız. Önyargılarımızdan kurtulmalıyız.

Yine sayın başkan demecinde devamla, cumhurbaşkanı yasaı veto ederek mesleki sorunlara taraflarıyla çözüm aranmasının yolunu açmıştır diyor. Evet, bu yol açılmıştır, bekliyoruz bu yolun bir divana dahi meslekte birlik üyesinin girmesine tahammül edemiyorsanız nasıl bir uzlaşmaya kapı aralayacaksınız; doğrusu merak ediyorum.

Hazırlanan yasa belli bir kesime yarayacaktı. Belli bir kesimi ayırdınız bir kenara koydunuz, tebrikler başkanım tebrikler. Tabii Odayı karanlık görürseniz öbürlerini belli bir kesim görebilirsiniz. Daha önce de bu kürsülerden nispi sistem yasalassa dahi sizi bu kapıdan içeri sokmayacağız, Oda kapılarından içeri sokmayacağız diye burada nara attığınızı biliyoruz. Ve geçen sene burada yaptığımız genel kurulda Sayın Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı olmaması için çok özel gayret ve çaba sarf ettiğinizi de biliyoruz. Acaba bugün Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya geldiğinizde yüzünüz hangi şekle girdi merak ediyorum doğrusu. Ve ifade şu, ikiyüzlülerin kalemizi kuşatmasına izin verme. Doğrusu orada iki yüz oluşup oluşmadığını ben merak ediyorum. Hangi kaleden bahsedildiğini de merak ediyorum. Acaba bu kalenin Ergenekon ile bağlantısı var mı diye söyleyeyim mi söylemeyeyim mi, iyisi mi söylemeyeyim arkadaşlar.

Değerli arkadaşlarım, bu saate kadar sabırla beklediniz. Biraz daha sabrınızı zorlayınız. Bu meslek sabırla çözülecek sabırla, öyle bağırmaıyla olmaz.

Değerli arkadaşlar bu tahammülsüzlük, bu yaklaşımlar sadece mesleğe değil, Türkiye'ye ağır bedel ödetme potansiyeli taşıyor. Biz korku –evet arkadaşlar dinlemesini öğrenirseniz sevinirim.

#### **Nail Sanlı:**

Değerli arkadaşlar lütfen konuşmacıya müdahale etmeyin.

#### **Abdulaziz Ural:**

Değerli arkadaşlar, kayıt dışı ekonomiyi niçin? Sormuyorsunuz? Biz korku ve paranoyayla beslenen iktidar kavgası istemiyoruz. Ülkenin bütün enerjisinin, zenginliğinin, refah arayışının bu yolda tüketilmesini arzulamıyoruz. Modernleşme projelerinden, dönüştürme projelerinden, tehdit algılamalarından bu milletin büyük çoğunluğunun tehlike olarak algılanmasından rahatsız oluyoruz. Bütün Türkiye bu durumdan rahatsızlık duymaktadır.

Değerli meslektaşlar, Atatürk'ün bu ülkeye getirmiş olduğu en önemli unsurlardan biri, hukuka saygıdır. Lütfen kürsü hukukuna saygı gösteriniz. Türkiye'nin sorun çözme kabiliyeti, siyaset kurumu ve zemininin güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu konudaki yaklaşımlarınızı da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin kalkınması, artık bir krizler ülkesi değil fırsatlar ülkesi olmasından geçer. Türkiye'nin ekonomiye odaklanması durumunda Türkiye'nin gelişmesi ekonomik orta sınıfın inşası, kalkınması ve önündeki rakip ülkeleri geçmesi daha rahat olacak. Biz meslek mensupları, yapabileceğimizden daha azına razı olmamalıyız. Geçen sene bu kürsüde sormuştum, meslektaşlara yaptığınız katkı nedir ve bilânçoda gelir tablosunda sıfır rakamını görmüştüm. Bu sene bu rakamın 5 bin YTL'yi aştığını görüyorum. Bundan dolayı yönetime teşekkür ediyorum.

Meslekte Birlik olarak birlikte üretmek için yola çıktık. Kuşatıcı olma çabası içindeyiz. Kalıcı stratejilerimizi tehde göre değil vizyona göre tespit etmek için elimizi meslektaşımıza uzatıyoruz. Meslekte Birlik hayatı bir mücadele kavga değil, yardımlaşma olarak görür. Bundan sonra arzulanan, herkesin kendi sorumluluğunun bilincinde olarak bu potansiyeli çok iyi değerlendirmek suretiyle çağdaş standartların yakalanmasıdır. Bugün mesleğimiz hak ettiği yerde değildir. Bu durum ekonomik çürüme, yolsuzluk, gelir adaletsizliği ve rantı beraberinde getirmiştir. İstanbul Odasını siyasetten uzak sadece bir meslek odası olma çizgisine getirmeye kararlıyız.

Grubumuz mesleğin ve meslektaşın gücünü etkin olarak kullanacağı bir yönetim vaat etmektedir. Odasından giderek uzaklaşan meslektaşımızı sevgi ve kardeşlik içinde bir araya getireceğiz. Meslektaşımızı Odasıyla barıştıracacağız.

Sözü fiiliyata dönüştüren, fikri eyleme geçiren mütevazı ama hayatın içinde icraat yapacak kadromuz hazır. Ve tek başımıza iktidar olma imkânı doğmuştur. Bu imkânı Meslekte Birlik için kullanmanızı bekliyor, hepimize saygılar sunuyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Abdülaziz Ural'a teşekkür ediyoruz. Gruplar adına son konuşmacı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına Sayın Muammer Keskin.

#### **Muammer Keskin:**

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benden önceki Meslekte Birlikteki arkadaşımın konuşması bana bir İngiliz yazarın güzel bir sözünü hatırlattı, sizlerle paylaşmak istiyorum. “Yanlıklar ve doğrular kimi zaman o denli yakın dururlar ki ayırt etmek zordur. Sakın hoş görünüzü yanınızda getirmeyi unutmayın.” Şimdi, salondaki değerli arkadaşlarım, biz her ne kadar arkadaşlarımızın eleştirilerini, dozajını farklı bir noktaya çevirse de biz şu anda Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak iktidar grubuyuz, bizde hoşgörümüzü yanımızda taşımamız gerektiğine inanıyorum.

Sevgili arkadaşlarım, öncelikle gerçekten yarın bütün annelerimizin ve salondaki bulunan değerli meslektaşlarımın anneler gününü kutlamak istiyorum. Bir başka kutlamayı da biraz sonra konuşmama başlamadan önce bütün aşağı yukarı sadece Meslekte Birlikteki arkadaşlarım tek bir kelime etmedi, 1 Mayıs'ta İstanbul'u açık hava hapishanesine çeviren siyasi iktidar ve onun İstanbul'daki yönetim kadrolarını kınarken, bir taraftan da bu salonu hazırlayan İSMMO'nun değerli çalışanları nezdinde de bütün emekçilerin 1 Mayısını kutluyorum.

Değerli arkadaşlarım, bugün Mayıs ayı 2008 yılındayız. Dilerseniz bir bugüne kadar ki süreçle ilgili birkaç ana başlık söyledikten sonra konuşmama devam edeyim.

Türkiye'nin ekonomik durumu, enflasyon yükseliyor. Siyasetçiler bugüne kadar geçmiş hükümetlerin rantını yedi, enflasyonu düşürmekle övündü, ama küresel bir kriz gelince de bizden değil diyor. Peki, sermaye girişiyle başlıyor, biliyorsunuz kimi arkadaşlarım

küresel ve globalleşmeye farklı bakıyor olabilirler ama küreselleşmeyi ben globalleşmeyi yağmur yağıyor dışarıda şemsiye açmak gibi değerlendiriyorum. Bizim, bunun karşısında dik duracak politikalar üretmemiz gerektiğine inanıyorum ve İSMMMO'nun bugüne kadar yaptıkları da küresel ekonomiden etkilenen olumsuzları giderecek bir sürü rapor var. Biraz sonra size arkadaşlarım bunları açıklayacaklardır herhalde.

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da yaşıyoruz ciddi bir kent rantını paylaşma savaşı var. Sayın Başbakanımızın yerel yönetimlerden gitmesinden dolayı tecrübesi de var, neredeyse İstanbul'da bir metrekare yeşil alan kalmadı. Sevgili arkadaşlarım, Meslekte Birlikteki arkadaşım Salih arkadaşım, çevreyle ilgili duyarlı şeyler söyledi, ben yürekten katılıyorum, ama sevgili arkadaşlarım Türkiye'yi dünyanın herhangi bir yerinden nasıl ayırabilirsiniz. Konya ovası bizim tahıl ambarımızdı bugün su yok, 200 metreye kadar artık Konya'da su çıkmıyor. Bursalı arkadaşlarımız buradaydı, şu anda 125 metreye kadar inmiş Bursa'da su yok. Bunlar bizim ekonomik verilerimizin en yüksek olan, ekonomik değerlerimizin en yüksek olan illerden birkaç tanesi.

Şimdi son günlerde medya kuruluşları satıldı. Peki sevgili arkadaşlarım, medyadaki bu egemenlik savaşlarını kim çıkardı? Her siyasi iktidar geldiğinde bunları gördük biz, yaşadık, benim kuşağım bunu çok iyi biliyor. Özellikle 80 sonrası... dolayı benim kuşağım bunu iliklerine kadar öğrenmiştir. Bu bir egemenlik savaşında artık öyle bir noktaya getirdiler ki devletin iki bankasından kredi bir tanede araç sermayesini getir ve buradan çık demokrasi dersi ver bize. Yok arkadaşlar, yağma yok.

2000 Mayıs Türkiye'sini özetledim. Şimdi birkaç rakamla sizinle paylaşmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, İSMMMO camiasının sevgili üyeleri, yoğun emek ve bilgiyi gerektiren mesleğimiz ve meslek odası kimliğimiz ile gurur duymalıyız. Olası sorunlarımızı konuşup çözümleri birlikte tartışarak bu genel kurulumuzu dayanışma anlayışı ve hoşgörüsüyle çağdaş davranışlar sergileyerek sonuçlandırmalıyız. Sevgili arkadaşlar, biz birbirimizle değil her gün yasalarla oynayarak yeni mevzuatlarla akşamdan sabaha değişiklikler yaparak bize zorluk çıkaranlarla, mesleğimizi ekmeğimizi siyasi rantlara bölüştürmek isteyenlerle, İSMMMO genel kurulu öncesi meslek yasasını değiştirerek çekişmelere sürükleyerek ele geçirmek isteyenlerle, biraz önceki Aziz arkadaşımın Meslekte Birlikteki arkadaşımızın söyledikleri kendi açısından doğru olabilir, ama bir elini vicdanına koyup düşünsün bu meslek yasasının tartışması böyle mi olmalı? Hani Oda başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza birtakım suçlamalarda bulundunuz. Bulunabilirsiniz, bu bir siyasettir. Ama siz elinizi vicdanınıza koyun sayın başkan. Nerede görülmüş maç başlarken maçın kurallarını değiştirmek? Bunun neresi demokratik? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum kendi adıma, bu benim kendi bilgi seviyemin eksikliğine verin ama, sizi düşünmeye davet ediyorum. Kendi dokunulmazlıklarını gündeme bile getirmeden, ülkemizdeki seçim sistemini kendi isteklerine göre yaparlarken, Odamızda nispi sisteme dayalı seçim dayatmalığı yapanlarla, sevgili meslektaşlarım, meslek odamızın değerli üyelerini birbirine düşürmek isteyenlerle kavgaya etmeliyiz, kavgamızı bu kesimlerle etmeliyiz diye düşünüyorum.

Yine değerli dostlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler olarak Odamızın kurulduğu 1 Mart 1989 tarihinde mesleğimizde milat başlatarak, sizlerle kol kola girerek bugünlere geldik. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak tüm yaptıklarımızı, yapılmakta olanları, ileriye dönük projeleri anlatmama gerek yok. Her şey kendini o kadara güzel belli ediyor ki.

Ekonominin mutfağında olup, işi rakamlarla uğraşmak olan kişiler olarak bugün yaşanan sosyal ekonomik durumların hepimizi derinden yaraladığını, acı verdiğini yakinen biliyor ve anlıyorum. İzninizle AKP iktidara geldiği 2002 yılı ile 2000 yılı arasında 5 yıllık rakamlarla AKP Türkiye'sinin ekonomi icraatına bakalım. Cari işlem açığı, yıl 1923 ile 2002 arası yani 79 yıl 59 milyar dolar iken 2002 de AKP iktidar oluyor 2007 arası 5 yılda toplam



118 milyar dolara ulaşmış. 5 yılda artış yüzde 100 değerli arkadaşlarım. Toplam borç 2002 de 221 milyar dolar iken, 2007’de 492 milyar dolara ulaşmıştır. Yani 5 yılda AKP Türkiye’nin iç ve dış borç toplamını yüzde 123 gibi korkunç bir oranda artırmıştır. Sıcak para girişi 2002’de 6 milyar 600 milyon dolar iken 2007’de 107 milyar dolara ulaşmış ve yüzde 1600 yani yanlış duymadınız yani 16 kat artmış. Kredi kart borçları 2002’de 4 milyar YTL iken, 2007’de 26 milyar YTL’ye yükselmiş. Yani 5 yılda yüzde 550 oranında artmış. Karşılıksız çek sayısı 2002’de 743 bin adet iken 2007’de bir milyon 325 bin adet’e çıkarak, yani yüzde 79 artış göstermiş.

Değerli meslektaşlarım, yukarıda verdiğim rakamlar benim şahsi tespitlerim değil. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası gibi devletin resmi kaynaklarıdır. Değerli arkadaşlarım, bakın hiç polemige girmeyin eğer siz ihracatı çok önemsiyorsanız 1 Mayısta o ihracatı yapan emekçi sınıfın bayramını adam gibi kutladınız. Orada insanların alın teri var. Ben terbiyesizlik etmek istemem. Hepimizin mesleği, hepimiz buradan ekmek yiyoruz. Ben ekonomist değilim, ama en azından muhasebe alanındaki bilgilerim içerisinde söylüyorum ki ihracatla ithalat artışını veya ihracatın hangi koşullarda yapıldığını burada sevgili üstadım var Masum Türker eğer erken gelseydi belki bilgi verirdi.

Sevgili arkadaşlar çıkan tabloya göre 5 yılda Türkiye’nin getirildiği durum ne yazık ki vahimdir, çok acıdır. Bu kadar sıcak para girişini, özelleştirme adı altında yandaşlara peşkeş çekilerek 80 yıllık kârlı kamu kurumlarının satılmasına rağmen borcumuz 5 yılda yüzde 23 artış göstermiştir. Daha iki gün önce bir televizyon programında o dönemin özelleştirmesini yapan şimdi... dönen bir AKP’li eski milletvekili arkadaşın konuşmasını dinledik. Sırf özelleştirme yüzünden siyasetten ayrıldım diye bir cümle etti. Galata Port hemen bizi ilgilendiriyor şurada aşağıda nasıl peşkeş çekildiğini hepimiz gözleri önünde yapıyor bunlar. Dünyanın en yüksek gecelik faizi verilerek sıcak para girişi sağlanıp başta yabancılar olmak üzere ülkemiz soydurularak ağır bir borç yükü altına sokulmuştur.

Değerli arkadaşlarım Japonya’da gecelik faiz oranı 0.75 ken Türkiye’de 15.25dir. Biliyor musunuz ve çoğunuzun bildiğini biliyorum Japon ev kadınları ithalat üzerinden ara hareketlerini yaptırarak tamı tamamına yüzde 14 gibi bir gelir elde ediyorlar gecelik. Ve Japon ev kadınları yapıyor bunu. AKP yabancılarla en yüksek faiz veren iktidar olarak ne yazık ki tarihe geçmiştir. Hani faiz haramdı.

Değerli arkadaşlarım, sıcak para girişini 5 yılda 16 kat yani 1600 oranında artışı da bu yüksek faizden dolayıdır. Bu sıcak para yatırıma üretime ve dolayısıyla istihdama yönlendirmek için gelmedi Türkiye’ye. Ne yazık ki Türkiye’yi soymaya geldi. Dünyada IMF’nin tek müşterisi olarak yalnızca Türkiye kaldı. Yoksa okyanus ötesinde ve kapalı kapılar ardında yapılan gizli görüşmeler IMF ile anlaşmamızı yapmamızı mı istemiyor. Kredi borçlarının 5 yılda yüzde 550 artış kaydetmesi insanların gelirinin giderek azaldığını hem de feci şekilde azaldığını göstermiyor mu?

Sevgili arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Fonus dergisine göre Türkiye’de her yıl 3 veya 5 kişi dolar milyarderleri sıfatıyla dünyanın en zenginleri listesine ekleniyor. Biliyor musunuz bu yıl Türkiye’den 28 kişi veya kurum ...övünüyorlar. Hiç övünmeyin iktidar olmak elbet güzeldir. Hepimiz bilim ve bilgi çağındayız. Yine, yönetim bilimi diye bir bilim var değerli arkadaşlarım. Orada yetersizlik seviyesi diye bir kavram var. Çok iyi bir bahçıvan tanıyabilirsiniz diyor. Çok iyi güllerle donatmış veya bahçesini çok güzel yeşertmiş olabilir diyor. Ama o bahçıvanı alıp da diyor park bahçeler müdürü yaparsanız orada o kadar başarılı olamayabilir. Şimdi İstanbul Belediyesini başarılı sandığımız yöntemlerle Türkiye’yi yönetmeye çalıştığı zaman ne yazık ki giderek bu sıkıntıları hep beraber bize yaşıyorsunuz.

Rakamlar yalan söylemez, onun için sizi sıktım. Ama rakamlarla istediğiniz gibi çarpıtabilirsiniz. Oynayarak kullanabilirsiniz. Siz topluma yalan söylemiş olursunuz. Enflasyon oranlarında ve kişi başına düşen gelirden yaptığınız gibi.

Sevgili meslektaşlarım, Türkiye'nin 6 yılda nereye getirildiğini hiç yalanı sevmeyen rakamlarla sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer biraz önce arkadaşlar söyledi, son cümlemi bitirerek tamamlamak istiyorum. Erol arkadaşımın söylediği cümleyle sözümü bitirmek istiyorum. Biz İstanbul Mali Müşavirler Odasında meslek siyasetini ve ülkemizdeki yanlışlıkları düzeltmek için her türlü siyaseti yapıyoruz. Ama asla bir tek arkadaşım iddia etsin ki 89'dan bu tarafa İstanbul Odasının kapısından giren herhangi bir meslek mensubu veya herhangi bir stajyer arkadaşımız inançlarından dolayı horlanmış veya farklı bir konuma düşürülmüş. Oysa size Türkiye'de o kadar kurum gösteririm ki başını örtmediği için farklı konumlarda olduğu için, inançlarından dolayı onlarca insan mağdur olmuştur.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Sayın Muammer Keskin'e teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, hem ferdi hem gruplar adına müracaat eden bütün konuşmacılar tamamlandı. Söz sırası gelen eleştirileri, soruları ve açıklamaları yapmak üzere, cevaplandırmak üzere sıra yönetim kurulunda. Buyurun. Sayın Yücel Akdemir, Oda sekreteri.

#### **Yücel Akdemir:**

Sayın başkan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, Oda kurullarımız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm annelerimizin anneler gününü kurullarımız adına kutluyorum. Değerli meslektaşlarım, yaklaşık 4 saatte 14 arkadaşımızı sabırla dinledik. Getirilen övgülere, önerilere, eleştirilere teşekkür ediyoruz. Cevaplanması gereken konulara biraz sonra dilimizin döndüğü kadarıyla cevap vereceğiz. Cevap bölümüne geçmeden önce iki yıl boyunca birlikte çalıştığımız kurul üyesi arkadaşlarımıza, Odanın mutfağında çalışan temsilci ve komite üyelerimize, gece gündüz demeden özveriyle çalışan sevgili oda çalışanlarımıza, bize bu güzel salonda genel kurul yapma olanağı tanıyan kongre salonu yetkililerine ve çalışanlarına, değerli konuklarımıza, basının değerli temsilcilerine, sabahtan beri yaklaşık 8-10 saattir genel kurulu takip eden siz değerli genel kurul üyelerine, yaptıkları konuşmalarla genel kurula renk katan değerli grup temsilcilerine, konuşmacılara ve genel kurulumuzu başarıyla yöneten divanımıza yönetim kurulu adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Yarınki seçimi de göz önünde bulundurarak genel kurulu çok fazla yormadan konuşmamı iki grupta toplamak istiyorum.

Öncelikle Oda çalışmalarıyla ilgili gelen görüş öneri ve eleştiriler var. Konuşmacı arkadaşlarım özellikle angaryalardan, vergi dairesi ve SSK'daki uygulamalardan, haksız rekabetten söz ettiler. Angaryalardan bizde şikâyetçiyiz değerli arkadaşlarım. Çeşitli platformlarda söylüyoruz. Bu camiaya danışılmadan bu camiaya sorulmadan bu camianın görüşü alınmadan akşamdan sabaha kanun düzenlenmesini, tebliğ yayınlanmasını doğru bulmuyoruz.

Değerli meslektaşlarım, angaryalar konusunda hep birlikte mücadele ediyoruz. Ama şunun bilinmesini istiyoruz: Angaryaların birinci derecede muhatabı bu iktidar ve mali idaredir, biz değiliz.

Haksız rekabet ve etik konusunda iki tane yönetmelik yayınladık. Faaliyet raporlarımıza dikkat ederseniz, haksız rekabet konusunda gerek Oda kurullarımızın gerek disiplin kurulumuzun ciddi bir mücadelesi var. Özellikle haksız rekabet yönetmeliğindeki konulara hep birlikte sahip çıkarsak, haksız rekabetin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

Yine grup konuşmacılarından bir arkadaşımız uzlaşmanın adı kâr meslekte siyasetin adı zarardır dedi. Değerli arkadaşlarım uzlaşma kültürü evrensel bir kültürdür. Hiç kimsenin, demokratım diyenin, çağdaşım diyenin uzlaşma kültürünü reddetmesi mümkün değil. Uzlaşma olmadan bu kültürde davranmadan kavga ile hiçbir işe başlayamazsınız. Uzlaşmak için çalışma ayrı, kavga ayrı, mücadele ayrı. Bunları lütfen birbirine karıştırmayalım. Yine biz siyaseti, siyaset yapma anlamında kullanmadık değerli arkadaşlarım. İkinci bölümde de

anlatacađım. Biz siyasetten bu meslek odalarını hiç kimsenin siyasi parti kuyrukçusu yapmaya hakkı yoktur demeye çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa bizim hayatımız siyaset değerli arkadaşlarımız. Kimse bize siyaseti, siyasi mücadeleyi öğretmesin. Bunu her zaman her yerde bizler gösteriyoruz.

Kimse Cumhuriyetten yana taraf olmada bizimle yarış içinde olmasın. Çalışmalarımıza dikkatle baksınlar, raporlarımızı dikkatle incelesinler, özelleştirmelerle ilgili raporlarımıza baksınlar. Yoksa siyasetten kastımız şu değil değerli arkadaşlarımız: Bu meslek mücadelesinin içinden çıkan Mustafa Özyürek, Masum Türker, Aziz Babuççu gibi arkadaşlarla biz siyaset yapmaya devam edeceğiz. Biz, bizim içimizden çıkan meslek mücadelesi veren siyasilerle birlikte olacağız. Onlarla kol kola olacağız. Biz hiçbir zaman siyasi partilerin kuyrukçusu olmayacağız. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızla yaptığımız mücadele ve Oda da siyaset yapıyor anlamına gelmiyor. Herkes konuya birde bu tarafından baksın. Biz bu arkadaşlarla birlikte olmayıp kimlerle birlikte olacağız. Bunlar meslek mücadelesine emek veren, bizimle birlikte mücadele eden arkadaşlarımız.

Değerli arkadaşlarımız, Hasan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarla ilgili, bütçeyle ilgili birtakım öneriler birtakım eleştiriler getirdi. Eleştirilerin bir kısmına da katılıyoruz. Genel kurulun son gündem maddesinde anlatacađım, hiçbir yerde olmayan bir denetimden geçtik. Eleştirme anlamında söylemiyorum. 1 Ekimde başladı 11 Şubatta bitti, 4,5 ay, günde 20 saat. O bitti arkasından meslek yasası çalışmaları başladı. Doğrudur bütçemiz yok niye yok birde diğer tarafından bakın. 10 gündür tartışıyoruz. İki tane bütçe hazırladık. 3 yıl mı yapacaksınız 1 yıl mı yapacaksınız. Değişen kanuna göre hazırlayacaksınız aidatları keseceksiniz, değişmeyen kanuna göre mi tespit edeceksiniz. Çalışma raporuna bir tane mi bütçe koyalım, iki tane mi bütçe koyalım. Bu tartışmaları yaptık ve bu Salı günü de kitabımızı baskıya gitmek zorunda olduğu için bütçeye genel kurulun ilk haftası bütçeyi çalışma raporuna koyma olanağı bulamadık. Kurum alacaklarımız var doğrudur. Bunun yaklaşık 600 bin YTL'si TESMER'den Odamızın alacağıdır. 400 bin YTL'si de Odalara yapılan yardımlardan dolayı SMM Odalarından alacaklarımızdır. Birlik borçları tahakkuk etmiştir, yeri zamanı geldiğinde ödenecektir. Bunun eleştirilecek bir konu değil. Burs konusu var, bundan önceki genel kurullarda da söyledim, altını çizerek söylüyorum, arkadaşlarımız da ısrarla getiriyorlar, biz sadece vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına burs veriyoruz. Şu ana kadar da Odamızda bize müracaat edip geriye çevrilen tek bir burs müracaatı yok değerli arkadaşlarımız. Şu anki anlayışımızla da mevcut koşullarımızda suiistimal edilmemesi açısından başka bir şekilde burs vermeyi düşünmüyorum.

Fazla tahakkuklarımız var, evet fazla tahakkuklarımız, Odamız son yıllarda teknolojiden biraz daha fazla yararlanıyor. Mernise müracaat ettik kurum olarak. Mernisten vefatlarla ilgili kayıtları alabiliyoruz. Bunlarla ilgili tahakkuk düzeltmelerimiz oluyor. Yine Edok yardımıyla çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya nispi aidat bildiriminde bulunmayanların aidatlarını önce yönetmelik geređi 16 kat tahakkuk ettiriyoruz, daha sonra bu bildirimleri yaptığımızda, bunlar kayıtlara geçiyor, meslektaşlarımız beyanname tahakkuk fişleriyle bize geliyorlar, düzeltme yapıyoruz bu konuda, meslektaşlarımıza yardımcı olmak zorundayız.

Şimdi, arkadaşlarımızın, birçok arkadaşımızın getirdiđi, bizim pek paylaşmadığımız bir nispi temsil olayı var. Şimdi değerli arkadaşlarımız, hiçbir kooperatifte nispi temsil yok. Hiçbir dernek yönetiminde nispi temsil yok. Hiçbir siyasi partide nispi temsil yok. Hiçbir grupta nispi temsil yok değerli arkadaşlarımız. Ama bizim arkadaşlarımız İSMMMO'ya özgün dünyayı yeniden keşfedecekler. Sadece İSMMMO'ya özgün olmak üzere yönetimde nispi temsili getirecekler. Biz muhasebeciyiz değerli arkadaşlarımız. Birinin bunu izah etmesi gerekiyor. Bir demokrat olarak söylüyorum, delegasyonda nispi temsil olabilir saygı duyuyorum. Hiç itirazım yok, tartışabiliriz, konuşabiliriz. Bana söyler misiniz değerli arkadaşlarımız, eđer gerçekten demokratsak, gerçekten nispi temsile inanıyorsak siyasi

partilerimizden başlayalım. Gruplarımızdan başlayalım. Sayın başkanın dediği gibi parlamentodan başlayalım. Nerede var nispi temsil yönetiminde anlatır mısınız değerli arkadaşlarım. Anlamakta zorlanıyorum ben. Bir tane yer gösterin bana. Bir tane örnek gösterin.

Birilerinin takiye yapmasını anlıyorum. Ama demokrat arkadaşlarımı da sağduyuya davet ediyorum.

Kullanılan 10 bin oyda 8 bin oy alan 5 inci sıradaki arkadaşı yönetime seçmeyeceksiniz, 2 bin veya 3 bin oy alan birini onun yerine yönetime seçeceksiniz bunun adına da demokrasi diyeceksiniz demokrat diyeceksiniz. Dünyada böyle bir demokrasi yok değerli arkadaşlarım. Hiç kimse kendine göre yeni bir demokrasi anlayışı yaratmasın. Biz nispi temsili kısmen de olsa 1990 yılında TÜRMOB da gördük değerli arkadaşlarım. Her sabah TÜRMOB'a erken kalkıp gelen TÜRMOB'da genel başkan oldu. Biz bugünleri yaşadık değerli arkadaşlarım. Yönetim bir program işidir. Bir anlayış meselesidir. Bu hükümette de böyledir, siyasi partilerde de böyledir, derneklerde de böyledir, daha ileriye gidiyorum kooperatiflerde de böyledir değerli arkadaşlarım. Bırakın insanlar kendi programları kendi anlayışları doğrultusunda yönetim gösterebilirler.

Yine şimdi bazı arkadaşların Meslekte Birlik Grubunun sayın başkanı da diyor ki, web sayfasında seçimler yenilenebilir diyor. Biraz bu konularda dersimize çalışmamız gerekiyor. Parlamentoda dikkat ederseniz seçimlerin yenilenmesiyle ilgili madde geriye çekildi. Hiç sordunuz mu arkadaşlarım bu maddeyi geçirip seçimleri yenilemek varken bu maddeyi niye geriye çektiler? Hukukçular uyardılar değerli arkadaşlarım. Çok büyük sebep olmadan savaş gibi, seçim kurallarının ihlali gibi, hiçbir güç bu ülkede seçimleri yenileyemez. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım, yarın yerel yönetim seçimleri yapılacak, iktidar seçim sonuçlarını beğenmeyecek bir kanun çıkaracak ben iki ay sonra seçimleri yeniliyorum diyecek. Böyle bir şey olur mu değerli arkadaşlarım? Bunu savunan bunu söyleyen değerli arkadaşlarım neye göre söylüyorlar? Kimse yarınki sonuçtan kaçmasın değerli arkadaşlarım. Yarın meslek mensuplarımız sandıkta kararlarını verecekler. Seçimlerin yenilenmesi söz konusu değil. Kaldı ki biz şunu söylüyoruz, ister bu seçimler 3568'e göre ister yeniye göre ister eskiye göre yapılsın, isterse yukarıdan zembille yeni bir kanun insin, bu seçim sonuçları değişmez değerli arkadaşlarım. Oktay arkadaşım söyledi, tekrar söylüyorum, muhasebe mesleği dünyada staj ve sınavla girilen tek meslek. Ve tahsil şartı aranmıyor dedim. Aynı şeyi tekrar söylüyorum. Ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde özellikle mühendislerin tercih ettiği bir meslek. Matematiğe yakın olduğu için. Bizim ülkemizin koşullarından dolayı, bizim ülkemizde okullara sınırlama getirilmiş. Bunun için söylüyorum, geleceği paylaşma adına söylüyorum, belki de beş yıl belki on yıl belki yirmi yıl sonra bizde de dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gibi uygulama olursa bunu paylaşma anlamında söylüyorum.

Bir arkadaşımın sözlerini hiç tasvip etmemiz mümkün değil. Üstelik birbirimizi tanıdığımız arkadaşlar. Bu yönetimlerde görev alan hiç kimse koltuk sevdalısı değil. Hiç kimse koltuk uğruna bu görevleri yapmıyor. Bize koltuk sevdalısı söyleyenlerin anlayışlarında 18 yıldır hiç mi adam yok, hala aynı adamlar bu kürsüde konuşuyor. Söyleyen arkadaşıma söylüyorum, demokrasiye değişimse önce oradan başlamamız gerekiyor.

Arkadaşımın demokrasiyle siyasetle ilgili söylediklerini de bu arada reddetmiyorum, ifade edeyim. Bu konuyla ilgili söyledim.

Şimdi değerli arkadaşlarım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Mesleğimize, meslektaşımıza yakışır genel kurullar gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir 90 yılına dönün, 92 yılına dönün. Genel kurullarımızı nasıl yapıyorduk. Konuşmacılar rastgele yazılıyordu divana. Divan bir şekilde kafasına göre sıralıyordu. 30 kişi yazılmışsa konuşmacılar 10'uncu sıraya geldiğinde bir yeterlilik önergesi veriliyordu. Divan yeterlilik önergesini oyluyordu. Diğer arkadaşların konuşma haklarını kullanamıyorlardı. Bir gelenek geliştirdik, çok hoş da bir gelenek. Kaç genel kuruldur bunu da söylüyorum. Arkadaşlarımız diyorlar ki, bu arkadaşlar

aday değil, bunlar grupta veya dernekte yönetici diyorlar. Değerli arkadaşlarım, bu kürsülerde konuşacak Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliğinin şu salonda en az 200 tane hatibi var değerli arkadaşlarım. Yani grup konuşmacılarının dışında 20 tane, 30 tane sizden çıkar, 40-50 tane de bizden çıkarsa bu genel kurul nasıl sonuçlanacak değerli arkadaşlarım? Bunun neresinde haksızlık var? Divana da haksızlık yapıyoruz. Grupların görevi, bizim görevimiz gerçekten mesleğimize yakışan bu geleneğin bu göreneğin sürdürülmesidir.

Evet, biraz sonra gireceğiz, kendi açılarından haklı olabilirler, saygı duyuyorum. Divanda uzlaşmadık arkadaşlarla, uzlaşamadık. Biraz sonra gireceğim konularda da göreceksiniz eğer temel konularda uzlaşamıyorsak, mesleğin geleceğiyle ilgili aynı düşünemiyorsak takiye mantığı içinde burada divanlarda uzlaşmanın uygun olmadığını düşünüyoruz. Yine arkadaşım, Ergenekon konusunda bir şeyler söyledi. Biz Ergenekon'dan bir şey anlamayız. Ergenekon'un ne olduğunu biliriz, ama Ergenekonvari işler ne kastediliyorsa anlamayız. Bizim anladığımız bir şey var. Bir şeyi biliyorsanız söylemiyorsanız gereğini yapmıyorsanız mutlaka içinde sizde yer alıyorsunuz değerli arkadaşlarım. Biz bu olaya böyle bakıyoruz.

Evet, konuşmamın birinci bölümünü tamamladım.

İkinci bölümüne bir atasözünüyle başlamak istiyorum, "Bir müsibet bin nasihattan iyidir" değerli arkadaşlarım. Biz geçtiğimiz günlerde meslek yasasıyla bir müsibeti yaşadık, gereken dersleri de çıkardık. Bir de öz eleştiriyle gereken dersleri de çıkardık. Meslek yasasını ben bu yönüyle değerlendirmek istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım karşı çıksa da sivil toplum örgütleri hele bizim gibi akademik sivil toplum örgütleri, demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Hele hele bizim gibi demokrasisi yarım olan ülkelerde çok daha önemli. Sivil toplum örgütleri sadece kendi üyelerinin değil bizim gibi ülkelerde değerli arkadaşlarım, siyasetçinin, siyasetin, her türlü kesimin teminatı. Eğer tüm bu yaşananlara rağmen 20 yıldır bu ülkede darbe olmadıysa, eğer tüm bu yaşananlara rağmen 20 yıldır 25 yıldır hala demokrasi işliyorsa kısmen de olsa, biz bunu sivil toplum örgütlerine borçluyuz. Eğer AKP bugün iktidardaysa bunu sivil toplum örgütlerine borçlu. Sivil toplum örgütleri bu kadar önemli ülkemizde. Sivil toplum örgütlerinin örgütlü gücü tepkisi olmasa bugün mutlaka çok daha farklı noktalarda olurduk. Sivil toplum örgütleri demokrasilerde ne kadar gerekliyse meslek odalarında da meslek gruplarının çok önemi var değerli arkadaşlarım. Zaman zaman kendi içimizde ufak tefek kırgınlıklar da olsu, dargınlıklar da olsu, birbirimizi eleştirsek de biz mesleki gruplara çok önem veriyoruz. Nispi temsilde eksik bıraktım, bu verdiğimiz önemin bir parçası. Nispi temsili biz genel kurullarda yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Bu kadar güzel nispi temsil var mı? Seçimlere girseler de girmeseler de gruplar aldıkları oylara bakılmaksızın bu kürsülerde eşit konuşuyorlar. Demokrasi bu değerli arkadaşlarım. Temsil bu. Burada hayata geçiriyoruz biz bunu. Yoksa nispi temsilden demokrasiden anladığımız bir veya iki tane koltuk değil bizim.

Bu nedenlerle değerli arkadaşlarım, mesleki gruplar yapılanmalarına dikkat etmek zorundalar. Mesleki gruplar içimizden çıkan siyasetçiler hariç bürokratlarla olan ilişkilerine, siyasetçilerle olan ilişkilerine dikkat etmek zorundalar. Yaşadığımız meslek yasası tartışmalarında bunu gördük. Aksi takdirde siyasetin ve bürokrasinin bir parçası olurlar. Mesleğe zarar verirler.

Oluşan mesleki grupların paylaştıkları siyasi anlayıştan yola çıkarak, siyasi partilerle ve bürokrasiyle iç içe geçmeleri mesleğimizin geleceği açısından son derece tehlikelidir değerli arkadaşlarım. Siyasi partilerin uzantısı olmadığını iddia eden, bağımsız mesleki grup olduğunu iddia eden grubun bu konuda çok daha hassas çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Bizim gruplarımız gerçekten mesleki grup. Biz o kadar çok büyük bir grup değiliz değerli arkadaşlarım. Bizim grubumuzun içinde meslek mücadelesinden gelmeyen siyasetçi yok. Bizim anlayışımızın içinde meslek mücadelesiyle ilgili olmayan bürokratlar yok. Bizim

içimizde siyasete dayanarak KİT'lerde BİT'lerde görev alan çok sayıda önder kadrosundan insanlar yok bizim grubumuzda değerli arkadaşlarım. Bunun için meslek mücadelesinde iddialı olan sevgili Meslekte Birlik Grubundan olan arkadaşlarım önder kadrolarını, kendilerini gözden geçirmek zorundalar. Buna ihtiyaçları vardır. Niçin ihtiyaçları vardır, anlatayım. Bu meslek yasasının neresindeler bakalım.

Meslek yasasının birçok maddesine biz de katılıyoruz. Ama bu mesleğin, bu meslek yasasının olmazsa olmaz feda edemeyeceğimiz maddeleri vardır. Kanununun 10'uncu maddesiyle yeminli mali müşavirlik sınavı Maliye Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarıma sesleniyorum, sakın ola ki bu kanun geçerse yeminli mali müşavirliğe boşuna hazırlanmayın. Diyebilirsiniz ki ben çok çalışkanım çalışırım bana not vermezlerse yargıda itiraz ederim. Hukuk dışı olarak yargının önü de kesildi değerli arkadaşlarım. Maddeyi düzenlediler, diyorlar ki yargının atayacağı bilirkişinin bir tanesi Maliye Bakanlığında olacak.

Soruyorum Meslekte Birlik Grubuna bu maddenin neresindesiniz siz değerli arkadaşlarım.

Arkadaşlarım tek taraflı bakıyorlar. 75'te bire temsil olayı var. Şunu görmüyorlar. Düzenlenen maddelerle, zaten mesleğimiz bırakın vesayet altında olmayı Maliye Bakanlığının memurluğu haline getirilmeye çalışılıyor. 75'e bir de sadece SMM Odalarının delegeleri açısından bakılıyor. Bu hesap yapıldığında YMM Odalarının delege sayısı 30-35'e inecek. Amaç, TÜRMOB'u bürokratlara teslim etmek. Diyorlar ki SMM'ler seçecek yeminli mali müşavir bulmasın diyorlar. Bu maddenin de arkadaşlarım neresinde merak ediyorum. Hangi gözle bakıyorlar.

Değerli arkadaşlarım, çok tabii eleştirilecek madde var. Son bölümüne girmek istiyorum. Hepimiz demokrasiye saygılıyız. Hepimiz insan haklarına saygılıyız. Öyle bir madde düzenliyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bugüne kadar görülmemiş. Kişiye özgün bir madde. Çok yorulmuşlar, çok çalışmışlar, orasından kıvırmışlar burasından kıvırmışlar şu deyimini getirmişler. Diyorlar ki, eğer sen SMM iken sınavla YMM olursan gideceksin YMM Odasına, 5 yıl orada yeminli mali müşavirlik yapacaksın, ondan sonra birlik yönetimine aday olacaksın. Kişiye, niye bu kadar kendinizi yoruyorsunuz. Bunun adına yağlı Arıkan maddesi koyun siz de yorulmayın, meslek mensupları da yorulmasın değerli arkadaşlarım.

Değerli arkadaşlarım, önerilerden, eleştirilerden biz kendimize düşeni alıyoruz. Umarım Meslekte Birlik Grubu da alır. İstanbul Odasında bir tane koltuk, iki tane koltuk alma uğruna bu meslek yasasıyla mesleğin vesayetten kurtulmak için mücadele verdiğimiz bir dönemde, farkında olmadan, belki farkında değiller, Meslekte Birlik Grubu bu yasa çıkarken siyasetler ve bürokratlar tarafından araç olarak kullanılmıştır değerli arkadaşlarım. Serbest muhasebecinin mali müşavir olması gibi... maddeler, seçime yönelik maddeler öne sürülerek yetmiş bin kişilik camia Maliye Bakanlığına bağlanmak istenmektedir. Bunun ilk adımları bu meslek yasasıyla atılmıştır.

Meslekte Birlik Grubu kısa vadede mesleğin çıkarlarını göz ardı etmiş, Maliye bürokratları tarafından araç olarak kullanılmış. Meslek mensuplarının çıkarları göz ardı edilerek bu yasayla meslek, bürokratların ve bürokratların dayandığı art niyetli siyasetlere teslim edilmiştir. Meslekte Birlik karar vermelidir. Meslekte Birlik bağımsız olarak meslek için mücadele eden bir grup olarak mı yoluna devam edecektir, yoksa siyasetçilerle bürokratlarla kol kola mesleğimize zarar vermeye devam mı edecektir. Meslekte Birliğin tabanı umuyorum ki bugünden itibaren bunu tartışacaktır, bunu sorgulayacaktır. Meslek mücadelemizin bu değerli grubu bu şekilde yoluna devam edecektir.

Yanlışlıklar kimsenin yanına kalmayacak. Meslek mensupları yarın sandıkta bu yanlışlığın hesabını soracaktır. Değerli meslektaşlarım, konuşmamı tamamlarken, yarın

yapacağımız seçimlerin, mesleğimize, ülkemize, ülkemizdeki demokrasi mücadelesine yarar getirmesi dileğiyle, Odak kurulları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.

#### **Nail Sanlı:**

Oda sekreteri Sayın Yücel Akdemir'e teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulu adına Sayın Yahya Arıkan açıklamalar yapacak. Buyurun Sayın Başkan.

#### **Yahya Arıkan :**

Sayın divan, çok değerli arkadaşlarım, bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu saate kadar bu genel kurulu izleyen, bekleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 19'uncu Olağan Genel Kurulumuz zaman zaman bazı sürtüşmelerin dışında, Türkiye'nin izlediği bir genel kurul olarak seviyeli bir şekilde geçmiştir. Bu anlamda katkısı sunan, görüş sunan tüm arkadaşlarımıza mesleğimiz adına teşekkür ediyoruz. Özellikle sevgili Akdemir söylenmesi gereken birçok konuyu söyledikten sonra, ben mümkün olduğu kadar konuya tekrar girmek istemiyorum. Özellikle mesleki sorunlar boyutunu, söz alan arkadaşım ifade ettiler.

Sevgili arkadaşlar, bu mesleği birlikte yapıyoruz. Özellikle son yıllarda arkasında başka hesaplar var mı yok mu bilemiyoruz ama yükümüzün arttığını biliyoruz. Hele hele son dakikaya kadar bekletilen BA-BS formları konusunda hazır olmadığımızı Maliye Bakanlığı yetkililerine iletiyoruz. Tabii demokratik bir kitle örgütü olarak sabrımızı sonuna kadar koruyacağız. Daha önce söz alan arkadaşlarım ifade ettiler, bu meslek örgütü günü geldiğinde meydanlara çıkarak angarya yapmışlardır. Hiç endişe duymayın, eğer bizim sesimize kulak verilmiyorsa, demokratik örgüt olarak bu konudaki haklarımızla ilgili gerekiyorsa tekrar Angaryalara Hayır mitinglerini yapacağız sevgili arkadaşlarım.

Yine bir arkadaşımın çok yapıcı bir önerisi, bu genel kurula benzer çeşitli noktalarda bu toplantının yapılmasını ifade ettiler; son derece yapıcı bir öneri. Hatta bazı söz alan arkadaşlarımız bu yasa yürürlüğe girdiği takdirde genel kurul 3 yıla çıkması nedeniyle, 3 yıllık konuşma hakkı yasalım şeklinde de espriler oldu. Ama şunu rahatlıkla ifade edelim, genel kurul 3 yılda olsa biz her yıl bu salonda genel kurulumuzu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bir arada olursak, sorunlarımızı tartışırsak, hem mesleki sorunlarımızın çözümlenmesinde yol alacağız, hem de mesleğimiz güçlenecektir.

Yine bir arkadaşım geleceğe yatırım yapmalıyız konusu son derece anlamlı. Belki de kavgamızın özüne indiğimizde bu meslekte nerede olduğumuzu da çok iyi irdelemek ve tartışmak gerekiyor.

Sevgili arkadaşlar, büroda bekleyen arkadaşlarımızın gördüğü kadarıyla yüzde 99'umuz yaşantımızı geleceğimizi defter tutmaktan kazanıyoruz. Lütfen bu gerçeği herkesin görmesi gerekiyor. Ama biz geleceğe yatırım yapalım derken, geleceği planlarken şunu anlatmaya çalışıyoruz, önümüzde bir TTK süreci var. Bu süreç bir denetim sürecidir. Eğer bu süreci biz iyi hazırlanmazsak işte her yerde anlattığımız gibi bu süreci yapacaklar beklemektedirler. Siz şunlar yapsın yapmasın diyerek bu süreci engelleyemezsiniz. Nedir yapmanız gereken nokta, bu sürece hazırlanmamız gerekiyor. TÜRMOB ve İSMMM olarak ve Odalarımız TTK sürecini üç ana gövde üzerinden sürdürmektedir. Bu sürecin olmazsa olmazı eğitimlerdir. Yani UFRS eğitimini bilmeyen arkadaşlarımız bu işi yapamazlar.

Değerli konuşmacılar, benden önce söz alanlar ifade ettiler biz oda olarak her yerde söylüyoruz, bir tek arkadaşımız kalıncaya kadar bu eğitimleri yapacağız. Aslında sevgili arkadaşlar, 18 yılın muhasebesini yaptığınızda bir şeyinde hakkının verilmesi gerekiyor. Nedir bu biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım, çok basit görebilirsiniz, 18 yıldır biz bu meslek odasında değişen süreç karşısında sırtımızdan para kazanılmasını engelledik. Hatırlayın, tek düzen uygulama tebliğini, hatırlayın enflasyon muhasebesi düzeltmelerini,

hatırlayın hepiniz süreli yayınlara aboneyken bugün hiç birimizin süreli yayınlara abone olmadığımızı. Yine hatırlayın son iki yıldır yaptığımız teknoloji eğitimlerini.

Niçin bunu söylüyorum sevgili arkadaşlarım? TTK sürecini sakın bir yere kaptırmayınız. Bir tek arkadaşımız kalıncaya kadar biz bu eğitimleri yapacağız. Geçmişteki olan başarılarımız ve yaptıklarımızla birlikte.

İkinci gövdesi değerli arkadaşlarım program konusudur. Denetim işini bilen arkadaşlarım bilirler, eskiden hatırlar mısınız el ile muhasebeleri yazdığımız dönemde, pasiflerin, kalamozun olduğu dönemde o mizanı çıkarırken saatlerce ayırdığımız zamanlarımızı, ama arkasından, programlar oluştuktan sonra ne kadar süratli bir şekilde sonucu ulaşabildiğimizi, yani denetim işini yapanlar bugün el ile kağıtları doldurarak yapmamaktadırlar, bir program kullanarak yapmaktalar. Yine söylüyorum, sakın paranızı bir yere kaptırmayın, bu programı size kazandıracaktır.

Üçüncü konu değerli arkadaşlarım, bu süreci başarmanın olmazsa olmazı kurumsallaşmadır. Birçok söz alan arkadaşım anlattılar bizler biraz önce anlattığım, defter tutan bizler tek başımıza bu işi yapmaya alışmış güçlerimizi birleştirme azminde olan insanlarız. Eğer güçlerimizi birleştiremezsek kurumsallaşamazsak uzmanlaşamazsak bu süreçte payımızı almamız zordur sevgili arkadaşlarım.

İşte biz İzmir muhasebe formunda bir projeyi kamuoyunun görüşüne sunduk. 24 tane çalışma komitemizin ürettiği bir çalışmadır. Bu kurumsallaşma projesinin yasal anlamda bir yönetmelik halinde yayınlanması mümkün değildir. Sadece geleceği gören arkadaşlarım buna ayak uyduracaklardır. İşte geleceğe hazırlanmak budur sevgili arkadaşlarım.

Şimdi yasayla ilgili çok şey konuşuldu, ama birkaç konuyu tekrar etmeden anlatmaya çalışacağım.

Meslekte Birlikten arkadaşlarımız,hakikatten anlamak mümkün değil sevgili arkadaşlar, bu kapıdan çıktığımızda, bu meslek bizim, bu sorunlar bizim, o Maliye bürokratları bizden yana değillerdir. Lütfen bunu unutmayınız. Bu insanlar ne yaptılar biliyor musunuz; göstermelik bir şekilde TÜRMOB'tan görüş istediler. Bakın nokta şu; bu yasaya TÜRMOB ve 78 Oda hayır diyor, ama ısrarla bir grup ısrarla dayatarak bu yasanın geçmesini istiyor. Gelecek hepimizin sevgili arkadaşlarım. Hangi iktidar olursa olsun Türkiye'de 78 Odasıyla 75 bin üyesiyle onun kurumsal temsilcileriyle masa başına oturmadan görüşmüyorsa, onlarla uzlaşmıyorsa bu kimseye yarar getirmez sevgili arkadaşlarım. Devran bir gün ters döner, biz bu sistemlerin doğru olduğunu söylemiyoruz, yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla meslek yasasındaki dikkat edilecek husus en ince nokta budur sevgili arkadaşlarım.

Yine burada söz alan arkadaşlarım, plan bütçedeki ilk günden itibaren meclisteki görüşmelerin sonuna kadar içinde olan bir arkadaşınız olarak söylüyorum, özellikle "affa uğramış olsalar" ibaresi, hırsızlardan bahsetmiyoruz, soygunculardan bahsetmiyoruz, ama bu ülkede askeri yönetimlerden dolayı, siyasi düşüncelerinden dolayı ceza yemiş olan insanlara getirilen yasaklamayı doğru bulmuyoruz. Bu hakkı vermem gerekiyor. Plan Bütçe görüşmelerinde hem CHP, hem DSP soru önergeleriyle bunun geri çekilmesini talep ettiler sevgili arkadaşlarım. Ama öyle bir anlayış var ki, "ben yüzde 47 oya sahibim, ben ne dersem o olur" mantığıyla gelip burada hangi uzlaşmadan bahsediyorsunuz.

Başka bir tehlike var sevgili arkadaşlar, bunu önümüzdeki günlerde konuşacağız. Odamız bir teftişten geçti. Bu teftişin siyasi olduğunu biliyorsunuz. Denetimden yana olduğumuz için bu teftişle ilgili maddenin özüne girmemeye çalıştık. Orada da müfettişlerin yaptığı tespitlerde bu tip cezai durumdan arkadaşları tespit ettiler. Yani geçmişte 12 Martlarda, 12 Eylülde ceza yemiş, ki o günkü koşullarda o süreçten geçmeyen insanlar yok ve biz bunu beklettik. İsrarla şunu söylüyor ve savunmaya devam edeceğiz: Bu arkadaşlarımızla ilgili hangi hukuksal mücadele varsa sonuna kadar sürdüreceğiz. Ama tehlikeli boyut hissediyorum, kendiniz gibi düşünmeyen bir örgüte karşı iktidar olup denetim



gücünü kullanırsanız bir gün size de sıra gelir sevgili arkadaşlarım. Çok tehlikeli bu, denetimi siyasi olarak kullanmak son derece tehlikelidir. Rapor bir gün kamuoyuna açıklanacak. Elbette o meslek odasının uygulamada birçok hataları eksikleri var. Eksiklerimiz olacaktır, ama bizi birkaç maddeyle suçlamaları gerçekten ağırımıza oturdu. Bize diyorlar ki, İstanbul yönetimine, şu maddelerden dolayı yaptığımız icraatların görevi kötüye kullanmak olarak anlatıyorlar. Bunlardan biri cumhuriyet mitinglerine katılmak, biri de CMUK'a destek vermek. Varsa bedel ödemeye, bedel ödemeye varız değerli arkadaşlarım.

Şimdi değerli arkadaşlar, yine söz alan arkadaşlarımız bir korku salındığını, buna benzer birtakım şeyler ifade ettiler. Tabii arkadaşlar aslında bizi çok iyi tanıyorlar. Bizim korku salacak bir halimiz yok. Sadece arkadaşlarım bir şeyi karıştırıyorlar. Bu da nedir dersiniz, bu meslek odasının üyeleri aydın insanlardır. Bu meslek odasının insanının büyük bir çoğunluğu aydınlık Türkiye'den yanadır. Ne zaman ki bizim aydınlık geleceğimize karşı takiyeler yapılıyorsa, oyunlar oynanıyorsa o zaman bu güç birleşiyor sevgili arkadaşlarım. Sizin göremediğiniz nokta budur.

Yine diyorsunuz ki, sizler çok beklersiniz diyorlar. Doğru, biz de diyoruz ki, biz bu ülkede çok iktidarlar gördük sevgili arkadaşlarım. Yüzde 47'ye dayanarak, dayatma yaparak toplumu ya bendensin ya değilsin diyerek hükümet olanlar geldikleri gibi gideceklerdir.

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.

#### **Nail Sanlı:**

Evet teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Gündemin 9'uncu maddesinde yönetim kurulunun çalışma raporu, kesin hesap raporu, denetleme kurulu raporu ve disiplin kurulu raporu öncelikle okunmadan görüşülmesi oylandı, oybirliğiyle kabul edildi. Ancak denetleme kurulu raporunu okuttuk. Hem kişisel hem gruplar adına söz alan söz isteyen arkadaşlarımıza söz verdik. Arkasından gelen eleştirileri ve soruları yanıtlamak üzere yönetim kurulundan oda sekreteri Sayın Yücel Akdemir ile Oda Başkanı Sayın Yahya Arıkan söz aldılar, cevaplandırdılar. Şimdi gündemin 10'uncu maddesine geçiyorum ve yönetim kurulu faaliyet çalışma raporu, kesin hesap raporu, denetleme kurulu raporunu ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. İlk defa yönetim kurulu çalışma raporunu, kesin hesap raporunu kabul edenler, onaylayanlar ve yönetim kurulunu ibra edenler. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? İki kişi hariç oybirliğiyle.

Denetleme kurulu raporunu kabul edenler, onaylayanlar ve denetleme kurulunu ibra edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim kurulu bu konuda bir teşekkür ihtiyacı duyar mı efendim. Evet, Oda Başkanımız bir teşekkür konuşması yapacak herhalde.

#### **Yahya Arıkan:**

Oda çalışanlarını görmek istiyorum önce, şu günlerdir çalışan arkadaşlarımı bir görmek istiyorum. Oda çalışanlarıma, yönetim kuruluma, disiplin kuruluma, denetleme kuruluma, haksız rekabet kuruluna, 24 komitede görev yapan arkadaşlarıma, 30 ilçe temsilcimize, demokratik platforma, değişim hareketine, ulusal muhasebecilere, bize gönül veren tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu coşkuyu yarın akşam saat 17.30'da da kutlayacağız sevgili arkadaşlarım.

#### **Nail Sanlı:**

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya Arıkan teşekkürünü yaptı. Affedersiniz, özür diliyorum, evet 11'inci madde yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması. Bu konuda bir önerge var. Gündemin 11'inci maddesinde bulunan yeni çalışma dönemi bütçesinin faaliyet kitabında yayımlanmış ve dağıtılmış olduğundan, okunmadan görüşülmesi öneriyoruz. Önerenler Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre, Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak. Yeni dönem bütçesinin okunmadan görüşülmesini

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Yeni dönem bütçesinin görüşülmesine geçiliyor.

Bu konuda söz almak isteyen arkadaş var mı? Yok. Olmadığına göre o zaman çalışma faaliyet kitabında ve kesin hesap raporlarında olduğu gibi oylara, yani kitapçıkta olduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 12'nci maddesinde açıklamasına başlamıştım. 2007 yılında 27 Eylül 2007 tarih ve 26606 sayılı resmi gazetede yayınlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının yeni yönetmelik hükümlerinin 3'üncü maddesinin, 23'üncü maddesine eklenen 1/d maddesi uyarınca çıkarılan önergeler var. Bunlar zorunludur. Bütün Odalarımıza gönderdik bu önermeleri ve bu genel kurullarda kabul ediliyor.

Bu önermeler kitapçıkta mevcuttur. Ayrıca İSMMMO'nun ve TÜRMOB'un internet sitelerinde de mevcuttur.

Bu önermelerin okunmadan görüşülmesine geçilmesini öneren arkadaşlarımız vardır. Yeni önerenler Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Turgay Kanarya, Hamdi Balcı, Hayri Göre ve Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak.

Bu mevcut önermelerin okunmadan görüşülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

Yönergeler hakkında yok peki, zaten açıkladığım gibi internet sitelerinde web sayfalarında mevcuttur. İzleyen arkadaşlar indirir inceler. O zaman bu önermeleri oylarınıza sunuyorum. Burada beş tane önerge var değerli arkadaşlar, disiplin önergesi, ihale önergesi, işlemler önergesi, personel önergesi ve harcırah önergesi; bu önermeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet, hatırlarsanız gündemin ikinci maddesinde 12'nci maddeden sonra gelmek üzere ve 13'üncü madde olarak görüşülmek üzere bir madde oylamıştık, gündeme eklemiştik.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odamızda Maliye Müfettişleri tarafından yapılan denetim sonucu, hazırlanan bir basit rapor var. O basit rapor hakkında Oda Sekreterimiz Sayın Yücel Akdemir bir genel kurul haziruna bir bilgi verecek. Ondan sonra onaylarınıza sunacağız. Buyurun Sayın Akdemir.

### **Yücel Akdemir:**

Sayın divan, değerli arkadaşlarım, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Şu anda kürsüye bu yönetimin etik anlayışından dolayı geldik. Odamız demin de ifade ettim 1 Ekimden 15 Şubata kadar 4.5 ay bir denetimden geçti. Denetim mesleğini savunan bir meslek örgütü olarak, denetimi yapılmasın diye bir anlayışımız yok. Sayın başkanımız da ifade etti. Bu denetimin zamanlamasını Türkiye'de bu kadar denetlenecek olay ve kurum varken, mali idareyle hükümet arasında köprü olan meslek mensuplarının örgütlü olduğu bir meslek odasının denetlenmesini doğru bulmuyoruz. Yoksa denetimi yapan arkadaşlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. İstedikleri ortamda bu denetimi yapabilmeleri için kendilerine her türlü yardımı sunduk. Günde ortalama 12 saat çalışarak binlerce dosya, yüzlerce disiplin dosyası, Odanın beş yıllık hesapları, bunların hepsini görevli arkadaşlarımız denetlediler. Yaklaşık 200-250 sayfalık bir denetim raporu hazırlandı.

Etik anlayışımız doğrultusunda bu denetim raporuyla ilgili genel kurula bilgi vermeyi, eleştirilen konular varsa, bu konuda da genel kurulun onayını almayı anlayışımız açısından doğru bulduk.

Hemen altını çiziyorum değerli arkadaşlarım. Zaman zaman genel kurullarda da konuşuluyor, beş yıllık incelemede, Oda Kurul üyelerimizin, şahsıyla ilgili en ufak bir eleştiri, en ufak bir suçlama yok. Ben bugüne kadar görev yapan tüm kurul üyesi arkadaşlarıma, çağdaş gerçekten demokrat anlayışlarından dolayı, uygulamalarından dolayı teşekkür ediyorum.

Bakalım arkadaşlarımız hangi konuları eleştirmişler, sizi hiç eksiksiz bilgilendirmek istiyorum.

Evet, arkadaşlarımızın eleştirdikleri konulardan bir tanesi şu: Birlik delegelerinin dünya muhasebe kongresine katılım için ücretinin karşılanmasını eleştiriyorlar. Meslek yaşamızda birlik delegeleri 25 üyeyi temsilen seçilmekte olup, gerek birlik genel kurullarında gerekse mesleki etkinliklerde temsil yetkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan Dünya Muhasebe Kongresi belki ülkemizde bir yüzyıl daha yapılmayacak değerli arkadaşlarımız. Keşke olanağımız olsaydı da 25 bin meslek mensubumuzu bu Dünya Muhasebe Kongresine katsaydık. Keşke olanağımız olsaydı. Şunu yaptık değerli arkadaşlarımız. Bu Kongrenin ücreti 800 dolardı. Kongre düzenleme heyetiyle anlaştık 100 dolara 800 küsur delegemizi Dünya Muhasebe Kongresine katılma olanağını sağladık. Yaptığımız işin yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Yüz defa daha olsa yüz defa aynı şeyi yapmaya kararlıyız.

Meslek Yasa Yönetmeliğimizde bir eksiklik vardı. Her şeyi neyse açıklığıyla açıklıyorum. Odalar Yönetmeliği düzenlenirken, yönetim kurullarına huzur hakkı konulmuş, diğer yan kurullara huzur hakkı konulmamış değerli arkadaşlarımız.

18 yıldır TÜRMOB dâhil meslek odasında bu huzuru tüm Türkiye'deki Mali Müşavirler Odalarında bu huzur hakları ödeniyor. Arkadaşlarımızın doğru bir tespitiydi bu tespit. Hemen akabindeki günlerde TÜRMOB Genel Kurulunda bir önerge verdik. İlgili Odalar yönetmeliğinde değişiklik yaptık. Kurullarımıza ve Odaların oluşturduğu komite, komisyon ve benzeri kurullara ödeme yapılması konusunda karar aldık, bu eksikliği giderdik.

Oda alacaklarından tahsilâtlarımız konusunda görevli arkadaşlarımızın eleştirileri var. Yılda bunların sayıları, raporlarında da var, işte 15'i 20'yi geçmiyor. Bazen çok zor durumda olan üyelerimiz geliyorlar, sayılarını da ifade ettim, diyorlar ki ben çok mağdur durumdayım, Odaya da ödeme yapmak istiyorum, öncelikle diyorlar şu benim ana paramı alın, daha sonra da ben gecikme zamlarımı ödeyeceğim, 6 ay sonra bir yıl sonra diyorlar. Ve gerçekten de eksiksiz, bunların hepsi gelip ödüyor. Bizde bu üyelerimize yardımcı olduk. Yine raporun tavsiyeleri doğrultusunda tahsilâtla ilgili Borçlar Kanununa uygun bilanço dip notlarımızda var, genel hükümlere göre tahsilat yapacağımızdan, gelecek dönemde bu eksikliğimizi de gidereceğiz, bu uygulamayı kaldıracağız, doğru olduğuna inandığımızı rağmen.

Yine getirdikleri diğer bir eleştiri, diğer Odalara verilen eğitim hizmetiyle ilgili harcama yapamazsınız diyorlar. İstanbul Odamız, mesleki eğitim çalışmalarının lokomotifini olup, çok sayıda yetişmiş eğitmeni ve eğitimle ilgili üretimi bulunmaktadır. Anadolu Odalarının hiçbirinde ekonomik nedenlerle potansiyel olarak bu eğitim kadrosu yoktur. Birkaç tane büyük Odamızda vardır. Yeni yeni bu projeleri Odalarda olgunlaşmaktadır. Türkiye'deki tüm meslek mensuplarının eğitimi konusunda İstanbul Odamızın, bırakın İstanbul'daki meslektaşların sorumluluğu vardır değerli arkadaşlarımız. Sonuçta İstanbul Anadolu'nun bir mozaiki. Bizim Anadolu'yu unutmamız Anadolu'yu göz ardı etmemiz mümkün değil. Sorumluluk ve paylaşma politikaları çerçevesinde İstanbul Odasının diğer illere eğitmen gönderip, eğitmenlerin masraflarının Odamız tarafından karşılanması son derece doğaldır. Genel kurulun bilgisine arz ederim.

Oda yayınlarının protokole, diğer Odalara ve ilgili kesimlere ücretsiz olarak gönderilmesi diğer bir eleştiri konusudur. Odamız gerek mesleki, gerekse toplumsal konularda çok sayıda yayın hazırlamakta, başta diğer mesleki odalar, mali idare çalışanları, Bakanlıklar, milletvekilleri, diğer mesleki kurum ve kuruluşlar bilgi ve istatistik anlamında bizim bu yaptıklarımızdan faydalanmakta, zaman zaman yaptığımız çalışmaları kaynak olarak göstermektedirler. Bilginin paylaşıldıkça anlam ifade ettiği günümüz koşullarında ilgili kesimleri bu yayınların ücretsiz olarak gönderilmesini biz bir temel görev olarak addediyoruz, bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz, bu konuyu da genel kurulun bilgisine arz ediyorum.

Oda yayınlarında mesleki kuruluşların reklâmlarından ücret alınmaması, özellikle bu konuda bu konuyu eleştiri konusu yaptılar. Oda yayınlarımızla bizim meslek örgütümüzün programı, daha doğrusu bizim programımız Luca'nın hesap uzmanları derneği, gelirler kontrolörleri derneği gibi mesleki dernek saydığımız kuruluşların eğitim yayınlarıyla ilgili reklâm koyuyoruz bunlardan da ücret almıyoruz. Bu anlayışımızın da doğru olduğunu ifade ediyor sizlerle konuyu paylaşıyorum.

Ağır hastalık, vefat, yangın ve hırsızlıktan dolayı üye Oda borçlarının silinmesi, vefat, raporlu hastalık, hırsızlık veya yangın nedeniyle mağdur durumda kalan üyelerimiz ki sayısını samimiyetle ifade ediyorum vefat dışında hiçbir zaman bu sayı 15–16 kişiyi yılda aşmaz, üyelerimize de teşekkür ediyorum bu konuyu dejenere edip Odamıza müracaatta bulunan kimse yok. Bunların borçlarını biz yönetim kurulu kararıyla siliyoruz.

Yine diğer bir konu paylaşmak istediğim, bugün birçok Odanın imrendiği, zaman zamanda o Odalara gönderdiğimiz bizim üyeyle ve stajla ilgili muhasebe programıyla diğer programla entegre olan Odamızda çok güzel bir programımız var. Bu programa emeği geçenlere, gerek hizmet veren firmaya gerekse çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle son sekiz yıldır tuğla tuğla üstüne konularak bu programın nasıl mükemmel hale geldiğini gururla izliyorum. Bu programı aldığımız arkadaşımız bize sürekli hizmet veriyor, sürekli hizmetin karşılığında da zaman zaman ödemelerini avans olarak yapıyoruz, hak ettiği oranda, trilyonlar değil bu avans. Daha sonra da bu ödemeleri belgelendiriyor, bunun incelemeyi yapan arkadaşlarımız aylık olarak belgelendirilmesini önerdiler, biz de Ekim ayından bu yana aylık serbest meslek makbuzu almak kaydıyla aylık olarak belgelendiriyoruz. Eleştirilerini de dikkate aldık, avans dedik spekülasyon konusu olabilir, herhangi bir sıkıntı olmamasına rağmen, bu yönde uygulamamıza başladık. Bunu da genel kurulun bilgilerine arz ediyorum.

Yine eleştirilen konulardan biri, diğer SMM Odalarına yapılan maddi ve ayni yardımlar. Demin de ifade etmeye çalıştım, Türkiye'deki SMM Odaları hiçbir meslekte olmayacak bir şekilde, hizmet ve eğitim birimi konusunda birbirleriyle yarışıyorlar değerli arkadaşlarım. 70 tane SMM Odasından şu anda kendi hizmet ve eğitim birimine sahibi olmayan Oda sayısı bildiğim kadar 4-5 civarında. Sayın divan başkanımız yanılıyorsa düzeltsin. Onların da bildiğim kadarıyla söylüyorum, arsalarını aldılar, yerlerini aldılar, bu genel kuruldan sonra onlar da inşaatlarına başlayacaklar.

Tabii kolay değil değerli arkadaşlarım. Ben o Odalarda yöneticilik yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok büyük fedakârlık yaparak bunu yapıyorlar. Belki üye sayısı 3 bini 5 bini geçen Odalarda bu eğitim hizmetlerini bu kurumları bu yapıları kurmak kolay, ama üye sayısı 100 olan 150 olan 200 olan 300 olan Odalarda bunu yapmak gerçekten zor. Ve gerçekten bu arkadaşlarımızın yaptığı binalar o illerde sadece meslek mensuplarını değil değerli arkadaşlarım, o ilin tüm ihtiyacını karşılıyor. Örnek, Tekirdağ SMM Odasının bir toplantı salonu var, Tekirdağ'ı biz imkânları geniş bir il olarak biliriz, inanın şu anda değerli arkadaşlarım Tekirdağ'da SMM Odasının eğitim salonunun dışında mali idarenin Valiliğin hiç kimsenin toplantı yapabileceği salon yok değerli arkadaşlarım. Bütün toplantılar Tekirdağ SMM Odasının salonunda yapılıyor. Nereye gelmek istiyorum, TÜRMOB'umuzun olanakları belli, elinden geldiği kadar yardım ediyor, İstanbul Odasının da bu görevi, bizde yardım ediyoruz yardım etmeye devam edeceğiz. Bazen borç para veriyoruz, bütçede geçti, verilen bu borç paralardan gecikme faizi alınmaması Odalara bütün dip notlarında var. Zaman zaman da yardım edemediğimiz noktada ya salonlarını teşvik ediyoruz ya bizden projeksiyon ya benzeri teknik ekipman rica ediyorlar. Seve seve de bu ayni yardımları yapıyoruz, bu konuyu da genel kurulun bilgilerine arz ediyorum.

Yaptığımız balolarla ilgili eleştirileri var. İki türlü eleştirileri var. Eleştirilerden, balolar biliyorsunuz denk bütçeyle yapılıyor. Eleştirilerden bir tanesi şu, balolarda özellikle her etkinlikte, bir gelenek Türkiye'de belki Avrupa'da yok. Garson ve bahşiş ödemeleri belgelendiremiyorsunuz. Biz bunları orada düzenlediğimiz bir tutanakla yapıyoruz afakî

olmamak kaydıyla. Bunun belgeye dayanması gerektiğini arkadaşlarımız raporlarında ifade ediyorlar. Yani tartıştık da, buradan çıkacaksınız bir lokantaya gideceksiniz, cebinizde gider pusulası taşıyacaksınız. Bu gider pusulasını da garsona imzalatacaksınız. Ama hayatın gerçeği her zaman böyle olmuyor. Diğer balo ile ilgili eleştirileri de şu değerli arkadaşlarım, denk bütçeyle yapıyoruz, balolar kâr amaçlı değil. Baloya zaman zaman Bakanlar, zaman zaman Vali, her zaman mali idarenin temsilcileri, TÜRMOB'dan yöneticilerimiz, Odalardan Oda Başkanlarımız, personelimizin bir bölümü, Oda kurullarımız geliyor. Denk bütçede bunların ücret bedellerini karşılıyor. Doğal olarak Odanın bütçesinden karşılanıyor. Başka türlü denk bütçeyi yapamazsınız. Burada da biz herhangi bir yanlışlık görmüyoruz. Bu temsil ve ağırlama harcamasıdır, balo bütçesinin içinde. Bu harcamayı yapmaya da devam edeceğiz.

Diğer eleştirdikleri bir konu, dediğim gibi eleştirileri gerçekten tarafsız bir gözle izledik. Etik anlamda da hiçbir eleştiriyi buraya getirmememiz söz konusu değil. Ucu bize dokunsa da bir eksiklik varsa bu eksikliği anlayışımız gereği düzeltmek, sizinle paylaşmak bizim görevimiz.

Oda kurul üyelerimize, bizim Oda kurul üyelerimizin harcadığı mesai, biliyorsunuz Oda kurul üyelerimize sigorta yaptırdık, sağlık sigortası yaptırdık. Bunu tartıştık, doğru olmadığını ifade ettiler. Son iki yıldır bu uygulama devam ediyordu. Tartıştık aynı kanaate vardık. Düzelttik, kurul üyelerimizden yapılan bu sağlık yardımlarını aldık Odanın bütçesine gelir kaydettik değerli arkadaşlarım. Yine eleştirdikleri konu bu, konunun muhataplarından biri de gördüğüm kadarıyla salonda, Odamız, muhasebe mesleğiyle ilgili bir meslek odası olup, üniversitelerle zaman zaman işbirliği ve ortak etkinlikler gerçekleştirmektedir. Zaman zaman üniversitelerimizin mezuniyet törenlerine sponsorluk yapıyoruz. Yani yaptığımız sponsorlukta genel kuruldan gizli saklı değil. Eğer mezuniyet törenini şu salonda yapıyorlarsa işin açıkçası, salon kirasını sponsor olarak biz karşılıyoruz.

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin mezuniyet törenine sponsor olmuşuz, bunu da eleştiri konusu yaptılar. Biz kendimize göre yaptığımız işte herhangi bir eksiklik görmüyoruz. Bundan sonra da bu tip uygulamalarımıza devam edeceğiz.

Yine İzmir'de yapılan CUMOK'un düzenlediği İzmir İktisat Kongresine katılmamız nedeniyle katkı sunmamız nedeniyle eleştiri konusu yapıyorlar. Bu tip mesleğimizi ilgilendiren kongrelere katılıp katkı sunmanın doğru olduğunu düşünüyoruz.

En son geleceğim konu şu değerli arkadaşlarım. Sayın başkanımızda ifade etmeye çalıştım, Cumhuriyet mitingiyle ilgili yapılan harcamaları eleştiri konusu yapıyorlar. Meslek Odamız, anayasanın 135'inci maddesi gereği kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olup, üstlendiği kamu görevi gereği Cumhuriyetin temel niteliklerini savunmak, Cumhuriyete sahip çıkmak görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır. Bu doğrultuda Oda üyelerinin Cumhuriyet mitinglerine katılması konusunda, bu organizasyonlarla ilgili her türlü harcamayı sonuna kadar savunuyoruz, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz, bu anlamdaki organizasyonların her zaman üyelerimizin katılması için yanında olacağız.

Bu konuları genel kurulun bilgisine ve onayına arz eder hepimize saygılar sunarım.

#### **Nail Sanlı:**

Sayın Yücel Akdemir'e teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bir madde önce oylanan yönergeler hazırlanmış olduğu halde İstanbul Odasının, demin Sayın Akdemir'in vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde bu denetim raporunda tenkit edilen eleştirilen konular dikkate alınarak yeniden redakte edildi ve düzeltilmiş şekliyle biraz önce oylarınıza sunuldu. Bütün Odalarımızda bundan sonra bu yeni şekli uygulanacak. Bir dipnot olarak bilgilerinize sundum.

Şimdi, 1.12.2007, 15.2.1008 tarihleri arasında Maliye müfettişleri tarafından İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında yapılan denetim sonucunda hazırlanan 1.4.2008 tarih ve 577-3, 578-6 sayılı basit raporda, demin Oda Sekreteri Sayın Yücel Akdemir'in de bilgilerinize sunduğu konuları ben onaylarınıza sunuyorum. Bu yapılan

harcamaları onaylayarak, yönetim kurulunu bu konuda tekrar ibra edenler diye soruyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

Gündeme göre 13, düzeltilmiş şekline göre 14'üncü madde olarak dilek ve temennilere geçiyoruz. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun arkadaşım. Değerli arkadaşlar, lütfen dilek ve temennileri de tamamlayalım. Hep birlikte dağılıyoruz ondan sonra.

**Orhan Hacıhamzaoğlu:**

Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bendeniz Orhan Hacıhamzaoğlu Fatih'te mali müşavirlik yapıyorum. Uzun yıllardan beri genel kurulu takip ediyorum. Çok hararetli genel kurullarda yaşadık. Ama başkanımızın ifade ettiği gibi genel manada verimli bir genel kurul geçtiğine inanıyorum.

Burada çok arkadaş kalmadı ama bir fıkrayla bitirmek istiyorum arkadaşlar. Of'lu meslektaşımız çok yoğun mesleği ifa ediyormuş ve rahmetli babasına dua etmek ihtiyacı hissetmiş ama bir türlü babasının mezarına gidememiş. Eninde sonunda babasının mezarına intikal etmiş ve dua etmesi gerekiyormuş. Ellerini yüce yaratana açmış ve demiş ki – Karadeniz şivesiyle söyleyeyim- “ey rabbim, edeceğum duayı bileysun, elhamdülillahi el fatiha” demiş ve oradan uzaklaşmış. Diyor ve hayırlı akşamlar diliyorum.

**Nail Sanlı:**

Arkadaşım, isminizi anons ederseniz, tutanaklara geçirelim isminizi lütfen. Başka söz almak isteyen var mı? Yok. Peki. 19'uncu Olağan Genel Kurulumuzu burada tamamlıyoruz. Yarın seçimler tekrar bu binada burada yapılacak. Öncelikle katılımınız için teşekkür ediyorum, yarın seçimlere katılacak tüm adaylar ve listeler için başarılar diliyoruz.